



ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ  
**Οικογένεια**



- Eurostat: Άπειλή ή υπογεννητικότητα για την Ελλάδα. Χωρίς παιδί 3 στά 4 νοικοκυριά! Βλ. σελ. 3.
- Τό δίκαιο παράπονο μιās Ύπερπολύτεκνης μητέρας...! Βλ. σελ. 5.

Ή χάρη καί ή χαρά τῆς ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ!



Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Κωνσταντίνου καί Αγάθης Μπαϊραμίδου, μέ 12 παιδιά, γεννημένα από 2002 έως 2023, Ν. Πρεβέζης, βλ. σελ. 13.

ΤΕΥΧΟΣ  
180/2023

**ΔΩΡΕΑΝ**

ΕΚΔΟΣΗ  
Π.Ε.ΦΙ.Π.

# ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο  
της «Πανελληνίας Ένωσης Φίλων  
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 45ο, αρ. φύλλου 180

Όκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2023

Ακαδημίας 78Α — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210.38.38.496, 210.38.22.586,

FAX: 210.38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: [www.pefip.gr](http://www.pefip.gr)  
e-mail: [info@pefip.gr](mailto:info@pefip.gr)  
[reception@pefip.gr](mailto:reception@pefip.gr)

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Ιδιοκτήτης-έκδοτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτές: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014)

Άντωνιος Ε. Άντωνίου († 2023).

Η Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.  
Διευθυντής Συντάξεως: Ιωάννης Γ. Θαλασσινός,  
μαθηματικός-συγγραφέας, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.  
Έκτυπος: «έντύποις», Λερίδης Χρήστος  
Κορωπί Άτιτικής ☎ 210.66.30.990.

Η Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ  
σε όσους τη ζητήσουν. Δεκτές οι προ-  
αιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Το πελαργίζειν ἐστὶ φιλοτεκνεῖν  
καὶ φιλογονεῖν».**



«Πελαργίζειν» σημαίνει μίμηση  
των πελαργών, που είναι πτηνά  
μονογαμικά, φιλότεκνα, πολ-  
λύτεκνα, φιλόστοργα, αλλά  
καὶ φιλογονικά! Γι' αυτό ἡ τι-  
μή-εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς  
γονεῖς λέγεται «ἀντιπελαργώσεις» (Άγιος Βα-  
σίλειος ὁ Μέγας, PG 29, 176C). Είναι τό σύμβολο  
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.



## Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καὶ μὴ κερ-  
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεῖ ὡς  
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ἀπόρων Ὑ-  
περπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλλάδος», ἀπό  
ὅλη τὴ Χώρα, μὲ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καὶ ἄνω,  
ἀνήλικα ἢ σπουδάζοντα.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**  
μὲ 4 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν,  
ἀναπήρων, ἀσθενῶν, ἀλλὰ καὶ ΑΓΑΜΩΝ  
μητέρων καὶ γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες  
**πιέζονται γιὰ ΕΚΤΡΩΣΗ**, γίνονται κατ'  
ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟ-  
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: Πιστοποιητικό Οἰκογε-  
νειακῆς Καταστάσεως, ὑγείας-Κρατικοῦ  
Νοσοκομείου κλπ., καθὼς καὶ οἰκογενει-  
ακὴ **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ** (καθαρὴ καὶ σοβαρὴ).

## ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

- **ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:**  
τροφήμα, ἱματισμὸ καινούργι ἢ σὲ καλὴ καὶ  
καθαρὴ κατάσταση (κυρίως γιὰ παιδιά, ἐφή-  
βους καὶ νέους), κλινοσκεπάσματα, οἰκιακά  
σκεύη, σχολικά εἶδη, παιχνίδια κ.ἄ., χάρη  
τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων ἀδελφῶν  
μας. (E-mail: [reception@pefip.gr](mailto:reception@pefip.gr))
- **ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ:**  
✓ βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας καὶ  
ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή.  
✓ Οἱ Δωρητές μας τοῦ ἐξωτερικοῦ μπο-  
ροῦν νὰ ἀποστείλουν χρηματικὴ δωρεά  
καὶ μέσω **PayPal** (βλ. [www.pefip.gr](http://www.pefip.gr)).

## ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR4601101510000 15129604789**  
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA
- **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801**  
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): PIRBGRAA
- **ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906**  
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): CRBAGRAA
- Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σὲ κάθε Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 10%, ΜΟΝΟ μὲ  
κατάθεση σὲ τραπεζικὸ λογαριασμὸ τοῦ Σωματείου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει πληροφορίες.
- **ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ** οἱ Φίλοι-Δωρητές μας, ἀφοῦ καταθέσουν τὴ Δωρεά τους στὴν  
Τράπεζα, νὰ μᾶς ἀποστέλλουν τὴν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (μὲ Email ἢ Fax),  
ἐπειδὴ οἱ Τράπεζες δὲν ἐνημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθεῖ μὲ: • ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ • ΕΥΛΟΓΙΑ-Σύσταση  
τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος καὶ Κύπρου • ΕΠΑΙΝΟ Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ.ἄ.

# Eurostat: Άπειλή ή υπογεννητικότητα για την Ελλάδα. Χωρίς παιδί 3 στά 4 νοικοκυριά!

**Σχόλιο Συντάξεως:** Η Ελλάδα είναι τό κράτος-μέλος τής Ε.Ε. με τήν ταχύτερη γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ. Μάλιστα, ἡ Χώρα μας βρίσκεται στήν 4η θέση, ἀνάμεσα σέ 32 Εὐρωπαϊκές Χῶρες, με τό μεγαλύτερο ποσοστό (22,7 %) ἡλικομένων ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Στήν 1η θέση βρίσκεται ἡ Ἰταλία με 23,8 %, ἀκολουθεῖ ἡ Πορτογαλία με 23,7% καί τήν 3η θέση καταλαμβάνει ἡ Φινλανδία με 23,1%.

Καί ἐνώ τά ἐπίσημα στοιχεῖα εἶναι ἀμείλικτα καί ἄκρως ἀπογοητευτικά, ἡ ἑλληνική Πολιτεία (σχεδόν διαχρονικά), παρά τίς μεγαλόστομες κατά καιρούς ἐξαγγελίες, ἐξακολουθεῖ νά κωφεύει στά δίκαια αἰτήματα τῶν ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων (βλ. χαρακτηριστικό παράδειγμα στή σελ. 5 τοῦ παρόντος).

**Θλιβερά τά στοιχεῖα** τής Eurostat<sup>1</sup>, πού δημοσιεύονται ἀνήμερα τής Παγκόσμιας Ἡμέρας τοῦ Παιδιοῦ<sup>2</sup>. Τό 2022, στήν Εὐρωπαϊκή Ἑνωσι (Ε.Ε.) ὑπῆρχαν σχεδόν 200 ἑκατομμύρια νοικοκυριά. Σχεδόν τό ἕνα τέταρτο αὐτῶν (24,3%) εἶχε παιδιά. Περίπου τό 10% τῶν νοικοκυριῶν εἶχε εἴτε ἕνα παιδί (12,1%) εἴτε δύο (9,3%), ἐνῶ μόνο τό 3% τῶν νοικοκυριῶν τής Ε.Ε. περιελάμβανε τρία ἢ περισσότερα παιδιά. Προβληματισμό προκαλοῦν καί τά στοιχεῖα γιά τήν Ελλάδα.



Ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν νοικοκυριῶν στήν Ε.Ε. αὐξήθηκε κατά 6,9% τό χρονικό διάστημα ἀνάμεσα στό 2012 καί 2022. Τό ποσοστό τῶν νοικοκυριῶν πού περιελάμβαναν τουλάχιστον ἕνα παιδί μειώθηκε κατά 2,4 ποσοστιαῖες μονάδες τήν ἴδια περίοδο. Τά ὑψηλότερα ποσοστά νοικοκυριῶν με παιδιά καταγράφηκαν στή Σλοβακία (33,9%), τήν Ἰρλανδία

1. Εὐρωπαϊκή Στατιστική Ὑπηρεσία.
2. Ἡ 20ή Νοεμβρίου.

## Ἡμερ-ωρολόγιο τής Π.Ε.ΦΙ.Π.



### • Γιά ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

- α) Νομοῦ Ἀττικῆς: Τρίτη καί Παρασκευή 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.
- β) Ἐπαρχίας: Δευτέρα καί Πέμπτη 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

### • Γιά ΦΙΛΟΥΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ:

- Καθημερινά 7.30 π.μ. – 6.00 μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτησή σας, παρακαλοῦμε θερμά νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων καί ἐπικοινωνίας: Ἰωάννα Σκαρλάτου, θεολόγος, δημοσιογράφος, e-mail: [pr@pefip.gr](mailto:pr@pefip.gr)

(32,2%) και τήν Κύπρο (30,6%), ενώ τά χαμηλότερα ποσοστά στή Φινλανδία (18,4%), τή Γερμανία (20,1%) και τίσ Κάτω Χώρες<sup>3</sup> (21,8%).

**Στήν Ελλάδα, από τά περίπου 4,1 εκατομμύρια νοικοκυριά, πάνω από τά 3 εκατομμύρια δέν έχουν παιδιά, ενώ μόνο ένα παιδιά υπάρχει σε λιγότερα από 580.000 και δύο παιδιά σε λιγότερα από 400.000 νοικοκυριά. Τρία ή παραπάνω παιδιά υπάρχουν σε λιγότερα από 170.000 νοικοκυριά.**

Όσον αφορά τά νοικοκυριά μέ παιδιά, τά νοικοκυριά μέ ένα παιδιά είναι τά πιο συνηθισμένα στήν Ε.Ε. Σχεδόν τά μισά νοικοκυριά μέ παιδιά είχαν ένα παιδιά (49,5%) τό 2022, ενώ τό 38,1% είχε δύο παιδιά και τό 12,4% τρία ή περισσότερα.



Τά νοικοκυριά μέ ένα παιδιά ήταν τά πιο διαδεδομένα μεταξύ των νοικοκυριών μέ παιδιά σε όλες τίσ χώρες τής Ε.Ε., εκτός από τίσ Κάτω Χώρες, όπου τά νοικοκυριά μέ δύο παιδιά είχαν ύψηλότερο ποσοστό. Περισσότερα από τά μισά νοικοκυριά μέ παιδιά ήταν μέ ένα παιδιά στήν Πορτογαλία, τή Βουλγαρία, τή Ρουμανία, τή Μάλτα, τή Λιθουανία, τή Λετονία, τήν Ιταλία, τήν Ισπανία και τήν Ουγγαρία.

Τά νοικοκυριά μέ τρία ή περισσότερα παιδιά ήταν τά λιγότερο συνηθισμένα σε όλες τίσ χώρες τής Ε.Ε. Τό ποσοστό τους στό σύνολο των νοικοκυριών μέ παιδιά κυμαινόταν από 22,3% στήν Ίρλανδία, 21,2% στή Σουηδία και 19% στή Φινλανδία, έως 6,3% στήν Πορτογαλία, 6,5% στή Βουλγαρία και 7,4% στήν Ιταλία.

(Πηγή: <https://enromiosini.gr/arthrografia/eurostat-apeili-i-yvogennitikotita/>).



**Οι οικογένειες στή Χώρα μας έχουν ένα ή, τό πολύ, δύο παιδιά. Μέ βάση τά τελευταία επίσημα στοιχεία τής ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι γεννήσεις κατέγραψαν μείωση 10,3% τό 2022 (76.541) έναντι του 2021 (85.346).**

Παρ' όλο πού οι αριθμοί μπορεί να μη σημαίνουν τίποτα για τούς περισσότερους, πρέπει να κατανοήσουμε πώς αυτή

ή ζοφερή δημογραφική συρρίκνωση επηρεάζει αρνητικά όλους μας και υπονομεύει τό μέλλον των παιδιών μας. **Οι δημογραφικές τάσεις εξελίσσονται σε μία από τίσ μεγαλύτερες απειλές για τίσ οικονομίες και τήν πιστοληπτική τους αξιολόγηση. Καθώς ή μέση ήλικία των πληθυσμών αυξάνεται, τά συνταξιοδοτικά συστήματα πιέζονται και τό κόστος τής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης βαίνει αυξανόμενο, μέ ό,τι αυτό συνεπάγεται...!**

**3.** Οι Κάτω Χώρες, γνωστές και ως χώρες Μπενελούξ, είναι παράκτια περιοχή στή δυτική Ευρώπη, πού αποτελείται από τά κράτη Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο, όπως και τό χαμηλού ύψόμετρου δέλτα των ποταμών Ρήνου, Μείση και Σκάλδη.

## Τό δίκαιο παράπονο μιας Ύπερπολύτεκνης μητέρας...!

Στήν προσπάθειά μου νά μάθω πόσες ημέρες άδειας δικαιούμαι μέσα στό έτος γιά παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου, βρέθηκα μέσα σέ ένα κυκλώνα πληροφοριών, δυσλειτουργίας του συστήματος και άπαξιωτικής αντιμετώπισης πρός μία ύπερπολύτεκνη μητέρα, σέ μία Χώρα, πού κατά τά άλλα, τό μείζον πρόβλημά της είναι τό δημογραφικό.



Κυβερνώντες, αντιπολιτευόμενοι πολιτικάντηδες, προϊστάμενοι, ακόμα και ό άπλός υπάλληλος, ύποκρίνονται μπροστά στό μικρόφωνο του δημοσιογράφου ότι τάχα κατανοούν τή σοβαρότητα τής κατάστασης μιας χώρας, πού σέ λίγα χρόνια μέ αυτούς τούς ρυθμούς θά άριθμεί κάτι λιγότερο από 7 εκατομμύρια Έλληνες. Στήν πραγματικότητα, όμως, ουσιαστικά άδιαφορούν...!

Και έξηγώ: Είμαι υπάλληλος ΟΤΑ (Δήμου), μόνιμη στήν ύπηρεσία καθαριότητας, παράλληλα **είμαι και μητέρα 8 ανηλίκων τέκνων**: 1 στό Γυμνάσιο, 4 στό Δημοτικό, 2 στό Νήπιο & Προνήπιο και 1 σέ Παιδικό Σταθμό, και αίτούμαι, από τήν ύπηρεσία μου, «Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης»<sup>1</sup> των παιδιών μου.

Μέ μεγάλη μου έκπληξη, λοιπόν, ενημερώνομαι από τήν ύπηρεσία μου, ότι δέν δικαιούμαι τήν παραπάνω άδεια, δηλ. **τέσσερις (4) ημέρες ανά**

---

**1.** «Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου (Ν. 4808/2021, άρθρα 33 και 38)... Έργαζόμενοι γονείς (τόσο στον Ίδιωτικό, όσο και στό Δημόσιο τομέα)... έχουν δικαίωμα αυτόνομα γιά κάθε παιδί, ηλικίας μέχρι 18 ετών συμπληρωμένων, πού παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, καθώς και γονείς τέκνου μέ ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως τής ηλικίας του τέκνου, χωρίς περιοπή των άποδοχών τους και άνευ συμψηφισμού μέ τίς άλλες άδειες πού χορηγούνται στους εργαζομένους, και μετά από άδεια του έργοδότη, όρισμένες ώρες ή όλόκληρη τήν ημέρα, από τήν έργασία τους, **μέχρι τή συμπλήρωση τεσσάρων (4) ημερών, κάθε ημερολογιακού έτους**, μέ σκοπό νά επισκέπτονται τό σχολείο των παιδιών τους, γιά τήν παρακολούθηση τής σχολικής τους επίδοσης και τής έν γένει παρουσίας τους. Νά σημειωθεί ότι ή άδεια του άρθρου αυτού μπορεί νά χορηγείται και **α) κατά τήν ημέρα του άγιασμού**, μέ τήν έναρξη τής σχολικής χρονιάς, καθώς και **β) κατά τίς ημέρες των σχολικών έορτών ή εκδηλώσεων**, μέ τό σκεπτικό ότι ό γονέας έχει τή δυνατότητα νά ενημερωθεί και τίς ημέρες αυτές... Στή στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει επίσης και τό Νηπιαγωγείο και ό Κρατικός Παιδικός Σταθμός, ό όποιος έφαρμύζει πλήρες πρόγραμμα Νηπιαγωγείου».

**ήμερολογιακό έτος, για κάθε παιδί μου, αλλά ότι δικαιούμαι τό μέγιστο 6 ημέρες άδειας τό χρόνο και για τά 8 παιδιά μου! Και μέχρι εκεί...**

Άρχίζω νά ψάχνω μόνη μου στό διαδίκτυο (χαοτική ή κατάσταση) σέ νόμους και τελικά καταλήγω νά παίρνω τηλεφωνο στό Ύπουργείο Έσωτερικών, όπου και ανήκουν οί ΟΤΑ. Ύστερα από 45 λεπτά, πού μέ πήγαιναν από έσωτερικό σέ έσωτερικό τηλεφωνο, από προϊστάμενο σέ ύφιστάμενο και από τμήμα προσωπικού σέ γενικό τμήμα κ.λπ., μου άπαντάει μία, όχι και τόσο φιλική, κυρία ότι: «Άν είστε μόνιμη υπάλληλος δέν ανήκετε στόν Νόμο 4808/2021, αλλά στό Νόμο 3528/2007»!<sup>2</sup>

**Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τό Ν. 3528/2007, μία μητέρα μέ ένα (1) παιδί δικαιούται 4 ημέρες άδειας τό χρόνο για τό 1 παιδί, και μία μητέρα μέ όκτώ (8) παιδιά, κατά τόν ίδιο νόμο πάντα, δικαιούται 6 ημέρες τό μέγιστο και για τά 8 παιδιά της...! Και σάς έρωτώ, άγαπητοί μου: Είναι αυτό λογικό και δίκαιο;**

Και ξαναρωτώ τούς πολιτικούς-νομοθέτες: Είναι τό ίδιο ένας (1) ψηφοφόρος μέ όκτώ (8) ψηφοφόρους;... Είναι τό ίδιο νά στέλνεις νά ύπηρετήσει φαντάρος ένα (1) παιδί και τό ίδιο νά στέλνεις πέντε (5);

Και συνεχίζω έρωτώντας: Γιατί κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται και κάνουν χρήση του Ν. 4808/2021, ό όποιος για τό συγκεκριμένο θέμα δικαιολογεί 4 ημέρες, ανά έτος, ανά παιδί, και κάποιοι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται στό Ν. 3528/2007, βάσει του όποιου τό μέγιστο πού μπορούν νά πάρουν σάν άδεια είναι 6 ημέρες, ανά έτος και για όσα παιδιά και εάν έχεις;

Άπό όποια μεριά και νά τό δεϊ κανείς, είτε είναι έπιστήμονας είτε έργάτης καθαριότητας, όπως είμαι εγώ, κάποιος δημόσιος υπάλληλος έχει τό δικαίωμα νά πάει 4 φορές τό χρόνο νά ρωτήσει στό σχολείο για τό ένα (1) παιδί του, ενώ εγώ, πού έχω 8 παιδιά, θά πρέπει νά πάω 0,75 φορά για κάθε παιδί μου, εφάπαξ!

Έπιπροσθέτως νά σάς ρωτήσω, μέ τόν Άγιασμό, τίς σχολικές έορτές (28η Οκτωβρίου, 17η Νοέμβρη, 25η Μαρτίου), πού δέν γίνονται άπογευματινές ώρες, τί γίνεται; Μέ τή λογική του Ν. 3528/2007 ή δέν θά πρέπει νά παρευρεθώ ποτέ σέ σχολική γιορτή ή δέν πρέπει ποτέ νά ρωτήσω για τήν πρόοδο του παιδιού μου! Σωστά;

Ύπάρχει, λοιπόν, ακόμα ή άπορία σέ κάποιους, γιατί ή Έλλάδα θά φτάσει τά 7 έκατομμύρια σέ πληθυσμό σέ λίγες δεκαετίες; Έγώ προ-

---

**2. Άδεια άνατροφής τέκνου και σχολικής επίδοσης σέ δημοσίους υπάλληλους (Ν. 3528/2007, άρθρο 53, § 6 και 7 - Κώδικας Δημοσίων Ύπαλλήλων).**

«...Ο γονέας-υπάλληλος πού έχει ένα (1) τέκνο, τό όποιο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες τό έτος... Ο γονέας-υπάλληλος πού έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τά όποια παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες τό έτος. Σέ περίπτωση πού τά τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σέ ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, ή δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα...».

σωπικά δέν θά γίνω περισσότερο μάνα μέ (4 X 8=) 32 ήμέρες άδειάς, πού ούσιαστικά δικαιουόμαι, αλλά σάν άνθρωπος αύτου πού θέλει νά λέγεται κράτος, αύτή ή νομοθεσία μέ προσβάλλει!

Ειδικά, όταν ύπάρχουν νόμοι για τά σκυλάκια, για τά γατάκια, για τούς όμοφυλόφιλους..., και έδώ θά ήθελα νά πληροφορηόσω, τόν κατά τά άλλα συμπαθέστατο ήθοποιό, ό όποιος είπε κάποτε ότι σάν όμοφυλόφιλος σέ αύτή τή χώρα αισθάνεται σάν πολίτης δεύτερης κατηγορίας..., **έγώ δέν έχω καν κατηγορία σάν πολύτεκνη, δέν ύπάρχω ΠΟΥΘΕΝΑ, δέν ύπάρχει καμία μέριμνα για τίς Πολύτεκνες Οικογένειες πλέον στην Ελλάδα,** δέν ύπάρχει ούτε καν ή διευκόλυνση σέ μία πολύτεκνη μητέρα νά έχει τό δικαίωμα νά ρωτήσει 4 φορές τό χρόνο για τό κάθε παιδί της στό σχολείο, για τίς επιδόσεις του, τή συμπεριφορά του, νά ασχοληθεί γενικά μέ τό κάθε παιδί της!



Παλαιότερη (2021) οικογενειακή φωτογραφία τους.

Και δέν θά αναφερθώ στό αυτόνοήτο για τά ευρωπαϊκά δεδομένα, ότι μέ 8 ανήλικα τέκνα δέν θά έπρεπε νά τίθεται καν ζήτημα έργασίας, θά έπρεπε νά ασχολούμαι αποκλειστικά μέ τήν άνατροφή τών παιδιών!...

Ν. Αττικής, 11. 11. 2023.

**Μαριάννα Άργυρού,**

Ύπερπολύτεκνη μητέρα 8 ανηλίκων παιδιών.

### **Σχόλιο Συντάξεως:**

Η έπιστολή τής Ύπερπολύτεκνης μητέρας, ή όποία έστάλη και στά άρμόδια ύπουργεία και ύπηρεσίες, τά λέει όλα. Άς έλπίσουμε ότι θά τύχει τής δεούσης προσοχής... Άπλως σημειώνουμε ότι τό όξύτατο δημογραφικό πρόβλημα τής Πατρίδος μας δέν πρόκειται νά λυθεί μέ πομπώδεις διαπιστώσεις, και ευχολόγια.

Θά πρέπει επιτέλους, σύσσωμος ό πολιτικός κόσμος και **πρωτίστως ή Κυβέρνηση,** νά υιοθετή-

σουν, κατά άμεση προτεραιότητα, **μιά πραγματικά φιλοοικογενειακή έθνική πολιτική, μέ έμφαση στις Ύπερπολύτεκνες και Πολύτεκνες Οικογένειες, πού είναι οι αίμοδότες τής Πατρίδος μας!** Και επιτέλους θά πρέπει νά σταματήσει αυτός ό ιδιότυπος «ρατσισμός» και οι διακρίσεις **έναντι τών Πολυτέκνων,** ώστε νά πάψουν νά αντιμετωπίζονται, ιδιαίτερα από τήν Πολιτεία, αυτοί οι ήρωες, ως πολίτες τρίτης και τέταρτης... κατηγορίας!

## Ἡ θεία ἐλεημοσύνη...!

π. Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου

**Δ**εκέμβριος τοῦ '87... Περπατᾶ στό δρόμο ἓνας χριστιανός. Ἐξω ἀπό μία ἐκκλησία ἓνας ζητιάνος σχεδόν γυμνός, παραμονές τῶν ἐορτῶν, χειμῶνας, σαρακοστή Χριστουγέννων εἶπαμε, τό κρῦο τσουχτερό, κρῦνει.



**Τόν βλέπει ὁ χριστιανός, τόν λυπᾶται, βγάξει ἀπό πάνω του τό μάλλινο, χοντρό σακάκι καί τό βάζει στό ζητιάνο. Εὐχαριστῶ, τοῦ λέει ἐκεῖνος, καί ἀπλώνει ὁ ζητιάνος τό χέρι καί τοῦ δίδει ἓνα κομμάτι ἀντίδωρο τυλιγμένο σ' ἓνα χαρτί.**

Τό πῆρε γεμάτος ἀπορία καί ὅπως ἦταν νηστικός τό ἔφαγε...

᾽Ω, τί ἦταν αὐτό! Τί θεία εὐφροσύνη ἦταν αὐτή! Τί ἀγαλλίαση! Πλημμύρισε ὀλόκληρος! Ὅλο του τό σῶμα ἄστραψε σάν τό φῶς! Καί ἄς μὴν εἶχε οὔτε κᾶν ἥλιο. Καί ἀπό ὑπερακατάληπτον εὐωδίαν...

Ἐνοίωσε νέος ἄνθρωπος, σά νά πετᾶ, ἀλλιώτικος, ὅλα του γύρω ἄλλαξαν, ἐγιναν πανέμορφα, ὅλοι του οἱ ἄνθρωποι τοῦ φαινόταν ὁμορφοί, ἤθελε νά τοὺς ἀγκαλιάσει, νά τοὺς βάλει μέσα στήν καρδιά του, τά σπῖτια, τά μάρμαρα, οἱ δρόμοι, τά αὐτοκίνητα, τό καυσαέριο, τά πάντα, ὅλα ἄστραφταν, ἄστραφταν ἀπό ἀγάπη...

Ἐμεινε ἀκίνητος γιά πολλή ὥρα, ποιός ξέρει πόσην ὥρα, ἀπολαμβάνοντας αὐτή τή θεία δωρεά... Τελικά γύρισε πρὸς τό ζητιάνο... Ἐλειπε!... Καί στή θέση τοῦ ζητιάνου ἦταν ριγμένο τό σακάκι. Τό πῆρε, τό ἀγκάλιασε σφιχτά...

Γιά μία βδομάδα δέν ἔφαγε οὔτε μία μπουκιά ψωμί... Δέν ἤπιε οὔτε μία σταγόνα νερό... Μόνον κάθε πρωί κοινοῦσε, χωρίς νά παίρνει ἀντίδωρο.

### **Τόν εἶχε ὑπερχορτάσει ἡ ἐλεημοσύνη... Ἡ θεία ἐλεημοσύνη...!**

Ὁ χριστιανός αὐτός, πού ἔλαβε τόσο πλούσια τήν θεία δωρεά, δέν ἦτο οὔτε θρησκώληπτος, οὔτε πλανεμένος. Ἀντιθέτως, μάλιστα, δέν εἶχε καμιᾶ σχέση μέ τήν Ἐκκλησία. Τριάντα τουλάχιστον χρόνια εἶχε νά κοινωνήσει. Γιά ἐκκλησιασμό δέν πήγαινε παρὰ μόνο σέ γάμους, βαπτίσεις, μνημόσυνα καί λοιπά. Ἀδιάφορος καί καμιᾶ φορά καί πολέμιος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ κλήρου. Κανέναν ἐπαίτη δέ βοηθοῦσε ποτέ, διότι τοὺς θεωροῦσε ἀπατεῶνες καί ἐπαγγελματίες.

Ἀλλά ἡ ἐσωτερική παρόρμησις νά βγάλει τό σακάκι του καί νά τυλίξει τόν γυμνό, ἦτο ἄνωθεν, δέν μπορεῖ μέχρι σήμερα νά τήν ἐρμηνεύσει. Ἀλλά ἀνταποκρίθηκε θετικά.

Ἦτο γι' αὐτόν ἡ κλήσις γιά τόν ἀναβαπτισμό του... Ἦτο ἡ δική του Πεντηκοστή, ἡ δική του Δαμασκός... (= σέ αὐτή τήν πόλη ἔλαβε χώρα ἡ μεταστροφή καί θεία κλήσις τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ἀπό διώκτη σέ χριστιανό, μέ τήν ὄραση τοῦ ἀκτίστου φωτός καί τήν προσωρινή του τύφλωση).

Ὅταν πῆρε τό σακάκι, τό κράτησε σφιχτά ἐπάνω του. Τέτοια δύναμη ἔπαιρνε ἀπ' αὐτό, σάν νά ἦταν ὁ χιτώνας τοῦ Κυρίου... Μετά τήν ἐξομο-



λόγησι καὶ τὸν κανόνα πού πῆρε, ζεῖ μέ φόβον Θεοῦ καὶ ποιός ξέρει ἄν δέν προβάλλει ὁ Θεός διὰ μέσῳ αὐτοῦ ἕναν νέον ἀπόστολο τοῦ Εὐαγγελίου Του, ἕναν νέον ὁμολογητὴ καὶ μάρτυρα.

Ἀδελφοί μου, θά πῶ τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, τῆς Ἁγίας Γραφῆς: **Ἐλεεῖτε χριστιανοί, ἐλεεῖτε...! Πάντοτε ἔλεος μέ ἀγάπη. Μέ ὅποιον τρόπον θέλετε. Ἀλλά πάντα μέ ἀγάπη...** Ἀμήν, γένοιτο. Εἶθε ὁ Θεός νά δώσει σέ ὅλους ἐμᾶς καὶ στόν καθένα χωριστά μέ ὅποιο μέσον καὶ μέ ὅποιο τρόπο θελήσει Ἐκεῖνος. Νά γίνει σᾶς εὐχομαὶ ἡ ψυχὴ σας χωρητικὸ δοχεῖο τῆς χάριτος... Ἀμήν. Ἀμήν γιά πάντα...



## «Τοιοῦτον γὰρ ἡ τῆς ἐλεημοσύνης δύναμις...»!

Μέσα σέ αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, πού διανύουμε, ἄς θυμηθοῦμε ἐντονότερα τὴν ἐλεημοσύνη πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας, τόσο τὴν ὑλική, ὅσο καὶ τὴν πνευματική. Γιατί, ἡ νηστεία ἀπὸ μόνῃ της, χωρὶς τὴν ἀγάπη, πού **πραγματώνεται μέσῳ τῆς ἐλεημοσύνης (ἡ ὁποία εἶναι ἡ μητέρα τῆς ἀγάπης)** δέν ἀποφέρει καρπούς.

Οἱ παλαιοὶ πατέρες (ἀλλὰ καὶ ἀρκετοὶ σύγχρονοι) συνιστοῦσαν στά πνευματικά τους παιδιὰ, ἰδιαίτερα τὸν καιρὸ τῆς νηστείας, νά προσφέρουν τὰ χρήματα πού **ἐξοικονομοῦσαν ἀπὸ τὴ νηστεία** (καταναλώνοντας λιτὴ τροφή) στοὺς συνανθρώπους μας πού ἔχουν ἀνάγκη. Ἔτσι ἡ νηστεία προσφέρεται καθαρὴ, «εἰς ὁσμὴν εὐωδίας» (Ἐφεσ. 5, 2) στόν Πανάγαθο Θεό μας καὶ ἀποφέρει ἑκατονταπλασίους πνευματικούς, καὶ ὄχι μόνο, καρπούς! **Δίνοντας πρόσκαιρα ὑλικά ἀγαθὰ, μέ ἀγάπη καὶ χωρὶς γογγυσμούς,\* κερδίζουμε τὸν Παράδεισο!**



«Ἡ ἐλεημοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος». ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γιά τὸν ἐλεήμονα, καὶ συνεχίζει, «Τέτοια εἶναι ἡ δύναμις τῆς ἐλεημοσύνης, πρᾶγμα ἀθάνατον καὶ ἀμόλντον, πού ποτὲ δέν εἶναι δυνατὸν νά σβηστεῖ. Κι ἐνῶ τὰ ἀνθρώπινα (πράγματα) ὅλα καταστρέφονται, τῆς ἐλεημοσύνης ὁ καρπὸς παραμένει θαλλερός γιά πάντα, χωρὶς νά τὸν δυσκολεῦει καμιὰ δυσκολία τῶν καιρῶν. Γιατί ἀκόμη κι ἂν τό σῶμα διαλυθεῖ, αὐτὴ δέν καταστρέφεται μαζὶ μέ τὴν (ἐπίγεια) ζωὴ, ἀλλά φεύγει πρώτη γιά νά προετοιμάσει σ' αὐτὸν (στόν ἐλεήμονα) μονές, αὐτὲς γιά τίς ὁποῖες λέει ὁ Χριστός, ὅτι “στό σίτι τοῦ Πατέρα μου ὑπάρχουν πολλές μονές”» (P. G. 55, 294).

\* «Ἐκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἰλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β' Κορ. 9, 7).

# Ἡ Ε.Ο.Π.Α. βράβευσε ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ!

Χορηγός τῆς ἐκδήλωσης καί ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π.



Ἡ «Ἐθνική Ὄργανωση Πολυτέκνων Ἀθηνῶν» (Ε.Ο.Π.Α.), σέ μία ξεσπῆ ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στίς 13. 5. 2023, στήν αἴθουσα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων «Ἀντώνιος Τρίτσης»,

**τίμησε τίς ἡρωίδες Πολύτεκνες μητέρες πού γέννησαν 40 παιδί καί ἄνω κατά τή διάρκεια τοῦ 2022, καθώς καί τούς ἐπιτυχόντες καί πτυχιούχους τοῦ ἰδίου ἔτους...**

Ὁ Γενικός Γραμματέας τῆς, **κ. Θωμάς Γιαννώτης**, ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στούς παρευρισκομένους καί προσκάλεσε στό βῆμα τόν Πρόεδρο **κ. Στυλιανό Τριβιζά**. Στό λόγο του ὁ κ. Πρόεδρος ἐπεσήμανε τήν ἰδιαίτερη τιμή, ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη πού ἀρμόζουν στήν ἡρωίδα Πολύτεκνη μητέρα, ἡ ὁποία θυσιάζει τά «θέλω» τῆς γιά τή σωστή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τῆς. Καί συνέχισε λέγοντας: **«Σέ μία ἐποχή, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπό ἀναλγησία καί ἀδιαφορία στήριξης τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν ἀπό τήν Πολιτεία, παρά τίς προβλεπόμενες συνταγματικές ἐπιταγές καί τίς βαρῦνδουπες δηλώσεις τῶν κρατούντων περί ὑπογεννητικότητας καί ἐπίλυσης τοῦ δημογραφικοῦ, οἱ Πολύτεκνες μητέρες στέκονται βράχοι ἀκλόνητοι καί μέ ἀξιοπρέπεια καί τρυφερότητα ἀποδεικνύουν ὅτι ἀνώτερο ὄλων εἶναι τό πνεῦμα θυσίας καί προσφορᾶς στήν Οἰκογένεια...».**

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἰδρύματος Εὐποιίας «Ὁ Καλός Σαμαρεῖτης», κ. Γιαβᾶς, μετά τῆς συζύγου του κας Δημητροπούλου, μέλους τοῦ Δ.Σ., καθώς καί ὁ πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τῆς «Πανελληνίας Ἐνώσης Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), κ. Ἰωάννης Θαλασσινός, οἱ ὁποιοί ἐκφώνησαν ἐπίκαιρες ὁμιλίες μέ οὐσιαστικό νόημα γιά τούς Πολυτέκνους καί ἐν γένει γιά τό δημογραφικό...

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.Ο.Π.Α. καί τό Διοικητικό τῆς Συμβούλιο εὐχαρίστησαν ὀλόθερμα τό Ἰδρυμα Εὐποιίας «Ὁ Καλός Σαμαρεῖτης» καί τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. (τούς χορηγούς τῆς ἐκδήλωσης) γιά τό πολυσχιδές καί θεάρεστο ἔργο τους καί γιά τή διαχρονική ὑποστήριξή τους στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες. Ὡς ἐλάχιστο φόρο τιμῆς ὁ Πρόεδρος τῆς Ὄργανωσης **ἀπένευμε τιμητικές πλακέτες στούς χορηγούς**, εὐχόμενος ὁ Θεός νά χαριτώνει τό φιλανθρωπικό καί θεάρεστο ἔργο τους.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., μέ πολυετή στήριξη τῶν Ὑπερπολυτέκνων καί Πολύτεκνων Οἰκογενειῶν, γιά ἄλλη μία φορά, **χορήγησε**



**χρηματικά βραβεία στις Πολύτεκνες μητέρες.** Ἡ ἀπονομή τῶν βραβείων ἔγινε ἀπό τόν Πρόεδρό της.

## **Χαιρετισμός τοῦ Προέδρου τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.**

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Χριστός Ἄνεστη!

Μέ μεγάλη χαρά ἀποδεχθήκαμε τήν πρόσκληση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ε.Ο.Π.Α., νά συμμετάσχουμε στήν καθιερωμένη πιά ὥραία ἐκδήλωσή σας.

Εἴμαστε ἰδιαίτερα συγκινημένοι, γιατί συμμετέχουμε, γιά ἀκόμη μιά χρονιά, μέ ἐπίδοση τιμητικοῦ χρηματικοῦ βραβείου, στή βράβευση τῶν μητέρων πού ἀπέκτησαν τό 4ο καί ἄνω παιδί κατά τό παρελθόν ἔτος.

**Ἡ βράβευση αὐτή, ἦταν ἀρχικά ἰδέα τοῦ μακαριστοῦ ἰδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., Ἀγιορείτου Μοναχοῦ π. Νικοδήμου Μπιλάλη, ἡ ὁποία ὑλοποιήθηκε γιά πρώτη φορά πρὶν ἀπό πολλά χρόνια ἀπό τήν Ε.Ο.Π.Α. μέ τή συνεργασία τοῦ Συλλόγου μας.**

Κι ἐνῶ αἰσθανόμαστε αὐτή τή μεγάλη χαρά, ταυτόχρονα μιά αἴσθησι μελαγχολίας καί λύπης μᾶς διακατέχει. Καί αὐτό, γιατί διαπιστώνουμε, ὅτι **κάθε χρόνο τά νεογέννητα βαίνουν διαρκῶς μειούμενα.** Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ὅτι τό 2020 γεννήθηκαν ἀπό Πολυτέκνους-μέλη τῆς Ε.Ο.Π.Α. 39 παιδιά, ἐνῶ πέρυσι, τό 2022, μόλις 17 παιδιά. Σέ δύο μόλις χρόνια μειώθηκαν οἱ γεννήσεις κατά 56 %!

Οἱ γεννήσεις, μάλιστα, στό συνολικό πληθυσμό τό 2021, σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα στοιχεία τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ., ἦταν μόλις 85.346, ὅταν οἱ θάνατοι ἦταν 143.919! **Δυστυχῶς, ἡ Πατρίδα μας «αὐτοκτονεῖ»!**

Ὅμως, παρ' ὅλη τή ζοφερή πραγματικότητα, **ἐσεῖς, οἱ Πολύτεκνοι, καί τά ἀξιαγάπητα παιδιά σας, εἶστε ἡ ἐλπίδα τῆς Πατρίδας μας.** Εἶστε, ὅπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε ὁ μακαριστός π. Νικόδημος, «οἱ αἰμοδότες τοῦ Ἔθνους μας», ἡ «μικρὰ ζύμη», ἡ ὁποία, ὅπως γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, «... ὄλον τὸ φύραμα ζυμοῖ» (Κορ. 5, 6). Καί ὅσο θά ὑπάρχει αὐτή ἡ «μικρὰ ζύμη», ὑπάρχει ἐλπίδα...!

Γι' αὐτό καί εἶναι μεγάλη ἡ χαρά μας, πού βρισκόμαστε ἀνάμεσά σας. Εὐχαριστοῦμε δέ θερμά τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου σας γιά τήν τιμή, πού μέσω τοῦ προσώπου μου, ἀποδίδει στήν Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἡ γέννηση κάθε νέου ἀνθρώπου, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, εἶναι ἓνα μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός καί μιά μεγάλη εὐλογία τοῦ Ζωοδότου Θεοῦ μας. **Ὅμως, ἡ γέννηση πολλῶν παιδιῶν πολλαπλασιάζει τή χαρά, τήν ἀγάπη καί εἶναι ἰδιαίτερη εὐλογία τοῦ Θεοῦ!** Γι' αὐτό εὐχόμαστε, πρῶτα ὁ Θεός, τοῦ χρόνου νά βραβεύσουμε περισσότερες μητέρες.

Καί πάλι, Χριστός Ἄνεστη!



Ὁ Πρόεδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. μέ μέλη τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Ο.Π.Α. καί μία βραβευθεῖσα Πολύτεκνη Οἰκογένεια.



## ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ **ΕΠΙΚΟΙ**

● **Πολύτεκνη Οικογένεια Παύλου και Έλένης Αποστολοπούλου, με 6 παιδιά, γεννημένα από 2014 έως 2023, Ν. Αιτωλοακαρνανίας.**



Τήν αξιοθαύμαστη αυτή Οικογένεια έχουμε τή χαρά νά παρουσιάσουμε στό παρόν τεύχος. Ὁ ἀγωνιστής πατέρας ἐργάζεται ὡς ψυκτικός, ἐνῶ ἡ ἡρωίδα μητέρα ἀσχολεῖται μέ τά οἰκιακά καί μέ τήν ἀνατροφή τῶν πολλῶν παιδιῶν τους, τήν πιό δύσκολη κι ἐπίπονη, ἀλλά καί πιό σημαντική ἐργασία!

Ὁ πατέρας εἶναι κι αὐτός τέκνο Πολύτεκνης Οἰκογένειας μέ 4 παιδιά καί, δόξα τῷ Θεῷ, ἀκολουθεῖ τό παράδειγμα τῆς πατρι-

κῆς του Οἰκογένειας. Ἀπό τήν ἀλληλογραφία μας διακρίνουμε στό εὐλογημένο ζευγάρι τήν διαρκή εὐχαριστική τους διάθεση πρὸς τόν δωρεοδότη Κύριό μας γιά τό καθετί! Πνευματικός τῆς οἰκογένειας εἶναι ὁ σεβαστός πατήρ Παναγιώτης Ἀθανασίας (ἐφημ. στήν Ἁγία Τριάδα Καρπενησίου).

Ἡ παροῦσα φωτογραφία εἶναι ἀπό τήν ἐορταστική ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, κατά τήν ὁποία παρήλασε ἡ πρωτότοκη κόρη.

Εὖγε, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί! Ἡ Π.Ε.Φ.Ι.Π. καί οἱ ἀπανταχοῦ Φίλοι της θά εἶναι πάντα στό πλευρό σας!

● **Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Κωνσταντίνου καί Σοφίας Κιουρτσίδη, με 8 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2008 ἔως 2023, Ν. Κιλκίς.**



Μιά ἀκόμη εὐλογημένη κι εὐσεβή Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια ἔχουμε τήν τιμή νά φιλοξενοῦμε στό Περιοδικό μας. Ἡ ἀγωνιστικότητα καί τό κουράγιο χαρακτηρίζει τοὺς φιλότιμους γονεῖς, πού μέ τό παράδειμά τους γίνονται ὁδηγοί, ὄχι μόνο στά ἀξιαγάπητα παιδιά τους, ἀλλά καί στόν κοινωνικό τους περίγυρο.

**Προσπαθοῦν νά ὀλοκληρώσουν τήν ἡμιτελή κατοικία τους** (βλ. φωτογραφία). Στήν προσπάθειά τους αὐτή ἔχουν συμπα-



ραστάτες την Π.Ε.ΦΙ.Π., αλλά και κάποιους γνωστούς και φίλους.

Άγαπητοί μας αδελφοί, εύχόμαστε να εύφραϊνεσθε πάντοτε, βλέποντας τα παιδιά σας να υγιαίνουν, να προκόβουν και να βαδίζουν σύμφωνα με τό θέλημα του Θεού.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. θά είναι πάντοτε κοντά σας. Έλπίζουμε και προσδοκούμε την κατά δύναμη βοήθεια των Φίλων Αναγνωστών μας.

**Συνέχεια από τό εξώφυλλο.**

## ● Υπερπολύτεκνη Οικογένεια Κωνσταντίνου καί Αγάθης Μπαϊραμίδου, μέ 12 παιδιά, γεννημένα από 2002 έως 2023, Ν. Πρεβέζης.

Τή χαριτωμένη καί αξιέπαινη αυτή Οικογένεια, είχαμε φιλοξενήσει καί στό ύπ' αριθμ. 155/2017 τεύχος μας (σελ. 7), όταν τότε είχαν 9 παιδιά. Ο κ. Κωνσταντίνος είναι τό ὄγδοο τέκνο τῆς σεβαστῆς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας Γεωργίου καί Ἀντιγόνης Μπαϊραμίδου, μέ 9 παιδιά, 72 ἐγγόνια καί 8, μέχρι στιγμῆς, δισέγγονα (βλ. Ε.Π.Ο., τ. 152/2016, σελ. 12-13).

Ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας, ὡς τραυματιοφορέας στό Νοσοκομεῖο Πρεβέζης, ἐνῶ ἡ ἀγαπητή του σύζυγος Ἀγάθη ἀσκεῖ τήν κατ' οἶκον διακονία, ἐργασία ἀφανή, πού ὁμως ἐξισορροπεῖ, στηρίζει καί αὐξάνει τήν ἀρμονία, τή θαλπωρή καί τήν ἀσφάλεια στό χῶρο τῆς οἰκογένειας. Εὐλογίες πού τείνουν νά χαθοῦν ἀπό τή σύγχρονη πραγματικότητα. Θαυμάζουμε τή βαθειά ἐμπιστοσύνη τους στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία εύχόμαστε νά μεταδώσουν καί στά εύλογημένα τους παιδιά! Εἶθε, ἀγαπητοί μας, πάντοτε νά ἐμπνέετε τίς νεότερες γενιές ν' ἀκολουθήσουν τό εύλογημένο παράδειγμά σας!



Ἡ φωτογραφία ἀπό τή Βάπτισή τῆς μικρῆς Μυρτιδιώτισσας, 15.10.2023.

## ● Πολύτεκνη Οἰκογένεια Ἰωάννη καί Εὐστρατίας Μουζακίτη, μέ 6 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2016 ἔως 2022, Ν. Ἀττικῆς.

Τό ἀγαπητό ζεῦγος τοῦ κ. Ἰωάννη καί τῆς κας Εὐστρατίας (τέκνο Πολύτεκνης Οἰκογένειας μέ 4 παιδιά) γνωρίσαμε πρόσφατα, στίς ἀρχές τοῦ 2023. Δημιούργησαν τή δική τους εύλογημένη «κατ' οἶκον ἐκκλησία». Διάγουν



συνειδητά πνευματικό βίο και αγωνίζονται να καλύψουν τις ανάγκες της μεγάλης τους Οικογένειας. Ή χαρά τους, πού άπορρεί από την έμπιστοσύνη τους στό Θεό, είναι έμφανής στά φωτεινά πρόσωπά τους! Άλλά και ή δική μας χαρά είναι μεγάλη κάθε φορά πού γνωρίζουμε χαριτωμένες Οικογένειες, πού αποδέχονται ως δώρα άνεκτίμητα όσα παιδιά τούς χαρίζει ό Κύριός μας!

Αυτές οι Οικογένειες αποτελούν τή «μικρά ζύμη» πού «όλον τò φύραμα ζυμοῖ» (Γαλ. 5, 9) και σ' αυτές έλπίζουμε γιά τήν αναγέννηση και τήν ένδυνάμωση του Έθνους μας. Ό Θεός νά σās εύλογεί άδελφοί μας!



## Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. κοντά σέ Πολυτέκνους πλημμυροπαθείς...!



Άμέσως μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στή Θεσσαλία, ή Π.Ε.ΦΙ.Π. όργάνωσε μία άποστολή ειδών πρώτης ανάγκης (25 δέματα) στό Σύλλογο Όρθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής Καρδίτσας «ό Άγιος Σεραφεΐμ», γιά τούς δοκιμαζομένους άδελφούς μας.

**Άνάμεσα στους πληγέντες, συγκαταλέγονται και κάποιες Πολύτεκνες Οικογένειες τής Θεσσαλίας και τής Φθιώτιδος.** Ή Ένωσή μας γνωρίζοντας τό μέγεθος τών καταστροφών και τις έπείγουσες ανάγκες τών πλημμυροπαθών άδελφών μας έσπευσε σέ

βοήθειά τους. Όμως, οι ανάγκες είναι μεγάλες και πρέπει νά καλυφθούν. Ένδεικτικά αναφέρουμε τήν κάτωθι περίπτωση.

### • Πλημμυροπαθής Πολύτεκνη Οικογένεια Γεωργίου και Έρμιόνης Παναγιωτοπούλου, με 5 παιδιά, γεννημ. από 2012 έως 2023, Ν. Φθιώτιδος.



Ό πατέρας διατηρεί φυτώριο, τό όποιο **υπέστη έκτεταμένη καταστροφή από τις πλημμύρες**, και γιά τήν άποκατάσταση του όποιου **άπαιτείται μεγάλο χρηματικό ποσό**, πού ό ίδιος αδυνατεί νά καταβάλλει.

Γι' αυτό άπευθύνει έκκληση στους Φίλους τής Π.Ε.ΦΙ.Π. και Συμ-

παραστάτες τών Πολυτέκνων νά τείνουν χείρα βοήθειας, καθώς είναι άμεση ανάγκη άποκατάστασης τών ζημιών, ώστε νά διασφαλισθεί ή συνέχιση τής έργασίας του Πολυτέκνου πατέρα, διαφορετικά θά προκύψει θέμα έπιβίωσης.

Ή Ένωσή μας, πού είναι στό πλευρό τους, προσκαλεί και παρακαλεί τούς άπανταχού Φίλους τών Πολυτέκνων νά σπεύσουν σέ βοήθειά τους.

## Πατρο-μητρο-παράδοτη Ύπερπολυτεκνία...!

● Έδω παρουσιάζουμε δύο (2) Ύπερπολύτεκνες Οικογένειες που έχουν συγγενική σχέση. Συνεχίζοντας την πνευματική και πολυτεκνική παράδοση των Ύπερπολυτέκνων γονέων τους Γεωργίου και Σταματίνας Ντάφλου (μέ 10 παιδιά και 33 εγγόνια και 2 κυοφορούμενα), οι κατά σάρκα αδελφές **Μαριάνθη** και **Ειρήνη**, άξιώθηκαν από το Θεό να δημιουργήσουν, με τους εύσεβεις συζύγους τους, τις εικονιζόμενες εδώ χαριτωμένες Ύπερπολύτεκνες Οικογένειές τους.

Καί οι δύο Οικογένειες διακρίνονται για τή βαθεία πίστη στό Θεό, τή συνειδητή έκκλησιαστική ζωή και τή φιλοτεκνία, που τόσο σπανίζει στις ημέρες μας.

Εργάζονται μόνο οι σύζυγοι, άστυνομικός ό κ. Κυριάκος και μηχανικός αυτοκινήτων ό κ. Γεώργιος, ενώ οι μητέρες παραμένουν στό σπίτι, πιστές στό καθήκον τής «έν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» άνατροφής τών πολλών παιδιών τους. Όπωςδήποτε υπάρχουν άνάγκες, οι όποσες άντιμετωπίζονται μέ τή βοήθεια του Θεού και τή δική τους φιλοπονία και έργατικότητα.

Χαίρουμε και συγχαίρουμε και εύχόμαστε ή Χάρις του Θεού νά τούς έπισκιάζει και νά όδηγεί τά παιδιά τους στόν εύλογημένο δρόμο που οι ήρωες γονείς μέ συνέπεια βαδίζουν. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. και οι άπανταχοί Φίλοι τών άδελφών μας Πολυτέκνων θά είμαστε πάντοτε στό πλευρό τους.



**Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Κυριάκου και Μαριάνθης Καμπάνη, μέ 9 παιδιά, γεννημένα από 2011 έως 2023, Ν. Άττικής.**



**Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Γεωργίου και Ειρήνης Λέκκα, μέ 9 παιδιά, γεννημένα από 2004 έως 2022, Ν. Άττικής.**

**«Δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε» (ό Κύριος, Μαθ. 10, 8).**

Ἅγιος Πορφύριος ὁ Κανσοκαλυβίτης:

## Ἐννέα καίρια σημεῖα περὶ τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν



Τιμᾶται στίς 2 Δεκεμβρίου.

Ἐνας Ἅγιος τῶν καιρῶν μας, μέσα ἀπὸ τὸ μοναδικό του – ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ – διορατικό χάρισμα, διεισδύει στὸν ψυχισμό τῶν παιδιῶν καὶ μᾶς δίνει κάποια καίρια σημεῖα περὶ τῆς ἀγωγῆς τους:

### 1. Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν ἀρχίζει ἀπ' τὴν ὥρα τῆς συλλήψεώς τους.

Τὸ ἔμβρυο ἀκούει κι αἰσθάνεται μέσα στὴν κοιλιά τῆς μητέρας του. Naί, ἀκούει καὶ βλέπει μὲ τὰ μάτια τῆς μητέρας του. Ἀντιλαμβάνεται τίς κινήσεις καὶ τὰ συναισθήματά της, παρόλο πού ὁ νοῦς του δέν ἔχει ἀναπτυχθεῖ. Σκοτεινιάζει τὸ πρόσωπο τῆς μάνας, σκοτεινιάζει κι αὐτό. Νευριάζει ἡ μάνα, νευριάζει κι αὐτό. Ὅτι αἰσθάνεται ἡ μητέρα, λύπη, πόνο, φόβο, ἄγχος κ.λπ., τὰ ζεῖ κι αὐτό.

### 2. Ἡ ἀγιοσύνη τῶν γονέων ὡς καθοριστικός παράγοντας.

Ἐκεῖνο πού σώζει καὶ φτιάχνει καλά παιδιά εἶναι ἡ ζωὴ τῶν γονέων μέσα στό σπίτι.

Οἱ γονεῖς πρέπει νά δοθοῦνε στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά γίνουν ἅγιοι κοντά στά παιδιά μὲ τὴν πραότητα τους, τὴν ὑπομονή τους, τὴν ἀγάπη τους. Νά βάζουν κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ἐνθουσιασμό κι ἀγάπη στά παιδιά. Καὶ ἡ χαρὰ πού θά τοὺς ἔλθει, ἡ ἀγιοσύνη πού θά τοὺς ἔχει ἐπισκεφθεῖ, θά ἐξακοντίσει στά παιδιά τὴν Χάρη.

### 3. Ἡ Ὑπερπροστασία, ἀφήνει ἀνώριμα τὰ παιδιά.

Ἐνα ἄλλο πάλι, πού βλάπτει τὰ παιδιά, εἶναι ἡ ὑπερπροστασία, δηλαδή ἡ υπερβολικὴ φροντίδα, ἡ υπερβολικὴ ἀγωνία καὶ τὸ ἄγχος τῶν γονέων. Νά σταματήσεις αὐτὴ τὴν καταπίεση καὶ τὴν ὑπερπροστασία καὶ θά δεῖς πού τὸ παιδί τότε θά ἰσορροπήσει. Τότε θά προχωρήσει, ὅταν τ' ἀφήσεις ἐλευθεροῦ.

### 4. Τὸ παιδί θέλει κοντά του ἀνθρώπους θερμῆς προσευχῆς.

Ἄρκεται ἡ μητέρα στό αἰσθητὸ χᾶδι γιὰ τὸ παιδί της, ἀλλὰ νά προσφέρει συγχρόνως καὶ τὸ χᾶδι τῆς προσευχῆς. Τὸ παιδί αἰσθάνεται στό βάθος τῆς ψυχῆς του τὸ πνευματικὸ χᾶδι, πού μυστικά στέλνει ἡ μητέρα του, καὶ ἔλκεται πρὸς αὐτήν. Νιώθει ἀσφάλεια, σιγουριά, ὅταν ἡ μητέρα μὲ τὴ συνεχῆ, τὴν ἐπίμονη καὶ θερμὴ προσευχὴ της ἀγκαλιάζει τὸ παιδί της μυστικά καὶ τὸ ἐλευθερώνει ἀπ' ὅτι τὸ σφίγγει.



## **5. Ἐν Χριστῷ ἀγάπη μέσα στό σπίτι.**

Πολύ προσευχή καί λίγα λόγια στά παιδιά.

Ὅλα ἀπ' τήν προσευχή, τή σιωπή καί τήν ἀγάπη γίνονται. Καταλάβετε τά ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς; Ἀγάπη ἐν προσευχῇ, ἐν Χριστῷ ἀγάπη. Αὐτή ὠφελεῖ πραγματικά. Ὅσο θ' ἀγαπᾶτε τά παιδιά μέ τήν ἀνθρώπινη ἀγάπη – πού εἶναι συχνά παθολογική – τόσο θά μερδεύονται, τόσο ἡ συμπεριφορά τους θά εἶναι ἀρνητική. Ὅταν, ὅμως, ἡ ἀγάπη σας θά εἶναι μεταξύ σας καί πρὸς τά παιδιά χριστιανική καί ἅγια, τότε δέν θά ἔχετε κανένα πρόβλημα. Ἡ ἀγιότητα τῶν γονέων σώζει τά παιδιά.

## **6. Ἡ μετάδοση τῆς πίστες στόν Χριστό καί στήν Ἐκκλησία χωρίς καταπίεση.**

Νά μάθουν καί τά παιδιά νά προσεύχονται. Γιά νά προσεύχονται τά παιδιά, πρέπει νά ἔχουν αἷμα προσευχομένων γονέων. Ἐδῶ πέφτουν ἔξω μερικοί καί λένε: «Ἐφόσον οἱ γονεῖς προσεύχονται, εἶναι εὐσεβεῖς, μελετοῦν τήν Ἁγία Γραφή καί τά παιδιά τά ἀνάθρεψαν ἐν παιδείᾳ καί νοουθεσίᾳ Κυρίου» ἐπόμενο εἶναι νά γίνουν καλά παιδιά». Ὅριστε, ὅμως, πού βλέπουμε ἀντίθετα ἀποτελέσματα λόγω τῆς καταπίεσεως.

Δέν εἶναι ἀρκετό νά εἶναι οἱ γονεῖς εὐσεβεῖς. Πρέπει νά μὴν καταπιέξουν τά παιδιά, γιά νά τά κάνουν καλά μέ τή βία. Εἶναι δυνατό νά διώξουμε τά παιδιά ἀπ' τόν Χριστό, ὅταν ἀκολουθοῦμε τά τῆς θρησκείας μέ ἐγωισμό. Τά παιδιά δέν θέλουν καταπίεση. Μὴν τά ἐξαναγκάζετε νά σᾶς ἀκολουθήσουν στήν ἐκκλησία. Μπορεῖτε νά πείτε: «Ὅποιος θέλει, μπορεῖ νά ἔλθει τώρα μαζί μου ἢ ἀργότερα». Ἀφήστε νά μιλήσει στίς ψυχές τους ὁ Θεός.

## **7. Ἡ συμβολή τῶν ἐκπαιδευτικῶν στόν ψυχισμό τοῦ παιδιοῦ.**

Με τήν προσευχή καί τήν ἀγιοσύνη μπορεῖτε νά βοηθήσετε καί τά παιδιά στό σχολεῖο. Μπορεῖ νά τά ἐπισκιάσει ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ καί νά γίνουν καλά. Μὴν προσπαθεῖτε μέ ἀνθρώπινους τρόπους νά διορθώσετε κακές καταστάσεις. Δέν ἔρχεται κανένα καλό ἀποτέλεσμα. Μόνο μέ τήν προσευχή θά φέρετε ἀποτέλεσμα. Νά ἐπικαλεῖσθε τή θεία Χάρις γιά ὅλους. Νά πάει ἡ θεία Χάρις μέσα στήν ψυχή τους καί νά τοὺς ἀλλοιώσει. Αὐτό θά πεῖ χριστιανός.

Ἔσεῖς οἱ ἐκπαιδευτικοὶ μυστικά, χωρίς νά τό καταλαβαίνετε, μεταδίδετε στά παιδιά τό ἄγχος καί τά ἐπηρεάζετε. Μέ τήν πίστη φεύγει τό ἄγχος. Τί λέμε; «*Καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα*».

Ν' ἀνταποκρίνεσθε στήν ἀγάπη τῶν παιδιῶν μέ διάκριση. Ἔτσι, ἅμα σᾶς ἀγαπήσουν, θά μπορέσετε νά τά ὀδηγήσετε κοντά στόν Χριστό. Θά γίνετε ἐσεῖς τό μέσον. Ἡ ἀγάπη σας νά εἶναι ἀληθινή. Νά μὴν τ' ἀγαπᾶτε ἀνθρώπινα, ὅπως κάνουν συνήθως οἱ γονεῖς· δέν τά βοηθάτε. Ἀγάπη ἐν προσευχῇ, ἐν Χριστῷ ἀγάπη. Αὐτή ὠφελεῖ πραγματικά.

## **8. Τό φάρμακο καί τό μεγάλο μυστικό γιά τήν πρόοδο τῶν παιδιῶν εἶναι ἡ ταπείνωση.**

Ἡ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό δίδει ἀπόλυτη ἀσφάλεια. Ὁ Θεός εἶναι τό πᾶν. Δέν μπορεῖ κανεὶς νά πεῖ ὅτι ἐγώ εἶμαι τό πᾶν. Αὐτό ἐνισχύει τόν ἐγωισμό. Ὁ Θεός θέλει νά ὀδηγοῦμε τά παιδιά στήν ταπείνωση. Τίποτα δέν θά κάνομε κι ἐμεῖς καί τά παιδιά, χωρίς τήν ταπείνωση. Θέλει προσοχή, ὅταν

ἐνθαρρύνετε τὰ παιδιά. Στό παιδί δέν πρέπει νά λέτε: «Ἐσύ θά τά καταφέρεις, ἐσύ εἶσαι σπουδαῖος, εἶσαι νέος, εἶσαι ἀνδρεῖος εἶσαι τέλειος!...». Δέν τό ὠφελεῖτε ἔτσι τό παιδί. Μπορεῖτε, ὅμως, νά τοῦ πείτε νά κάνει προσευχή. Νά τοῦ πείτε: «Παιδί μου, τὰ χαρίσματα πού ἔχεις, ὁ Θεός σου τά ἔδωσε. Προσευχήσου νά σου δώσει ὁ Θεός δυνάμεις, γιά νά τά καλλιεργήσεις καί νά πετύχεις. Νά σου δώσει ὁ Θεός τήν Χάρη Του». Τοῦτο δῶ εἶναι τό τέλειο. Σ' ὅλα τά θέματα νά μάθουν τὰ παιδιά νά ζητᾶνε τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

### **9. Τά παιδιά μέ τούς συνεχεῖς ἐπαίνους δέν οἰκοδομοῦνται.**

Γίνονται ἐγωιστές καί κενόδοξοι. Θά θέλουν σ' ὅλη τους τή ζωή νά τούς ἐπαινοῦν ὅλοι διαρκῶς, ἔστω κι ἂν τούς λένε καί ψέματα. Δυστυχῶς, σήμερα μάθανε ὅλοι νά λένε καί ψέματα καί τά δέχονται οἱ κενόδοξοι, εἶναι ἡ τροφή τους. «Πές το, κι ἄς εἶναι ψέμα, κι ἄς εἶναι εἰρωνεία», λένε. Ὁ Θεός αὐτό δέν τό θέλει. Ὁ Θεός θέλει τήν ἀλήθεια. Δυστυχῶς, αὐτό δέν τό καταλαβαίνουν ὅλοι καί κάνουν τό ἐντελῶς ἀντίθετο.

Τά παιδιά ὅταν τά ἐπαινεῖς συνεχῶς, χωρίς διάκριση, τά πειράζει ὁ ἀντίθετος. Τούς ξεσηκώνει τόν μύλο τοῦ ἐγωισμοῦ καί, συνηθισμένα ἀπό μικρά στούς ἐπαίνους ἀπό γονεῖς καί δασκάλους, προχωροῦν ἴσως στά γράμματα, ἀλλά τί τό ὄφελος; Στή ζωή θά βγοῦν ἐγωιστές καί ὄχι χριστιανοί. Οἱ ἐγωιστές δέν μποροῦν νά εἶναι ποτέ χριστιανοί.

[Χρησιμοποιήθηκαν σύντομα ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο *«Γέροντος Πορφύριου Κανσοκαλυβίτου Βίος καί Λόγοι»* (ἐκδ. Ἰ. Μονῆς Χρυσοπηγῆς, 2003)· πηγή: <https://enromiosini.gr/arthrografia/agios-porphyrios-ennia-kairia/>].



## **ΣΤΗΛΗ Π.Ε.Φ.Π. ΚΥΠΡΟΥ**

Μιά ἀκόμη χαριτωμένη κι ἀξιέπαινη Οἰκογένεια ἔχουμε τή χαρά νά παρουσιάζουμε στό παρόν τεῦχος. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς, ὡς γόνιοι Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν μέ 7 τέκνα, καί μάλιστα Ἱερατικῆς ὁ πατέρας, πορεύονται καί οἱ ἴδιοι τή δύσκολη, ἀλλά εὐλογημένη ὁδὸ τῆς πολυτεκνίας.

Ἐργάζονται μέ φιλότιμο καί αὐτοθυσία γιά νά καλύψουν τίς πολλές ἀνάγκες τοῦ σπιτικοῦ τους. Πορεύονται μέ θάρρος καί αἰσιοδοξία σάν καλοὶ χριστιανοί, σέ ἀντίθεση μέ τό φίλαντο καί φυγότεκνο πνεῦμα τοῦ καιροῦ μας!



**Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Δημητρίου καί Χριστίνας Κωνσταντίνου, μέ 7 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2014 ἕως 2021, Ἐπ. Λευκωσίας, Κύπρος.**

**ΦΛΩΡΑ ΑΡΓΥΡΗ (1934 – † 4. 11. 2023).**

Στις 4 Νοεμβρίου, έκοιμήθη, πλήρης ημερών, σέ ηλικία 89 ετών, η μακαριστή **Φλώρα Αργύρη** του Άντωνίου και τής Ποθητής. Γεννήθηκε στην Άθήνα, στις 6. 10. 1934, πέρασε τίς έγκύκλιες σπουδές και παντρεύτηκε τό 1962 τόν άείμνηστο Άναστάσιο Αργύρη, ό όποίος έκοιμήθη τό 1981. Η μακαριστή έχήρευσε σέ ηλικία μόλις 47 ετών.

Μέ τό σύζυγό της απέκτησαν δύο παιδιά, τόν Κωνσταντίνο και τή Σταυρούλα. Ό μέν Κωνσταντίνος νυμφεύθηκε τή Γλυκερία Μαραγκή και απέκτησαν 4 παιδιά, ή δέ Σταυρούλα παντρεύτηκε τόν Άθανάσιο Καραμπέκιο και απέκτησαν 3 παιδιά.

**Η μακαριστή Φλώρα διηκόνησε τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. επί 35 και πλέον έτη και μάλιστα υπήρξε Μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου (Ταμίας) γιά μιá 20ετία περίπου (μέχρι τό 2017).**

Τή διέκρινε ή τιμιότητα, ή εργατικότητα και ή φιλευσπλαγχία. Έκατοντάδες ήταν οι Πολύτεκνες Οικογένειες πού βοηθήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από τήν κα Φλώρα. Είχε μεγάλη πίστη στόν Χριστό και τήν Έκκλησία Του, τήν όποία εξέφραζε μέ τή συνειδητή εκκλησιαστική και μυστηριακή ζωή της και μέ τήν οικονομική συνεισφορά γιά τήν άνέγερση και τόν έξωραϊσμό Ίερών Ναών.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. και ιδιαίτερα ό Πρόεδρος και τό Διοικητικό της Συμβουλίου αισθάνονται μεγάλη πνευματική υποχρέωση πρός τήν μακαριστή. Γι' αυτό, άμέσως, μετά τήν άναγγελία της έν Κυρίω έκδημίας της, απέστειλε τό όνομά της σέ Ίερές Μονές του Άγίου Όρους, αλλά και σέ εύλαβείς Ίερείς γιά μνημόνευση και, μάλιστα, σέ ιερά 40λείτουργα.

Ευχόμαστε ό Πανάγαθος Θεός μας νά τήν αναπαύσει έν Χώρα Ζώντων και νά χαρίζε τήν έξ ύψους παρηγορία Του στά παιδιά, στά έγγόνια και τούς λοιπούς συγγενείς της. **Αιωνία της ή μνήμη!**



→ Η Π.Ε.ΦΙ.Π., αγαπητοί μας φίλοι, σάς εύχεται νά έχετε πάντοτε υγεία, νά χαιρέσετε τά αγαπητά παιδιά σας, νά τά βλέπετε νά προοδεύουν και νά σάς μιμηθούν στην εύγενική και θυσιαστική άπόφαση της πολυτεκνίας!

**«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).**

Λειτουργεί ός αυτότελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 - Κάτω Πολεμίδα, Άγ. Ιωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Άνδρέας Μαρουδής, θεολόγος-καθηγητής. Ώρες έπικοινωνίας 13:00-23:00.

**ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:**

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): **CY97 0050 0282 0002 8201 9263 1901.**
- ΚΩΔ. SWIFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **HEBACY2N.**

## Γιά... ένα φόρεμα πλουμιστό, ένα κόκκινο σκουφί, ένα τραγούδι και μιās γαλοπούλας τήν κοιλιά!



Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου  
2023.

– Φιλαρέτη, καλώς ήρθες!  
Χρόνια πολλά γιά τήν όνομα-  
στική σου γιορτή. Βλέπω κοι-  
τάξεις τό χριστουγεννιάτικο δέ-  
ντρο! Σοῦ ἀρέσει;

– Φοβάμαι...

– Τί φοβάσαι;

– Τήν 8η Ἰανουαρίου τοῦ 2024.

– Τί θά γίνει τότε;

– Θά ξεστολιστοῦν οἱ βιτρίνες, θά μαζευτοῦν τά κόκκινα σκου-  
φιά, θά πάψουν τά χριστουγεννιάτικα τραγούδια στά ραδιόφωνα,  
θά εξαφανιστεῖ ἡ κοιλιά τῆς γαλοπούλας! Δέν θέλω νά ξημερώσει  
αὐτή ἡ ἡμέρα κυρία!

– Τί εἶναι τά Χριστούγεννα γιά σένα Φιλαρέτη; Γιά μία κοπέ-  
λα εἴκοσι ἐτῶν;

– Last Christmas στό ραδιόφωνο, ἔξοδοι μέ καινούργια ρούχα,  
διασκέδαση καί πολύ φαγητό!

– Καί ἡ ἐπόμενη ἡμέρα πῶς βρίσκει τή Φιλαρέτη;...

– Μόνη, κυρία! Δέν θά ἔπρεπε νά νιώθω μέ ὅλα αὐτά, καλά;  
Τά λαμπάκια εἶναι τόσο φωτεινά, ὑπόσχονται διασκέδαση, εὐτυ-  
χία, γιατί δέν τήν ἔχω;



Πρὶν ἀπό μερικά χρόνια, πραγματοποιήθηκε μία πολυκεντρι-  
κή μελέτη τοῦ «Παγκοσμίου Ὄργανισμοῦ Ὑγείας» γιά τίς ἀπόπειρες  
αὐτοκτονίας (Παραντοκτονίες)\*. Σκοπός τῆς μελέτης ἦταν νά μελε-  
τήσει τή συσχέτιση μεταξύ τῶν ἀποπειρῶν αὐτοκτονίας καί τῶν με-  
γάλων ἐπισήμων ἀργιῶν στήν Εὐρώπη. Τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευ-  
νας παρουσίασαν ὅτι μετά τά Χριστούγεννα πραγματοποιήθηκαν  
40% περισσότερες ἀπό τίς ἀναμενόμενες ἀπόπειρες αὐτοκτονίας. Τά  
παραπάνω ἀποτελέσματα ὑποστηρίζουν τή θεωρία τοῦ «ἀποτελέ-  
σματος τῆς σπασμένης ὑπόσχεσης» γιά τίς μεγάλες ἐπίσημες ἀργίες.

Γιατί τά Χριστούγεννα δέν μποροῦν νά προσφέρουν αὐτή τήν  
ὑπόσχεση χαρᾶς πού διαλαλοῦν μέσα ἀπό τά στολίδια, τή μουσι-  
κή καί τά φῶτα;

Γιατί λείπει ὁ οἰκοδεσπότης τῆς Χαρᾶς. Ποιό γαμήλιο τραπέζι δι-  
καιολογεῖ τούς πανηγυρισμούς, ὅταν ἔχει ἐκδιωχθεῖ ὁ «νυμφίος»;

\* Acta Psychiatrica Scandinavica 99 (6), 412–418, 199).

Πόση Χαρά μπορεί νά περιέχει ἓνα πανηγύρι στό ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι γιορτάζεται ἡ Γέννηση Ἐκείνου, πού ἦλθε γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν πνευματική μας ἀνελευθερία καί τήν ὑπαρξιακή μας στενοχώρια, ὅταν Τόν ἔχουμε ἐξορίσει ἀπό τή ζωή μας;

Ἡ συγκαλυμμένη μελαγχολία τῶν ἑορτῶν καί ἡ ἀγχώδης ἀναζήτηση τῆς εὐτυχίας μέσα στά πλαστικά ἀντικείμενα καί τίς ἐφήμερες διασκεδάσεις, ἐνδέχεται νά κρύβει τήν ἀπεγνωσμένη ἀναζήτησή μας γιά τήν ἐνσαρκωμένη Ἐλπίδα, τόν Θεάνθρωπο Χριστό, πού «παιδίον γέγονεν» καί ψάχνει ἐγκάρδιες φάτνες γιά νά τίς μετατρέψει σέ οἴκους τοῦ Πατρός Του.

Ἴσως τότε ἡ Χαρά τῆς γιορτῆς νά ξαναβρεῖ τό νόημα καί τήν αὐθεντικότητά της καί ἐμεῖς ἀντί τῆς παθητικῆς μας συμμετοχῆς σέ τηλεοπτικά ρεβεγιόν, νυχτερινά μαγαζιά καί ὑπερφορτωμένα τραπέζια, νά ἀπολαύσουμε τήν εὐφροσύνη καί τή βιωματική μας συμμετοχή στόν χαρμόσυνο ὕμνο: «Χριστός γεννάται· δοξάσατε. Χριστός ἐξ οὐρανῶν· ἀπαντήσατε. Χριστός ἐπὶ γῆς· ὑψώδητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, καί ἐν εὐφροσύνῃ, ἀννυμῆσατε λαοί· ὅτι δεδόξασται!»!



— Φιλαρέτη· ἔχω μία ἰδέα! Τά φετινά Χριστούγεννα δά φορέσουμε τό πιό ὄμορφο φόρεμα, τά πιό ζεστά κόκκινα σκουφάκια καί δά γεμίσουμε τίς κοιλιές ἀπό τίς γαλοπούλες πού δά ἀγοράσουμε!

— Τό ἔχω δοκιμάσει. Δέν ἔρχεται ἔτσι ἡ Χαρά.

— Δέν ἔρχεται, γιατί λείπει κάτι. Τό πιό σημαντικό!

— Τί δά μπορούσε νά λείπει, κυρία;

— Ἡ Ἀγάπη! Φέτος ἄς κάνουμε μιὰ ἀλλαγὴ! Τά φετινά Χριστούγεννα δά προσπαθήσουμε νά ἀγαπήσουμε λίγο περισσότερο! Πρῶτα τό Χριστό μας κι ἔπειτα τόν διπλανό μας, ὅπως τόν ἑαυτό μας! Ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ Θεοῦ μας, πού ἔλαβε τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό ἀγάπη πρὸς ὅλα τά παιδιά Του! Θά μοιράσουμε ἀγάπη! Θά ἀγοράσουμε ροῦχα, παιχνίδια, γλυκά, σκουφάκια καί τίς πιό ἀφράτες γαλοπούλες, γιά νά τίς προσφέρουμε σέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀνάγκη.

— Μπορεῖ, κυρία, νά νιώσεις Χαρά ὅταν προσφέρεις στούς ἄλλους;

— Ἡ Χαρά πού νιώθεις ὅταν προσεύχεσαι, ὅταν προσφέρεις γιά τόν συνάνθρωπό σου, πού ἔχει ἀνάγκη, δέν συγκρίνεται μέ ὅλα τά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τά φωτάκια, τά δῶρα καί μέ ὅλου τοῦ κόσμου τίς διασκεδάσεις! Ἀρκεῖ νά τή δοκιμάσεις!

Ἰωάννα Σκαρλάτου,

Ψυχοπαιδαγωγός Παιδιῶν καί Ἐφήβων, Ψυχοθεραπεύτρια.



# ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ



• Από τις εκδόσεις «Έαρ» κυκλοφορήθηκε, στις αρχές του έτους, τό εξαιρετικό βιβλίο «**Αν έχουμε Θεό, δέν θά καταρρεύσουμε από τόν πόνο αυτού του κόσμου**». Τό έργο ύπογράφει ό **κ. Χαράλαμπος Άνδραλης**, έν ενεργεία δικηγόρος καί έμπειρος, πολυγραφότατος συγγραφέας βίων άγιών καί μαρτύρων τών νεωτέρων χρόνων.

Η διήγηση πραγματεύεται **τόν μαρτυρικό Βίο του π. Γεωργίου Κάλτσιου**, ιερέως όμολογητού που κυνηγήθηκε άνελέητα από τό άθεϊστικό καθεστώς τής Ρουμανίας.\* Η πολυτάραχη καί βασανισμένη ζωή του χαλύβδωσε τήν πίστη του καί του χάρισε τήν Ειρήνη καί τή Χαρά του Παραδείσου.

Παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τής πνευματικής του διαθήκης: «Νά αγαπάτε ό ένας τόν άλλον, όπως ό Χριστός αγαπάει έσάς. Έτσι θά αποκαλύπτεται ότι είμαστε παιδιά του Ίησου Χριστού. Θυσιάστε τόν έαυτό σας. Προσευχηθείτε καί γίνετε έλεήμονες σέ όσους έχουν ανάγκη. Η χάρις του Κυρίου Ημών Ίησου Χριστού, ή Άγάπη του Θεού καί Πατρός καί ή Κοινωνία του Άγιου Πνεύματος, εϊή μετά πάντων ύμών. Άμήν».

Διατίθεται από τις εκδόσεις «Έαρ», Μαυρομιχάλη 32, 106 80 Άθήνα, τηλ. 210.36.38.621. **Τό συνιστοΰμε θεορμά!**

\* Ο π. Γεώργιος, τό τελευταίο τέκνο μιάς εύσεβοΰς Πολύτεκνης άγροτικής Οικογένειας μέ 11 παιδιά, ύπρηξε έξαιρετικά εύγενής καί χαρισματικός. Ο ίδιος μνημονεύοντας τή μητέρα του, θυμάται: «Άπό τήν άγρότισσα μητέρα μου έμαθα περισσότερη Θεολογία άπ' ό,τι έμαθα σ' όλα τά θεολογικά σεμινάρια...». Άπό μικρός έξασκήθηκε στή διακονία καί έμαθε βιωματικά ότι κάθε αγαθό άπαιτεί κόπο.



• Οι εκδόσεις «Όρθόδοξος Κυψέλη» εξέδωσαν κι έφέτος τό νέο τους ήμερολόγιο του 2024, μέ τίτλο: «**Όρθόδοξος Πανοπλία, μέ άγιοπατερικό Έξοπλισμό**». Έμπεριέχονται άποσπασματικά κείμενα, άποστάγματα άγιοπατερικής σοφίας που καθοδηγοΰν τό σύγχρονο άνθρωπο καί τόν άνεφοδιάζουν πνευματικά, ώστε νά εύαρεστήσει στό Θεό καί νά εισέλθει στή Βασιλεία Του. Μέ σύνεση καί προσευχή, μέ Πίστη καί Έλπίδα στόν Χριστό καί τους Άγίους Του, μέ ταπεινοφροσύνη καί μυστηριακή ζωή, ό σύγχρονος χριστιανός θά άντέξει τή δίνη τής άποστασίας, τών προκλήσεων καί τής πνευματικής συγχύσεως.

Διατίθεται από τις εκδόσεις «Όρθόδοξος Κυψέλη»: όδ. Σπαρτάκου 6, 566 26 Συκιές Θεσ/νίκης, τηλ. 2310.21.26.59. **Τό συνιστοΰμε καί αυτό θεορμά!**



## ΘΙ ΕΘΡΤΙΕC ΕΥΧΕC ΜΑC

Μέγα τό Μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας. Στήν μακραίωνή της πορεία ἡ Ἐκκλησία, μέσω τῶν φωτισμένων κι ἁγιασμένων Πατέρων της, προσπάθησε νά προσεγγίσει, νά κατανοήσει καί νά ἐξηγήσει μέ ἀνθρώπινους ὄρους τό Μυστήριο τοῦτο. Καθώς ἡ ἀναζήτηση καί ἡ προσμονή ἑνός Μεσσία, πού θά φώτιζε τά σκοτάδια τῆς Οἰκουμένης, δέν ἦταν ὑπόθεση μόνο τῶν Ἰουδαίων, ἡ προσπάθεια ἦταν δύσκολη. Ὁ ἀρχαῖος κόσμος εἶχε καταλήξει σέ ἀδιέξοδο («Θεὸς ἀνθρώπῳ οὐ μίγνυται», Πλάτωνος Συμπόσιον 202ε–203α).

Παραμερίζοντας τοὺς φυσικοὺς νόμους ὁ Κύριός μας, ἐνδύθηκε τὴν ἀνθρώπινη σάρκα. Στό θεανδρικό Του πρόσωπο ἐνώθηκαν ἡ θεία μέ τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ὁ Θεὸς ἐνηθρώπησε γιὰ νά ζήσουμε οἱ ἄνθρωποι μέ σωφροσύνη, δικαιοσύνη, εὐσέβεια, νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τὰ δεσμά τοῦ θανάτου,

νά κατακτήσουμε τὴν πολυπόθητη εἰρήνη καί νά γευθοῦμε τὴν πλοῦσια χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τὰ παραπάνω, ὅμως, σύμφωνα μέ τὸν Ἅγιο Ἀπόστολο Παῦλο, συνοψίζονται στό γεγονός τῆς υἰοθεσίας: Ὁ Θεὸς–Πατέρας τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης, τῆς Σοφίας, προσλαμβάνει ὅλους ἐμᾶς τοὺς ἀναξίους καί μᾶς κάνει παιδιά Του, κληρονόμους τῆς Βασιλείας Του (Γαλ. 4, 4–5).

Πῶς ὅμως συνδέονται τὰ παραπάνω μέ τό σύγχρονο ἐορτασμό τῶν Χριστουγέννων; Ποῦ εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ σωτήρας μας, σ' αὐτό τό ξέφρενο καταναλωτικό πανηγύρι; Πῶς νά ἀνταμώσουμε τὴ Χαρά καί τὴν Εἰρήνη Του στίς πολύβοες καί πολυτελεῖς διασκεδάσεις; Καί πῶς θά νιώσουμε τό μεγάλο μυστήριο τῆς συγκαταβάσεως τοῦ Θεοῦ πρὸς τό γένος μας, ἀπλὰ ἐξυπηρετώντας πλουσιοπάροχα μόνο τίς ὑλικές μας ἀνάγκες; Ὅσο καί ἂν προσπαθοῦμε, ὅταν τὰ φωτάκια σβήσουν καί οἱ γιορτές τελειώσουν, πάλι μόνοι μας θά εἴμαστε, γεμάτοι θλίψη. **Γιατί χωρὶς Χριστό, χωρὶς Ἀγάπη ἢ ψυχὴ μας εἶναι ἄδεια!**

Ἄς στρέψουμε, λοιπόν, ἄλλη μιὰ φορά καί φέτος τὴν καρδιά μας στὸν Δημιουργό Πατέρα μας, δοξάζοντας καί εὐχαριστώντας Τον γιὰ τίς Δωρεές Του. **Ἄς ἐορτάσουμε ὅλοι θεάρεστα Χριστούγεννα συμμετέχοντας στά Ἱερά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καί πράττοντας ἔργα ἀγάπης καί ἐλεημοσύνης!** Ἔργα εὐάρεστα τῷ Κυρίῳ, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε νά ποῦμε ἐξ ὅλης τῆς καρδιάς μας:

**ΧΡΙCΤΟC ΕΤΕΧΘΗ! ΑΛΗΘΩC ΕΤΕΧΘΗ!**



Νοέμβριος – Δεκέμβριος!

Οι μήνες που αρχίζει το μάζεμα της ελιάς

**Πρόσφερε λίγο ελαιόλαδο** αν μπορείς,  
για ν'ανάψει το καντήλι της ψυχής!

**Υπάρχει μεγάλη ανάγκη!**

Ας μην ξεχάσουμε να προσφέρουμε  
λίγο ελαιόλαδο στις πολύτεχνες οικογένειες  
της «Πανελληνίας Ένωσης Φίλων των Πολυτέκνων»



Για να επικοινωνήσετε με την Π.Ε.Φ.Π.:  
Ακαδημίας 78α, 196 78 Αθήνα.  
Τηλ. 210.32.32.496, 210.32.22.586.  
E-mail: pefep@paf.gr

Έφέτος, αγαπητοί Αναγνώστες, όπως είναι γνωστό, παρατηρείται πολύ μεγάλη έλλειψη ελαιόλαδου. Η δέ τιμή του έχει ήδη έκτοξευθεί στα ύψη (πάνω από 10€ τό λίτρο).

Η προσφορά ακόμη και ενός (1) λίτρου είναι πολύ σημαντική, αν αναλογιστούμε την ποσότητα του ελαιό-

λαδου που απαιτείται για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών μιας Πολύτεκτης και μάλιστα Υπερπολύτεκτης Οικογένειας. Γι' αυτό, **κάνουμε έκκληση στην αγάπη σας** να συνεισφέρετε τό κατά δύναμη, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους αγαπητούς μας αδελφούς τό απαραίτητο αυτό αγαθό!

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τόν έρχόμενο Ιούνιο τοῦ 2024 συμπληρώνονται, σύν Θεῷ, δέκα (10) χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ ἀειμνήστου Ἀγιορείτου μοναχοῦ πατρός Νικοδήμου Μπιλάλη, τοῦ γέροντος τῶν Πολυτέκνων. Στό πλαίσιο τῆς ἀφιερωματικῆς ἐκδήλωσης πού θά πραγματοποιηθεῖ, καλοῦμε ὅσους ἀδελφούς μας Πολυτέκνους καί Φίλους τῆς Ἐνώσεώς μας τόν γνώρισαν προσωπικά καί ἔχουν στήν κατοχή τους φωτογραφικό ἢ ἄλλο σχετικό μέ τόν π. Νικόδημο ὕλικό (ἀλληλογραφία κλπ.), νά ἐπικοινωνήσουν μαζί μας.

Ἐπίσης, ἐάν κάποιος ἔχουν νά καταθέσουν κάτι ὡς προσωπική μαρτυρία ἀπό τήν διαπροσωπική τους ἐπικοινωνία καί ἐπιθυμοῦν νά τό μοιραστοῦν μαζί μας, θά τό θεωρούσαμε ιδιαίτερη εὐλογία. Σ' αὐτήν τήν περίπτωση, γιά ὅποιον τό ἐπιθυμεῖ, θά διατηρηθεῖ ἄνωνυμιά.

