

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)



ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ Οικογένεια

Κάθε παιδί είναι ένα ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ λουλούδι
κι όλα μαζί κάνουν τόν κόσμο μας
έναν ΥΠΕΡΟΧΟ κήπο!



Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Θωμά και Ειρήνης
ΤΣΙΓΚΑ, με 9 παιδιά γεννημένα από 2002 έως
2020, Νομός Εύβοίας, βλ. σελ. 13.

ΤΕΥΧΟΣ
172/2021

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο
της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 43ο, αρ. φύλλου 172

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2021

Ακαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,

FAX: 210-38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Ίδιοκτήτης-έκδοτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Η Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ιωάννης Γ. Θαλασσινός,
μαθηματικός-συγγραφέας, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έκτύπωση: «Leridis printing solutions»,
Κορωπί Άττικής ☎ 210-66.30.990.

Η Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ
σε όσους τή ζητήσουν. Δεκτές οι προ-
αιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Τò πελαργίζειν ἐστὶ φιλοτεκνεῖν
καὶ φιλογονεῖν».**



«Πελαργίζειν» σημαίνει μίμηση
τῶν πελαργῶν, ποὺ εἶναι πιηγὰ
μονογαμικά, φιλότεκνα, πολ-
λύτεκνα, φιλόστοργα, ἀλλὰ
καὶ φιλογονικά! Γὺ αὐτὸ ἡ τι-
μὴ-εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς
γονεῖς λέγεται «ἀντιπελάργουσις» (Άγιος Βασί-
λειος ὁ Μέγας, PG 29, 176C). Εἶναι τὸ σύμβολο
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.



Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

● Φιλανθρωπικός, κοινωνικός και μη κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεῖ ὡς
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ἀπόρων Ὑ-
περπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλλάδος», ἀπό
ὅλη τὴ Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καὶ ἄνω,
ἀνήλικα ἢ σπουδάζοντα.

● ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

μέ 4 ἢ 3 ἀνήλικα παιδιά, ἰδιαίτερα χηρῶν,
ἀναπήρων, ἀσθενῶν, ἀλλὰ καὶ ΑΓΑΜΩΝ
μητέρων καὶ γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες
πιέζονται γιὰ ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 7), γίνον-
ται κατ' ἐξαιρέση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: Πιστοποιητικό
Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως, ὑγείας-Κρα-
τικοῦ Νοσοκομείου κλπ., καθὼς καὶ οἰκογε-
νειακὴ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρὴ καὶ σοβαρὴ).

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

● ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:

τρόφιμα, ἱματισμὸ καινούργη ἢ σέ καλὴ
καὶ καθαρή κατάσταση (κυρίως γιὰ παι-
διά, ἐφήβους καὶ νέους), κλινοσκεπάσμα-
τα, οἰκιακά σκεύη, βιβλία, σχολικά εἶδη,
παιχνίδια κλπ., χάρη τῶν συγχρόνων ἡρώ-
ων Πολυτέκνων ἀδελφῶν μας.

● ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ:

✓ βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας καὶ
ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμὴ (σελ. 22-23).

✓ Οἱ Δωρητές μας, κυρίως τοῦ ἐξωτερικοῦ,
μποροῦν νὰ ἀποστείλουν χρηματικὴ δωρεά
καὶ μέσῳ **PayPal** (βλ. www.pefip.gr).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

● **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR46011015100000 15129604789**

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **ETHNGRAA**

● **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801**

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **PIRBGAA**

● **ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906**

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **CRBAGRAA**

● Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 10%, ΜΟΝΟ μέ
κατάθεση σέ τραπεζικὸ λογαριασμὸ τοῦ Σωματεῖου. Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει πληροφορίες.

● ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οἱ Φίλοι-Δωρητές μας, ἀφοῦ καταθέσουν τὴ Δωρεά τους στήν
Τράπεζα, νὰ μᾶς ἀποστέλλουν τὴν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (μέ Email ἢ Fax),
ἐπειδὴ οἱ Τράπεζες δὲν ἐνημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθεῖ μέ: ● ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ● ΕΥΛΟΓΙΑ-Σύσταση
τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος καὶ Κύπρου ● ΕΠΑΙΝΟ Ἱεραῶ Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ.ἄ.

Ἡ ἐνδημία τῆς ἀγάπης σέ καιρούς πανδημίας...!

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος († 9 Νοεμβρίου) μιλώντας γιά τήν ἐλεημοσύνη ἀναφέρει: «Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι πράξις ἀγαθῆς προαιρέσεως. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ὑπαγόρευση ἀγαθῆς καρδίας, πού ἀγαπάει τόν πλησίον της. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι δικαιοσύνη, πού ἀποδίδει τά ὀφειλόμενα σέ ὅσους τά ἔχουν ἀνάγκη. Γιατί ὁποῖος ἔχει λάβει τά ἀγαθά ἀπό τόν Θεό, γίνεται διαχειριστής καί οἰκονόμος αὐτῶν. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ,¹ τῆς ὁποίας τήν ἐκπλήρωση ζητάει ὁ Θεός περισσότερο ἀπό θυσίες καί ὀλοκαυτώματα²... Ἡ ἐλεημοσύνη θά καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν καί θά σώσει ἀπό τόν θάνατο».³



Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη, πού ὀφείλουμε νά δείχνουμε πρός τοὺς ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ καί δικούς μας, τοὺς «ἐλαχίστους». Πάντοτε οἱ ἔμπεριστατοί ἀδελφοί μας χρειάζονται τή βοήθειά μας, ἀλλά σέ περιόδους κρίσεων οἱ ἀνάγκες τους καθίστανται πιό ἐπιτακτικές καί δυσβάστακτες. Μάλιστα τώρα, κατά τή διάρκεια τῆς παρατεταμένης ὑγειονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία ταλανίζει τήν κοινωνία μας, διακριτικά, ταπεινά καί σιωπηλά οἱ **Πολύτεκνοι ἀδελφοί μας** κρούουν τή θύρα τῆς ψυχῆς μας, τή συνειδήσή μας καί περιμένουν τήν ἀγάπη μας. Πρωτίστως ὁμως, Αὐτός πού στέκεται καί κτυπᾷ τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας καί περιμένει... εἶναι ὁ Δεσπότης Χριστός μας! «Ἴδου ἔστηκα ἐπὶ τήν θύραν καί κρούω»⁴...

Καί περιμένει ὑπομονετικά, ὄχι γιά νά τοῦ χαρίσουμε κάτι, ἀλλά νά τοῦ δανείσουμε! Γιατί «δανεῖζει Θεῶ ὁ ἐλεῶν πτωχόν»⁵...! Κι ὁ Θεός ξεπληρώνει τά «χρέη» Του μέ εὐλογίες τόσο ὑλικές, ὅσο, τό σπουδαιότερο,

1. «μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται.» (Ματθ. 5, 7).
2. «Πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστὶν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν...» (Ματθ. 9, 13).
3. Αγίου Νεκταρίου (Κεφαλαῖ), Ἄπαντα, τόμ. Ε', σελ. 362.
4. Ἀποκάλυψη 3, 20).
5. Παροιμ. 17, 17).

Ἡμερ-ωρολόγιο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.



● Γιά ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

α) Νομοῦ Ἀττικῆς: Τρίτη καί Παρασκευή 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

β) Ἐπαρχίας: Δευτέρα καί Πέμπτη 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτησή σας, παρακαλοῦμε θερμὰ νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

● Γιά ΦΙΛΟΥΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ:

Καθημερινά 7.30 π.μ. – 8.00 μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.

- **ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**, γιά Πολυτέκνους καί τά τέκνα τους: Τρίτη καί Πέμπτη 8.00 π.μ.–3.00 μ.μ., ☎ 210.38.08.826 (Ὑπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου).



πνευματικές. Ἐκατονταπλάσια μᾶς ἐπιστρέφει αὐτά πού προσφέρουμε μέ ἀγάπη στους ἀδελφούς μας.⁶

«Εἶναι μεγάλα τὰ φτερά τῆς ἐλεημοσύνης», γράφει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καί συνεχίζει, «διασχίζει τόν ἀέρα, ξεπερνᾷ τή σελήνη, ὑπερβαίνει τίς ἀκτίνες τοῦ Ἥλιου καί ἀνεβαίνει ἀκόμη καί στίς ἀψίδες τοῦ οὐρανοῦ. Ἄλλ' οὔτε ἐκεῖ σταματᾷ. Ξεπερνᾷ τόν οὐρανό, προσπερνᾷ καί τό πλῆθος τῶν Ἀγγέλων καί τούς χορούς τῶν Ἀρχαγγέλων καί ὅλες τίς ἀνώτερες πνευματικές δυνάμεις καί στέκεται δίπλα στόν ἴδιο τό θρόνο τοῦ Οὐράνιου Βασιλιᾶ... Ὡστε, λοιπόν, ὅσες ἄλλες ἁμαρτίες ἔχεις, ἡ ἐλεημο-

σύνη σου τίς ἰσοφαρίζει ὅλες...».⁷

Ἄς μὴν ὁμοιάσουμε, ἀγαπητοὶ ἀναγνώστες, στόν Ἰερέα καί στό Λευίτη τῆς παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη,⁸ ἄς μὴν «ἀντιπαρέλθωμεν» τοὺς πληγωμένους ἀδελφούς μας. Ἰδιαίτερα τώρα, ἐν μέσῳ τοῦ σαρανταήμερου καί τῆς προετοιμασίας μας γιά νά ὑποδεχθοῦμε τό νεογέννητο Σωτήρα μας Χριστό, ἄς εἶμαστε οἰκτίρμονες, ὅπως εἶναι ὁ Ἅγιος Θεός μας!⁹

Μὴν κάνουμε τή νηστεία μας «στεῖρα», ὅπως χαρακτηριστικά λέει καί πάλι ὁ ἱερός Χρυσόστομος, «δέν σέ ἀνεβάξει μόνη τῆς στόν οὐρανό ἡ νηστεία, ἂν δέν συντροφεύεται ἀπό τήν ἀδελφή τῆς, τήν ἐλεημοσύνη...».

Ἡ Π.Ε.Φ.Π., ὅπως γνωρίζετε, ἐδῶ καί 52 χρόνια στέκεται ἀρωγός στίς Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας. Προσπαθοῦμε μέ τίς μικρές μας δυνάμεις νά τίς διακονοῦμε καί νά ἐλαφραίνουμε τὰ μεγάλα βάρη, πού ἡ ἀδιαφορία τῆς μητροῦιᾶς τους Πολιτείας καθημερινά τοὺς προσθέτει. Οἱ μόνοι «κυρηναῖοι», πού στηρίζουν τήν προσπάθειά μας ὅλα αὐτά τὰ χρόνια, εἶστε ΕΣΕΙΣ, ἀγαπητοὶ μας Ἀναγνώστες, οἱ ἀπανταχοῦ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων.

Σᾶς καλοῦμε, λοιπόν, τή δύσκολη αὐτή περίοδο πού διανύουμε, ἐν μέσῳ πανδημίας, νά κάνουμε τήν ἀγάπη νά ἐνδημήσει (= νά κατοικήσει) στίς ψυχές μας καί στήν ἀδιάφορη κοινωνία μας, συνεχίζοντας νά ἐνισχύουμε τοὺς ἥρωες ἀδελφούς μας Πολυτέκνους.

6. «Ὅτιδήποτε δίνεται γιά τό Θεό, μᾶς ἐπιστρέφεται ἀπό Αὐτόν ἑκατό φορές παραπάνω...» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων).

7. Ἄρκει, βέβαια, νά συνοδεύεται ἀπό μετάνοια καί νά γίνεται μέ καλοσύνη, χαρά καί γλυκύτητα, «ἐκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἰλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορινθ. 9, 7).

8. Λουκ. 10, 25-37.

9. «Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατήρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστὶ» (Λουκ. 6, 36).

Όταν «έξαναγκάζεις» τό Θεό...

Ἡ ἀληθινή πίστη Πολυτέκνου στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ!

Νά σοῦ πῶ, παιδάκι μου, γιά νά δεῖς τί δύναμη ἔχει ἡ πίστη καί νά μὴ μεμφιοιρεῖς ὅτι οἱ μέρες μας εἶναι δύσκολες, δουλειές δέν ὑπάρχουν καί τί θά γίνουμε αὔριο ἔτσι πού πᾶμε...

Μέ τά λόγια αὐτά ἄρχισε ὁ γέροντας Πνευματικός νά διηγείται στό πνευματικοπαίδι του μιά προσωπική του ἐμπειρία ἀπό κάποιον θεοφοβούμενο ἄνθρωπο παλαιά στή Μυτιλήνη.

— Πού λές, Μιχάλη τόν λέγανε. Τόν ἤξερα ἐγώ προσωπικά. Στή Μυτιλήνη ζοῦσε, σ' ἓνα κεφαλοχώρι. Ἄνθρωπος τίμιος, ἐργάτης, μέ φόβο Θεοῦ πάνω του. Οἰκοδόμος ἦταν. Μεροδούλι-μεροφαί. Ὅλη τή μέρα στή δουλειά, καί τό βράδυ στό σπίτι, στήν οἰκογένειά του. Εἶχε γυναίκα καί ὀχτώ παιδιά. Οὔτε ἓνα, οὔτε δύο. Ὅχτώ τοῦ Θεοῦ τά εἶχε. Ἡ γυναίκα του δέν ἐργαζόταν. Καί νά ἤθελε, πού νά εὐκαιρήσει μέ ὀχτώ παιδιά; Ἐνα ἡμερομίσθιο, καί μ' αὐτό, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τά βγαζαν πέρα. Δέν τούς ἄφηνε ὁ Θεός.

Δέν τούς ἄφηνε ὁ Θεός, γιατί ἐκεῖνοι δέν Τόν ἄφηναν. Κατάλαβες; Ἦταν θεοσεβούμενη οἰκογένεια ἢ οἰκογένεια τοῦ κυρ-Μιχάλη, παιδί μου. Ἀπό τήν ἐκκλησία δέν ἔλειπαν Κυριακές, γιορτές, καί στή ζωή τους ἦταν πολύ προσεκτικοί. Καί μέ ἐλεημοσύνες ἐπιπλέον, ὅσο μπορούσαν. Τί νά μπορούσαν δηλαδή; ἀπ' τό ὑστέρημά τους οἱ ἄνθρωποι... Κυλοῦσε ἡ ζωή τους ἡσυχά, κι αὐτοί δόξαζαν τόν Θεό.

Κάποτε ὅμως ἦρθαν μέρες δύσκολες. Ἀναδουλειές στό νησί. Ἄρχισε νά στενεύεται ὁ κυρ-Μιχάλης. Πῶς νά τά καταφέρνει δέκα στόματα νά τρέφει καθημερινά; Κι ἡ καημένη ἢ γυναίκα ἀπό τήν ἄλλη πιό πολύ δυσκολευόταν. Ξέρεις τί νά νά ξημερώνει, καί νά μήν ξέρει ἢ μάνα ἄν θά βρεῖ νά ταῖσει τά μικρά της; Μαρτύριο σωστό γιά τή μητρική καρδιά.

Καί ἔφτασε κι ἡ μέρα πού δέν εἶχε τίποτε στό σπίτι νά δώσει στά παιδιά. Ἀδειανά ὅλα τά ράφια. Κοίταξε χλωμή, πανιασμένη τόν ἄντρα της:

— Ἄν σήμερα δέν φέρεις κάτι στό σπίτι, τοῦ ἄνε, νά ξέρεις, τά παιδιά θά μείνουν νηστικά. Οὔτε ψίχουλο δέν ὑπάρχει.

Ἐφυγε ὁ Μιχάλης γιά τήν πιάτσα, μπάς καί βρεῖ τίποτε. Στό δρόμο περνοῦσε ἔξω ἀπ' τόν κοιμητηριακό Ναό τοῦ χωριοῦ. Κοντοστάθηκε μιά στιγμή κι ἀμέσως τό ἀποφάσισε. Ἄλλαξε τό πρόγραμμά του.

— Δέν θά πάω στήν πλατεία. Θά μπῶ ἐδῶ.



Μπήκε στήν ἐκκλησιά. Ἔκανε τό σταυρό του. Ἄναψε τό κερί καί κατευθύνθηκε μπροστά στό τέμπλο. Ἔπεσε στά γόνατα, σήκωσε τά χέρια του καί παρακάλεσε:

— Ὅχτώ τά ἔχω, Χριστέ μου. Δικά Σου εἶναι, Ἐσύ μοῦ τά ἴδωσες. Ἐσύ πού μοῦ τά ἴδωσες, φρόντισε νά τά θρέψεις. Δέν ἔχουν τίποτε γιά σήμερα νά φᾶνε.

Ἐμεινε λίγη ὥρα ἔτσι γονατισμένος καί τέλος ξαναμίλησε:

— Ἐγώ δέν φεύγω ἀπό ἴδω, Χριστέ μου, ἄν δέν μοῦ φέρεις νά ταῖσω τά παιδιά μου, πού δέν εἶναι δικά μου· δικά Σου εἶναι.

Εἶπε, καί κατευθύνθηκε στό ἀναλόγιο. Πῆρε τό Ψαλτήρι κι ἄρχισε νά διαβάξει.

Δέν θά ἔχε περάσει μισή ὥρα, κι ἀπέξω ἀκούστηκαν συνομιλίες. Στήν ἀρχή δέν ἔδωσε σημασία. Μετά διέκρινε τή φωνή τοῦ παπαῦ τους. Μιλοῦσε μέ κάποιον ἄγνωστο. Ἐπιασε μιά λέξη, ἄν ἄκουγε καλά...

— Ἐναν οἰκοδόμο πρέπει νά βρεῖς...

Πετάχτηκε ἔξω.

— Παπα-Γιάννη, τήν εὐχή σου.

— Νά τος! φώναξε ὁ παπάς. Τόν ξέρεις τόν Μιχάλη;

Κι ἀμέσως πρὸς τόν Μιχάλη:

— Μιχάλη, τόν γνωρίζεις τόν κύριο;

— Ὅχι, ἀπάντησε ἐκεῖνος.

— Εἶναι τοῦ Γρηγόρη τοῦ... μακαρίτης τώρα, ἀπ' τόν ἀπάνω μαχαλά. Μᾶς ἦρθε χθές ἀπ' τήν Ἀμερική, χρόνια τώρα ἐκεῖ, δυό δεκαετίες κοντά. Τόν θυμάσαι;

— Ἄμα λές, παπά μου, δυό δεκαετίες, ἐγώ ἀκόμα δέν ἤμουν ἐδῶ. Μετά ἐγκαταστάθηκα στό χωριό. Τόν πατέρα του τόν μακαρίτη τόν ἔχω ἀκουστά.

— Κύριε Μιχάλη, εἶστε οἰκοδόμος;

— Ναί, παιδί μου.

— Ἐνδιαφέρομαι νά φτιάξω τόν τάφο τῶν γονέων μου. Θέλω νά χτίσω κάτι ὠραῖο, ἐπίσημο, σάν τύμβο. Σάν εἰκονοστάσι. Νά χωράει κανεῖς νά μπεῖ μέσα, ν' ἀνάψει τό κερί, τό καντήλι. Κατάλαβες; Ξέρεις ἀπό τέτοια;

— Πῶς δέν ξέρω, παλληκάρι μου. Ἐχω φτιάξει κι ἄλλοτε.

— Πόσα θέλεις νά μοῦ τό φτιάξεις;

Κοντοστάθηκε ὁ κυρ-Μιχάλης. «Νά πῶ ἑκατό χιλιάδες δραχμές», πῆρε νά σκέφτεται, «μὴν τοῦ φανοῦν πολλά. Νά πῶ ἑβδομήντα;».

— Διακόσιες χιλιάδες σοῦ φτάνουν;

— ...

— Ἔ, δέν διαθέτω περισσότερα. Δέχεσαι;

— Δέχομαι.

— Πάρ' τα.

Καί τοῦ ἔδωσε στό χέρι φάκελλο φουσκωμένο.

Μέ τρεμάμενα χέρια ὁ κυρ-Μιχάλης ὁ οἰκοδόμος ξαναμπήκε στήν ἐκκλησιά. Ἐπεσε στά γόνατα μπροστά στό τέμπλο καί ἔκλαψε. Ὁρα πολλή. Κάποτε σηκώθηκε καί ξεκίνησε γιά τό σπίτι του. Στή γυναῖκα του καί τά ὀχτώ παιδιά του. Τοῦ Θεοῦ ὅλα.

— Κατάλαβες, παιδί μου; κατέληξε ο γέροντας Πνευματικός. Αυτός ο άνθρωπος με την πίστη του, την προσευχή του, έτσι πού την έκανε, πώς νά ποῦμε... τόν έξανάγκασε τόν Θεό. Ἐτσι δέν εἶναι; Γιατί ἡ πίστη, ἡ ἀληθινή, ἡ ἀκράδαντη, αὐτό κάνει. Ἐξαναγκάζει τόν Θεό. Συμφωνεῖς; (Πηγή: http://arpati.blogspot.com/2016/02/blog-post_283.html#more).

Ἄντί σχολίου...

«Γιά πολλούς πού ζοῦν κοσμικά ἢ οἰκογένεια σήμερα δέν ἔχει νόημα. Γι' αὐτό ἢ δέν παντρεύονται ἢ παντρεύονται καί δέν κάνουν παιδιά ἢ σκοτώνουν τά παιδιά μέ τίς ἐκτρώσεις, καί ἔτσι μόνοι τους ἔξαφανίζονται τὸ σόι τους. Δηλαδή μόνοι τους καταστρέφονται, δέν τοὺς καταστρέφει ὁ Θεός. Ἐνῶ οἱ πιστοί, πού τηροῦν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, δέχονται τὴν Θεία Χάρη, γιατί ὁ Θεός εἶναι ὑποχρεωμένος κατὰ κάποιον τρόπο νά τοὺς βοηθάει στά δύσκολα χρόνια πού ζοῦμε».

(Ἅγιος Παΐσιος τοῦ Ἁγιορείτου, *Οἰκογενειακή Ζωή*, τόμ. 4ος, ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστῆς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή-Βασιλικά Θεσ/νίκης 2020, σ. 67).



ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά καί γενικά τοὺς ΝΕΟΥΣ —, ὥστε νά μὴ καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ (οὔτε τῆ χειρουργική οὔτε τῆ φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὥρων καί ἡμερῶν, μέ ὅποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἐπόμενης ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού δέν ἐπιτρέπουν στό ἔμβρυο νά ἐμφυτευτεῖ στή μήτρα τῆς μητέρας καί ἀποβάλλεται). Συνυπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σύντροφοι» (ὅταν συναινοῦν), ὅπως καί οἱ ἱατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποὶ συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΠΓΑΜΗ, πού ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἢ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ, ἄς μὴ δυσκολευθεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί συνεργάζεται μέ τὴν Π.Ε.Φ.Π. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύους πού κινδυνεύουν νά ὀδηγηθοῦν σέ ἐκτρώση. Γράψτε ἢ τηλεφωνεῖστε μας. Ἡ ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγὴ ἀπὸ τὰ «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπὸ τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημιζονται πειστικά. Ἐνημερωθεῖτε ὑπεύθυνα καί ἀπὸ τὴν ἴστοσελίδα: www.afistemenaziso.gr. Ζητήστε μας σχετικὰ ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε παρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθεῖτε καί ἔμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210-38.38.496, 210-38.22.586, FAX: 210-38.39.509.
E-mail: info@pefip.gr.

Ἄφῃστε με
νά ζήσω!



Μητέρα μέ... 22 παιδιά:

«Η πολυτέλειά μας είναι τά παιδιά μας. Τά χρήματα δέν μπορούν νά αγοράσουν αυτό πού έχουμε!»



Πιθανόν νά νομίζετε πώς, εάν μία μαμά έχει ήδη 21 παιδιά, ή είδηση πώς είναι έγκυος στό 22ο δέν θά τήν ένθουσιάσει τόσο πολύ.

Ωστόσο ή Sue, μητέρα 22 παιδιών, μās επιβεβαιώνει πώς όταν άκουσε στόν υπέροχο τήν καρδούλα τής μικρότερης κόρης τής, ένιωσε τό συγκλονιστικό συναίσθημα πού είχε αισθανθεί καί στά προηγούμενα 21 παιδιά τής.

Η 45χρονη μητέρα πού ζει στό Ένωμένο Βασίλειο, έχει ήδη 22 παιδιά... Πρόσφατα, έφερε στόν κόσμο, μαζί μέ τόν 50χρονο σύζυγο τής Noel, τό 22ο παιδί τους.

«Τό πρώτο υπερηχογράφημα είναι πάντα πολύ συναρπαστικό», λέει ή εύτυχισμένη μαμά. «Η στιγμή πού βλέπεις τήν καρδούλα τοῦ μωροῦ σου νά τρεμοπαίζει στήν οθόνη τοῦ γυναικολόγου, είναι πάντα μαγική. Δέν έχει καμία σημασία αν είναι τό 1ο ή τό 22ο παιδί σου!»

Πώς είναι, όμως, νά ζεις μέ 22 παιδιά;

Αυτή ή υπέροχη οικογένεια πού κυριολεκτικά λατρεύει τά παιδιά τής, έξομολογείται πώς τίποτα στόν κόσμο δέν μπορεί νά αντικαταστήσει τήν εύτυχία πού ζούν.



Η θαυμαστή Βρετανική Ύπερ-υπερ-πολύτεκνη Οικογένεια Noel καί Sue Radford, μέ 22 παιδιά (1989 – 2020) καί μέ 7, μέχρις στιγμής, εγγόνια (από τή φωτογραφία λείπουν κάποιοι). Η Οικογένεια κατέχει καί διαχειρίζεται ένα άρτοποιείο στή Βρετανική παραθαλάσσια πόλη Heysham.

Οί νέοι κι εμείς...

Μερόπη Ν. Σπυροπούλου
Όμοιτη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι πολλά και θλιβερά τά όσα συμβαίνουν και πάλι, σέ διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα τής πατρίδας μας. Οί από χρόνια «καθιερωμένες» πιά καταλήψεις, συμπληρώνονται και μέ αποκαρδιωτικές βιαιότητες μέσα και γύρω από τούς αντίστοιχους χώρους. Συχνά, εμείς οί «μεγάλοι», πού προβληματιζόμαστε γι' αυτές τές συμπεριφορές τής σύγχρονης νεολαίας, καταλήγουμε σέ διαπιστώσεις άρνητικές και άνησυχητικές, συγχρόνως, μέ τό τελικό συμπέρασμα νά συνοψίζεται στό ότι «οί σημερινοί νέοι είναι άνεύθυνοι, άπαιτητικοί, φυγόπονοι, χωρίς ιδανικά, δέν ξέρουν τί σημαίνει ύποχρέωση...» και άλλα παρόμοια.



Σταθήκαμε, όμως, ποτέ –όταν μās παρασύρει αυτή ή διάθεση κριτικής– νά άναρωτηθούμε τί δίνουμε εμείς σήμερα στους νέους μας; Έμείς, πού προϋπήξαμε και καθορίσαμε γι' αυτούς προτεραιότητες, στόχους και κανόνες ζωής. Έμείς, πού νομοτελειακά διαμορφώσαμε –ή μήπως «παραμορφώσαμε»– τό περιβάλλον μέσα στό όποιο ζούν και μεγαλώνουν αυτοί οί νέοι. Και όταν λέω «περιβάλλον», δέν έννοώ, βεβαίως, μόνο τό φυσικό. Έννοώ τό ευρύτερο και πολυδιάστατο περιβάλλον, δηλαδή τό οικογενειακό, τό σχολικό, τό κοινωνικό, τό έργασιακό, τό πνευματικό και τήν όλη περιρρέουσα άτμόσφαιρα, μέσα στους ήχους και τές έκκωφαντικές σιωπές τής όποίας καλλιεργούνται και καρποφορούν ή... μαραίνονται οί νέοι μας.

«Η πολυτέλειά μας είναι τά παιδιά μας. **Τά χρήματα δέν μπορούν νά αγοράσουν αυτό πού έχουμε**», λέει συγκινημένος ό μπαμπάς τής οικογένειας. Ωστόσο, μέ 22 παιδιά ή ώρα τοϋ ύπνου είναι ένας άγώνας δρόμου, ειδικά όταν τά 9 είναι μικρότερα από 10 έτών και κάτω.

Πρίν από τήν πανδημία, ή οικογένεια τηρούσε ένα άυστηρό πρόγραμμα, ώστε νά ύπάρχει τάξη. Τόν τελευταίο χρόνο, όμως, τά πράγματα είναι πιο δύσκολα, άφου τά πιο μικρά παιδιά δυσκολεύονται νά είναι όλη μέρα στό σπίτι.

«Άκόμα και τώρα, όμως, τά καταφέρνουμε. Κρατάμε τά όρια και σκεφτόμαστε διαρκώς τρόπους γιά νά κρατάμε τά παιδιά άπασχολημένα και χαρούμενα», συμπληρώνει ή πολύτεκνη μαμά.

Έμείς τούς εύχόμαστε μέσα από τήν καρδιά μας νά είναι πάντα άγαπημένοι, ένωμένοι και εύτυχισμένοι!

(Πηγή: www.newsitamea.gr/2021/05/21/mitera-22-paidia-i-polyteleia-mas-ta-paidia-mas-ta-chrimata-mporoy-n-na-agorasoy-n-poy-echoyme/).



Όταν, λοιπόν, απαιτούμε από τα νέα παιδιά μας να κάνουν αυτό που εμείς θεωρούμε σωστό και τά κατακρίνουμε, όταν διαπιστώνουμε τό αντίθετο, μήπως έχουμε χρέος να αναρωτηθούμε πρώτα -

και να απαντήσουμε χωρίς υπεκφυγές- αν έχουμε κάνει εμείς ό,τι είναι σωστό γι' αυτά τα παιδιά;

Αρχίζοντας από τό πρώτο και πιό στενό και σημαντικό περιβάλλον του κάθε ανθρώπου, τήν **οικογένεια**, νομίζω ότι δέν υπάρχει ή παραμικρή αμφιβολία πώς αποτελεί τήν «*πρώτη πηγή αξιών*» γιά κάθε άνθρωπο.

Άν στή συνέχεια, εξετάσουμε και τά άλλα περιβάλλοντα στά όποια ζοϋν και μεγαλώνουν τά παιδιά μας, τά σχολεία, τά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τή θεώρηση τής ζωής πού προβάλλουν τά Μέσα Μαζικής Ένημέρωσης και δικτύωσης, πρέπει και πάλι να αναρωτηθούμε «*τί πρότυπα δίνουμε εμείς οί μεγάλοι στους νέους*». Ποιά δείγματα νοοτροπίας έχουν από τούς δασκάλους, τούς καθηγητές τους, κάποιους πολιτικούς ήγέτες πού πρεσβεϋουν ότι «*ή άριστεία είναι ρετσιλιά*» και από όσους διαμορφώνουν τήν κοινή γνώμη και τίς κοινωνικές επιδιώξεις;

Ο Ίψεν στους *Βρυκόλακες* λέει ότι «*οί νέοι έχουν ανάγκη από ένα ζευγάρι μεταχειρισμένα, έστω, ιδανικά*». Και ό Άγγελος Τερζάκης, πού έχει καταθέσει τήν αγωνία του γι' αυτή τήν άδεια από ουσιαστικό νόημα ζωή τών νέων, στό μυθιστόρημά του *Δίχως Θεό* γράφει συγκεκριμένα ότι: «*Οί νέοι δέν μπορούν πιά ν' άκουν κηρύγματα, φιλολογίες, θεωρητικές νουθεσίες και αυτάρεσκα αφηγηματικά βιογραφικά στοιχεία τών μεγάλων, πού συνήθως ξεκινούν μέ τό "έγώ στήν ηλικία σου"*. Οί νέοι έχουν ανάγκη από κανόνες πού πηγάζουν από μιá στάση ζωής, και όχι μόνο. Κανόνες πού πηγάζουν από μιá πράξη ζωής».

Και στό σημείο αυτό αρχίζουν οί αίχμηρές έρωτήσεις:

Τί πράξη ζωής δείχνουμε σήμερα εμείς οί μεγάλοι στά παιδιά μας, σέ μιá αποπνευματικοποιημένη κοινωνία, μέ έντονα τά σημάδια του άτομισμού, τής υποβάθμισης τών αξιών, τής ψευτιάς, τής επιθετικότητας, τής άναξιοκρατίας και του ξενιτεμού; Μέ ποιá πίστη και μέ ποιá ψυχική δύναμη τά όπλίσαμε, γιά να σταθούν άπέναντι στίς δοκιμασίες και στους πειρασμούς τών εύκολων -άλλά άνέντιμων- λύσεων, ή άκόμη και στους έμπόρους του λευκού θανάτου, πού ύπόσχονται ψεύτικους παραδείσους;

Πότε προσπαθήσαμε, μέ πράξεις, να ξαναδώσουμε στίς λέξεις μέ τό μεγάλο νόημα τήν άληθινή σημασία και άξία τους; Λέξεις όπως: *ήθος, άλήθεια, συνείδηση, συνέπεια, εύθύνη, άξιοπρέπεια, δημιουργία, άλλη-*

λεγγύη, φιλότιμο, αγάπη, πού έδω και χρόνια, διαστρεβλώθηκαν και έγιναν προδότες του έαυτού τους.

Δώσαμε στα παιδιά μας ένα όραμα κι ένα ουσιαστικό ιδανικό; Όπως, π.χ. τό νά χαρακτηρίζομαστε από τήν έλληνοχριστιανική μας ταυτότητα, κάνοντας πράξη ζωής αυτό πού οί έννοιες Χριστιανισμός και Έλληνισμός σημαίνουν, παραμένοντας θεματοφύλακες τών ιδιαιτεροτήτων μέ τίς όποιες μάς προικίζει, αλλά, και μάς βραβαίνει αυτός ό συνδυασμός;

Είναι καιρία αυτά και άλλα σχετικά ερωτήματα και, σίγουρα, οί απαντήσεις μπορεί, άπειρες φορές νά μάς βασανίζουν. **Πιστεύω, όμως, ότι, συνειδητοποιώντας τήν εϋθύνη μας βαθιά στην καρδιά μας, θά βρούμε τόν δρόμο γιά τή δική τους καρδιά, εμπνέοντας τήν εμπιστοσύνη και τόν σεβασμό τους.**

Κλείνοντας, έχω χρέος, ώστόσο νά παραδεχθώ ότι υπάρχουν σήμερα νέοι πού μέ τό ήθος, τόν μόχθο και τίς επιτυχίες τους, αξίζουν τόν θαυμασμό μας.

Μέ τό χέρι, λοιπόν, στην καρδιά, άς κάνουμε έμεις «οί μεγάλοι» τήν αυτοκριτική μας, άς παραδεχθούμε τά λάθη μας κι άς προσπαθήσουμε, όσο και όπως μπορούμε, νά δείξουμε στους νέους μας έναν δρόμο πού φωτίζεται από τό αληθινό νόημα τής άρετής, τής δημιουργίας και τής αγάπης, τόσο πρós τούς συνανθρώπους μας, όσο και πρós τήν πατρίδα μας. Διότι, όπως θά τονίζουν έσαεί οί γνωστοί έμβληματικοί και άξεπέραστοι στίχοι του Κωστή Παλαμά

*«...Χρωστάμε σ' όσους ήρθαν,
πέρασαν, θά 'ρθούνε, θά περάσουν.
Κριτές, θά μάς δικάσουν,
οί άγέννητοι, οί νεκροί».*

(Πηγή: Περιοδικό «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ», έκδ. «Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας», τεύχος 563/2021, σελ. 262-263).



ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΟΥ

(παρακαλούμε προσέξτε το ιδιαίτερα)



Λόγω του ύψιλου κόστους τών ταχυδρομικών, αλλά γενικά και τής κρίσης επιβάλλεται ή προώθηση του Περιοδικού μας και μέ άλλους τρόπους, εκτός από τήν ταχυδρομική του. Και ό πιό εύκολος και άνέξοδος τρόπος είναι ή **άποστολή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)**. Κάποιοι Φίλοι-Άναγνώστες μάς έχουν ήδη άποστείλει τό e-mail τους, όμως, δυστυχώς, είναι σχετικά λίγοι.

Γι' αυτό και σάς παρακαλούμε ιδιαίτερα, αγαπητοί μας Φίλοι, νά κάνετε τόν κόπο **νά μάς γνωστοποιήσετε τήν ηλεκτρονική σας διεύθυνση**, στέλνοντας ένα μήνυμα στο e-mail τής Π.Ε.ΦΙ.Π.: info@pefip.gr (είναι εύκολο, γρήγορο και δέν κοστίζει). Σάς εύχαριστούμε θερμά.



• «Ή εύλογία του Θεού στη ζωή μας...»!

Τόν παρελθόντα Σεπτέμβριο τελέσθηκε τό Μυστήριο του Γάμου του 7ου παιδιού, **Δαυίδ**, τής Ύπερπολύτεκνης Οικογενείας **Μιχαήλ καί Χριστίνας ΚΑΡΑΒΟΛΟΥ** (μέ 9 παιδιά, γεννημ. 1985–2001) καί του 1ου παιδιού, **Έλένης**, τής επίσης Ύπερπολύτεκνης



Οικογενείας **Αναργύρου καί Χριστίνας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ** (μέ 9 παιδιά, γεννημ. 1999–2017).

Άριστερά παρουσιάζουμε τήν ώραία φωτογραφία μέ τούς νεονύμφους ανάμεσα στους γονείς καί τά άδελφια τής νύφης. Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα άπόσπασμα άπό τήν έπιστολή τής οικογενείας του γαμπρού:

«Μέ άφορμή τό γάμο του γιου μας Δαυίδ, θέλουμε ταπεινά νά δείξουμε τήν εύλογία του Θεού στις Πολύτεκνες Οικογένειες. Νά κρατήσουμε ζωντανή τήν έλπίδα καί τήν έμπιστοσύνη τής στήριξής μας στο Θεό, διότι μόνο έτσι θά έχουμε ειρήνη καί χαρά μέσα στην ψυχή μας. Νά δοξολογούμε τό Θεό στην πορεία τής ζωής μας καί κυρίως στις δυσκολίες τής, έτσι θά άντλοΰμε τή θεία χάρη περισσότερο καί θά νιώθουμε πιά δυνατοί καί ίκανοί νά συνεχίσουμε προς τόν στόχο μας πού είναι ό Χριστός.

»Μέ έκτίμηση καί εύγνωμοσύνη γιά τήν στήριξή σας, Οικογένεια Μιχαήλ Καραβόλου». (12.11.2021).

Χαίρουμε καί συγχαίρουμε τούς αγαπητούς νεονύμφους, καί τούς εύχόμαστε νά είναι πάντα εύλογημένοι καί νά άξιωθοΰν «*ιδεΐν τέκνα τέκνων*» (Εύχή Άκολουθίας του Γάμου), αλλά καί νά μοιάσουν στους εύλαβεΐς γονείς τους στην πίστη καί, Θεοΰ θέλοντος, στην πολυτεκνία. Είναι αυτονόητο όπι τέτοιες μεγάλες Οικογένειες χρειάζονται στήριξη άπό όλους μας καί ή Π.Ε.Φ.Π., αλλά και οί άπανταχοΰ Φίλοι μας, μέ τή βοήθεια του Θεοΰ, θά είναι τό κατά δύναμη κοντά τους.

• Μία νέα συνειδητή Πολύτεκνη Οικογένεια.



Πολύτεκνη Οικογένεια Άθανασίου καί Φανής ΒΑΡΗ, μέ 5 παιδιά, γεννημ. άπό 2004 έως 2020, **Ν. Θεσ/νίκης**.

εύχόμαστε νά χαΐρονται τά χαριτωμένα βλαστάρια τους.

Δωρητής του Συλλόγου μας πρόσφατα μάς συνέστησε τήν ώραία αυτή Οικογένεια. Χαρήκαμε ιδιαίτερα πού τήν γνωρίσαμε, γιατί πρόκειται γιά μία έκλεκτή Οικογένεια μέ συνειδητή πνευματική ζωή.

Δυσκολίες υπάρχουν, αλλά ή ακράδαντη πίστη τους στη θεία Πρόνοια θαυματουργεί καί οικονομεί τά έλλείποντα.

Συγχαίρουμε τούς ήρωες γονείς καί τούς

● «Ἐθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν στεφάνους ἐκ λίθων τιμίων...!»

Τὴν εὐλογημένη Ὑπερπολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογένεια ΝΤΑΛΑ εἶχαμε δημοσιεύσει σέ προηγούμενο τεύχος τοῦ Περιοδικοῦ μας (ἀρ. τ. 108/2005, ἐξώφυλλο καί σελ. 20–21), μέ 9 παιδιὰ τότε.

Τώρα, μέ ιδιαίτερη συγκίνηση προβάλλουμε τή φωτογραφία ἀπό τό γάμο τοῦ 2ου παιδιοῦ, Ἀναστασίου.

Ὁ π. Θεόδωρος, τέκνο καί αὐτός Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας μέ 7 παιδιὰ, μέ τὴν πρεσβυτέρα του Ἰωάννα, γόνο τρίτεκνης Οἰκογένειας, δημιούργησαν μιὰ παραδειγματική καί ἀξιομίμητη Οἰκογένεια. Μεγάλες οἱ προσπάθειές τους νά μεγαλώσουν τὰ παιδιὰ τους «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» καί νά τοὺς παρέχουν τὰ ἀπαραίτητα ἀγαθὰ, ὑλικά καί πνευματικά.

Τὰ παιδιὰ τους, πτυχιούχοι, σπουδαστές καί μαθητές, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τῶν ἡρώων γονέων τους, ἀγωνίζονται τόν «καλόν ἀγώνα», ἀντιμετωπίζοντας κάθε δυσκολία μέ πίστη στήν ἀγάπη καί τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐλπίδα καί ἡ πίστη τους στόν Δωρεοδότη Κύριό μας δυναμώνει τίς ψυχές τους, ὥστε νά πορεύονται μέ χαρά καί αἰσιοδοξία στή ζωή. Κι αὐτό ἀντικατοπτρίζεται στά χαρούμενα πρόσωπά τους.

Νά ζήσουν οἱ νεόνυμφοι, νά εὐτυχίσουν καί, ἂν θέλει ὁ Θεός, νά γίνουν Πολύτεκνοι!

Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.



● Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Θωμᾶ καί Εἰρήνης ΤΣΙΓΚΑ, μέ 9 παιδιὰ γεννημένα ἀπό 2002 ἕως 2020, Νομός Εὐβοίας.

Τὴν Οἰκογένεια Τσίγκα εἶχαμε τή χαρά νά παρουσιάσουμε στό Περιοδικό μας ὅταν εἶχαν 7 παιδιὰ (ἀρ. τεύχους 157/2018, σελ. 13).

Τώρα, μέ ἀφορμὴ τό Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως τοῦ 9ου παιδιοῦ (Παναγιώτη) μᾶς ἀπέστειλαν τὴν ὑπέροχη φωτογραφία πού δημοσιεύουμε καί τό ἀκόλουθο συγκινητικό συνοδευτικό κείμενο:

«Εὐχαριστοῦμε πρῶτα ἀπὸ ὅλα τόν Θεό πού μᾶς ἀξίωσε νά συνοδεύσουμε αὐτὰ τὰ τέκνα στή ζωή τους. Εἶμασθε εὐγνώμονες. ἔχουμε ἀφῆσει τὰ πάντα στά χέρια τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ Παναγία μᾶς προστατεῦει σέ κάθε δυσκολία μας. Τό μόνο πού πρέπει ἐμεῖς νά κάνουμε εἶναι νά προσευχήμασθε καί νά κοινωνᾶμε τό Χριστό. Γιά ὅποια δυσκολία καί νά μᾶς ἔρθει, λέμε πῶς ἐπιτρέπει ὁ Θεός, καί προχωράμε. Γιά ὅλα τὰ ἄλλα κανονίζει ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός...

»Συγχαρητήρια ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιάς μας γιά τό θεάρεστο ἔργο πού κάνατε». (9.9.2021).

Στό κέντρο τής φωτογραφίας είναι ο πνευματικός τής Οικογένειας, ο σεβαστός **π. Χαράλαμπος Ραμαντανάκης**, Ύπερπολύτεκνος καί ο ίδιος μέ 11 παιδιά (γεννημένα από 2001 έως 2020). Οικογενειακή φωτογραφία τους είχαμε παρουσιάσει στο όπισθόφυλλο τού τεύχους 169/2021).

Οί έκλεκτοί γονεΐς, Θωμάς καί Ειρήνη, αγωνίζονται μέ αξιοπρέπεια νά μεγαλώσουν τά χαριτωμένα παιδιά τους. Μάλιστα, τά δύο πρώτα είναι φοιτητές σέ διανοητική πόλη από τήν έστία τους, ενώ τά επόμενα 5 είναι μαθητές καί 2 νήπια.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. θεωρεί τιμή τής νά γνωρίζει τέτοιες Οικογένειες καί προσπαθεί μέ τίς μικρές τής δυνάμεις νά ελαφραίνει τό καθημερινό τους φορτίο. Νά σās ζήσουν, αγαπητοί μας φίλοι, τά αξιαγάπητα παιδιά σας καί νά σās αξιώσει ο Θεός νά τά δείτε νά προκόβουν.

● Πολύτεκνη Οικογένεια συμπαρίσταται στίς... Πολύτεκνες Οικογένειες!



Δέν είναι ή πρώτη φορά πού έχουν έρθει σέ επαφή μέ τό Σύλλογο μας Πολύτεκνοι γονεΐς, όχι γιά νά ζητήσουν βοήθεια γιά τήν οικογένειά τους, αλλά γιά νά προσφέρουν βοήθεια...! Αυτούς τούς ανθρώπους νιώθουμε έπιτακτική τήν ανάγκη νά εύχαριστήσουμε ιδιαίτερα καί νά τούς

έκφράσουμε τά συναισθήματα συγκίνησης καί θαυμασμού πού μās διακατέχουν, αν καί γνωρίζουμε ότι πάντα θά προσκρούουμε στήν ταπεινοφροσύνη τους...

Μέ αυτόν τόν τρόπο γνωρίσαμε τήν αγαπητή **κα Σοφία Μυλωνά, πολύτεκνη μητέρα 4 παιδιών**, ή όποία έδώ καί χρόνια, μαζί μέ τόν έκλεκτό **σύζυγό τής κ. Σταμάτη**, μās τιμούν ιδιαίτερως μέ τίς εύγενικές τους προσφορές, δίδοντας παράδειγμα αγάπης σέ όλους μας καί θυμίζοντάς μας τό βιβλικό: *«άδελφός υπό άδελφοῦ βοηθούμενος ως πόλις άχυρά καί ύψηλή»* (Παροιμ. 18, 19).

Ιδιαίτερα ένθουσιασθήκαμε όταν μās έστειλαν τήν όμορφη αυτή **οικογενειακή φωτογραφία από τή βάπτισή τής μικρής τους κόρης Παρασκευής**. Τά πρόσωπα όλων λάμπουν από χαρά γιά τό εύτυχές γεγονός!

Ευχόμαστε, αγαπητοί μας φίλοι, νά σās ζήσει ή νεοφώτιστη κορούλα σας- τό δέ έλεος του Κυρίου μας, νά σās σκεπάξει *«πάσας τās ήμέρας τής ζωής σας»* (Ψαλμ. 22, 6).

Σημείωση Συντάξως:

Στή φωτογραφία διακρίνονται στό κέντρο οί γονεΐς (Σταμάτης καί Σοφία) καί τά 4 παιδιά τους, Δημήτρης, Χριστίνα, Δέσποινα καί ή Παρασκευή (στήν άγκαλιά τής μικρής νονάς της Κωνσταντίας). Άριστερά καί δεξιά βρίσκονται οί γονεΐς τής νονάς, Βασίλειος καί Παρασκευή (Πολύτεκνοι μέ 4 παιδιά, ενώ ή μητέρα προέρχεται από ιερατική Οικογένεια μέ 6 παιδιά). Άπό τούς 8 ιερείς πού συμμετείχαν στό Μυστήριο διακρίνονται οί 5.



Άκολουθείστε τή σελίδα τής Π.Ε.ΦΙ.Π. στό Facebook:
<https://www.facebook.com/pefip>

Πώς ένα «κακό μωρό» γίνεται ή χαρά καί ή εύλογία τής Οικογένειας!

Παραθέτουμε τό μεγαλύτερο μέρος τής έπιστολής τής **Πολύτεκνης μητέρας κας Άνθης Γκανάτσιου-Κεμεντζετζίδου**, πού άποπνέει ένα μήνυμα έλπίδας καί αγάπης γιά τά άθώα πλάσματα του Θεού, πού μέ περισσή εύκολία χαρακτηρίζονται άπό έκπροσώπους τής έπιστήμης, «κακά μωρά, άχρηστα ή βαριά κληρονομιά» γιά τήν Οικογένεια. Όμως ή αγάπη καί ή πρόνοια του Κυρίου άλλα καταδεικνύουν...

Άγαπητοί Φίλοι των Πολυτέκνων, χάρεστε!

Όνομάζομαι **Άνθή Γκανάτσιου** καί είμαι καθηγήτρια Άγγλικών στήν Β/θμια Έκπαίδευση. Μέ τό σύζυγό μου **Παύλο Κεμεντζετζίδη** άποκτήσαμε μέ τή χάρη του Θεού **έξι (6) παιδιά**, δύο κορίτσια καί τέσσερα άγόρια, γεννημένα άπό τό 2007 ώς τό 2018.

Ένώ τά πέντε πρώτα παιδιά μας γεννήθηκαν ύγιέστατα μέ φυσιολογικό τοκετό, στήν έγκυμοσύνη τής τελευταίας μας κόρης, τής Σμαραγδής, στόν ύπέρηχο β' έπιπέδου διαγνώστηκε ότι θά γεννιόταν μέ μηνιγγομυελοκήλη (άνοιγμα στή σπονδυλική στήλη), μέ νευρογενή κύστη, μέ σύνδρομο Arnold Chiari, ύδροκέφαλο, καί πιθανότατα καί μέ σύνδρομο Down. Αυτό σήμαινε ότι τό παιδί θά ήταν τελείως παράλυτο άπό τή μέση καί κάτω, θά είχε πλήρη άκράτεια ούρων καί κοπράνων, ότι θά ήταν γιά μία ζωή καθηλωμένο σέ άναπηρικό καροτσάκι, φορώντας μονίμως μία πάνα, καί ότι θά ήταν καί νοητικά άνάπηρο.

Όλοι οί πανεπιστημιακοί γυναικολόγοι πού έπισκεφτήκαμε σέ δημόσια νοσοκομεία τής Θεσσαλονίκης, επέμεναν νά κάνουμε έκτρωση, χωρίς άλλη συζήτηση, γιατί μου έλεγαν πώς άν τό άφηνα νά γεννηθεί, θά τό καταδίκαιζα νά ζει μέ νοητική καί σωματική άναπηρία. Καί μάάλιστα, **κανείς άπό αυτούς δέν ήθελε νά μέ αναλάβει.**

Ό νευροχειρουργός πού θά αναλάμβανε τήν έγγείρηση στή σπονδυλική στήλη μετά τή γέννα σέ κρατικό νοσοκομείο τής Άθήνας (έφόσον έμεις έπιμέναμε ότι δέν θά κάνουμε έκτρωση), ισχυριζόταν ότι τό μωρό αυτό «θά ήταν ένα “κακό μωρό” καί ότι δέν θά έπρεπε νά γεννηθεί, γιατί θά ήταν μία “βαριά κληρονομιά” γιά τά άδέλφια του!».

Άνθρωπίνως οί γιατροί δέν μάς άφησαν κανένα πε-



Πολύτεκνη Οικογένεια Παύλου καί Άνθης KEMENTZETZIDH, μέ 6 παιδιά, γεννημ. 2007-2018, Ν. Πέλλης.

ριθώριο νά ἐλπίζουμε. Καί ὄχι μόνο δέν μᾶς συμπαραστέκονταν, ἀλλά μᾶς κατηγοροῦσαν κιόλας πού δέν τό εἶχαμε ἤδη «ρίξει» καί συνεχίσαμε τήν κύηση. Ἐμεῖς ὅμως, μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Πνευματικοῦ μας, δέν σκεφτήκαμε οὔτε μιὰ στιγμή νά κάνουμε κάτι τέτοιο. **Ἦταν ἀδιανόητο γιά μᾶς νά ἀφαιρέσουμε τή ζωή ἑνός παιδιοῦ**, τό ὁποῖο τόσο πολύ θέλαμε καί προσευχηθήκαμε νά ἀποκτήσουμε. Ἀφοῦ ὁ Θεός τό ἔστειλε, τό θεωρήσαμε ἐξαρχῆς δῶρο δικό Του, ὅπως καί ὅλα τά παιδιά μας.

Δέν θά κρύψω βέβαια ὅτι ἐγώ σάν μητέρα στεναχωριόμουν πάρα πολύ γιά τό πῶς θά καταφέραμε νά ἀνταπεξέλθουμε σέ μιὰ τέτοια δυσκολία καί ἔφτασα ἀκόμα καί στήν ἀπόγνωση. Εἶχα φτάσει στό σημεῖο νά νιώθω ὅτι ὁ Θεός δέν μ' ἀγαπάει, δέν ἀκούει τήν προσευχή μου καί δέν θέλει νά κάνει ἕνα θαῦμα – ἦταν βέβαια πολύ ἐγωιστικό ἐκ μέρους μου νά ὑποδεικνύω στόν Κύριο τί πρέπει νά κάνει. Μετά ἀπό πολλή προσευχή, ὅμως, καί τή συμπαράσταση τοῦ Πνευματικοῦ μας καί φυσικά τοῦ συζύγου μου, συνειδητοποίησα ὅτι αὐτό ἦταν τό θέλημα τοῦ Κυρίου καί ἐνιωθα πιά ἔτοιμη νά «ἄρω τόν σταυρό» μου, γιατί κι αὐτή ἡ περιπέτεια ἦταν στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τή σωτηρία μας.

Ἡ μόνη γιατρός πού μοῦ μίλησε ὀρθά καί μᾶς ἀνοίξε τό δρόμο ἦταν ἡ διευθύντρια ἑνός νεογνολογικοῦ τμήματος στή Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία μοῦ εἶπε: «Κορίτσι μου, οἱ ἐξετάσεις δείχνουν ὅτι τό μωρό θά ἔχει αὐτά τά προβλήματα. Ὅμως, τό τί πραγματικά συμβαίνει μέσα στήν κοιλιά σου μόνο ὁ Θεός τό ξέρει. Γι' αὐτό προχώρα». Ἡ ἴδια γιατρός μᾶς παρέπεμψε σέ κάποιον γυναικολόγο στήν Ἀθήνα στό νοσοκομεῖο «Ἀλεξάνδρα», ὁ ὁποῖος καί δέχθηκε νά μέ ἀναλάβει. Κι αὐτός, ὅμως, ἀπεφάνθη: «Τό ξέρετε ὅτι τό μωρό σας θά εἶναι τελείως παράλυτο, θά ἔχει ἀκράτεια οὔρων καί κοπράνων καί θά εἶναι νοητικά καθυστερημένο». Ἐφυγα κλαίγοντας.



Ἡ **Σμαραγδή** μας γεννήθηκε στίς 20.3.2018 στό «Ἀλεξάνδρα» μέ καισαρική τομή, καί, ὡ τοῦ θαύματος, οἱ ἴδιοι οἱ γυναικολόγοι ἐκείνη τή στιγμή μπροστά μου ἀναφώνησαν: «Μά τό μωρό εἶναι πολύ καλύτερα ἀπ' ὅ,τι περιμέναμε!». Πόσο ἀνακουφίστηκα ὅταν εἶδα τό ὄμορφο προσωπάκι της, γιατί μοῦ προέλεγαν ὅτι θά ἦταν παραμορφωμένο. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας ἔγινε ἡ ἐπέμβαση στή σπονδυλική της στήλη. Ἀκολούθησε τό δεύτερο θαῦμα, ὅταν ἡ Σμαραγδή μας λίγες μέρες μετά ἄρχισε νά κουνάει καί τά δύο της ποδαράκια!

Βέβαια, σέ ὅλο αὐτόν τόν ἀγώνα, πρίν καί μετά τή γέννα, δέν σταματήσαμε νά προσευχομαστε στήν Παναγία τήν Ἐλευθερώτρια καί ἐπικαλεστήκαμε τή βοήθεια πολλῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, πού μᾶς ἔδειξαν ἐμφανῶς τήν ἀγάπη τους καί τή θαυματουργή ἐπέμβασή τους. Μά πιά θαυμαστή ἦταν ἡ ἐπέμβαση τοῦ Ὁσίου Δαυίδ στήν Εὐβοία.

Σέ επίσκεψή μας στην Ίερά Μονή Όσίου Δαυίδ στις 28. 10. 2019, ό Ηγούμενος ακούμπησε τήν άγία κάρα πολύ έπισταμένα σέ όλα τά ση- μεία τών ποδιών της, στά γόνατα, στις γάμπες, στις πατούσες, στά δα- χτυλάκια, παντού. Ός εκείνη τή στιγμή ή Σμαραγδή είχε κίνηση στά πόδια της και μπουσουλούσε. Τήν ώρα πού έσκυψα νά πάρω τήν ευχή του και νά τόν ευχαριστήσω, εκείνος προς μεγάλη μου έκπληξη μου λέει: «**Αυτή, θά τρέχετε και δέν θά τή φτάνετε!**». Δέν περιγράφεται ή άναπάντεχη χαρά και έλπίδα πού μās έδωσε.

Άπό τότε μέχρι σήμερα (Ίούλιος 2021) ή Σμαραγδή, μέ τή χάρη του Αγίου, έχει κάνει καταπληκτική πρόοδο. Περιπατάει κρατώντας κάποιον από τό χέρι, άνεβοκατεβαίνει τίς σκάλες μόνη της, κάθεται και σηκώνεται χωρίς δυσκολία! Κάνει δηλαδή κινήσεις πού για τά φυσιολογικά παιδιά θεωρούνται δεδομένες, αλλά για τή Σμαραγδή είναι ένα θαύμα, αν αναλογιστούμε τίς δυσοίωνες προβλέψεις τών γιατρών πού τήν είχαν «καταδικάσει» σέ μόνιμη άναπηρία!

Σήμερα ή Σμαραγδή μας είναι τριών ετών, και ή χαρά πού μās δίνει από τή γέννησή της μέχρι τώρα, δέν περιγράφεται. Ευχαριστούμε τόν Θεό πού μās τή χάρισε. Όχι μόνο δέν είναι ένα «κακό παιδί», όπως μās είχε πει ό γιατρός, αλλά είναι ένα παιδί χαριέστατο, έξυπνο, μιλάει, παίζει μέ τά αδελφια της πού τήν υπεργαπούν, και δέν έχει καμία σχέση μέ τό παιδί πού μās περιέγραφαν οι γιατροί ότι θά γεννηθεί!

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ό Θεός ευδόκησε νά γίνει τό θαύμα μετά τή γέννησή της και όχι κατά τή διάρκεια της έγκυμοσύνης (όπως έμεις παρακαλούσαμε νά γίνει), ώστε νά αγωνιστούμε κι έμεις, όλη ή οικογένεια, μέ τήν προσευχή, αλλά και γιατί έτσι είδαν και πίστεψαν στό θαύμα και οι γιατροί αυτοί πού μέ τόση μεγάλη, σκανδαλώδη ίσως, έπιμονή μās έλεγαν νά κάνουμε έκτρωση, λές και θά κουβαλούσαν... οι ίδιοι τόν σταυρό αυτό! Ειδικά ό νευροχειρουργός όμολόγησε μόνος του τό θαύμα και μάλιστα χάρηκε πού διαψεύστηκαν οι προβλέψεις του.

Άναλογίζομαι συχνά μέ λύπη πόσα παιδάκια πετιούνται στά σκουπίδια προτού προλάβουν νά αντικρίσουν τό φώς τής ζωής, μέ τίς προτροπές τών γιατρών, γιατί «τό παιδί θά έχει αυτό ή εκείνο τό πρόβλημα». **Άφήστε τό παιδί νά γεννηθεί! Κάθε παιδί είναι δώρο του Θεού.** Και αν ή αγάπη του Θεού έχει για μās μιά δοκιμασία, σίγουρα θά μās δώσει και τή δύναμη νά τή σηκώσουμε!

Ευχόμαστε και προτρέπουμε όλους τούς γονείς πού αντιμετώπιζουν προβλήματα υγείας, και όχι μόνο, μέ τά παιδιά τους, νά προστρέχουν μέ πίστη στην Παναγία μας και στους Άγιους, νά έναποθέτουν τίς αγωνίες και τίς έλπίδες τους σ' αυτούς, κι εκείνοι θά τούς τό ανταποδώσουν μέ ό,τι είναι καλύτερο για τή σωτηρία τους. Γιατί «*ζει Κύριος ό Θεός εν τοις Άγίοις Αυτού!*» (18. 7. 2021).



Ἡ στειρώση τῆς Ἑλλάδος...!

τοῦ Σαράντου Ἰ. Καργάκου, ἱστορικοῦ-συγγραφέα (†)*



Ἀπό τὰ πρῶτα χρόνια τῆς συγγραφικῆς μου δράσης εἶχα ἐπισημάνει ὅτι ἕνα ἀπό τὰ σοβαρῶτερα προβλήματα τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ ὑπογεννητικότητα. Μάλιστα σ' ἕνα ἐξάτομο ἔργο μου πού προοριζόταν ὡς βοήθημα στὴν ἔκθεση γιὰ τοὺς ὑποψηφίους τῶν ἀνωτάτων σχολῶν εἶχα συμπεριλάβει καὶ ἕνα δοκίμιο γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα. Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ, ὅπως γράφω, σέ κάθε ἐλληνική οἰκογένεια ἀντιστοιχοῦσε 1,2 παιδί. Καὶ ἐπιλογικά σημειώνω: ἂν δὲν ἀλλάξουν τὰ πρότυπα καὶ οἱ ἀξίες τῆς ζωῆς, δὲν θὰ περάσει καιρὸς ὅπου ὁ ἀριθμὸς τῶν κατ' ἔτος θνησκόντων θὰ εἶναι μεγαλύτερος ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν γεννήσεων.

Καὶ τό χειρότερο: τό πληθυσμιακὸ κενό θὰ τό καλύψει ξένος πληθυσμὸς, ὅποτε μαζί μέ τὴν πληθυσμιακὴ ἀλλαγὴ θὰ ἔχουμε πολλὰ δυσάρεστα ἐπακόλουθα. Καὶ ὁ καιρὸς αὐτὸς ἦλθε. Στὴν πλατεία τῆς γειτονιάς μου, πού κάποτε ἔπαιζαν δέκα παιδιά, σήμερα δὲν βλέπω κανένα, βλέπω μόνο καλὰ ἀναθρεμμένα σκυλιά. Ἀφορμὴ γιὰ νά γράψω τό ἄρθρο αὐτὸ στάθηκε μιὰ ἐπιστολὴ πού ἔγραψε κατὰ τὰ ἔτη 1908-1910 στὴν ἐφημερίδα «Ἐμπρός» ὁ σπουδαῖος λογοτέχνης μας Ζαχαρίας Παπαντωνίου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἡ στειρώσις τῆς Γαλλίας». Τό ἄρθρο αὐτὸ συμπεριλήφθηκε μαζί μέ ἄλλα ἄρθρα στό βιβλίο του «Παρισινὰ Γράμματα» (σελ. 98-101). Τό ἄρθρο ξεκινᾷ μέ τὴν ἀκόλουθη διαπίστωση:

«Οἱ Γάλλοι δὲν κάνουν παιδιά. (...) Τὰ γύρω ἔθνη γεννοβολοῦν ἀφθόως. Ἡ Γερμανία, ὁ ἐχθρὸς τῆς, παιδοποιεῖ χωρὶς καμμίαν κούραση καὶ στενοχώριαν. Ἡ Γαλλία στειρεύει εἰς βαθμὸν, ὁ ὁποῖος, ὑπὸ τὴν ἐποψιν τοῦ ἐθνικοῦ ἀνταγωνισμοῦ εἶναι αὐτοκτονία. Ὁ Μόλτκε (σημ.: ὁ νικητὴς τῶν Γάλλων στὸν πόλεμο τοῦ 1869), κρίνων τὴν στασιμότητα τοῦ γαλλικοῦ πληθυσμοῦ ὁμολογεῖ: “Κάθε ἡμέραν ἡ Γαλλία χάνει μιάν μεγάλην μάχην”».

Ἄν λάβουμε ὑπόψη μας πὼς ὅτι γιὰ τοὺς Γάλλους ἦταν ἡ Γερμανία εἶναι γιὰ μᾶς ἡ Τουρκία, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τί μπορεῖ νά σκέπτεται ἕνας Τοῦρκος Μόλτκε. Τό 1919 ὁ τουρκικὸς πληθυσμὸς Ἀνατολικῆς Θράκης καὶ Μικρασίας ἦταν 13 ἐκ. καὶ ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος ἦταν 7,5 ἐκ. Σήμερα ἐμεῖς μὲν μόλις ὑπερβαίνουμε τὰ 11 ἐκ., ἐνῶ οἱ Τοῦρκοι καλπάζουν γιὰ νά φθάσουν τὰ 90 ἐκ. Κανονικά, καὶ ἐφόσον ἔχουμε ὑποὺλους γείτονες στό Βορρῶ καὶ συμμάχους ἐχθρικοτέρους τῶν ἐχθρῶν μας, θὰ ἔπρεπε νά ἔχουμε ὀργάνωση πολιτικὴ, κοινωνικὴ, στρατιωτικὴ, τύπου Ἰσραήλ. Κυρίως νά φέρνουμε Ἑλληνας ἀπὸ ἔξω καὶ ὄχι νά τοὺς διώχνουμε πρὸς τὰ ἔξω.

* 1937-† 2019· διαπρεπὴς φιλόλογος, δοκιμογράφος, ἱστορικός καὶ συγγραφέας. Συνέγραψε σειρὰ βιβλίων ἱστορικοῦ καὶ γλωσσολογικοῦ περιεχομένου καὶ πληθῶρα ἄρθρων σέ διάφορα περιοδικὰ.

Πίνακας 1. Γεννήσεις ζώτων – θάνατοι

| | ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ | ΘΑΝΑΤΟΙ | ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ |
|------|-----------|----------|-----------------|
| 1932 | 185.523 | 117.593 | 67.930 |
| 1940 | 179.500 | 93.830 | 85.670 |
| 1960 | 157.239 | 60.563 | 96.676 |
| 1965 | 151.448 | 67.269 | 84.179 |
| 1970 | 144.928 | 74.009 | 70.919 |
| 1975 | 142.273 | 80.077 | 62.196 |
| 1980 | 148.134 | 87.282 | 60.852 |
| 1985 | 116.481 | 92.886 | 23.595 |
| 1990 | 102.229 | 94.152 | 8.077 |
| 1995 | 101.495 | 100.158 | 1.337 |
| 2000 | 103.274 | 105.170 | -1.896 |
| 2005 | 107.545 | 105.091 | 2.454 |
| 2010 | 114.766 | 109.084 | 5.682 |
| 2015 | 91.847 | 121.183 | -29.336 |
| 2016 | 92.898 | 118.788 | -25.890 |
| 2017 | 88.553 | 124.495 | -35.942 |
| 2018 | 86.440 | 120.296 | -33.856 |
| 2019 | 83.763 | 124.954* | -41.191 |
| 2020 | 84.767 | 131.084 | -46,317 |

*Αναθεωρημένα στοιχεία

Ἄς δοῦμε ὁμως τί γράφει ὁ Παπαντωνίου πρὸ 110 ἐτῶν γιὰ τοὺς Γάλλους. Κατὰ ἓνα φιλόσοφο, λέγει, οἱ Γάλλοι ἔχασαν τὸ ἔνστικτο τῆς παιδοποιίας. Κάποτε εἶχαν ὡς κανόνα ζωῆς τὸ ἀξίωμα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐκπληρώνει τὴν ἀποστολή του «ἂν κάμη τρία κεφαλαιώδη πράγματα: δηλαδή νά γράψη ἓνα βιβλίον, νά φυτέψη ἓνα δένδρον καί νά κάμη ἓνα παιδί. Οἱ Γάλλοι εὐρῆκαν

πολλά τὰ καθήκοντα ταῦτα καί τὰ ἠλάττωσαν. Γράφουν ἓνα βιβλίον εὐκόλως, ἀλλ' οὔτε δένδρον φυτεύουν, οὔτε παιδιά (γεννοῦν), εὐρίσκουν δέ ὅτι δέν ὑπάρχει κανεὶς λόγος νά θεωρηθοῦν διὰ ταῦτα ἐλλιπεῖς». Οἱ λόγοι πού κάνουν τοὺς Γάλλους νά ἀποφεύγουν τὴν τεκνοποιία, κατὰ τὸν Παπαντωνίου, εἶναι πολλοί, καί κατὰ πρότον ἢ ροπή πού ἔχουν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ὁβελίξ πρὸς τὴν καλοζωία.

«Οἱ σύζυγοι εἶναι ἐνθουσιασμένοι ὅτι ἔχουν ὅλα τὰ χρήσιμα διὰ τὴν καλοπέρασιν αὐτῶν τῶν δύο καί, ὅσον ἀφορᾷ τὸ παιδί, δέν αἰσθάνονται τὴν ἔλλειψίν του. Τὸ παιδί τὸ κατατάσσουν εἰς τὰ μέσα τῆς κακοπεράσεως. Κατόπιν μαθηματικοῦ ὑπολογισμοῦ, ἐσκέφθησαν ὅτι δέν πρέπει νά τὸ κάμουν. Διότι ἂν τὸ κάνουν ἢ περιουσία των θά μοιρασθῆ εἰς τρία, αἱ δαπάναι των θά διπλασιασθοῦν καί θά κακοπεράσουν καί οἱ τρεῖς».

Καί παρακάτω: «Τὰ πλούσια ἔθνη, ὅπως ἡ Γαλλία, ἐσυνήθισαν νά λογαριάζουν τὴν ζωὴν ὄχι ὡς φυσικὴν καί οἰκονομικὴν κατάστασιν».

«Εἰς τὸν οἰκονομικόν τομέα, προσθέτει ὁ Παπαντωνίου, πρέπει νά προσθέσωμεν καί ἄλλους λόγους τῆς ἐλαττώσεως τοῦ γαλλικοῦ πληθυσμοῦ. Οἱ περισσότεροι Γάλλοι, ἀφοῦ ἔκοψαν κάθε δεσμόν μέ τὴν ἐκκλησίαν, ἀπηλλάγησαν ἐπομένως ἀπὸ τὴν προσταγὴν τῆς παιδοποιίας».

Προσθέτει ἀκόμη καί κάτι ἄλλο ὁ Ρουμेलιώτης συγγραφέας γιὰ τοὺς Γάλλους: «Ἔχουν αὐτοκίνητον διότι τὸ θεωροῦν φτηνόν· δέν ἔχουν παιδί, διότι τὸ θεωροῦν ἀκριβόν». Ὅσο γιὰ μᾶς, ὁ κύριος λόγος, πέρα ἀπὸ τὴ διασκέδαση, ἦταν τὸ πάθος τῆς καριέρας. Εἶχα μαθήτριες σάν τὰ κρῦα νερά, σταδιοδρόμησαν ἐπαγγελματικά ἀλλὰ στά στερνά τους ἔμειναν, κατὰ τὴ φράση τοῦ Παπαδιαμάντη, «μαῦρα κούτσουρα». Γιὰ παρηγοριά καί συντροφιὰ δέν ὑπάρχει κανεὶς, ἴσως κάποιο σκυλάκι... κανίς!

(Πηγὴ: Ἐφημ. «Δημοκρατία», 14. 05. 2018 – <https://www.sarantoskargakos.gr/>).

Πολύτεκνοι ήρωες του 1821, μία διαφορετική προσέγγιση της ιστορίας.



Πρόκειται για μία πολυτελή έκδοση (σκληρόδετη τετραχρωμία) της Άνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) για τὰ διακόσια χρόνια από τήν εθνική μας παλιγγενεσία. Η έκδοση δέν είχε κανένα χορηγό. Χρηματοδοτήθηκε από τήν ίδια τήν Α.Σ.Π.Ε.

Συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Δρ Τσακαλίδης Γεώργιος, έφορος της Α.Σ.Π.Ε. Ο συγγραφέας έρευνησε μέσα από ιστορικές πηγές αγωνιστές του 1821, κοινό γνώρισμα των οποίων υπήρξε ή πολυτεκνία ή μάλλον τό τρίπτυχο: φιλοθεΐα, φιλοπατρία, φιλοτεκνία. Έρευνησε όχι μόνο πολύ γνωστούς, αλλά και λιγότερο γνωστούς ή και έντελως άγνωστους αγωνιστές, που έχουν όμως νά διδάξουν μέ τήν άφοσίωσή τους στό τρίπτυχο αυτό. Μέ εξαίρεση τόν Άλέξανδρο Ύψηλάντη και τόν Όδυσσέα Άνδρουΐτσο, (συγγραφέας του κεφαλαίου του οποίου είναι ή φιλόλογος κα Άλουμανή Κωνσταντίνα) όλοι οί άλλοι παρουσιαζόμενοι στό βιβλίο αγωνιστές είναι έλάχιστα γνωστοί στό έλληνικό άναγνωστικό κοινό. Η έρευνα των πηγών έφερε στό φώς άγνωστες πτυχές των ήρώων αυτών, που σχετίζονται μέ τήν οικογενειακή τους ζωή, τή συνοχή των μελών των οικογενειών τους, τίς μεγάλες θυσίες που υπέστησαν κατά τούς άγώνες τους για άποτίναξη του τουρκικού ζυγού, αλλά και τήν μικρόψυχη αντιμετώπιση και τήν άδικία που τούς έπεφύλαξε ή νεοσυσταθεΐσα έλληνική πολιτεία, ή γραφειοκρατία της οποίας τούς ταλαιπώρησε για δεκαετίες όλόκληρες.



Η περιγραφή δέν έξαντλείται στά κατορθώματά τους στά πεδία των μαχών. Συμπεριλαμβάνει και στοιχεία που άναδεικνύουν τούς περιγραφόμενους ήρωες ως δυνητικά πρότυπα στην έλληνική νεολαία. Αυτό είναι που διαφοροποιεί τούς «πολύτεκνους ήρωες του 1821» από έγχειρίδια ιστορίας που διδάσκονταν άλλοτε στά έλληνικά σχολεία.

Ο συγγραφέας δέν προσπαθει νά ώραιοποιήσει καταστάσεις που αντιμετώπιζε ο άγώνας των Έλλήνων, αλλά φέρνει στό φώς και αδυναμίες και μικρότητες που έδειξαν θεσμικοί παράγοντες της χώρας μας, που έφεραν σέ πολύ δύσκολη θέση τούς αγωνιστές. Η δημοσίευση έπιστολών και κειμένων, μέσα στα όποια καθρεπτίζεται ο χα-

ρακτήρας τών ηρώων, όπως αὐτῶν τῆς αἰχμαλωσίας τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη πρὸς τὴ μητέρα του καὶ τῆς μητέρας του πρὸς αὐτόν ἢ τοῦ Ἀγγελῆ Γάτσου πρὸς τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια, ἢ τοῦ Ἰωάννου Βλάχου πρὸς τὸν θεῖο του, ἢ χρῆση δημοτικῶν τραγουδιῶν πού ἀφιέρωσε σ' αὐτούς ἢ λαϊκὴ μῦσα, καθιστοῦν τὴν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου πολὺ ἐλκυστικὴ.

Εὐελπιστοῦμε ὅτι τὸ βιβλίο θὰ τύχει εὐρείας ὑποδοχῆς ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἀναγνωστικὸ κοινόν, θὰ συμβάλει στὴ διόρθωση ἐσφαλμένων ἀντιλήψεων καὶ θὰ συντελέσει στὴν προβολὴ τῶν προσώπων τῶν ηρώων ὡς προτύπων στὴ σύγχρονη ἑλληνικὴ νεολαία.

Χρῆστος Κωνσταντινίδης, δημοσιογράφος
(Πηγή: Ἐφημ. «Κοζάνη», <https://efkozani.gr/polyteknoi-iroes-toy-1821-mia-diaforetiki-proseggisi-tis-istorias/>).

Σημείωση Συντάξεως: Ὁ συγγραφέας, ἀγαπητὸς κ. Γεώργιος Τσακαλίδης, εἶναι φίλος καὶ συνεργάτης τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐδῶ καὶ πολλὰ ἔτη. Εἶναι, μάλιστα, ἐκλεκτὸς γόνος ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας (10ος ἀπὸ 12 παιδιὰ) καὶ Πολύτεκνος ὁ ἴδιος μὲ 5 παιδιὰ καὶ 10, μέχρι στιγμῆς, ἐγγόνια.

Τὸν συγχαίρουμε θερμὰ γιὰ τὴ συγγραφή τοῦ παρόντος βιβλίου, τὸ ὁποῖο **συνιστοῦμε ἀνεπιφύλακτα**. Κυκλοφορεῖται καὶ διατίθεται ἀπὸ τὴν Α.Σ.Π.Ε., τηλ. 210.32.32.513, 210.32.43.408, e-mail: info@aspe.org.gr.



ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ

Ἐδῶ παρουσιάζουμε τὴν δοκιμαζόμενη καὶ ἀγωνιζόμενη Κυπριακὴ Πολύτεκνη Οἰκογένεια **Ἥλια καὶ Παναγιώτας ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ** μὲ 6 παιδιὰ, γεννημένα ἀπὸ 2006 ἕως 2013.

Οἱ γονεῖς, παιδιὰ Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν καὶ αὐτοί, ἐνάντια στοῦ ἀφιλότεκνο πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας δημιούργησαν μιὰ μεγάλη Οἰκογένεια.

Οἱ ἀνάγκες πολλές, ἀλλὰ σὲ μιὰ μεγάλη Οἰκογένεια δέν ὑπάρχει χῶρος γιὰ ἀπελπισία. Ἐλπίζουν στοῦ Θεοῦ πού πάντα δίνει τὴν εὐλογία Του. **Καλοῦμε** τοὺς ἀδελφούς μας Ἑλληνοκυπρίους νὰ συνδράμουν τοὺς ἐλαχίστους, δυστυχῶς, ἐναπομειναντες ἥρωες Πολυτέκνους τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου.



«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελὴς Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 - Κάτω Πολεμίδια, Ἅγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγος-καθηγητῆς. Ὁρες ἐπικοινωνίας 13:00-23:00.

ΝΕΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): **CY97 0050 0282 0002 8201 9263 1901.**

ΚΩΔ. SWIFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **HEBACY2N.**

Σημείωση: Οἱ γνωστοὶ παλαιοὶ λογαριασμοὶ τοῦ Συλλόγου θὰ ἰσχύουν μέχρι 31.12.2021.



Δύο έκλεκτά Ήμερολόγια του 2022 που οικοδομοῦν...!



δασκαλία νά διέλθουν αὐτή τή δύσκολη περίοδο μέ ἀγωνιστικότητα.

Διατίθεται ἀπό τίς ἐκδόσεις: ὁδ. Σπαρτάκου 6, 566 26 Συκιές Θεσ/νίκης, τηλ. 2310.21.26.59. **Τό συνιστοῦμε θερμά!**



210.38.16.206. **Τό συνιστοῦμε καί αὐτό ἀνεπιφύλακτα!**

- Οἱ ἐκδόσεις «Ὁρθόδοξος Κυψέλη» ἐξέδωσαν τό ἡμερολόγιο τοῦ 2022, πού εἶναι **ἀφιερωμένο στους εσχάτους χρόνους** (σύνολο σελ. 192).

Ἐκτός ἀπό τό ἡμερολόγιο-ἐορτολόγιο παρατίθενται παρήγορα καί ἐλπιδοφόρα ἀποσπάσματα κειμένων ἀπό ὀμιλίες ἢ σχόλια συγχρόνων ἁγίων πατέρων γιά τά ἔσχατα. Σκοπός τοῦ ἡμερολογίου εἶναι νά ἀφυπνίσει τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καί νά τό ἐνισχύσει μέ τά κατάλληλα πνευματικά ἐφόδια.

Μέ ἄξονα τή μετάνοια, τήν ταπείνωση, τήν ἀγάπη καί τήν ἐλπίδα οἱ πιστοί καλοῦνται μένοντες ἀσάλευτοι στήν Ὁρθόδοξη Πίστη καί μέ ὁδηγό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν πατερική δι-

- Μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπό τή **Μικρασιατική καταστροφή** (1922-2022), οἱ ἐκδόσεις τοῦ «Ὁρθόδοξου Τύπου» μᾶς προσφέρουν ἐφέτος ἕνα **ἡμερολόγιο** ἀφιερωμένο στό θλιβερό αὐτό γεγονός.

Μέ συνοπτική καί συνάμα μεστή ἀναφορά σέ ἱστορικά γεγονότα, μέσω κυρίως τῶν πηγῶν, ὑπενθυμίζει ἀλήθειες, λάθη, διαπιστώσεις καί ἐξάγει πολύτιμα συμπεράσματα γιά τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες. Εἶναι ἀπαραίτητο, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, νά μήν ξεχνᾶμε τήν ἱστορία μας, γιατί ὅπως ἔχει λεχθεῖ: «Λαός πού ξεχνᾶ τήν ἱστορία του εἶναι καταδικασμένος νά τήν ξαναζήσει...»!

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά τό προμηθευτοῦν ἀπό τίς ἐκδόσεις: ὁδ. Κάνιγγος 10, Τ.Κ. 106 77, Ἀθήνα, τηλ.



«Τί γὰρ μείζον τοῦ γενέσθαι τὸν Θεὸν ἄνθρωπον;»*

Στὰ πλαίσια τοῦ κοσμοσωτηρίου γεγονότος τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ μας παραθέτουμε ἓνα μικρὸ ἀπόσπασμα τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ἀπὸ τὴν Ἑρμηνεία του «εἰς τὸν περὶ τὸν Κανόνα τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως». Σημειώνει, λοιπόν, ἐκεῖ ὁ Ἅγιος μὲ τὸ γλαφυρὸ, θεολογικὸ του λόγο:

«Εἶτα λέγει (τὸ τροπάριο τοῦ Κανόνα), ὅτι ὁ Χριστός, ἦτοι ὁ Θεάνθρωπος, ἐφάνη ἐπάνω εἰς τὴν γῆν. Λοιπὸν ἐσεῖς οἱ ἐν τῇ γῇ ἄνθρωποι ὑψωθῆτε ἀπὸ τὰ γῆινα, φρονοῦντες τὰ ὑψηλὰ καὶ μετεωριζόμενοι (= αἰωροῦμενοι) μὲ τὰ πτερὰ τῆς Πράξεως καὶ τῆς Θεωρίας διὰ τοῦτο γὰρ κατέβη ὁ Θεὸς εἰς τὴν γῆν, ἵνα οἱ ἐν τῇ γῇ ἀναβῶσιν εἰς τοὺς Οὐρανοὺς...» (Ἁγίου Νικοδήμου, Ἑορτοδρόμιον, τόμ. Α', σελ. 151).



«... οὐσιώθη (ὁ Χριστός) ὅλον τὸν ἄνθρωπον τέλειον τὸν ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ νοῦ συναπαρτιζόμενον, καὶ ἦνωσεν αὐτὸν τῇ ἑαυτοῦ ὑπερθέῳ ὑποστάσει ἵνα μὲ τὸ ὅμοιον σώσῃ τὸ ὅμοιον· ἦτοι μὲ τὸ σῶμα ὅπου προσέλαβε, σώσῃ τὸ ἰδικὸν μας σῶμα· μὲ τὴν ψυχὴν τὴν ἑαυτοῦ, σώσῃ τὴν ἰδικὴν μας ψυχὴν· καὶ μὲ τὸν ἑαυτοῦ νοῦν, σώσῃ τὸν ἰδικὸν μας νοῦν. Διότι ἂν ὁ Κύριος δὲν ἐπροσλάμβανε ψυχὴν καὶ νοῦν, ἤθελαν μείνῃ βέβαια ἀνιάτρευτα (= ἀνιάτα), ἡ ἰδικὴ μας ψυχὴ, καὶ ὁ νοῦς... Πάντα λοιπὸν τὰ φυσικὰ ἰδιώματα καὶ συστατικὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὁ Κύριος ἔλαβε χωρὶς μόνης ἁμαρτίας (= ἐκτὸς μόνο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία)· αὕτη γὰρ οὐ συστατικὴ ἐστὶ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως (= διότι αὕτη, δηλ. ἡ ἁμαρτία, δὲν εἶναι συστατικὸ τῆς ἀνθρώπινης φύσεως), ἀλλὰ φθαρτικὴ, ὡς παρὰ φύσιν οὐσα (= ἀλλὰ τὴν φθείρει, ἐπειδὴ εἶναι παρὰ φύσιν)...» (ῥ. ἀ., σελ. 155).

Αὕτη, λοιπόν, ἡ σωτήριος ἐκούσια κένωση** τοῦ Χριστοῦ μας ὁρίζει γιὰ ὅλους μας καὶ τὸν τρόπο τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη εἶναι κένωση, εἶναι θυσία. Δέν πρέπει νὰ ἐπιδιώκουμε νὰ πάρουμε ἀπὸ τὸν ἄλλο, ἀλλὰ νὰ προσπαθοῦμε νὰ δίνουμε, νὰ προσφέρουμε τὸ καλύτερο ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ μας...! Μόνο ἔτσι θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ βιώσουμε, κατὰ χάρι, τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας καὶ νὰ τὴν ἐορτάσουμε ἀληθινά!

Ἄς εὐχηθοῦμε, λοιπόν, ἀγαπητοὶ μας Φίλοι-Ἀναγνώστες, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, αὐτὲς τίς Ἁγίες Ἡμέρες, νὰ μείνουμε μέσα στὴν ἀγάπη, νὰ δώσουμε ἀπλόχερα ἀγάπη, γιατί «ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ» (Ἁ' Ἰωάν. 4, 16).



**Καλά, εὐλογημένα καὶ θεάρεστα Χριστούγεννα·
Χριστούγεννα μὲ τὴν Ἀγάπῃ, μὲ τὸ Χριστὸ μας...!**



* «Τί γὰρ μείζον τοῦ γενέσθαι τὸν Θεὸν ἄνθρωπον; ...» (= «Διότι τί μεγαλύτερο ὑπάρχει ἀπὸ τὸ νὰ γίνῃ ὁ Θεὸς ἄνθρωπος;...»· Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἑκθεσις ἀκριβῆς τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως, κεφ. 45ο).

** Ἡ κένωση τοῦ Χριστοῦ συνίσταται κυρίως σὸ ὅτι προσέλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύση, καὶ μάλιστα θνητὴ καὶ παθητὴ. Τὸ ὅτι ὁ ἄκτιστος Θεὸς προσέλαβε τὸ κτιστὸ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, καὶ τὸ κτιστὸ ἐνώθηκε μὲ τὸ ἄκτιστο, αὐτὸ εἶναι καὶ λέγε-ται κένωση καὶ πτωχεῖα τοῦ Χριστοῦ.

ΝΕΑ σειρά διαδικτυακών έκπομπών τής Π.Ε.ΦΙ.Π.

Με πολύ χαρά ανακοινώνουμε ότι από τις αρχές Οκτωβρίου ξεκίνησε, στο κανάλι μας στο **YouTube**, μία νέα εβδομαδιαία σειρά διαδικτυακών έκπομπών, με τίτλο: «Οικογένεια...: “Δίχως λουλούδια και παιδιά, ποιά θά ‘χε ο κόσμος όμορφιά;”»!



Τίς έκπομπές παρουσιάζει η αγαπητή φίλη κα **Ίωάννα Σκαρλάτου**, Εκπαιδευτικός, Δημοσιογράφος, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Έφηβων και Συγγραφέας. **Οί διαφορετικοί κάθε φορά αξιόλογοι καλεσμένοι της, μās δίνουν πολύτιμες συμβουλές για θέματα που άφορούν τήν Οικογένεια και τό παιδί.**

Η εικονοληψία-μοντάζ, αλλά και ή πρωτότυπη μουσική τών τίτλων είναι του συνεργάτη μας **κ. Γεωργίου Άβραμίδα**.

Μέχρι στιγμής έχουν ανέβει στο κανάλι μας **11** επεισόδια και, Θεού θέλοντος, θά ακολουθήσουν και άλλα, ένα κάθε εβδομάδα (ανεβαίνουν **κάθε Τετάρτη στις 12 μ.μ.**).

Τό ήδη αναρτημένο πρόγραμμα έκπομπών έχει διαμορφωθεί ως εξής:

• **Έπεισόδιο 1ο: «Πρόληψη και αντιμετώπιση τών παιδικών ίώσεων»**, με τήν Παιδιάτρο κα **Κατερίνα Πανταζή**. • **Έπεισόδιο 2ο: «Έπιχείρηση: Διάβασμα στό σπίτι»**, με τή Φιλόλογο, Συγγραφέα, MSc Συμβουλευτικής και Έπαγγελματικού Προσανατολισμού κα **Ρουμπίνη Τσακανίκα-Λευθεριώτη**. • **Έπεισόδιο 3ο: «Άτυχήματα στό σπίτι!»**, με τό Γενικό Χειρουργό **κ. Παντελή Πανέρη**. • **Έπεισόδιο 4ο: «Vbac - Φυσιολογικός Τοκετός μετά από Καισαρική Τομή»**, με τή Μαία κα **Άναστασία Χαρίτου**. • **Έπεισόδιο 5ο: «28η Οκτωβρίου 1940!»** (Έπετειακό έπεισόδιο), με τή Φιλόλογο, Συγγραφέα και Πολύτεκνη κα **Μαρία Ξανθάκη**. • **Έπεισόδιο 6ο: «Θυμός!»**, με τόν Έκπαιδευτικό, Ψυχολόγο **κ. Γεώργιο Μπουμπούση**. • **Έπεισόδιο 7ο: «Πρώτες Βοήθειες»**, με τήν Παιδοχειρουργό κα **Μαρία Γιοβάνη**. • **Έπεισόδιο 8ο: «Νηστεία»**, με τή Συγγραφέα και Πολύτεκνη κα **Νικολέττα Σγάλκου-Διαμαντίδη**. • **Έπεισόδιο 9ο: «Παιδικά τίκ!»**, με τήν κα **Ίωάννα Σκαρλάτου**. • **Έπεισόδιο 10ο: «Άγιος Πορφύριος»**, με τή Συγγραφέα και Πολύτεκνη κα **Άδαμαντία Αλατάρη**. • **Έπεισόδιο 11ο: «Μουσική»**, με τή μουσικοπαιδαγωγό κα **Ευτυχία Τσεσμελή**. • **Και, με τή βοήθεια του Θεού, συνεχίζουμε...!**

Εύχαριστούμε θερμά όλους τούς συντελεστές, καθώς και τούς έκλεκτούς καλεσμένους μας για τήν άφιλοκερδή συμμετοχή τους! Όμοίως εύχαριστούμε όλους όσοι αγάλιασαν με θέρη τήν προσπάθειά μας.

Προτρέπουμε και παρακαλούμε τούς αγαπητούς Φίλους-Άναγνώστες μας νά αφιερώσετε λίγο από τό χρόνο σας και νά μπείτε στό κανάλι μας, για νά παρακολουθήσετε τίς έκπομπές μας. Κάντε «**Like**» και μήν παραλείψετε νά πατήσετε «**Έγγραφή**» και τό «**καμπανάκι**».

Γιά τό κανάλι μας, κάντε αναζήτηση στό **YouTube** με τή λέξη **ΠΕΦΙΠ** ή πληκτρολογήστε τήν παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.youtube.com/channel/UCIfzrk5zc1YiRCU8gbFm61A