

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)



ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
Οικογένεια

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ...!



«Άφετε τὰ παιδιά ἔρχεσθαι πρὸς με...»

(ὁ Κύριος, Λουκ. 18, 16)

ΤΕΥΧΟΣ
170/2021

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

(†) Ἐπισκόπου Αἰκατερίνμπουργκ Εἰρηναίου:

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ...!

Κάποιο βράδυ, μετά ἀπό μία κουραστική μέρα, πού ὁ Κύριος εἶχε περάσει κηρύσσοντας καί συζητώντας ἀδιάκοπα μέ τό λαό, τούς Φαρισαίους καί τούς μαθητές, μερικές μητέρες θέλησαν νά φέρουν κοντά Του τά παιδιά τους γιά νά τά εὐλογήσει. Οἱ μαθητές δέν ἤθελαν ὅμως νά ἐνοχλήσουν τόν Κύριο, καί γι' αὐτό δέν τίς ἄφηναν νά Τόν πλησιάσουν. Τότε ὁ Χριστός εἶπε τά στοργικά λόγια: «*Ἄφετε τὰ παιδιά ἐρχεσθαι πρός με καί μὴ κωλύετε αὐτά*» (Λουκ. 18, 16).

Αὐτό εἶναι ἀκριβῶς τό καθήκον τῶν χριστιανῶν γονέων. Τό χρέος πατέρων καί μητέρων: **Νά ὀδηγήσουν τά παιδιά τους στό Σωτήρα Χριστό.**

Ἀλλά, θά πεῖτε, πῶς εἶναι δυνατό νά γίνει αὐτό, τώρα πού ὁ Σωτήρας δέν κηρύσσει πιά μέ ἀνθρώπινη μορφή πάνω στή γῆ;

Κι ὅμως, θά κατορθωθεῖ, ἂν οἱ γονεῖς φέρουν τά παιδιά τους σ' ἐπαφή μέ τό Χριστό – μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη καί μέ τά μυστήρια τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας – καί ἂν τά διδάξουν νά Τόν ἀγαποῦν θερμά καί νά ὑπακούουν στό νόμο Του. **Ὁ δρόμος πού θά ὀδηγήσει σ' αὐτό εἶναι ἡ χριστιανική, ὀρθόδοξη, ἐκκλησιαστική ἀγωγή.**



Τό μεγάλο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας εἶναι, ὅτι τά παιδιά δέν ἔχουν καλή ἀνατροφή. Ἐσεῖς οἱ γονεῖς παραπονιέστε



συχνά γι' αὐτό, καί δυστυχῶς τά παράπονά σας εἶναι βάσιμα. Κανείς ὅμως δέν μπορεῖ ν' ἀμφιβάλλει, γιά τό πόσο ἀτελή ἀγωγή ἀσκοῦν οἱ γονεῖς σήμερα.

Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν εἶναι ἓνας μέγας ἄρρωστος. Καί ὅταν θέλουν νά γιαιτρέψουν ἕναν ἄρρωστο, τό πρῶτο πράγμα πού φροντίζουν νά μάθουν, εἶναι τό πού πονάει. Γι' αὐτό κι ἐμεῖς θά ρωτήσουμε πρῶτα ἀπ' ὅλα: **«Τί πονάει στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας;».**

Ἐκεῖνοι πού συναναστρέφονται μέ νέους, θά μᾶς ποῦν – ἄν βέβαια εἶναι εἰλικρινεῖς – ὅτι αὐτό πού τούς χαρακτηρίζει εἶναι ἡ ἔλλειψη χριστιανικῶν βιωμάτων καί ὀρθοδόξου ἠθους. Καί γι' αὐτό εὐθύνεται πρωταρχικά ἡ οἰκογένεια. Οἱ καθηγητές θρησκευτικῶν μᾶς πληροφοροῦν, ὅτι πολύ συχνά ἔρχονται στό σχολεῖο παιδιά, πού γιά τή χριστιανική διαπαιδαγώγησή τους ἡ οἰκογένεια δέν ἐνδιαφέρθηκε καθόλου.

Ρωτᾶς κάποτε τό παιδί: «Προσεύχεσαι στό Θεό;». Καί παίρνεις τήν ἀπάντηση: «Κανείς δέν προσεύχεται στό σπίτι».

Ἡ προσπάθεια τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ δέν βρίσκει συμπαράσταση στό σπίτι. Δέν ὑπάρχει σχεδόν ἡ δυνατότητα νά ρυθμιστεῖ ὁ σωστός ἐκκλησιασμός καί ἡ γενικότερη πνευματική ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Καί βλέπει κανείς τά παιδιά ν' ἀδιαφοροῦν γιά τήν ἐκκλησία καί τήν προσευχή, ἢ νά μήν ξέρουν οὔτε τό σταυρό τους νά κάνουν. Συχνά ἀπό παιδιά σχολικῆς ἡλικίας ἀκούγονται αὐθάδεις συζητήσεις γιά θέματα τῆς πίστεως, ψέματα, ὄρκοι, αἰσχροτάτες βλασφημίες ἢ καί ρητές δηλώσεις ἀπιστίας.



Παρατηροῦμε ἀκόμα πώς ἀπό τά παιδιά τῆς ἐποχῆς μας λείπουν οἱ ἀρετές ἐκεῖνες, πού πρέπει νά στολίζουν τήν παιδική ἡλικία.

Γιά τό δωδεκάχρονο Ἰησοῦ διαβάζουμε, ὅτι πήγαινε μέ τούς γονεῖς Του στό Ναό τῶν Ἱεροσολύμων καί ὑποτασσόταν σ' αὐτούς. «*Ἡῤῥξανε*» καί «*προέκοπτε σοφία καί ἡλικία καί χάριτι παρὰ Θεῶ καί ἀνθρώποις*» (Λουκ. 2, 52). **Αὐτός εἶναι τό πρότυπο γιά ὅλα τά παιδιά. Αὐτόν πρέπει νά μιμοῦνται.** Συμβαίνει ὁμως σήμερα αὐτό;



Θά σᾶς ὑπενθυμίσω μερικές μόνο ἐλλείψεις τῶν συγχρόνων παιδιῶν, γιά τίς ὁποῖες παραπονεῖστε, καί πιστεῦω ὅτι θά συμφωνήσετε μαζί μου.

Πρῶτα ἀπ' ὅλα, ἐσεῖς οἱ ἴδιοι λέτε, ὅτι τά παιδιά σας ἔχασαν τή σεμνότητά τους, καί διαμαρτύρεστε γιά τήν ἀγένεια, τήν ἰδιοτροπία, τή σκληρότητα καί τήν ἀγριότητά τους. Ἄρκει νά παρατηρήσει κανεῖς πῶς συμπεριφέρονται τά παιδιά στους γονεῖς ἢ στους μεγαλυτέρους!...

Ἐσεῖς οἱ ἴδιοι παραπονεῖστε γιά τήν ἀνυπακοή καί τά ψέματα τῶν παιδιῶν, δέν μπορεῖτε νά δικαιολογήσετε τήν ἐπιπολαιότητά τους, καί στενοχωριέστε γιατί δέν θέλουν νά καταπιαστοῦν μέ κάποια σοβαρή ἐργασία.

Ἐσεῖς σχολιάζετε τήν ἀφηρημάδα τους καί τό ἀσυγκράτητο πάθος γιά ἀπολαύσεις, ἀπό τό ὁποῖο ἔχουν κυριευτεῖ. Λέτε ἀκόμα, ὅτι τά παιδιά γνωρίζουν πράγματα, πού οἱ μεγάλοι τ' ἀναφέρουν μέ πολλή συστολή, καί πού, σύμφωνα μέ τούς λόγους τοῦ ἀποστόλου, δέν πρέπει οὔτε στίς συζητήσεις τῶν ἐνηλίκων χριστιανῶν νά ἔχουν θέση.

Ποῖος ὅμως φταίει γιά ὅλα αὐτά; Σύντομη ἀλλά σωστή ἀπάντηση στό ἐρώτημα εἶναι τούτη: Ἄν τά παιδιά δέν ἔχουν ἀνατραφεῖ σωστά, τό μεγαλύτερο μέρος τῆς εὐθύνης ἀνήκει στους γονεῖς.*

ΠΗΓΗ: Ἐπισκόπου Αἰκατερίνιμπουργκ καί Ἰρμίτσκ Εἰρηναίου, «Μητέρα, πρόσχε!», ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Ὁρωπός Ἀττικῆς 2011, σελ. 97.

* «Στό Θεό ἐσύ μητέρα (καί πατέρα) θά παρουσιάσεις ἢ τό παιδί σου σεσωμένο ἢ τούς κάλλους στά γόνατά σου ἀπό τήν προσευχή σου γι' αὐτό». (Ὁσιος γέροντας Ἱερώνυμος τῆς Αἰγίνης).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο
τῆς «Πανελληνίας Ἐνώσεως Φίλων
τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.
Ἔτος 43ο, ἀρ. φύλλου 170
Ἀπρίλιος-Μάιος-Ἰούνιος 2021
Ἀκαδημίας 78Α — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,
FAX: 210-38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α' Ἀθηνῶν.
Ἰδιοκτῆτης-ἐκδότης: Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ἰδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).
Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξεως: Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός,
μαθηματικός-συγγραφέας, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.