

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)



ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ  
**Οικογένεια**

Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος:

Γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς  
τοὺς φτωχοὺς.



ΤΕΥΧΟΣ  
182/2024

**ΔΩΡΕΑΝ**

ΕΚΔΟΣΗ  
Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ὅσιος Ἐφραΐμ ὁ Σύρος († 28 Ἰανουαρίου).

## Γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς φτωχοὺς.



Ἐλᾶτε λοιπόν, ἀδελφοί, ἅς περιφρονήσουμε τὰ πρόσκαιρα καὶ ἅς φροντίσουμε γιὰ τὰ αἰώνια ἀγαθὰ, πού ἔχει ὑποσχεθεῖ σ' ἐμᾶς ὁ Θεός. Ἄς σπεύσουμε πρὶν νὰ σκοτεινιάσει, πρὶν νὰ διαλυθεῖ ἡ πανήγυρη. Ἄς κάνουμε γιὰ τοὺς ἑαυτοὺς μας φίλους, χρησιμοποιώντας τὸν ἄδικο πλοῦτο (Λουκ. 16, 9).

Ἄς ἀποκτήσουμε μάρτυρες πολλοὺς φτωχοὺς. Ἀπὸ αὐτοὺς ἅς ἀγοράσουμε λάδι (πρβλ. Ματθ. 25, 9) καὶ ἅς τὸ στείλουμε ἀπὸ πρὶν· διότι αὐτοὶ εἶναι πού πωλοῦν τὸ λάδι γιὰ τὰ λυχνάρια· οἱ χῆρες, τὰ ὀρφανὰ, οἱ ἀδύνατοι, οἱ ἀνάπηροι, οἱ χωλοὶ, οἱ τυφλοὶ, οἱ λεπροὶ, καὶ ὅλοι οἱ φτωχοὶ πού κάθονται στὶς πόρτες τῶν ἐκκλησιῶν.

Αὐτοὺς ἅς τοὺς φροντίσουμε· διότι αὐτοὶ συμφιλιώνουν τὸν Κριτὴ μ' ἐμᾶς. Αὐτοὺς πού ἔρχονται σ' ἐμᾶς, ἅς μὴν τοὺς ἀποφύγουμε, ἀλλὰ ἅς τοὺς συναντήσουμε μέ χαρὰ, σ' ἐκείνους ὅμως πού δέν ἔχουν τὴ δύναμη νὰ ἔρθουν, ἅς στείλουμε βοήθεια. Αὐτὸ εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὸ πρῶτο.

Ὁ καθένας ἅς ἐξετάζει στὶς ἐκκλησίες, μήπως ὑπάρχει κάποιος φτωχός ἢ ξένος, καὶ ὅταν τὸν βρεῖ, ἅς φροντίσει νὰ τὸν πάρει στό σπίτι του, καὶ ἅς τὸν ἀνακουφίσει. Ἄς σπεύδει ὁ καθένας νὰ ἀρπάξει τὸν φτωχό, πρὶν ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς πού θέλουν νὰ τὸ κάνουν· και διότι μαζί μέ τὸν φτωχό ἔρχεται μέσα στό σπίτι ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἔγινε φτωχός γιὰ χάρη μας (Β' Κορ. 8, 9)· μέ τέτοιες δηλαδή θυσίες εὐχαριστεῖται ὁ Θεός (Ἐβρ. 13, 16).

Καὶ ἂν αὐτός πού δέχεται προφήτη, παίρνει ἀνταμοιβή προφήτη (Ματθ. 10, 41), τί μισθὸ λοιπόν παίρνει αὐτός πού ὑποδέχεται τὸν ἴδιο τὸν Χριστό; Εἶναι φανερό ὅτι παίρνει μισθὸ αὐτὰ πού ἔχουν γραφεῖ· «ὅσα μάτι δέν τὰ εἶδε, καὶ αὐτὶ δέν τὰ ἄκουσε, καὶ νοῦς ἀνθρώπου δέ συνέλαβε» (Α' Κορ. 2, 9).

Αὐτός πού βάζει τὸν φτωχό στό σπίτι του, φιλοξενεῖ τὸν Χριστό πού εἶπε· «Εἶναι μακάριοι οἱ ἐλεήμονες» (Ματθ. 5, 7).

«Αὐτός πού δίνει ἐλεημοσύνη στόν φτωχό, δανείζει στόν Θεό» (Παροιμ. 19, 17) πού εἶπε· «Αὐτό πού κάνατε σέ ἕναν ἀπό τούς ἀσήμαντους ἀδελφούς μου, σ' ἐμένα τό κάνατε» (Ματθ. 25, 40). Αὐτός πού δέχεται τόν ξένο κάτω ἀπό τή στέγη του, ὑποδέχεται τόν Χριστό πού εἶπε· «Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ δέν ἔχει πού νά γείρει τό κεφάλι του» (Λουκ. 9, 58).

Αὐτά καί τά παρόμοια μ' αὐτά εἶναι καρποί τῆς μετάνοιας, καί στεφάνι καί καύχημα καί δόξα τῶν Χριστιανῶν. «Ἄς μήν καυχίεται ὁ σοφός γιά τή σοφία του, οὔτε ὁ δυνατός γιά τή δύναμή του ἀλλά ἀπεναντίας, καθέννας πού καυχίεται, ἄς καυχίεται ἐν Κυρίῳ» (Ἱερ. 9, 23· Α' Βασιλ. 2, 10, καί Α' Κόρ. 1, 31· Β' Κορ. 10, 17).

Καύχημα μάλιστα τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ ἐντολή Του. Καύχημα τῶν Χριστιανῶν εἶναι οἱ διδασκαλίες τῶν Ἀποστόλων καί τῶν Προφητῶν. Καύχημα τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ συναίσθηση τῆς πνευματικῆς φτώχειας καί ἡ ὑπακοή. Καύχημα τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ ψαλμωδία πού συνοδεύεται ἀπό κατάνυξη. Καύχημα τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ μετάνοια πού συνοδεύεται ἀπό δάκρυα. Καύχημα τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ πραότητα πού συνοδεύεται ἀπό ἡσυχία, καί τό νά σκύβουν αὐτοί μπροστά σέ ὅλους καί νά τούς προσκυνοῦν.

Καύχημα τῶν Χριστιανῶν εἶναι νά πλύνουν τά πόδια τῶν ἀδελφῶν. Καύχημα τῶν Χριστιανῶν εἶναι τό νά λέει κανεῖς στόν ἄλλο: «Συγχώρησέ με, σοῦ ἔφταιξα». Καύχημα τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ φιλοξενία καί ἡ συμπόνια.



Καύχημα καί σωτηρία τῶν Χριστιανῶν εἶναι τό νά τρῶνε πάντοτε μαζί τους στό τραπέζι τούς φτωχοί καί ὀρφανοί καί ξένοι· διότι ἀπό αὐτό τό σπίτι ποτέ δέ θά ἀπομακρυνθεῖ ὁ Χριστός.

Καύχημα τῶν Χριστιανῶν εἶναι τό νά μή φτάνει ὁ ἥλιος στή δύση του, ἐνῶ ἐξακολουθεῖ ἡ ὀργή κάποιου (πρβλ. Ἐφεσ. 4, 26), οὔτε νά κοιμηθεῖ κανεῖς ἔχοντας ἔχθρα ἐναντίον κάποιου. Καύχημα καί στεφάνι τῶν Χριστιανῶν εἶναι νά ὑπομένει κανεῖς τίς θλίψεις καί νά μήν ἀγανακτεῖ· ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος

εἶναι φίλος αὐτοῦ πού εἶπε ὅτι «ἡ θλίψη σας θά μετατραπεί σέ χαρά» (Ἰω. 16, 20).



Καύχημα τῶν Χριστιανῶν εἶναι νά ἐπισκέπτεται κανεῖς αὐτούς πού βρῖσκο- νται στή φυλακή, δηλαδή αὐτούς πού ζοῦν στά σπῆ- λαια καί στά βουνά καί στίς ὀπές τῆς γῆς (πρβλ. Ἐβρ. 11, 38), σάν ἀληθινός μαθητής αὐτοῦ πού εἶπε: «ἤμουν στή φυλακή, καί ἤρθατε σ' ἐμένα» (Μαθ. 25, 36).

Καύχημα τῶν Χριστιανῶν εἶναι νά ἔχουν πάντοτε στή μνήμη τους τόν Θεό καί τή μεγάλη μέρα τῆς κρίσης. Καί γιατί δέ

λέω τά μεγαλύτερα; Καύχημα καί ἔπαινος καί σωτηρία τῶν Χριστιανῶν εἶναι ἡ ὁμολογία τῆς ὀρθῆς πίστεως, καί τό νά μή συμφωνεῖ κανεῖς καί νά μή γίνεται φίλος μ' αὐτούς πού φρο- νοῦν τά ἀντίθετα, ἀλλά νά τηρεῖ τήν ἐντολή καί τήν παρα- καταθήκη ἄσπιλη (πρβλ. Α' Τιμ. 6, 14 καί 20), ἄψογη καί ἀνό- θευτη ἀπό κάθε αἵρεση, ὡς τήν παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰη- σοῦ Χριστοῦ.

Διότι αὐτόν τόν Χριστιανό, ὅταν τόν δεῖ ὁ Κύριος, θά πεῖ: «Νά, ἀληθινός Ἰσραηλίτης, δηλαδή Χριστιανός, στόν ὁποῖο δέν ὑπάρχει δόλος» (Ἰω. 1, 48). Γι' αὐτά πρέπει νά καυχόμαστε, ἀδελφοί, καί ὄχι γιά ἄμαξες καί γιά ἄλογα καί γιά ἐξουσία καί γιά πλοῦτο.

(Πηγὴ: Ὅσιου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, Ἔργα, τόμος Ε', μετάφραση Κωνσταντίνου Γ. Φραντζολά, ἐκδ. «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας», 1994<sup>1</sup>).

## ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τριμηνιαῖο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς «Πανελληνίας Ἐνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Ἔτος 46ο, ἀρ. φύλλου 182

Ἀπρίλιος-Μάιος-Ἰούνιος 2024

Ἀκαδημίας 78Α — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210.38.38.496, 210.38.22.586,

FAX: 210.38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: [www.pefip.gr](http://www.pefip.gr)  
e-mail: [info@pefip.gr](mailto:info@pefip.gr)

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνῶν.

Ἰδιοκτητῆς-ἐκδότης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ἰδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Ἡ Ε.Π.Ο. συντάσσεται ἀπό Ἐπιτροπή.

Διευθυντῆς Συντάξεως: Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός, μαθηματικός-συγγραφέας, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.