

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)



ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
Οικογένεια

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:
Πορεία αγάπης και πίστewς
στήν Πρόνοια του Θεού!



Ύπερπολύτεκνη ιερατική Οικογένεια π. Χρήστου
καί Αικατερίνης ΝΟΥΛΑ, με 7 παιδιά, γεννημένα
από 2011 έως 2022, Νομός Άττικής, βλ. σελ. 20.

ΤΕΥΧΟΣ
181/2024

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο
της «Πανελληνίας Ένωσης Φίλων
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 46ο, άρ. φύλλον 181
Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2024
Ακαδημίας 78Α — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
☎ 210.38.38.496, 210.38.22.586,
FAX: 210.38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr
reception@pefip.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.
Ίδιοκτήτης-έκδοτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ίδρυτές: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014)
Άντωνιος Ε. Άντωνίου († 2023).
Η Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξεως: Ιωάννης Γ. Θαλασσινός,
μαθηματικός-συγγραφέας, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Έκτύπωση: «έντύπωσης», Λεωδής Χρήστος
Κορωπί Άττικής ☎ 210.66.30.990.

Η Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ
σε όσους τή ζητήσουν. Δεκτές οι προ-
αιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Τό πελαργίζεϊν ἐστὶ φιλοτεκνεῖν
καὶ φιλογονεῖν».**



«Πελαργίζεϊν» σημαίνει μίμηση
τῶν πελαργῶν, πού εἶναι πτηνά
μονογαμικά, φιλότεκνα, πο-
λύτεκνα, φιλόστοργα, ἀλλά
καὶ φιλογονικά! Γὺ αὐτό ἡ τι-
μή-εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς
γονεῖς λέγεται «ἀντιπελαργωσις» (Άγιος Βα-
σίλειος ὁ Μέγας, PG 29, 176C). Εἶναι τό σύμβολο
τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.



Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής και μη κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεῖ ὡς
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ἀπόρων Ὑ-
περπολυτέκνων-Πολυτέκνων Ἑλλάδος», ἀπό
ὅλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ και ἄνω,
ἀνήλικα ἢ σπουδάζοντα.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**
μέ 4 ἀνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα χηρῶν, ἀνα-
πήρων, ἀσθενῶν, ἀλλά και ΑΓΑΜΩΝ μητέ-
ρων και γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οἱ ὁποῖες πιέζονται
για ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 6), γίνονται κατ'
ἐξαίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟ-
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ἔγκυρα: Πιστοποιητικό Οἰκογε-
νειακῆς Καταστάσεως, ὑγείας-Κρατικοῦ
Νοσοκομείου κλπ., καθώς και οἰκογενεια-
κή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή και σοβαρή).

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

• **ΔΩΡΕΕΣ** σέ **ΧΡΗΜΑΤΑ**:

✓ βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας και
ἐσώκλειστη Ταχυπληρωμή.

✓ Οἱ Δωρητές μας τοῦ ἐξωτερικοῦ μπο-
ροῦν νά ἀποστείλουν χρηματική δωρεά
και μέσω **PayPal** (βλ. www.pefip.gr).

• **ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ** σέ **ΕΙΔΗ**:
τροφήμα, ἱματισμό καινούργη ἢ σέ καλή και
καθαρή κατάσταση (κυρίως για παιδιά, ἐφή-
βους και νέους), κλινοσκεπάσματα, οἰκιακά
σκευή, σχολικά εἶδη, παιχνίδια κ.ἄ., χάρη
τῶν συγχρόνων ἡρώων Πολυτέκνων ἀδελφῶν
μας. (E-mail: reception@pefip.gr)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

• **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR4601101510000 15129604789**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **ETHNGRAA**

• **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **PIRBGRAA**

• **ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **CRBAGRAA**

• Οἱ ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεῖο φοροαπαλλάσσονται 10%, ΜΟΝΟ μέ
κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό τοῦ Σωματεῖου. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει πληροφορίες.
• **ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ** οἱ Φίλοι-Δωρητές μας, ἀφοῦ καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν
Τράπεζα, νά μάς ἀποστέλλουν τήν ἀπόδειξη τῆς καταθέσεως (μέ Email ἢ Fax),
ἐπειδή οἱ Τράπεζες δέν ἐνημερώνουν. **ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.**

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ἔχει τιμηθεῖ μέ: • ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ • ΕΥΛΟΓΙΑ-Σύσταση
τῆς Ἐκκλησίας Ἑλλάδος και Κύπρου • ΕΠΑΙΝΟ Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν κ.ἄ.

Λέμε ΝΑΙ στην έλληνορθόδοξη Οικογένεια...!

Δυστυχώς, αγαπητοί Αναγνώστες, οι εξελίξεις σε βασικά θέματα πίστεως και ιερών θεσμών, όπως είναι ο αιώνιος θεσμός-δεσμός της Οικογένειας, είναι αρνητικές και δυσοίωνες. Πρόσφατα ψηφίστηκε από την Έλληνική Βουλή τό επιαισχυντο νομοσχέδιο, με τό οποίο θεσμοθετήθηκε ό «γάμος» τών ομοφυλοφίλων, αλλά και ή υιοθεσία παιδιών από τέτοια «ζευγάρια».

Μέ τό νόμο αυτό ή πλειοψηφία της Βουλής κατάφερε τό τελειωτικό (νομικό) πλήγμα στό θεσμό τού παραδοσιακού Γάμου, αλλά και στην Οικογένεια. Γεγονός πού θά γραφεϊ μέ μελανά χρώματα στην ιστορία τού Έθνους μας. Μάλιστα,

τά ξένα, δυτικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και τά τουρκικά μετέδωσαν πανηγυρικά ότι ή Ελλάδα είναι ή πρώτη ορθόδοξη χώρα πού θεσμοθέτησε τέτοιο «γάμο»! **Οι 176 Βουλευτές πού τό ψήφισαν** και μάλιστα όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως ορθόδοξοι χριστιανοί (!), συνυπέγραψαν την καρικατούρα πού θέσπισαν ως «γάμο» ενάντια στό Νόμο τού Θεού, αλλά και τή φύση! **Αυτό, όσοι πιστεύουμε στό Θεό και στις έπιταγές της Αγίας μας Εκκλησίας, δέν θά πρέπει, ως πολίτες, νά τό ξεχάσουμε όταν έρθει ή ώρα...!**

Η Π.Ε.ΦΙ.Π., από της ιδρύσεως της έως και σήμερα, αγωνίζεται και, μέ τή βοήθεια τού Θεού, θά συνεχίσει νά αγωνίζεται, **υπέρ της παραδοσιακής Οικογένειας και τού ιερού Μυστηρίου τού Γάμου**. Σε πείσμα δέ τών καιρών θά βρísκεται δίπλα στις ήρωικές Πολύτεκνες Οικογένειες και θά τίς προβάλλει, ως τό μεγαλύτερο σύγχρονο **ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ!**



Ήμερ-ωρολόγιο της Π.Ε.ΦΙ.Π.

• Για ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

- α) Νομού Αττικής: Τρίτη και Παρασκευή 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.
- β) Έπαρχίας: Δευτέρα και Πέμπτη 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

• Για ΦΙΛΟΥΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ:

- Καθημερινά 7.30 π.μ. – 6.00 μ.μ. και Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Για τήν καλύτερη έξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε θερμά νά προηγεϊται τηλεφώνημα.

Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και έπικοινωνίας: Ιωάννα Σκαρλάτου, ψυχολόγος, δημοσιογράφος. E-mail: pr@pefip.gr



Πόσο κοστίζει ένα παιδί;...



Με αυτόν τον τίτλο δημοσιεύθηκε ένα έκτενές ενδιαφέρον άρθρο–ρεπορτάζ στο Κυριακάτικο φύλλο γνωστής εφημερίδας.¹ «Οι νέες γεννήσεις είναι όλο και λιγότερες, τὰ έξοδα όλο και περισσότερα, με τή δημιουργία οικογένειας νά αποδεικνύεται μιὰ πανάκριβη δια-

δικασία», παρατηρεί ή συντάκτρια τοῦ άρθρου. Καί συνεχίζει διερωτώμενη: «Αλλά τί χρειάζεται πραγματικά ένα παιδί γιά νά μεγαλώσει σωστά;».

Σύμφωνα μέ τὰ στοιχεία τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς πού παρουσιάζονται, «γιά νά μεγαλώσει σήμερα κάποιος ένα παιδί στήν Ἑλλάδα, χρειάζεται περίπου 13.000 € τόν χρόνο». Συγκρίνοντας στή συνέχεια τὰ μηνιαία έξοδα, ἀναφέρει ὅτι «τὰ έξοδα ενός μέσου νοικοκυριοῦ μέ **ένα παιδί** τό 2022 ἀνέρχονταν σέ 2.385 € τόν μήνα, ἐνῶ ένα μέσο **ζευγάρι χωρίς παιδιά** ξόδευε περίπου 1.340 €».²

Στό τέλος δέ τοῦ ρεπορτάζ παρουσιάζονται οἱ DINKs (!)³. Πρόκειται γιά μιὰ «τάση» πού βγαίνει ἀξαναόμηνη (πού ἀλλοῦ;) στήν Ἀμερική (ἤδη ὁμως αὐτή ή «μόδα» ἔχει φτάσει καί στήν Ἑλλάδα⁴). «Οἱ DINKs αὐτοπροσ-

1. Περιοδικό «Κ» στήν «Καθημερινή τῆς Κυριακῆς», 10. 3. 2024, σελ. 22–29, ρεπορτάζ Μαρίας Ἀθανασίου.

2. «Ἡ κατάσταση, βεβαίως, δυσκολεύει ἀκόμη περισσότερο γιά τὰ φτωχότερα νοικοκυριά, ἐνῶ ή “ἐκτέλεση” τοῦ οικογενειακοῦ προϋπολογισμοῦ γιά μιὰ οικογένεια μέ παιδιά **μοιάζει σέ καθημερινή βάση μέ δυσεπίλυτη ἐξίσωση. Τό μερίδιο τῶν δαπανῶν γιά εἶδη διατροφῆς καί στέγαση γιά τό πτωχότερο 20% τοῦ πληθυσμοῦ ἀνέρχεται σέ 58,1% τῶν συνολικῶν δαπανῶν τοῦ νοικοκυριοῦ αὐτῆς τῆς κατηγορίας**, κάτι πού δείχνει – ἂν μή τί ἄλλο – πόσο εὐάλωτες εἶναι αὐτές οἱ πληθυσμιακές ὁμάδες στίς ἀνατιμήσεις τῶν τροφίμων, στή ραγδαία ἀύξηση τῶν ἐνοικίων, ἀλλά καί σέ μιὰ νέα ἐνδεχόμενη ἀύξηση τῶν τιμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί ἐν γένει τῆς ἐνέργειας». (www.kathimerini.gr/economy/562900804/to-35-toy-eisodimatos-gia-trofi-kai-stegi/ – 26. 2.2024).

3. Τό DINK εἶναι ένα ἀρκτηκόλεξο πού σημαίνει: «Dual Income, No Kids» (= «διπλό εισόδημα, χωρίς παιδιά»), καί περιγράφει ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά πού ζοῦν μαζί, ἐνῶ καί οἱ δύο σύντροφοι λαμβάνουν εισόδημα. Ὅμως, δέν εἶναι μόνο αὐτοί, ὑπάρχουν καί οἱ DINKWADs, οἱ DINKWACs, ἀλλά καί οἱ GINKs! Τό DINKWAD προέρχεται ἀπό τὰ ἀρχικά τῶν λέξεων: «Double Income, No Kids, With A Dog» (= «διπλό εισόδημα, χωρίς παιδιά, μέ ένα σκυλί»), τό DINKWAC ἀπό τίς λέξεις «Double Income, No Kids, With A Cat» (= «διπλό εισόδημα, χωρίς παιδιά, μέ μιὰ γάτα»), καί τό GINK ἀπό τό: «Green Inclinations, No Kids» (= «πράσινες κλίσεις, χωρίς παιδιά», ὅσοι δηλ. ἐπιλέγουν νά μήν κάνουν παιδιά γιά... περιβαλλοντικούς λόγους!). Τί ἄλλο θά ἀκούσουμε καί τί θά δοῦμε...!

4. Τὰ τελευταία χρόνια ἔχει ἔρθει καί στή Χώρα μας καί ένα νέο «φρούτο»! Κάποια ξενοδοχεῖα [σύμφωνα μέ πρόσφατο (9. 2. 2024) δημοσίευμα ἀνέρχονται πάνω ἀπό 250 σέ ὅλη τή Χώρα], καί μάλιστα πολυτελή, **ΔΕΝ δέχονται παιδιά** (ἔως 16–17 ἐτῶν), μέ τή **δικαιολογία ὅτι τὰ παιδιά κάνουν φασαρία καί ἐνοχλοῦν!** «Οἱ πῖο πολλοί δέν θέλουν παιδιά στίς διακοπές τους λόγω φασαρίας. Ἐμεῖς τοῦς προσφέρουμε αὐτό πού ἐπιθυμοῦν, δηλαδή ήσυχία, ξεκούραση καί ἀπόλυτη χαλάρωση», ἀναφέρει ὁ ὑπεύθυνος ενός τέτοιου ξενοδοχείου! Καί βέβαια, ἀπουσιάζουν ἀπό αὐτές τίς πολυτελεῖς ξενοδοχειακές μονάδες οἱ παιδικές χαρές, οἱ κούνιες, οἱ παιδικές πισίνες καί οἱ παιδότοποι, καθώς οἱ

διορίζονται ως άνθρωποι που δεν απέκτησαν ποτέ παιδιά, είτε επειδή δεν είχαν την ανάγκη ή την επιθυμία..., και ως εκ τούτου μπόρεσαν να επενδύσουν τα χρήματα που εξοικονόμησαν από την ανατροφή ενός ή και περισσότερων παιδιών σε έναν πιο άνετο τρόπο ζωής... Σύμφωνα με έρευνες, σχεδόν το 50 % των DINKs... ξοδεύουν τα χρήματα, που θα είχαν χρησιμοποιήσει για την ανατροφή παιδιών, σε ταξίδια»!



Πρόκειται, δυστυχώς, για τον όρισμό της φιλαντίας και του έγωκεντρισμού! Μάλιστα, «... αν παρατηρήσει κάποιος τα βίντεο με τις χιλιάδες ή τα εκατομμύρια προβολές (στά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης), ή θεματολογία τους κινείται σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: **αυτό της καλοπέρασης, των ταξιδιών, της κατανάλωσης**. Είναι ή προβολή μιās στάσης ζωής που ή ικανοποίηση και ή ευτυχία σε άρκετές περιπτώσεις μετρώνται σε αεροπορικά εισιτήρια»!⁵ Ούτε λόγος, βέβαια, για προσφορά προς τον συνάνθρωπο...

Τό γεγονός όμως, αυτό δεν πρέπει να μās παραξενεύει. Καί αυτό γιατί ήδη, έδω και δεκαετίες, προωθούνται συστηματικά τά δυτικά πρότυπα οικογένειας, αλλά και γενικά ζωής και σχέσεων, τά όποια δηλητηριάζουν την έλληνική κοινωνία. Καλλιεργείται τό πνεύμα της κατανάλωσης, της καλοπέρασης (αυτό που οί νέοι μας χαρακτηρίζουν, δυστυχώς, ως «ζωάρα»!), της αποφυγής του γάμου, αλλά και της τεκνογονίας. Η απόκτηση ενός ή δύο μόνο παιδιών έχει γίνει ό κανόνας και όποιοι αποκτήσουν περισσότερα και μάλιστα οί Πολύτεκνοι και οί Ύπερπολύτεκνοι ιδιαίτέρως, θεωρούνται «τρελοί» και άνεύθυνοι!

Επανερχόμαστε, όμως, στό έρώτημα που έθεσε τό ρεπορτάζ. Όχι βέβαια στό «πόσο κοστίζει ένα παιδί;», γιατί ή απάντηση σε αυτό τό έρώτημα είναι προφανής και θα λέγαμε φυσική: **Η αξία του κάθε παιδιού, ως μοναδικό δώρο του Θεού, είναι άνεκτίμητη και δεν μετράται με χρήματα και άλλα υλικά μέσα!** Δυστυχώς όμως, «τά υλικά αγαθά σε κάποιον βαθμό έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία αντικαθιστώντας τά συναισθήματα... Οί γονείς, επειδή λείπουν πολλές ώρες από τό σπίτι, λόγω των εργασιακών τους υποχρεώσεων, προσπαθούν να άντισταθμίσουν τή δική τους άπουσία με υλικά αγαθά...» (Βασιλική Θεμελή, παιδοψυχίατρος). Τό βασικότερο και ουσιαστικότερο, λοιπόν, έρώτημα είναι:

«Τί χρειάζεται πραγματικά ένα παιδί για να μεγαλώσει σωστά;»

Τήν απάντηση τήν έδωσε τό ίδιο τό ρεπορτάζ, αφού πρώτα παρέθεσε τό ποσό που χρειάζεται τό παιδί για να μεγαλώσει!!!

DINKs δεν τίς χρειάζονται! Κι ενώ πριν από λίγα χρόνια, ή αναλογία Έλλήνων – άλλοδαπών σε αυτά ήταν συντριπτική υπέρ των ξένων, πλέον σταδιακά **τό ποσοστό των Έλλήνων τουριστών που, δυστυχώς, τά προτιμā, αυξάνεται!**

5. www.ow.gr/living/ti-einai-ta-zevgaria-dink-pou-kataklizoun-ta-koinonika-diktia/

«Τελικά, όμως, τί πραγματικά χρειάζεται για να μεγαλώσει ένα παιδί σωστά; “Άς σκεφτούμε τί έκανε έμεις εύτυχημένους ως παιδιά, εκείνες τίς εποχές που δέν υπήρχε όλη αυτή ή άφθονία έπιλογών και ύλικών αγαθών”, προτείνει ή Βασιλική Θεμελιή. “Μάς έκανε εύτυχημένους τό να μπορούμε να διασκεδάζουμε (σ.σ. παίζουμε) μέ άλλα παιδιά, τό να είμαστε μέ τήν οικογένειά μας γύρω από ένα τραπέζι, να γελάμε και να άστειευόμαστε, ένα ταξίδι στην έξοχή, στη θάλασσα. **Ή έννοια τής εύτυχίας δέν περιστρεφόταν γύρω από τά ύλικά αγαθά, αλλά συνδεόταν μέ τήν άγάπη, τήν ασφάλεια, τήν οικογενειακή θαλωρή”**».

Άς επαναξετάσουμε, λοιπόν, τίς προτεραιότητές μας, άς αλλάξουμε πορεία ζωής και άς στραφούμε στίς άξίες και τά ιδανικά τής Πατρίδας μας (πίστη στό Θεό, άγάπη στην Πατρίδα, τήν Οικογένεια και τά παιδιά, και άλληλεγγύη στον πλησίον μας), που γαλούχησαν γενεές έπί γενεών. Άς άφουγκραστούμε τήν κραυγή άγωνίας τής νέας γενιάς, των παιδιών μας, που ή άποτυχημένη ύλιστική και έγωκεντρική πολλές φορές διαπαιδαγώγηση, αλλά πρωτίστως τό άποτυχημένο παράδειγμά μας, τά έχει όδηγήσει σε τρομερά και επικίνδυνα άδιέξοδα (παραβατικότητα, βία, ψυχολογικά προβλήματα), πριν είναι πολύ άργά...!

Παράλληλα, άς βοηθήσουμε, μέ κάθε τρόπο, ύλικό, αλλά πρωτίστως ήθικό, ψυχολογικό και ύποστηρικτικό τίς Πολύτεκνες Οικογένειες, που κόντρα στό ρεύμα, έπιλέγουν να φέρουν στον κόσμο όσα παιδιά τούς χαρίζει ό Πανάγαθος Θεός μας!

ΞΕΡΕΤΕ τί είναι και τί προσφέρει ό ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Άγεννήτου Παιδιού»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — και τής έφηβικής ηλικίας νέες, αλλά και γενικά τούς ΝΕΟΥΣ —, ώστε να μην καταλήξουν ΠΟΤΕ στην τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ (ούτε τή χειρουργική ούτε τή φαρμακευτική, έστω κάποιων ώρων και ήμερών, μέ οποιαδήποτε μορφή άντισυλληπτικών: «γάπι έπόμενης ήμέρας» κ.λπ., όπως και μέ «σπιράλ», που δέν επιτρέπουν στο έμβryo να έμφυτευτεί στη μήτρα τής μητέρας και αποβάλλεται). Συνυπεύθυνοι είναι και οι άνδρες—σύζυγοι, αλλά και «σύντροφοι» (όταν συναινούν), όπως και οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι λοιποί συνεργούντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», αλλά και ΕΓΓΑΜΗ, που άντιμετωπίζει πειρασμό ή κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ, άς μή δυσκολευθεί να έπικοινωνήσει μέ τον ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., που συστεγάζεται και συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.Φ.Π. Τό ίδιο ισχύει και για όσους γνωρίζουν έγκύους, που κινδυνεύουν να όδηγηθούν σε έκτρωση. Γράψτε ή τηλεφωνείτε μας. Ή ΑΝΩΝΥΜΙΑ είναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ έπίσης και άποφυγή από τά «Κέντρα Οικογενειακού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», που συνιστούν άντισύλληψη, αλλά και ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά από τέτοια κέντρα, που δυστυχώς προπαγανδίζονται και διαφημίζονται πειστικά. Ένημερωθείτε υπεύθυνα και από τό κίνημα υπέρ τής ζωής «Άφήστε με να ζήσω!»: www.afistemeneziso.gr. Ζητήστε μας σχετικά έντυπα, που διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, όπως και κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθείτε και έμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα έπικοινωνίας: 210-38.38.496, 210-38.22.586, FAX: 210-38.39.509.
E-mail: info@pefip.gr.

**Άφήστε με
να ζήσω!**



Άγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων:

Ἡ θυγατέρα τοῦ Βασιλιᾶ.

Ἐνα ὄραμα πού εἶδε σέ νεαρή ἡλικία ὁ ἅγιος τῆς ἀγάπης, **Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων**, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας¹ ἔπαιξε ἀποφασιστικό ρόλο σέ ὀλόκληρη τή ζωή του.

«Κάποτε, διηγεῖται ὁ ἴδιος, ὅταν ἤμουν δεκαπεντάχρονο παιδί στήν πατρίδα μου, τήν Κύπρο, μία νύχτα εἶδα στόν ὕπνο μου μιᾶ πανέμορφη κόρη, καλοστολισμένη καί ἀστραφτερή! Τό κεφάλι της ἦταν στεφανωμένο μέ φύλλα ἐλιᾶς. Ἡ κόρη προχώρησε μέ αἰθέριο βᾶδισμα, στάθηκε

κοντά μου καί μέ χτύπησε ἐλαφρά στό πλευρό. Ξύπνησα ταραγμένος καί τί νά δῶ! Βρισκόταν πραγματικά μπροστά μου... Τότε κατάλαβα καλά πώς δέν ἦταν γυναίκα. Χωρίς νά χάσω καιρό, ἔκανα τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ καί τή ρώτησα:

— *Ποιά εἶσαι σὺ καί πῶς ἦρθες ἐδῶ τέτοια ὥρα;*

Ἐκεῖνη τότε χαμογέλασε. Τό γαλίνιο πρόσωπό της φωτίσθηκε. Ἔριξε πάνω μου τό ἱλαρό της βλέμμα καί μοῦ ἀπάντησε:

— *Ἐγώ εἶμαι ἡ πρώτη θυγατέρα τοῦ μεγάλου Βασιλιᾶ!*

Μόλις ἄκουσα τά ὑπερκόσμια αὐτά λόγια της, ἀμέσως ἔπεσα κάτω καί τήν προσκύνησα. Αὐτή συνέχισε:



Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπαινῶν τά δύο λεπτά (τῆν ἐλεημοσύνη) τῆς Χήρας (τοιχογραφία Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου Περιστερίου Ἀττικῆς).

1. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων γεννήθηκε στήν Ἀμαθούντα τῆς Κύπρου (ἡ σημερινή Παλαιά Λεμεσός). Ἦταν γιός τοῦ ἄρχοντα Ἐπιφανίου καί τῆς Εὐκοσμίας καί ἔζησε στά χρόνια τοῦ Βασιλιᾶ Ἡρακλείου (615 μ.Χ.).

Ὅταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε καί ἀπέκτησε παιδιά. Γρήγορα, ὅμως, ἡ γυναίκα του καί τά παιδιά του πέθαναν. Ὁ Ἰωάννης εἶχε μεγάλη περιουσία καί τοῦ ἔγιναν πολλές προτάσεις νά κάνει καινούργια οἰκογένεια. Ὅμως, τίς ἀπέρριψε ὅλες καί ἀφιερῶθηκε στόν Θεό. Χειροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος καί ἔγινε εὐρύτητα γνωστός γιά τίς φιλόανθρωπες πράξεις του. Γιά τήν ἀγιότητα τῆς ζωῆς του, ὁ Ἰωάννης ἐκλέχθηκε, μέ ἀπαίτηση τοῦ Λαοῦ, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας. Διέπρεψε σάν πνευματική λυχνία στήν πατριαρχία πολλά χρόνια καί ἔκανε πολλά θαύματα. Ἐπειδή μοίραζε πλουσιοπάροχα στούς πτωχοῦς ἐλεημοσύνη, ὀνομάστηκε Ἐλεήμων. Εἶχε καταστει τόσο σεβάσμιος, ὥστε καί αὐτοί οἱ εἰδωλολάτρες τόν σέβονταν. Τελικά, παρέδωσε εἰρηνικά τήν μακάρια ψυχή του στό Θεό τό 619–620 μ.Χ. Ἡ δέ ἱερή μνήμη του ἐορτάζεται στίς 12 Νοεμβρίου.





— *Ἄν μέ δεχθεῖς καί μέ θελήσεις ἀχώριστο σύντροφο τῆς ζωῆς σου, ἐγώ θά σέ παρουσιάσω μπροστά στον μεγάλο Βασιλιά καί θά σέ κάνω οἰκεῖο καί φίλο Του! Κανένας ἄλλος δέν ἔχει τόσο θάρρος καί παρρησία, ὅση ἔχω ἐγώ κοντά Του. Ἀρκεῖ νά σκεφθεῖς, ὅτι ἐγώ Τόν ἔπεισα νά δείξει τόση ἀγάπη στους ἀνθρώπους. Ἐγώ ἔγινα αἰτία νά κατεβεῖ στή γῆ καί νά φορέσει σάρκα ἀνθρώπου, γιά νά σώσει τό ἀνθρώπινο γένος.*

Ὅταν τελείωσε τά λόγια της αὐτά, χάθηκε ἀπό τά μάτια μου. Μόλις συνῆλθα ἀπό τήν ἐκπληξη τοῦ ὁράματος, προσπαθοῦσα νά ἐξηγήσω τό θαυμαστό αὐτό γεγονός. Τί ἄραγε νά σήμαινε γιά μένα; **Τότε κατάλαβα πώς ἡ κόρη μέ τό στεφάνι ἀπό φύλλα ἐλιάς στό κεφάλι ἦταν ἡ Ἐλεημοσύνη.** Γιατί, τί ἄλλο ἐκτός ἀπό τή θεία εὐσπλαχνία καί συμπάθεια ἔκαναν τόν Κύριο τοῦ Οὐρανοῦ νά γίνει στή γῆ ἄνθρωπος;».

(Πηγή: «Χαρίσματα καί χαρισματοῦχοι. Ἀνθολογία χαρισματικῶν ἐκδηλώσεων», τόμ. 2ος, ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς, 1989).

Σχόλιο Συντάξεως: Ἡ ἀρετή τῆς Ἐλεημοσύνης, πού πρέπει νά πηγάζει καί νά καθοδηγεῖται ἀπό τήν ἀγάπη, εἶναι ὄντως «ἡ πρώτη θυγατέρα τοῦ Βασιλιά», τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ κοντά Του. «*Νά προσεύχεσθε, νά νηστεύετε, νά δίδετε ἐλεημοσύνην...*», μᾶς προτρέπει ὁ Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός, καί συνεχίζει λέγοντας: «*Ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἀγάπη καί ἡ νηστεία ἀγιάζει τόν ἄνθρωπον, τόν πλουτίζει καί σωματικά καί ψυχικά...*».² Ὅμως, χωρίς τήν ἐλεημοσύνη, ἡ νηστεία καί ἡ προσευχή δέν μποροῦν νά μᾶς ἀνεβάσουν στον οὐρανό. «*Πτερόν ἐστι τῆς εὐχῆς ἡ ἐλεημοσύνη· ἐάν οὖν μὴ ποιήσης πτερόν τῆ εὐχῆ, οὐ πέταται· ὅταν δέ πτερωθῆ ἡ ψυχή σου, ἵπταται εἰς τόν οὐρανόν*».³ Ἄς δώσουμε, λοιπόν, φτερά στήν ψυχή μας νά πετάξει, ἀγαπώντας τήν Ἐλεημοσύνη, **βοηθώντας, μεταξύ ἄλλων, καί φέτος, ἀγαπητοί Ἀναγνώστες, τοὺς ἥρωες ἀδελφούς μας Πολυτέκνους,** ὥστε καί ἐμεῖς νά ἀξιωθοῦμε τοῦ μεγάλου ἐλέους⁴ τοῦ ἐλεήμονος Θεοῦ μας!

«*Μαθόντες οὖν τῆς ἐλεημοσύνης τό κέρδος, ἀδελφοί, ποιήσωμεν ἐλεημοσύνην, ἵνα καί τοῦ νομῶντος ἐπιτύχωμεν, καί τῶν αἰώνιων ἀγαθῶν ἀπολαύσωμεν, χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ' οὗ τῷ Πατρὶ ἡ δόξα σὺν τῷ ἁγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν*».⁵

2. Ἁγίου Κοσμά τοῦ Αἰτωλοῦ, *Διδαχὴ Η'*, <http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/patrokosmas/didaxai.htm#08>

3. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, *Λόγος εἰς τὴν νηστείαν καὶ τὴν ἐλεημοσύνην*, PG 48, 1060.

4. «*Μακάριοι οἱ Ἐλεήμονες ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται*» (Ματθ. 5, 7).

5. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ὁ. ἀ., 1062.

† Άγιος Αθανάσιος (Χαμακιώτης, 1891–1967)

Ένας νέος Άγιος, εὐλογημένο τέκνο Πολυτέκνου Οικογενείας, ενεγράφη στίς άγιολογικές δέλτους τῆς Ἐκκλησίας μας!¹

Γεννήθηκε τό 1891 στήν Τουρλάδα Καλαβρύτων. Στό δέ ἅγιο Βάπτισμα ἔλαβε τό ὄνομα Γεώργιος. Γόνος πτωχῆς ἀλλ' εὐσεβοῦς πολυτέκνου οικογενείας, ἀπό μικρός ἀγάπησε τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του. Τοῦ ἄρεσε ἀπό τήν παιδική του ἡλικία νά ἐπισκέπτεται τά διάσπαρτα ἐξωκκλήσια τοῦ χωριοῦ του, ν' ἀνάβει τά καντήλια καί νά προσεύχεται. Οἱ συγχωριανοί του ἔλεγαν πώς θά γίνει παπάς καί συνεβούλευαν τά παιδιά τους νά τοῦ μοιάσουν.

Τό 1906, σέ νεαρή ἡλικία ἐγκαταβίωσε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων, στήν ὁποία μόνάζε τότε καί ὁ ἀδελφός τοῦ πατέρα του, ἐνῶ τό 1913 ἐκάρη μοναχός καί ἔλαβε τό ὄνομα Ἀθανάσιος. Φοίτησε στήν ἱερατική σχολή τῆς Ἄρτας καί τό 1916 χειροτονήθηκε διάκονος, ἐνῶ πρεσβύτερος χειροτονήθηκε τό 1921.

Ἐπειτα ἀπό εἴκοσι πέντε χρόνια διακονίας στή Μονή τῆς μετανοίας του, ἀναγκάζεται γιά λόγους ὑγείας (προσεβλήθη ἀπό πλευρίτιδα) νά ἔλθει στήν Ἀθήνα, ἀναζητώντας καλύτερο κλίμα. Ἀφοῦ διακόνησε σέ διάφορους Ναούς τῆς Ἀττικῆς, τό 1936 διορίστηκε ἐφημέριος στό μικρό παρεκκλήσι τῆς Παναγίας Νερατζιωτίσσης Ἀμαρουσίου καί παρέμεινε ἕως τό 1963. Σέ ἡλικία 65 ἐτῶν, τό 1956, θέλοντας νά ἱκανοποιήσει μία παλαιά ἐπιθυμία του, παρεκάλεσε τόν φίλο του Ἀρχιμανδρίτη π. Φιλθέο Ζερβάκο, ἡγούμενο τῆς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου, νά τελέσει τήν κουρά του σέ μεγαλόσχημο μοναχό.

Τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του, ὡς τό 1967, ἐγκαταβίωσε στό Ἱερό Ἠσυχαστήριο τῆς Φανερωμένης στή Ροδόπολη (Μπάλα) Ἀττικῆς, τό ὁποῖο εἶχε ἰδρύσει ὁ ἴδιος, ὅπου καί ὁ τάφος του, ἀλλά καί τά εὐωδιάζοντα ἱερά του λείψανα.

Στίς ἀρχές Μαΐου 1967, ἔχοντας μέ τό προορατικό του χάρισμα τήν πληροφορία ὅτι τό τέλος ἐγγίζει, ζήτησε νά δεῖ «πρῶτα τόν Πνευματικό καί μετά τόν γιατρό». Στίς 22 Μαΐου 1967, ἔχοντας προσβληθεῖ ἀπό τήν νόσο τοῦ Πάρκινσον καί οὐρολοίμωξη, εἰσάγεται στόν «Εὐαγγελισμό». Τό νέο διαδίδεται γρήγορα καί πολλοί τόν ἐπισκέπτονται ζητώντας τήν εὐλογία του. Τούς δέχεται ὄλους, τούς νοθετεῖ καί τούς εὐλογεῖ. Ὑπόσχεται στίς μοναχές του πώς, ἂν βρεῖ



Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.

Τῆς Λαύρας τό καύχημα, Ἀμαρουσίου φρουρόν, ποιμένα κοσμήσαντα, Φανερωμένης μονήν, πιστοῖ Ἀθανάσιον. Δεῦτε ἐν εὐλαβείᾳ εὐφημήσωμεν ὕμνοις, ἵσιν νοσημάτων ἐξαιτούμενοι πίστει. Οὗτος γάρ ἀνεδείχθη δοχεῖον τῆς χάριτος.

1. Τή Βιογραφία τοῦ νέου Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει συγγράψει ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος (Αντωνόπουλος), μέ τίτλο: «Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Χαμακιώτης. Στά βήματα τῆς ἀγιότητας», ἐκδ. «Ἐπιστροφή», Ναύπλιο ⁸2022, σ.σ. 344.

παρηγία στό Θεό, «θά πρεσβεύει πολύ γιά τό μοναστηράκι καί δέν θά τούς λείψει τίποτα». **Τά ξημερώματα τῆς 17ης Αὐγούστου 1967 παρέδωσε τήν Αγία ψυχή του ἀπό πνευμονικό οἴδημα.**

Ὡς πνευματικός ἦταν ταυτόχρονα καί παιδαγωγός, φωτισμένος ἀπό τήν χάρι τοῦ Θεοῦ. Δεχόταν τούς πιστούς μέ καλωσύνη, ἀγάπη καί ἡρεμία. Τούς ἄκουγε μέ προσοχή καί τούς ἐνθάρρυνε νά ἀποκαλύψουν ὅλα ὅσα τούς βάρυναν. Τούς νουθετοῦσε μέ ὑπομονή καί τούς στήριζε στόν πνευματικό τους ἀγώνα. Ποτέ δέν ἐπικαλέσθηκε τήν κούρασή του, τό προχωρημένο τῆς ὥρας ἢ τό πλήθος ἐκείνων πού ἀνέμεναν τήν σειρά τους νά ἐξομολογηθοῦν. Ἀνάμεσα στούς ἐξομολογουμένους περιλαμβάνονταν σημαντικές προσωπικότητες τῶν γραμμάτων, τῆς πολιτικῆς, τοῦ Ἱεροῦ κλήρου, καθώς καί φημισμένοι Γέροντες, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἀμφιλόχιος (Μακρῆς, † 16η Ἀπριλίου), ὁ π. Φιλόθεος Ζερβάκος, ὁ π. Εὐσέβιος Γιαννακάκης, ὁ π. Ἐλπίδιος (δίδυμος ἀδελφός τοῦ Ἁγίου Νεοϊερομάρτυρος Φιλουμένου, † 16η Νοεμβρίου) κ.ἄ., ἀλλά καί κάποιοι Μητροπολίτες, ὅπως οἱ μακαριστοί Ἀργολίδος κυρός Ἰάκωβος, Ἄρτης κυρός Ἰγνάτιος κ.ἄ.

Ἦταν ἄνθρωπος ταπεινός, τῆς προσευχῆς, νηστευτής, φιλακόλουθος, ἡ δέ ἀγάπη πρὸς τό ποιμνίό του δέν εἶχε ὅρια, ἀλλά πάντοτε μέ μεγάλη διακριτικότητα. Ἦθελε νά εἶναι βέβαιος ὅτι βοηθοῦσε τούς ἔχοντας πραγματική ἀνάγκη. Ἐπεστράτευε ὅσους ἀπό τά πνευματικά του τέκνα μπορούσαν νά βοηθήσουν μέ ποικίλους τρόπους. Νά προσφέρουν χρήματα ἢ τρόφιμα ἢ ὅτι ἄλλο μπορούσαν, νά τά μεταφέρουν στούς ἐμπερίστατους, νά ἐπισκέπτονται ἀρρώστους ἢ φυλακισμένους, νά ἀνακαλύπτουν ἐγκαταλελειμμένους γέροντες φτωχοῦς. Τό καθῆκον τῆς φιλοξενίας δίδασκε ὄχι μόνο μέ τό παράδειγμα, ἀλλά καί μέ τήν νουθεσία σέ ὅλα τά πνευματικά του παιδιά, ἐνῶ μία ἀπό τίς τελευταῖες

ὑποθήκες του πρὸς τίς μοναχές τοῦ Ἡσυχαστηρίου πού ἶδρυσε ἦταν ἡ **ἄσκηση τῆς φιλοξενίας**. Ἦξεραν ὅλοι ὅτι ἐφάρμοζε στή ζωή του τό «ὁ ποιήσας καί διδάξας» (Ματθ. 5, 19). Ἔτσι, ἂν τούς μιλοῦσε γιά **ἐλεημοσύνη**, γνῶριζαν πόσο αὐτός πρῶτος ἐλεοῦσε. Ἄν τούς ἔλεγε γιά **μετάνοια**, κανεῖς δέν ἀμφέβαλε ὅτι ὁ ἴδιος ἀγωνιζόταν διά βίου νά ζεῖ ἐν μετανοία. Ἄν τούς παρότρυνε **νά νηστεύουν, νά προσεύχονται, νά κοινωνοῦν**, τόν ἔβλεπαν καί κατανοοῦσαν ὅτι ὁ ἴδιος πρῶτος μετέχει σ' αὐτά. Οἱ θ. Λειτουργίες του ἦταν ἀξέχαστες σέ ὅσους τίς παρακολουθοῦσαν. Ἐλεγε χαρακτηριστικά ὁ μακαριστός ἀγιογράφος καί λογοτέχνης **Φώτης Κόντογλου**, ὅτι «μία λειτουργία τοῦ π. Ἀθανασίου ἰσοδυναμεῖ μέ μία μετάγγιση αἵματος στόν ὄργανισμό».



Ὁ γέροντας ἔτρεφε **ἰδιαίτερη ἀγάπη στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους**. Τοὺς φερόταν μὲ πολλή στοργή καὶ γλυκύτητα. Στὸ κελλί του εἶχε μία φοντανιέρα γεμάτη καραμέλες γιὰ νὰ φιλεῦει τὰ παιδάκια. Ἔτσι δημιουργοῦσε εὐχάριστο περιβάλλον καὶ τὰ παιδιὰ ἐνιωθαν σάν στὸ σπίτι τους.

Ὅταν περνοῦσε ἀπὸ κάποιες γειτονιές τὰ παιδιὰ τὸν ἀναγνώριζαν. Ἄφηναν τὸ παιχνίδι κι ἔτρεχαν κοντὰ του φωνάζοντας: «*Περνάει ὁ Χριστούλης!*». Τοῦ φιλοῦσαν τὸ χέρι, τὸν τραβοῦσαν ἀπὸ τὸ ράσο, δέν τὸν ἄφηναν νὰ φύγει.

Ἡ φιλανθρωπία, ἡ ἐλεημοσύνη καὶ ἡ φιλοξενία του ἦταν ἀπαράμιλλα. Τὰ χρήματα δέν ἤθελε οὔτε νὰ τὰ ἀγγίζει. Ὅταν τοῦ ἔδιναν χρήματα κοίταζε πῶς νὰ τὰ διώξει. Ἔτρεχε σὲ φτωχοὺς καὶ ἀρρώστους, σὲ παραλύτους, σὲ πολυτέκνους. Τοὺς βοηθοῦσε ὄχι μόνον χρηματικά, ἀλλὰ καὶ τοὺς περιποιοῦσαν ὁ ἴδιος. Σὲ λίγο καιρὸ ἡ Νερατζιώτισσα εἶχε γίνει ἓνα φιλανθρωπικὸ κέντρο. Ἔλεγε στὰ πνευματικά του παιδιὰ:

«Παιδί, ξέρεις τί γίνεται μὲ τὴν ἐλεημοσύνη; Δίνει ὁ κόσμος κουρελόχαρτα καὶ ἀγοράζει τὸν Παράδεισο». Μάλιστα, συνεχῶς ἐπαναλάμβανε: **«Δίνε καὶ θὰ σοῦ δίνει ὁ Θεός!»**

Χαρακτηριστικά ἀναφέρουμε τὸ ἐξῆς περιστατικό: «Κάποια **πολυμελὴς οἰκογένεια** ἔφτασε σὲ ἔσχατη ἔνδεια. Ὁ Γέροντας ἀγαποῦσε πολὺ τὰ παιδιὰ. Δέν τοῦ εἶπαν τίποτα. Ὅταν τὸ ἔμαθε λυπήθηκε ἀφάνταστα, κάλεσε τὸ ἓνα ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ τοῦ εἶπε μὲ παράπονο: «Παιδί, γιατί δέν μοῦ τὸ εἶπες; Δέν ἔχω πολλὰ κι ἐγώ, ἀλλὰ ἓνα γιαουρτάκι μπορῶ νὰ σᾶς τὸ πάρω». Ἀπὸ τότε τὸ σπίτι αὐτὸ μπῆκε ὑπὸ τὴν προστασία του...»² **Τὸ ἴδιο γινόταν καὶ μὲ πολλές ἄλλες φτωχὲς Πολύτεκνες Οἰκογένειες**, τίς ὁποῖες ἀναλάμβανε μαζί μὲ τὰ πνευματικά του παιδιὰ.

«Τίς τελευταῖες στιγμές τίς ἐπίγειας ζωῆς του δέν **ξέχασε τὴν ἐλεημοσύνη**. Ὅταν λίγες μέρες πρὶν, τοῦ εἶπαν ὅτι ἤλθε ἡ σύνταξή του, ἀντέδρασε.

— Γυμνὸς ἦρθα, γυμνὸς καὶ θὰ φύγω. Δῶστε τὰ ὅλα.

Καὶ μερίμνησε νὰ δοθοῦν σὲ μιά φτωχὴ οἰκογένεια στὴν Πεύκη.

Στίς 16 Αὐγούστου, τελευταία μέρα τῆς ἐπίγειας ζωῆς του, ὁ Γέροντας κάτι ψιθύριζε. Σὲ μιά στιγμή γύρισε τὸ κεφάλι καὶ εἶπε:

— Ἄ! ἔφυγε.

Ἡ μοναχὴ πού τὸν ὑπηρετοῦσε στὸ νοσοκομεῖο, τὸν ρώτησε ποιὸς τὸν ἐπισκέφτηκε, καὶ τῆς εἶπε:

— **Ἡ ἐλεημοσύνη, παιδί!**

— Καὶ τί τῆς εἶπατε;

— Τῆς εἶπα: Ὅ,τι εἶχα τὸ ἔδωσα. Δέν ἔχω τίποτα ἄλλο!...»³

Ἡ ἀγιοκατάταξη τοῦ ἱερομονάχου π. Ἀθανασίου ἔλαβε χώρα στίς 16 Νοεμβρίου 2023 ἀπὸ τὴν Ἱερά Σύνοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ ἑορτασμός τῆς ἱερῆς μνήμης του ὀρίστηκε τὴν **17η Αὐγούστου, ἡμέρα τῆς ὀσιακῆς του κοιμήσεως, καὶ τὴν 23η Ὀκτωβρίου, ἡμέρα τῆς ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν αὐτοῦ λειψάνων**.

Ἄγιε τοῦ Θεοῦ Ἀθανάσιε, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν καὶ τῶν ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων!

2. Μητροπολίτου Ἀργολίδος Νεκταρίου, «Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος...», ὁ. ἀ., σελ. 166.

3. Ὁ. ἀ., σελ. 284.



ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΤΑΝΗ ΜΑΣ **ΕΠΙΚΟΙ**

● **Υπερπολύτεκτη Οικογένεια Γεωργίου και Έλενας ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ, με 7 παιδιά, γεννημένα από 2012 έως 2023, Νομός Καβάλας.**



Με την προτροπή του πνευματικού τους, του πολυσεβάστου **Γέροντος Φιλοθέου** (στή φωτογραφία), καθηγουμένου της Ίερας Μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους, τό σεμνό ζεύγος μᾶς ἀπέστειλε τήν οικογενειακή φωτογραφία μέ τήν παράκληση νά τήν παρουσιάσουμε ἀπό τίς σελίδες τοῦ Περιοδικοῦ μας. Ἀναποκριθήκαμε μέ

πολλή χαρά στήν ἐπιθυμία τους, καθώς εἴμασθε βέβαιοι ὅτι μέ τή στάση τους θά παραδειγματίσουν τοὺς ὀλιγοτέκνους καί ἐκούσια ἀτέκνους νεοέλληνες.

Ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας, ὡς υπάλληλος τοῦ Δήμου, καί μέ τήν πίστη στό Θεό καί τήν ἐλπίδα στή θεία Πρόνοια ἀγωνίζονται γιά τήν «ἐν παιδείᾳ καί νοουθεσίᾳ Κυρίου» ἀνατροφή τῶν πολλῶν μικρῶν παιδιῶν τους.

Εὐγε σας, ἀγαπητοί μας φίλοι. Ἡ Π.Ε.Φ.Π. θά εἶναι βοηθός καί συμπαραστάτης στόν ἀγῶνα σας!

● **Υπερπολύτεκτη Οικογένεια Εὐαγγέλου καί Ἐλένης-Ζωῆς ΤΖΙΒΑ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα από 2002 έως 2023, Νομός Βοιωτίας.**



Ἡ ὠραία αὐτή φωτογραφία εἶναι ἀπό τή βάπτιση τοῦ 7ου παιδιοῦ τους, πού τελέσθηκε στίς 21 Ἰανουαρίου 2024. Ὁ νεοφώτιστος ἔλαβε τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου, πρὸς τιμὴν τοῦ πνευματικοῦ τους, **Γέροντος Θεοδοσίου** (ἀριστερά στή φωτογραφία),

καθηγουμένου τῆς Ίερας Μονῆς Μακαριωτίσσης Δομβραΐνας. Χαίρουμε ιδιαίτερα, εὐχόμενοι ὁ μικρός Θεοδόσιος νά ἔχει στή ζωὴ του τή χάρη τοῦ προστάτου Ἁγίου του καί νά ἀποκτήσει τὰ χαρίσματά Του.

Ὁ πατέρας, πού μέχρι πρότινος ἐργαζόταν εὐκαιριακά, προσελήφθη ὡς υπάλληλος στό Δήμο, γεγονός πού τοὺς χαροποίησε τὰ μέγιστα, καθώς θά ὑπάρχει ἕνα σταθερό εἰσόδημα, ἀπαραίτητο γιά τήν κάλυψη τῶν πολλῶν, βασικῶν ἀναγκῶν τους.

Στό συνοδευτικό email τους μᾶς ἔγραψαν: «*Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τή στήριξή σας καί τήν ψυχική δύναμη πού μᾶς δίνετε ὅλα αὐτά τὰ χρόνια*» (τοὺς γνωρίζουμε ἀπό τό 2017). Ἡ Π.Ε.Φ.Π., ἀγαπητοί μας φίλοι, αἰσθάνεται μεγάλη χαρά καί τιμὴ ὅταν γνωρίζει τέτοιες ἐλληνορθόδοξες Οἰκογένειες, ὅπως ἡ δική σας. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ!

● **Πολύτεκνη Οικογένεια Γεωργίου και Μαρίας ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ, με 6 παιδιά, γεννημένα από 2008 έως 2023, αναμένεται τό 7ο, Νομός Ήρακλείου.**

Ή οικογένεια, πού έως τό θέρους τοῦ 2023 διέμενε στό Γραμματικό Ἀττικής, μετακόμισε στό Ήράκλειο Κρήτης, τόπο καταγωγής τῆς μητέρας. Έγκαταστάθηκαν στό πατρικό σπίτι, **τό ὁποῖο λόγω παλαιότητος χρήζει γενικής ἀνακαινίσεως.**

Προσπορίζονται τά ἀναγκαῖα ἐργαζόμενοι σέ μικρή ἐπιχείρηση, πού διατηροῦν κυρίως μέσω internet, κατασκευάζοντας εἶδη δώρων. Τώρα, ὅμως, λόγω τῆς ἐγκυμοσύνης περιορίζεται στό ἐλάχιστο ἡ δυνατότητα ἀπασχόλησης τῆς μητέρας, μέ ἀποτέλεσμα τῆ συρρίκνωση τοῦ εἰσοδήματός τους. Ὅμως, μέ τῆ βαθειά πίστη τους καί τήν καθοδήγηση τοῦ πνευματικοῦ τους εἶναι αἰσιόδοξοι καί βέβαιοι ὅτι ὁ Θεός θά εἶναι βοηθός τους.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπευθυνόμενη στοὺς ἀπανταχοῦ φίλους τῶν Πολυτέκνων τοὺς παρακαλεῖ νά συνδράμουν καί αὐτή τήν ἀξιοθαύμαστη Οἰκογένεια.

● **Πολύτεκνη Οικογένεια Εὐαγγέλου καί Ζηνοβίας ΝΟΥΣΗ, με 5 παιδιά, γεννημένα από 2013 έως 2023, Νομός Ἀττικής.**

Τήν εἰκονιζόμενη ἐδῶ Οἰκογένεια γνωρίσαμε τό παρελθόν ἔτος, πρὶν ἀπό τῆ γέννηση τοῦ 5ου παιδιοῦ, τοῦ Ταξιάρχη, ἀπό τῆ βάπτιση (24. 9. 2023) τοῦ ὁποῖου εἶναι ἡ φωτογραφία. Στά χαριτωμένα πρόσωπά τους διακρίνουμε τήν εὐλογία καί τῆ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν εὐχαριστήρια διάθεσή τους καί τήν αἰσιοδοξία!

Οἱ γονεῖς, πολιτικός μηχανικός ὁ πατέρας καί νηπιαγωγός ἡ μητέρα, διάγουν συνειδητό πνευματικό βίο. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὅλα τά παιδιά γεννήθηκαν μέ καισαρική τομή, ὅμως ἡ ἀγάπη στό Θεό καί τά παιδιά, ὑπερβαίνει ὅλα τά ἐμπόδια.

Εὖγε, ἀγαπητοί μας! Εἶθε νά σᾶς μιμηθοῦν τά παιδιά σας, ἀλλά καί οἱ νέοι τῆς Πατρίδας μας, πού μέ σκεπτικισμό καί φόβο ἀντιμετωπίζουν τήν προοπτική δημιουργίας οἰκογένειας!



● **Πολύτεκνη Οικογένεια Δημητρίου καί Κυριακῆς ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ, μέ 6 παιδιά, γεννημένα από 2010 ἔως 2023, Νομός Ξάνθης.**



Ἄλλη μιὰ εὐλογημένη Οἰκογένεια παρουσιάζουμε στό παρόν τεύχος. Τό ὁμορφο φωτογραφικό στιγμιότυπο εἶναι ἀπό τήν βάπτιση (11. 6. 2023) τοῦ βου παιδιοῦ, τοῦ Ἰωσήφ.

Ἡ ἰλαρότητα τῶν προσώπων τους μαρτυρεῖ τήν συνειδητή πνευματική ζωή τους! Ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας ὡς ἀστυνομικός ἐνῶ ἡ μητέρα φροντίζει τά

πολλά μικρά παιδιά τους, προσφέροντας ὑπηρεσίες ἀνεκτίμητες γιά τήν ἀνατροφή τους καί τή θαλπωρή τοῦ σπιτικοῦ τους.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀγαπητοί μας φίλοι, σᾶς εὔχεται κάθε εὐλογία παρά Κυρίου καί τά παιδιά σας νά προκόπτουν *«σοφία καί ἡλικία καί χάριτι παρά Θεῷ καί ἀνθρώποις»!*

● **Πολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογένεια π. Δημητρίου καί Σταυρούλας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, μέ 5 παιδιά, γεννημένα από 2017 ἔως 2023, Ν. Ζακύνθου.**



Ἡ χαρά μας εἶναι μεγάλη ὅταν γνωρίζουμε τόσο χαριτωμένα καί εὐλογημένα ζευγάρια, καί μάλιστα Ἱερατικά. Ὁ π. Δημήτριος μέ τή γλυκύτατη πρεσβυτέρα του Σταυρούλα δημιούργησαν μιὰ «κατ' οἶκον ἐκκλησία», ὅπου θάλλουν οἱ εὐλογίες τοῦ Κυρίου μας! Πόσο μεγάλη ἀνάγκη ἔχει, στ' ἀλήθεια, ἡ Πατρίδα μας ἀπό τέτοιες Οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες εἶναι ζωντανή ὁμολογία Πίστεως στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ!

Παραθέτουμε ἕνα ἐνδεικτικό ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς

τους: *«Εὐχόμεσθε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά ἀφεθοῦμε στά χέρια τοῦ Θεοῦ μέ ἐμπιστοσύνη στό Πανάγιο θέλημά Του, ὥστε νά ἀπολαύσουμε τήν χαρά καί τήν εὐλογία τῆς Πολυτεκνίας, πού φέρνει μιὰ ἀνέλπιστη πληρότητα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου»* (19. 2. 2024).

Ἡ φωτογραφία ἀπό τή βάπτιση (3. 12. 23) τοῦ μικροῦ Ἰακώβου (πρός τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου Τσαλική, † 22α Νοεμβρίου). Πνευματικός τους εἶναι ὁ σεβαστός Καθηγούμενος τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου Ζακύνθου, **Γέροντας Διονύσιος.**

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. εὔχεται στήν ἀξίεπαινη Οἰκογένεια νά χαίρεται μέ ὑγεία, χαρά καί προκοπή τά χαριτωμένα βλαστάρια τῆς! Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά τοὺς σκεπάζει πάντοτε!

«Πώς είναι δυνατόν νά μή με ξέρεις;»...

(Άληθινή Διήγηση)

Σημειώσεις μιὰς ψυχολόγου: Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2024, 12:10 μ.μ.
– πρώτη άτομική συνεδρία γνωριμίας – Σόνια, 19 ἐτῶν, φοιτήτρια ΕΚΠΑ.
Αίτημα προσέγγισης: ἀπροσδιόριστο αἴσθημα κενοῦ.

«Καλῶς ἦρθες Σόνια!».

«Καλῶς σᾶς βρῆκα κυρία», λέει κουνώντας νευρικά τό πόδι της.

«Θές νά μοῦ μιλήσεις γιά σένα;».

«Νά σᾶς μιλήσω γιά μένα; Πλάκα κάνετε! Δέν με ξέρετε;», λέει καί ἀναλύεται σέ δάκρυα.

«Συγχώρεσέ με πού δέν σέ γνωρίζω...».

«Όχι! Όχι! Πώς είναι δυνατόν νά μή γνωρίζετε μιά κοπέλα πού ἔφτασε στόν τελικό τοῦ μεγαλύτερου reality μοντέλων καί αὐτή τή στιγμή ἀριθμεῖ πάνω ἀπό 195.000 followers;».

«.....».

«Κυρία, πού ζεῖτε; Εἶμαι ἕνα πρότυπο, μιά ἡρωίδα γιά ἑκατοντάδες σύγχρονα κορίτσια! Μιά influencer, μιά πετυχημένη life coach!».



Τό Instagram γεννήθηκε τό 2010 καί ἀποτελεῖ τό δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης, ἀριθμώντας πάνω ἀπό 1,3 δισεκατομμύρια ἐνεργοῦς χρήστες παγκοσμίως, τό 70,8% τῶν ὁποίων εἶναι κάτω ἀπό 35 ἐτῶν. Τό ἔλκυστικό καί συνάμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῶν αἰσθητικῶν φίλτρων, μέσω τῶν ὁποίων ἕνας χρήστης μπορεῖ νά μετατρέψει μιά φωτογραφία ἢ ἕνα βίντεο σέ μιά προκλητική ἐκδοχή καί νά τήν κοινοποιήσει σέ πραγματικό χρόνο στούς ὑπολοίπους χρήστες (Ridway & Clayton, 2016).

Τό μεγαλύτερο πλεονέκτημα τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης εἶναι ὅτι προσφέρουν τήν ἐπιλογή στούς χρήστες νά προβάλλουν τόν ἑαυτό τους ἐπιλέγοντας στοιχεῖα πού θά παρουσιάσουν, δημιουργώντας μέ αὐτό τόν τρόπο ἔλκυστικές ταυτότητες (Mehdizadeh, 2010).

Σύμφωνα μέ τή θεωρία γιά τή διαχείριση τῆς ἐντύπωσης, ὁ Goffman (1995) ἀναφέρει ὅτι ἡ κοινωνική ἀλληλεπίδραση μπορεῖ νά παραλληλισθεῖ μέ μιά θεατρική παράσταση, στήν ὁποία συμμετέχουν τά άτομα εἴτε ὡς κοινό, εἴτε ὡς θεατές προβάλλοντας τίς κοινωνικά ἀποδεκτές πλευρές τους, ὅπως οἱ ἡθοποιοί πάνω στή σκηνή!

Αὐτή ἡ συγκεκριμένη ἐπιλεκτική αὐτοπαρουσίαση, πού ἀποκλίνει σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τήν πραγματική εἰκόνα ἑαυτοῦ, εἶναι πολύ πιθανό νά δημιουργήσει ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στόν ψυχισμό τοῦ νέου ἀνθρώπου. Πιό συγκεκριμένα, σέ ἔρευνά τους οἱ Wright, White, Obst (2018) ἀπέδειξαν ὅτι ἡ προβολή μιὰς ψευδοῦς εἰκόνας ἑαυτοῦ συνδέεται μέ ἀυξημένο ἀναπτυξιακό ἄγχος καί κατάθλιψη.



Άκόμα, οί διαδικτυακοί χρῆστες πού ἀγωνιοῦν γιά τίς δημοσιεύσεις τῶν ἄλλων χρῆστῶν, γιά τά δικά τους like, follow & unfollow, ἐνδέχεται νά βιώνουν συναισθήματα φθόνου, ἔλλειψης ἱκανοποίησης ἀπό τή ζωή τους, συμπτώματα κατάθλιψης.

Ἐπίσης, αὐτή ἡ κοινωνική σύγκριση μέ ἀντικειμενοποιημένα πρότυπα ὁμορφιάς ἐνδέχεται νά κατευθύνει στήν ἐσωτερίκευση αὐτῶν τῶν προτύπων, τήν αὐτοαντικειμενοποίηση* τῶν γυναικῶν καί τήν προώθηση μιᾶς ἀντικειμενοποίησης ἐνός χαρακτήρος στά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης.

Τί μπορεῖ νά συμβαίνει καί ὄλο καί περισσότεροι νέοι πλάθουν κοινωνικές ταυτότητες, μεταμορφώνουν τά πρότυπα πού ἔχουν διδαχθεῖ σέ ἰνδάλματα καί κατασκευασμένους ἥρωες καί ἀναζητοῦν πλασματικές ἐπιβεβαιώσεις;

Δέν ἔχει γεννήσει τό Ἔθνος μας τόσους Ἁγίους, Ἐθνομάρτυρες, Ἡρωες ἀληθινούς; Γιατί νά ἐπιλέγουν στή θέση τους κοινωνικά ἀναγνωρίσιμους ἀνθρώπους, πού κατά συντριπτική πλειοψηφία δέν προβάλλουν ἀξίες καί ἰδανικά;

Στό ὑπόβαθρο κάθε νεανικῆς ἀμφισβήτησης βρίσκονται κάποιες ψυχολογικές διαδικασίες πού χαρακτηρίζουν τήν πορεία πρὸς τήν ἐνηλικίωση. Στή διαδρομή ἀπό τήν ἐφηβεία πρὸς τήν ἐνηλικίωση, σημαντική θέση κατέχουν (Larmanche, 1988):

- Α) Ἡ ἐπαναδιαπραγματεύση τῶν παιδικῶν βιωμάτων.
- Β) Ἡ πορεία πρὸς τήν ἀνεξαρτοποίηση.
- Γ) Ὁ σχηματισμός ὀλοκληρωμένης ταυτότητας.

Ἡ ὑγιῆς τάση τοῦ ἐφήβου γιά αὐτονόμηση καί σχηματισμό ἐνιαίας, συγκροτημένης καί ἀνεξάρτητης προσωπικότητας τελικά προσδιορίζεται καί ἐξαρτᾶται τόσο ἀπό τίς ἰδιομορφίες τοῦ ψυχιμοῦ του, ὅσο καί ἀπό τά χαρακτηριστικά τοῦ οἰκογενειακοῦ καί κοινωνικοῦ περιβάλλοντος, μέσα στά ὁποῖα συντελεῖται ἡ διαδικασία τῆς ἐνηλικίωσης (Γσαλίκογλου, 1980).

Ἄν τά βιώματα τῶν προηγούμενων ἐτῶν ἦταν τέτοια, πού τόν βοήθησαν νά ἀποκτήσει ἐπαρκῆ ἐσωτερική συγκρότηση, τότε ναί μὲν θά περάσει τήν ἀναπόφευκτη ψυχολογική διαδικασία τῆς ἀπο-εξιδανίκευσης τῶν γονέων καί κατ' ἐπέκταση τῶν γονεϊκῶν προτύπων, ὅπως εἶναι οἱ δάσκαλοι, οἱ ποιμένες καί οἱ ἀληθινοί ἥρωες τοῦ τόπου μας,

* αὐτοαντικειμενοποίηση εἶναι ἡ ψυχολογική διαδικασία κατὰ τήν ὁποία τό ἄτομο βλέπει τόν ἑαυτό του ὡς ἀντικείμενο.

ὁμως θά εἶναι σύντομη καί δέν θά χάσει τά «πατήματά» του, ὅστερα ἀπό λίγο καιρό θά τά βρεῖ καί θά ἐπιστρέψει...

Τό ἐρώτημα εἶναι ἂν ἡ ἀντίδραση στήν Πίστη, στήν Ἐκκλησία καί στούς γονεῖς συνιστᾷ μία ἀπογοήτευση πού ἴσως ἀθελά της δημιουργήσε ἡ φυσική οἰκογένεια, παρέχοντας λανθασμένα γονεϊκά πρότυπα.

Τί ἐννοοῦμε ὁμως ὅταν ἀναφερόμαστε σέ λανθασμένα γονεϊκά πρότυπα; Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ ἐδῶ νά παραθέσουμε ἐνδεικτικά κάποιες συνηθισμένες ἄστοχες συμπεριφορές γονέων πρὸς τά παιδιά τους:

α) Κακή συνεννόηση καί ἐπικοινωνία: φωνές, διαπληκτισμοί, χειροδικίες (ἀκόμη καί παρουσία τῶν παιδιῶν).

β) Προβολή προσωπικῶν προβλημάτων τῶν γονέων στά παιδιά (ἐνοχοποιημένη σεξουαλικότητα, ἀρνητικά καί ἀπορριπτέα στοιχεῖα τοῦ χαρακτήρα τους).

γ) Παραμέληση τῶν ἀναγκῶν τῶν παιδιῶν, χρήση λεκτικῆς ἢ συναισθηματικῆς βίας, προσωπική ἐξάρτηση τῶν γονέων ἀπό τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης.

Ἄς προσεγγίσουμε, λοιπόν, τά παιδιά μέ ἀληθινή, ἀρχοντική ἀγάπη καί θά ἐπιστρέψουν ὄχι σέ ἐμᾶς, ἀλλά στόν ἑαυτό τους πρῶτα ἀπ' ὅλα. Θά τόν ἀγαπήσουν μέ τά ἐλαττώματα καί τά χαρίσματα πού σέ κάθε ἄνθρωπο ἔδωσε ὁ Θεός. Ἄς τοὺς γνωρίσουμε ὅσο εἶναι σέ μικρῆ ἡλικία τήν αὐθεντική πίστη μας, τοὺς Ἁγίους μας, τοὺς ἀληθινούς Ἡρωεῖς τῆς Πατρίδας μας, τήν ὁμορφιά τῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας!

Ἄς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ὀρθόδοξη γονεϊκή καρδιά εἶναι καμωμένη ἀπό ἀληθινή ἀγάπη! Μᾶς βοηθᾷ νά σηκωθοῦμε, νά ἀπεμπλακοῦμε, νά ἀπεξαρτηθοῦμε, νά γυρίσουμε πίσω καί νά ἀνδίσουμε...!



«Ὁ λόγος πού σέ φέρνει σέ ψυχολόγο;».

«Τό κενό πού νιώθω!».

«Μπορεῖ μία *influencer*, *personal coach* μέ περισσότερους ἀπό 195.000 *followers* νά νιώθει κενό;».

«Αὐτό ἀναρωτιέμαι...».

«Θέλεις νά προσπαθήσουμε μαζί νά βροῦμε αὐτό πού σοῦ λείπει;».

«Ναί, κυρία... βοηθήστε με...!».

Ἰωάννα Σκαρλάτου
Ψυχολόγος, Ψυχοπαιδαγωγός,
Ψυχοθεραπεύτρια
Παιδιῶν & Ἐφήβων





Νέο βιβλίο για γονείς και εκπαιδευτικούς.

«ΑΔΕΞΙΕΣ... ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Τί μαθαίνουν τά παιδιά...»

Παναγιώτας Χατζηγιαννάκης,
Ύατροϋ, Μέλους τοϋ κινήματος «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά!»



Ἡ «Πανελλήνια Ἐνωσὴ Φίλων τῶν Πολυτέκνων» σέ συνεργασία μέ τό κίνημα ὑπέρ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά!» (<https://mumdadandkids.gr/>), προχώρησαν στήν παροῦσα ἔκδοσὴ γενόμενοι ἀποδέκτες τῶν διαστρεβλωμένων ἀπόψεων σχετικὰ μέ τὴν ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα πού κατακλύζουν τά σχολεῖα μας. Ψεύδη και ἀθλιότητες διδάσκονται στά παιδιά μας και μάλιστα ἀπό τό Νηπιαγωγεῖο, σάν νά εἶναι οἱ πλέον ἐγκυρες ἐπιστημονικές θέσεις, στά πλαίσια τῶν «σεξουαλικῶν δεξιοτήτων», διαβρώνοντας ἡμέρα μέ τὴν ἡμέρα τίς ψυχές και τά σώματά τους.

Ἡ ἀρχική ἐνημέρωση γιά τὴν ἀναπαραγωγή, τὴν οἰκογένεια, τὴν ἀποφυγή τῆς ἀμβλώσῃς, τὴν πρόληψη τῆς κακοποίησης και τῶν σεξουαλικῶς

μεταδιδόμενων νοσημάτων, σύντομα ἔδωσε τὴ θέση τῆς στήν κατάργηση τῶν «ἀναχρονιστικῶν στερεοτύπων τοῦ φύλου», στήν προβολή τῆς ἀντισύλληψῃς και τοῦ τακτικοῦ ἐλέγχου γιά τά – ἀναπόφευκτα πλέον, δυστυχῶς – σεξουαλικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Ἄλλὰ δέν σταμάτησε ἐκεῖ... **Τώρα πλέον τά παιδιά μας διδάσκονται ὅτι εἶναι φυσιολογικό νά ἀμφισβητοῦν τό φύλο τους, τό βασικότερο στοιχεῖο τῆς βιολογικῆς τους ὑπόστασῃς, αὐτό πού καθορίζει κατὰ κύριο λόγο τὴν προσωπική τους ταυτότητα.**

Μαθαίνουν ὅτι μποροῦν νά τό ἀλλάζουν, νά ἀλλάζουν ταυτότητες, συντρόφους, νά ἀμφισβητοῦν τούς γονεῖς, νά προσφέρουν τό κορμάκι τους στίς σεξουαλικές ἐξερευνήσεις και τά παιχνίδια τῶν ἀπληστων ἐπιτήδειων, νά προβάλλουν στό διαδίκτυο ὅτι ἔχουν πιό προσωπικό πρὸς τέρψη τῶν καταναλωτῶν τοῦ σέξ, νά ἐκτίθενται σωματικά και νά παρακολουθοῦν και ἄλλους νά κάνουν τά ἴδια, ὥστε νά παίρνουν και νά δίνουν «ικανοποίηση». Θά μάθουν

ὅτι εἶναι φυσιολογικό νά παντρεύονται τό ἴδιο φύλο, νά ζοῦν μέ τίς ἀσθένειες, νά παρέχουν μέ ἀνταλλάγματα τό σῶμα τους, νά σκοτώνουν τά ἀγέννητα μωρά τους, νά ἐμπαίζουν τή χριστιανική τους πίστη, νά ἐμπιστεύονται τήν πορεία τῆς ζωῆς τους στούς σεξουαλικούς τους «ἐκπαιδευτές»!

Αλίμονο, ἀγαπητοί μας γονεῖς! Τί δυστυχία ἐπιφυλάσσεται γιά τά παιδιά μας; Πῶς μπορούμε νά δεχθοῦμε αὐτές τίς ἀθλιότητες; Δέν χρειάζεται εἰδική ἐπιστημονική κατάρτιση οὔτε παιδαγωγική εὐφυΐα γιά νά ἀντιληφθοῦμε τόν ὄλεθρο πού τά περιμένει. **Μέσα ἀπό τό παρόν βιβλίο σᾶς προσφέρουμε τήν ἀναγκαία πληροφόρηση, ὥστε νά κινηθεῖτε ὅπως σᾶς ὑποδεικνύει ἡ συνείδηση καί ἡ ἀγάπη σας πρὸς τά παιδιά σας.**

Τό βιβλίο διατίθεται ἀπό τήν Π.Ε.Φ.Π. δωρεάν μέχρι 2 ἀντίτυπα (γιά παραγγελίες μεγαλύτερου ἀριθμοῦ ἀντιτύπων, τό κάθε ἀντίτυπο θά χρεώνεται σέ τιμή κόστους, 2 εὐρώ + τά ταχυδρομικά).

[Πληροφορίες–παραγγελίες: Π.Ε.Φ.Π., Ἀκαδημίας 78Δ, 106 78 Ἀθήνα, τηλ. 210.38.38.496, email: info@pefip.gr – ἴστοσελίδα: www.pefip.gr].

Ἡ κα Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη ἔχει συγγράψει καί ἓνα ἄλλο βιβλίο γι' αὐτό τό σοβαρό θέμα, μέ τίτλο: «**Καλύτερα ἓνα χρόνο νωρίτερα, παρά πέντε λεπτά ἀργότερα. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση. Ὑπάρχει τρόπος...**», τό ὁποῖο κυκλοφορεῖται ἀπό τίς ἐκλεκτές ἐκδόσεις «ΕΑΡ» (Ἀθήνα 2020, σ.σ. 120, τηλ. 210.36.38.621, email: info@ear-books.com, ἴστοσελίδα: www.ear-books.com).

Τό εἶχαμε παρουσιάσει στό ὑπ. ἀρ. 169/2021 (σελ. 19–21) τοῦ Περιοδικοῦ μας. **Τό συνιστοῦμε θερμά**, καθότι παρέχει μιά πλήρη καί σφαιρική γνώση τοῦ θέματος.



«Στίς χαρμολύπες τῆς ζωῆς»

Νέα δημοτικά τραγούδια γιά τίς ποικίλες ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς.

Ὁ Τομέας Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, κυκλοφόρησε ἓνα νέο μουσικό δίσκο (CD) μέ 17 νέα δημοτικά τραγούδια, συνοδευόμενα ἀπό παραδοσιακά μουσικά ὄργανα καί χορωδιακή ἐκτέλεση ἀπό νέους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Ὁ δίσκος συνοδεύεται ἀπό ἓνα μικρό βιβλιαράκι μέ τούς στίχους τῶν τραγουδιῶν (36 σελίδες).

Εἶναι μιά ζωντανή καί αἰσιόδοξη ἀπάντηση τῶν νέων μας στήν ἀπαξίωση καί τήν ἰσοπέδωση τῶν παραδοσιακῶν μας ἰδανικῶν. Ἡ πίστη, ἡ χαρά, ἡ

ἐλπίδα, ὁ πνευματικός ἀγώνας καί ἡ προσπάθεια, οἱ ἀξίες πού μᾶς κράτησαν ὡς Ἔθνος ἐν μέσῳ σκλαβιάς, κλυδωνισμῶν καί πάσης φύσεως δυσκολιῶν, ἐξυμνοῦνται στό δίσκο αὐτό.

Μέ τήν ἀξιέπαινη αὐτή προσπάθειά τους, ὅπως οἱ ἴδιοι σημειώνουν, «εὐελπιστοῦν νά προσφέρουν στήν ψυχή τοῦ ἀκροατῆ κάτι βαθύτερο καί ὑψηλότερο. Μέσα ἀπό τίς “χαρμολύπες τῆς ζωῆς” ἐπιθυμοῦν νά δώσουν τήν ἀληθινή ψυχαγωγία, τήν χριστιανική χαρά, ἀλλά καί τήν ἐλπίδα στίς δύσκολες στιγμές τοῦ βίου...».

Οἱ τίτλοι τῶν τραγουδιῶν εἶναι οἱ ἐξῆς: ● Ἡ Παναγία μας ● Οἱ Μάρτυρες τῆς Πίστεως ● Οἱ Ἀθλοφόροι τοῦ Χριστοῦ ● Χριστούγεννα ● Μεταμόρφωση ● Ἡ Ἀναστάσιμη Χαρά ● Ἡ Βάπτισμα ● Βαπτίστηκες, Μυρώθηκες, ἄλλαξε ἡ ζωή σου ● Τοῦ Γάμου τό Μυστήριον ● Γιά τοὺς Νεονύμφους ● Στήν ξενιτιά ● Τῆς ξενιτιάς ὁ πόνος ● Ψυχή νά εἶσαι ἔτοιμη ● Πόνος καί θλίψη ● Στήν ἀτελεύτητη ζωή ● Πάντοτε σᾶς θυμόμαστε ● Γερόντων ἄσμα.

Γιά περισσότερες πληροφορίες καί γιά νά τό ἀποκτήσετε:

Τομέας Νεότητας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσας, Τ.Κ. 441 00 Κόνιτσα, τηλ. 265.50.22.882, 265.50.25.029.



Συνέχεια ἀπό τό ἐξώφυλλο.

Ἵπερπολύτεκνη ἱερατική Οἰκογένεια π. Χρήστου καί Αἰκατερίνης ΝΟΥΛΑ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2011 ἕως 2022, Ν. Ἀττικῆς.



Γνωστός Πολύτεκνος Ἱερέας καί στενός συνεργάτης τῆς Ἐνώσεώς μας, μᾶς σύστησε τήν εἰκονιζόμενη ἐδῶ εὐλογημένη Ἵπερπολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογένεια.

Ἐκλεκτοί γόνιοι Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν οἱ σεμνοί γονεῖς, ἀπό 5 ἀδέλφια ὁ π. Χρήστος καί ἀπό 6 ἀδέλφια ἡ πρεσβυτέρα, βάδισαν συνειδητά τήν ὁδὸ τῆς

πολυτεκνίας, δημιουργώντας τή δική τους «κατ' οἶκον» ἐκκλησία. Ὁμόψυχοι καί ὁμοφρονοῦντες ἀγωνίζονται καί δίδουν τήν καλή μαρτυρία.

Κάτοχος πτυχίου Θεολογίας καί μεταπτυχιακοῦ ὁ σεβαστός π. Χρήστος εἶναι ἐφημέριος στόν Ἱερό Ναό Παναγίας Βλαχερνῶν Παλλήνης, ἐνῶ ἡ πρεσβυτέρα εἶναι πτυχιούχος παιδαγωγός κι ἐργάζεται ὡς δασκάλα.

Χαίρουμε ἰδιαίτερα καί συγχαίρουμε, εὐχόμενοι ὁ Θεός νά εὐλογεῖ πλουσιοπάροχα τά χαριτωμένα παιδιά τους!

Κωνσταντίνος ΤΣΙΤΙΝΗΣ, Στρατηγός έ. ά. τής ΕΛ.ΑΣ. (1934 – † 18. 7. 2023)

Τόν μακαριστό Κωνσταντίνο Τσιτίνη γνωρίσαμε στις άρχές τής δεκαετίας τοῦ 1980 καί έκτοτε αναπτύχθηκε άδιατάρακτη φιλία καί στενή συνεργασία. Γεννήθηκε τό 1934 στην Καρυά Φθιώτιδος καί ήταν έγγαμος μέ 2 παιδιά καί 3 έγγόνια. Έντάχθηκε στην Αστυνομία Πόλεων τό 1959, από την όποία άποστρατεύθηκε τό 1993 μέ τό βαθμό τοῦ Ταξιάρχου. Παράλληλα έλαβε δύο πανεπιστημιακά πτυχία, τής Νομικής μέ άριστα καί τής Θεολογικής, μάλιστα ήταν γνώστης τής Βυζαντινής Μουσικής. Διετέλεσε καί καθηγητής στις Σχολές τής Έλληνικής Αστυνομίας.



Ο μακαριστός διεκρίνετο για τή βαθειά πίστη του στό Θεό, τήν αγάπη του για τό συνάνθρωπο, τή φιλοπατρία, τήν ευθύτητα καί τήν άκεραιότητα τοῦ χαρακτήρος του. Ήταν φιλακόλουθος, φιλόανθρωπος, τακτικός άκροατής τῶν κηρυγμάτων, μάλιστα τοῦ μακαριστοῦ π. Αύγουστίνου Καντιώτου, καί θεράπων τοῦ θείου κηρύγματος σέ Ναούς τής Πρωτευούσης, ένῶ άρθρογραφοῦσε σέ θρησκευτικές έφημερίδες.

Ὡς Φίλος τῶν Πολυτέκνων αγαποῦσε τό έργο τής Π.Ε.ΦΙ.Π., τό όποιο ὑποστήριξε μέ όλες του τίς δυνάμεις καί πάντοτε ήταν παρών όταν τό καθήκον τόν καλοῦσε. Ήταν ένεργό Μέλος της καί για πολλά έτη εκλέγονταν, από τή Γενική Συνέλευση τοῦ Συλλόγου, στην Έξελεγκτική Έπιτροπή. Ίδιαιτερο ένδιαφέρον καί ζήλο επέδειξε επί μακρά σειρά ετών για τή διανομή τοῦ Περιοδικοῦ μας στους Ίερούς Ναούς τής περιοχής τής Καλλιθέας, όπου διέμενε.

Υπήρξε Μέλος Κοινοφελῶν Φορέων καί Ίδρυμάτων καί μάλιστα τοῦ «Ίδρύματος Προάσπίσεως Ήθικῶν καί Πνευματικῶν Άξιῶν», τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ο Απόστολος Παῦλος» καί τοῦ Σωματείου «Οί Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Έθνους», συμμετέχοντας ένεργά σέ όλες τίς ιεραποστολικές δράσεις τους.

Τό ένδιαφέρον του για τό καλό τοῦ τόπου τόν ὠθησε στην ένασχόλησή του μέ τά κοινά, εκλεγείς, μάλιστα, δημοτικός σύμβουλος τοῦ Δήμου Καλλιθέας.

Έκοιμήθη, πλήρης ήμερῶν, στις 18 Ιουλίου 2023, αφήνοντάς μας ὡς παρακαταθήκη, τήν Πίστη πρὸς τόν Θεό, τήν ανιδιοτελή προσφορά πρὸς τόν πλησίον καί τήν αγάπη πρὸς τήν Πατρίδα καί τά ιδανικά τοῦ Έθνους μας.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. μνημονεύει τόν μακαριστό Κωνσταντίνο σέ ιερά 40λείτουργα στό Άγιον Όρος καί εὔχεται ὁ Πανάγαθος Θεός μας, πού τόσο αγάπησε, νά τόν αναπαύει «έν Χώραν ζώντων», στους δέ οικείους του νά χαρίζει τήν έξ ὕψους παρηγορία Του. **Αἰωνία σου ή μνήμη, άδελφέ Κωνσταντίνε!**



Οικογένεια Παναγιώτου καί Άννας ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με 6 παιδιά, γεννημένα από 2008 έως 2018, Έπ. Λάρνακας.

Οι άγωνιζόμενοι γονείς συνεχίζουν τήν πολυτεκνική παράδοση τών πατρικών τους οικογενειών, καθώς ο πατέρας προέρχεται από Οικογένεια με 6 αδέρφια, ενώ ή μητέρα από Οικογένεια με 5 αδέρφια. Οι ανάγκες τους πολλές, όμως παλεύουν με τιμιότητα νά τίς καλύψουν. Έργάζεται μόνο ο πατέρας ως οδηγός, ενώ ή μητέρα ασχολείται με τήν κατ' οίκον διακονία. Εύχόμαστε στή χαριτωμένη Οικογένεια, πού άψηφά τό πνεύμα του καταναλωτικού καί φυγότεκνου βίου καί άντιπάσει σ' αυτό τήν φιλοτεκνία, κάθε προκοπή καί εύλογία του Δωρεοδότου Θεού μας!

Καλούμε τούς άπανταχού Κυπρίους άδελφούς μας νά μή λησμονούν τούς ήρωες Πολυτέκνους του Νησιού καί νά στέκουν άρωγοί τους! Ίδιαίτερα, μάλιστα, στά χρόνια μας, κατά τά όποια ή Κύπρος μας μαστίζεται από τήν ύπογεννητικότητα!

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ τών ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Λειτουργεί ως αυτότελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 - Κάτω Πολεμίδια, Άγ. Ιωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Άνδρέας Μαυρουδής, θεολόγος-καθηγητής. Ώρες επικοινωνίας 13:00-23:00.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): **CY97 0050 0282 0002 8201 9263 1901.**
- ΚΩΔ. SWIFT ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **HEBACY2N.**

Άνακοίνωση πρós τούς Φίλους-Δωρητές μας.

Όσοι από τούς Φίλους-Δωρητές μας κάνουν **κατάθεση** στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς τής Π.Ε.ΦΙ.Π., ύπέρ τών Άδελφών μας Πολυτέκνων, **παρακαλούνται όπως σημειώνουν στήν ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ τόν Κωδικό πού αναγράφεται στόν φάκελο του Περιοδικού μας πού λαμβάνουν.** Ο Κωδικός αυτός είναι μοναδικός για κάθε συνδρομητή καί ύπάρχει στό **άνω άριστερό μέρος τής ετικέτας** με τά στοιχεία του. Αυτό διευκολύνει τό λογιστήριό μας στήν άνεύρεση τών στοιχείων καί τήν έκδοση τών Αποδείξεων Εισπράξεως καί αποφεύγονται τυχόν λάθη λόγω συνωνυμίας. Όσοι λαμβάνουν τό Περιοδικό μας ήλεκτρονικά, παρακαλούνται νά μās ζητήσουν νά τούς γνωστοποιήσουμε τόν Κωδικό τους.

Οι Ἑόρτιες Εὐχές μας!

«Διηγύσαμεν τῆς νηστείας τὸν πλοῦν καὶ πρὸς τὸν λιμένα τῆ τοῦ Θεοῦ χάριτι λοιπὸν κατηντήσαμεν...».¹

Μέ τῆ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, διανύσαμε καὶ ἐφέτος τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή καὶ ὀδεύουμε πρὸς τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ὁ χρυσορρήμων Ἅγιος πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπισημαίνει: «Διὸ καὶ Μεγάλην καλοῦμεν αὐτήν,... ἐπειδὴ μεγάλα ἡμῖν γέγονεν ἐν αὐτῇ παρὰ τοῦ Δεσπότη κατωρθώματα. Καὶ γὰρ ἐν ταύτῃ τῇ Ἑβδομάδι τῇ Μεγάλῃ ἡ χρονία τοῦ διαβόλου κατελύθη τυραννίς, ὁ θάνατος ἐσβέσθη, ὁ ἰσχυρὸς ἐδέθη, τὰ σκευὴ αὐτοῦ διηρηπάγη, ἡ ἁμαρτία ἀνηρέθη, ἡ κατάρρα κατελύθη, ὁ παράδεισος ἀνεῴχθη, ὁ οὐρανὸς βᾶσιμος γέγονεν, ἄνθρωποι τοῖς ἀγγέλοις ἀνεμίγησαν, τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ ἤρηθη, τὸ θριγκίον περιηρέθη, ὁ τῆς εἰρήνης Θεὸς εἰρηνοποίησε τὰ ἄνω καὶ τὰ ἐπὶ γῆς.» [Μτφ. Γι' αὐτὸ τὴν ὀνομάζουμε Μεγάλη



Ἑβδομάδα,... ἐπειδὴ τὰ γεγονότα τὰ ὅποια συνέβησαν κατ' αὐτήν, ἀπὸ τὸν Κύριό μας, εἶναι γιὰ ἐμᾶς μεγάλα καὶ ἀνέκφραστα. Διότι κατέπαυσε ἡ χρονία τυραννία τοῦ διαβόλου, ὁ θάνατος ἐξαφανίστηκε, ὁ ἰσχυρὸς δέθηκε, τὰ μέσα πού αὐτός ἔχει καταργήθηκαν, ἡ ἁμαρτία ἐξαλειφθηκε, ἡ κατάρρα διαλύθηκε, ὁ παράδεισος ἀνοιξε, ὁ οὐρανὸς ἔγινε προσβάσιμος (γιὰ ἐμᾶς), οἱ ἄνθρωποι ἀναμείχθηκαν με τοὺς ἀγγέλους, τὸ φράγμα ἀνάμεσα στὸν Οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ ἀναιρέθηκε. Ὁ Θεὸς τῆς Εἰρήνης εἰρηνοποίησε ὅσα ὑπάρχουν στὸν Οὐρανὸ καὶ τὴ γῆ»].

Ἀναλογιζόμενοι τό μέγεθος τῆς εὐεργεσίας, ἃς ἐπιδοθεῖ ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς, μέ φιλότιμη προσπάθεια, σέ ὅ,τι δύναται περισσότερο. Ἄς εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλεημοσύνη καὶ κάθε ἀρετή, σὴν ὁποία ὁ Δωρεοδότης Κύριός μας ἀναπαύεται, ἡ ταπεινὴ μας ἀντίδοση καὶ προσφορά πρὸς Αὐτόν.

Ἄς βγοῦμε, λοιπὸν, νά Τόν προῦπαντήσουμε καὶ ἀντί γιὰ βᾶγια φοινίκων, μέ θαλλερὴ τὴν προαίρεσή μας, ἃς προσφέρουμε τοὺς καρπούς τῆς ἀγάπης μας πρὸς τὸν Κύριο καὶ τοὺς ἀδελφούς Του «τοὺς ἐλαχίστους»!² Ὅστε, ὅλοι μαζί, τὴν εὐλογημένη Ὦρα τῆς Ἀναστάσεως, ν' ἀναφωνήσουμε ἐκ βάθους καρδίας:

Χριστὸς Ἀνέστη! — Ἀληθῶς Ἀνέστη!

1. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία ρηθεῖσα εἰς τὴν Μ. Ἑβδομάδα, PG 55, 519.
2. «...οὐ βαῖα φοινίκων κατέχουσαι καὶ ἐπισείουσαι, ἀλλ' ἐλεημοσύνην καὶ φιλανθρωπίαν καὶ ἀρετὴν καὶ νηστείαν καὶ δάκρυα καὶ εὐχὰς καὶ ἀγρυπνίας καὶ πᾶσαν εὐλάβειαν προσφέρουσαι τῷ Δεσπότη Χριστῷ» (δ. ἄ., 520).



Υπερπολύτεκνη ιερατική Οικογένεια π. Γεωργίου και Άντωνίας ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, μέ 8 παιδιά, γεν. 1989 – 2008, Νομός Άττικής.

«Κύκλω τῆς τραπέζης σου εὐφράνθητι καθορῶν σου, ποιμέναρχα, τὰ ἔκγονα...»! (Ἀντίφωνο Γ', Ὁρθρου Κυριακῆς, Γ' Ἦχου).

Σέμνωμα καί καύχημα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀποτελοῦν οἱ εὐλαβεῖς Ἱερατικές Πολύτεκνες Οἰκογένειες, ὅπως ἡ ἐδῶ παρουσιαζόμενη ἐκλεκτή Οἰκογένεια. Τόν σεβαστό π. Γεώργιο (ἀπό Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 4 παιδιά) καί τήν πρεσβυτέρα Ἄντωνία (ἀπό 3τεκνη Οἰκογένεια) γνωρίζουμε ἐπί σειρά ἐτῶν, ὡς θερμούς Φίλους τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν καί τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. Ὁ πατήρ ἐπιτελεῖ ἓνα πολύπλευρο πνευματικό καί φιλανθρωπικό ἔργο στήν Ἑνορία τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος Καματεροῦ, ὅπου διακονεῖ ἐδῶ καί χρόνια.

Στήν οἰκογενειακή φωτογραφία βλέπουμε τό ἱερατικό ζεῦγος με τά παιδιά τους, τούς γαμπρούς, τή νύφη καί τά 9 ἀπό τά 10, πρὸς τό παρόν, ἐγγόνια τους (λείπουν ἓνας γιός, ἓνας γαμπρός καί ἓνας ἐγγονός τους). Ἡ φωτογραφία, ὅπως καί ἡ ἐπόμενη, εἶναι ἀπό τή βάπτιση τοῦ ἐγγονοῦ τους Τίτου (Νοέμβριος 2023, τόν νεοφώτιστο κρατᾶ ἡ πρεσβυτέρα–γιαγιά του), βου τέκνου τῆς 2ης κόρης Μαρίας, τῆς ὁποίας τήν οἰκογενειακή φωτογραφία παρουσιάζουμε στή συνέχεια.

Ὁ Θεός νά χαριτώνει, σεβαστέ πάτερ καί ἀγαπητῆ πρεσβυτέρα, τήν ὡραία Οἰκογένειά σας καί νά εὐλογεῖ τήν ἐκκλησιαστική διακονία σας!

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Κωνσταντίνου καί Μαρίας ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ, μέ 6 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2013 ἕως 2023, Νομός Ἄττικῆς.



Χαίρουμε καί συγχαίρουμε, καθώς βλέπουμε τό νεαρό ζεῦγος νά ἀκολουθεῖ τό παράδειγμα τῶν εὐσεβῶν γονέων, δεχόμενο ὅσα παιδιά τούς χαρίζει ὁ Ζωοδότης Χριστός μας. Ὁ πατέρας προέρχεται ἀπό 3τεκνη Οἰκογένεια καί ἐργάζεται ὡς ὑδραυλικός.

Σᾶς εὐχόμεσθε, ἀγαπητοί φίλοι, νά ζήσετε καί νά «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε» μέ τήν εὐλογία καί χάρη τοῦ Θεοῦ!