

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)



ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
Οικογένεια



ΑΦΙΕΡΩΜΑ στά 200 χρόνια
ἀπό τήν Ἐθνική μας Παλλιγ-
γενεσία. Βλ. σελ. 7-11 & 15-18.



Ἵπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Στυλιανοῦ καί Ἄνα-
στασίας ΝΤΙΝΙΔΗ, μέ 8 παιδιά, γεννημένα ἀπό
1997 ἕως 2020, Ν. Θεσσαλονίκης. Βλ. σελ. 14.

ΤΕΥΧΟΣ
169/2021

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τοιμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο
της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

*Έτος 43ο, άρ. φύλλον 169

Ίανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Άκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,

FAX: 210-38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Ίδιοκτήτης-έκδότης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ίωάννης Γ. Θαλασσινός,
μαθηματικός-συγγραφέας, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έκτύπωση: «Leridis printing solutions»,
Κορωπί Άττικής ☎ 210-66.30.990.

Ή Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ
σέ όσους τή ζητήσουν. Δεκτές οι προ-
αιρετικές Είσοφορές-Δωρεές.

**«Τό πελαργίζεϊν έστϊ φιλοτεκνεϊν
καϊ φιλογονεϊν».**



«Πελαργίζεϊν» σημαίνει: μίμηση
των πελαργών, πού είναι πτηνά
μονογαμικά, φιλότεκνα, πο-
λύτεκνα, φιλόστοργα, αλλά
καϊ φιλογονικά! Γι' αυτό ή τι-
μή-εϋγνωμοσύνη πρός τούς
γονείς λέγεται «άντιπελάργωσις» (Άγιος Βασί-
λειος ό Μέγας, PG 29, 176C). Είναι τό σύμβολο
της Π.Ε.ΦΙ.Π.



Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής καί μή κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ως
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπόρων Ύ-
περπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος», άπό
όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καϊ άνω,
άνήλικα ή σπουδάζοντα.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**
μέ 4 ή 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα χερών,
άναπήρων, άσθενών, αλλά καϊ ΑΓΑΜΩΝ
μητέρων καϊ γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οι όποίες
πιέζονται για ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 9), γίνο-
νται κατ' έξαιρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: Πιστοποιητικό
Οικογενειακής Καταστάσεως, υγείας-Κρα-
τικού Νοσοκομείου κλπ., καθώς καϊ οικογε-
νειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καϊ σοβαρή).

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ

• **ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:**
τροφήμα, ίματισμό καινούργη ή σέ καλή καϊ
καθαρή κατάσταση (κυρίως για παιδιά,
έφηβους καϊ νέους), κλινοσκεπάσματα καϊ
έπιπλα, οικιακά σκεύη κλπ., βιβλία, σχο-
λικά είδη, παιχνίδια, χάρη των συγχρόνων
ήρώων Πολυτέκνων Άδελφών μας.

• **ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ:**
✓ βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας καϊ
έσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 22-23.
✓ Οι Δωρητές μας, κυρίως τού έξωτερικού,
μπορούν νά άποστείλουν χρηματική δωρεά
καϊ μέσφ **PayPal** (βλ. www.pefip.gr).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR4601101510000 15129604789**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **ETHNGRAA**
- **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **PIRBGRAA**
- **ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **CRBAGRAA**
- Οι ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 10%, ΜΟΝΟ μέ
κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό τού Σωματείου. Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει πληροφορίες.
- ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Φίλοι-Δωρητές μας, άφού καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν
Τράπεζα, νά μās άποστέλλουν τήν άπόδειξη της καταθέσεως (μέ Email ή Fax),
έπειδή οι Τράπεζες δέν ένημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. Έχει τιμηθεϊ μέ: • ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ • ΕΥΛΟΓΙΑ-Σύσταση
της Έκκλησίας Έλλάδος καϊ Κύπρου • ΕΠΑΙΝΟ Ίερās Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ.ά.

Ἴσως γίνεῖ ἡ ἐπιδημία ἀφορμὴ γιὰ μιὰ «παγκοινιά» Ἀγάπης...!

Εἶναι ἀναμφισβήτητο γεγονός ὅτι ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, πού ἐνέσκηψε πρὶν ἀπὸ ἓνα χρόνο, ἐπηρέασε καὶ ἐπηρεάζει, δυστυχῶς ἀκόμη, ἀρνητικὰ τὴ σωματικὴ ὑγεία ἀρκετῶν συνανθρώπων μας. Τό εὖρος, ὅμως, τῆς καταστροφικῆς του ἐπιρροῆς τόσο στήν **ψυχικὴ ὑγεία**, ὅσο καὶ στήν **οἰκονομία**, εἶναι πολὺ πιό μεγάλο, γεγονός πού ἤδη διαφαίνεται. Τό πλήρες, ὅμως, μέγεθος αὐτῆς τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης, σέ αὐτούς τοὺς τομεῖς, θά ἐκδηλωθεῖ στό ἄμεσο μέλλον.



Γιὰ τίς ἐπιπτώσεις στήν **ψυχικὴ ὑγεία** πολὺ μεγάλης μερίδας τοῦ πληθυσμοῦ, νομίζουμε ὅτι δέν χρειάζεται νά ποῦμε πολλά, γιατί ἤδη τίς βιώνουμε ὅλοι μας καὶ ἰδιαίτερα οἱ πιό εὐάλωτοι, οἱ ἠλικιωμένοι, τὰ παιδιά καὶ οἱ νέοι. Τόσο ἡ ἀντισυνταγματικὴ στέρηση στοιχειωδῶν ἐλευθεριῶν, ὅσο καὶ ἡ κοινωνικὴ καὶ διαπροσωπικὴ ἀπομόνωση, διετάρραξαν κάθε πτυχή τῆς ζωῆς μας. Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ἀντιπαιδαγωγικοῦ μέτρου τῆς τηλεκπαίδευσης, ἀποτέλεσε πλήγμα γιὰ τὴν Παιδεία μας καὶ ἐπηρέασε ἀρνητικὰ τὴν ψυχολογία τῶν παιδιῶν μας. Σέ ὅλο αὐτό τό ζοφερό σκηνικό, πρωταγωνιστικὸ ρόλο ἔπαιξε ἡ πλειοψηφία τῶν ΜΜΕ, μὲ τὸν πανικό καὶ τὸ φόβο πού διέσπειραν καὶ διασπείρουν.

Ὅσον ἀφορὰ τὴν **οἰκονομία**, τό αὔριο φαντάζει ἀπροσδιόριστο καὶ ἀπαισιόδοξο. Τὰ κρατικὰ ἀποθέματα ἐξαντλοῦνται, ἐνῶ τὰ συσσωρευμένα χρέη τῶν νοικοκυριῶν καὶ ἡ ἐκτόξευση τοῦ δείκτη ἀνεργίας προδιαγράφουν δυσοίωνα τό μέλλον. Ἡ φτωχοποίηση τοῦ Λαοῦ ἐπεκτείνεται, μὲ τίς εὐαίσθητες ομάδες νά στεναίνουν ἀκόμη περισσότερο.*

Οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας ὑφίστανται τίς συνέπειες αὐτῆς τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως περισσότερο ἀπὸ ὅποιαδήποτε ἄλλη κοινωνικὴ ομάδα. Κι αὐτό ὀφείλεται στό γεγονός ὅτι ἔχουν πολλά ἐξαρωτόμενα μέλη καὶ συνεπῶς πολὺ περισσότερες ἀνάγκες καὶ ὑποχρεώσεις.

* Πρόσφατη μελέτη τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐργασίας τῆς ΓΣΕΕ γιὰ τὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς Χώρας μας, μιὰ 10ετία (2010-2020) μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν Μνημονίων, κατέληξε σέ δραματικὰ συμπεράσματα. Ἡ Ἑλλάδα σήμερα διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας σέ σύγκριση μὲ τό μέσο ὄρο κινδύνου πού ἰσχύει γιὰ τίς Χώρες τῆς Ε.Ε. **Ἐνα (1) στὰ τέσσερα (4) νοικοκυριά (23%) δέν μποροῦν νά ἀνταποκριθεῖ σέ βασικὲς ὑποχρεώσεις...** (Ἐφημ. «Τά Νέα», 2. 4. 2021, σελ. 33).

Τό πιό συγκλονιστικὸ, ὅμως, εἶναι ὅτι στήν ἔρευνα αὐτὴ δέν καταγράφονται οἱ ἐπιπτώσεις ἀπὸ τὴν ὑγειονομικὴ κρίση. Αὐτό, δυστυχῶς, σημαίνει ὅτι τό ποσοστὸ τῶν Ἑλλήνων πού βρίσκονται στό ὄριο τῆς φτώχειας τό 2021 καὶ τὰ ἐπόμενα χρόνια θά αὐξάνεται ὅλο καὶ περισσότερο!



Ἀκολουθεῖστε τὴ σελίδα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. στό Facebook:
<https://www.facebook.com/pefi>

Ἐνῶ κάθεσαι στό σπίτι σου,
ἔρχεται ὁ φτωχός
νά σοῦ πουλήσει τόν Παράδεισο
καί σοῦ λέει: «Δώσε μου λίγο.
ψωμί καί πάρε τόν Παράδεισο.
Δώσε μου ἓνα ρούχο καί πάρε
τήν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
Δώσε μου λίγα χρήματα καί
πάρε τήν καρά τῶν Ἀγγέλων».

Δώσε κάτι. Μόνο δῶσε.
Δώσε καί ἀγόρασε
τόν Παράδεισο.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος



Παράλληλα ἡ καταβολή τῶν ἐπιδομάτων πραγματοποιεῖται μέ μὴ ἀντικειμενικά κριτήρια, καθὼς δέν λαμβάνονται ὑπόψη οἱ πραγματικές ἀνάγκες τῶν πολιτῶν. Εἶναι δηλαδή ἰσόποσα γιά ὅλους, ἄσχετα μέ τόν ἀριθμό τῶν προστατευομένων μελῶν μιᾶς οἰκογένειας. Τό ἴδιο

ποσό λαμβάνει πχ. ἓνας ἄγαμος μέ ἓναν Ὑπερπολύτεκνο ἢ Πολύτεκνο...! Ἡ μόνη τους ἐλπίδα εἶναι ἡ Πίστη στό Χριστό καί ἡ ἀγάπη τῶν συνανθρώπων τους, ὅλων τῶν Φίλων τους.

Ἄς συστρατευτοῦμε, λοιπόν, ὅλοι σέ μία μεγάλη «παγκοινιά»* ἀγάπης πρὸς τοὺς χειμαζομένους σκληρὰ ἀδελφούς μας Πολυτέκνους, ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν προσφορά τῆς χήρας τοῦ Εὐαγγελίου, κι ἄς τοὺς βοηθήσουμε ὅσο μπορεῖ ὁ καθένας (ἀπό τό περισσευμα ἢ τό ὑστέρημά μας). Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά «ἐπουλώσουμε» τίς βαθιές πληγές πού ἀφήνει πίσω της ἡ ἐπέλαση τῆς πανδημίας.

Γι' αὐτό τό λόγο, ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀπευθύνει **ΕΚΚΛΗΣΗ** στήν ἀγάπη σας, ἀγαπητοί μας Φίλοι-Συμπαραστάτες. Ἄς γίνουμε, λοιπόν, κι ἐμεῖς τό «χέρι» τοῦ Θεοῦ κι ἄς πλουτίσουμε μέ μεγάλες οὐράνιες-πνευματικές εὐλογίες, δίνοντας ὑλικά ἀγαθά.

«Δώσε στοὺς φτωχοὺς», μᾶς διδάσκει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, «καί, ἂν ἐσύ σωπαίνεις τήν ὥρα τῆς Κρίσεως, ἀναρίθμητα στόματα θά ἀπολογοῦνται γιά σένα, γιατί ἡ ἐλεημοσύνη θά εἶναι ἐκεῖ καί θά συνηγορεῖ γιά τή σωτηρία σου».

* Στίς κοινωνίες τῶν προγόνων μας, κυρίως στήν Ἐπαρχία, ὑπῆρχε ὁ θεσμός τῆς «παγκοινιάς», ὅπου ὅλοι βοηθοῦσαν σ' ἓνα δύσκολο καί ἐπιείγον ἔργο γιά τό κοινό καλό ἢ ἔσπευδαν νά βοηθήσουν συνανθρώπους τους πού ἦταν σέ δυσκολία. Αὐτή ἡ καλή κι εὐλογημένη συνήθεια διατηρεῖται ἀκόμη στά Μοναστήρια καί στίς Σκῆπτες.

Ἡμερ-ωρολόγιο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

• Γιά ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

α) Νομοῦ Ἀττικῆς: Τρίτη καί Παρασκευή 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

β) Ἐπαρχίας: Δευτέρα καί Πέμπτη 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτησή σας, παρακαλοῦμε θερμὰ νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

• Γιά ΦΙΛΟΥΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ:

Καθημερινὰ 7.30 π.μ. – 8.00 μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, γιά Πολυτέκνους καί τά τέκνα τους: Τρίτη καί Πέμπτη 7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ., ☎ 210.38.08.826 (Ὑπεύθ.: Στέφανος Σωτηρίου).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω τῆς πανδημίας τό παραπάνω πρόγραμμα δύναται νά τροποποιεῖται.



ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Ἡ δημογραφική κατάρρευση συνεχίζεται...!

Μέ τήν ἀνακοίνωση, ἀπό τήν Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή, τῶν δημογραφικῶν δεδομένων τοῦ 2020, ξεκίνησε ἕνας καταγιγισμός δημοσιευμάτων ἀπό τόν ἔντυπο καί ἠλεκτρονικό τύπο. Ἐδῶ καί μία 10ετία, κάθε χρόνο τέτοια ἐποχή, εἰδήμονες καί μὴ ἀσχολοῦνται μέ τό δημογραφικό κατήφορο, στόν ὁποῖο συνεχῶς διολισθαίνει ἡ Πατρίδα μας. Βαρύγδουποι τίτλοι καί ἀτελέσφορες δηλώσεις τῶν πολιτικῶν, συνθέτουν ἕνα ἀπογοητευτικό σκηνικό. Κάποια ἀποσπασματικά μέτρα, πού κατά καιρούς λαμβάνονται, δέν εἶναι, ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, ἱκανά νά ἀναστρέψουν τά σημερινά δημογραφικά δεδομένα.

Γιά νά μπορέσουμε νά δοῦμε στό μέλλον κάποιο «φῶς στό τούνελ» καί νά συνεχίσουμε νά ὑπάρχουμε ὡς Ἕθνος, χρειάζονται δύο παρεμβάσεις. Ἀφενός, νά ληφθοῦν ἄμεσα ἀποτελεσματικά οικονομικά καί θεσμικά μέτρα ἐνίσχυσης τῶν γεννήσεων καί τῶν πολυμελῶν οἰκογενειῶν (πολυτέκνων καί τριτέκνων), καί ἀφετέρου, πού εἶναι καί τό σπουδαιότερο, νά σταματήσει ἡ σκόπιμη ἀποδόμηση τῶν συστατικῶν ἰδανικῶν τοῦ Ἕθνους μας καί νά μεταβληθεῖ ἡ καταστροφική ἀντιοικογενειακή, ἀλλά καί ἡ ἀντιεκκλησιαστική πολιτική τῶν τελευταίων 10ετιῶν. Χωρίς τήν καλλιέργεια μέσῳ τῆς Παιδείας τῶν πατροπαράδοτων ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας, τήν ἀγάπη δηλ. στήν Οἰκογένεια καί στήν Πατρίδα, ἀλλά πρωτίστως στήν Ὁρθοδοξία μας, δέν πρόκειται νά λυθεῖ τό δημογραφικό πρόβλημα. Καί αὐτό γιατί ἔχει ἀποδειχθεῖ περὶτρανα μέσα ἀπό τήν Ἱστορία μας ὅτι αὐτοί πού κάνουν πολλά παιδιά εἶναι οἱ ἴδιοι πού, ὡς ἐπὶ τό πλεῖστον, διαπνέονται ἀπό τά παραπάνω ἰδανικά.

Πρός ἐπίρρωση τῶν ἀνωτέρω, παραθέτουμε ἀποσπάσματα ἀπό δύο πρόσφατα χαρακτηριστικά δημοσιεύματα, πού σκιαγραφοῦν τή ζοφερή δημογραφική κατάσταση τῆς Χώρας μας.

● Σαρώνει ἡ ὑπογεννητικότητα! Ποιά ἐθνεγεροσία ἐορτάζουμε;

Συντριπτικά τά στοιχεῖα γιά τήν ὑπογεννητικότητα στήν Ἑλλάδα καί γιά τό 2020. Τό δημογραφικό πρόβλημα δέν εἶναι ἕνα πρόβλημα σάν τά ἄλλα. Εἶναι μία ὀλέθρια ἀπειλή γιά τήν ἴδια τήν ὑπαρξη τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἕθνους. Καί καμία κυβέρνηση δέν φαίνεται νά ἔχει



ἀντιληφθεὶ ὅτι μὲ τίς πράξεις καὶ τίς παραλείψεις της, ἐνισχύει τὴν μεγαλύτερη ἀπειλή γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Τί εἰρωνεῖα! Τὰ 200 χρόνια τῆς Ἐθνεγεροσίας νά ἐορτάζονται μὲ μία ἐθνοκτονία.

Τό δίμηνο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου, λοιπόν, τοῦ 2020, ζήσαμε νέα συντριπτική μείωση τῶν γεννήσεων. Ἐκεῖ πού λόγω τῆς καραντίνας περιμέναμε μία αὐξηση στίς γεννήσεις, ἦρθε ἀκριβῶς τό ἀντίθετο. Μείωση 6,5% μὲ τό ἀντίστοιχο διάστημα τοῦ 2019!

... Μία μείωση στόν ἤδη μειωμένο ρυθμό γεννήσεων ἀπό τό 2010 ἔχει πάρει διαστάσεις γενοκτονίας... Ἀπό τό 2010 καί μετά ἡ γενοκτονία εἶναι συνεχῆς καί ἀδιάλειπτη. Ἐάν δέν ἀντιδράσουμε σήμερα, ὅλοι μαζί, ὑπεράνω κομμάτων καί κυβερνήσεων, ἡ καταστροφή θά εἶναι ἀναπόφευκτη.

[Πηγή: www.olympia.gr/1436660/ellada/saronei-i-yogennitikotita-poia-ethnegersia-cortazoyme/ (23. 3. 2021)].

● Μειώθηκε ὅσο ποτέ ὁ Ἑλληνικός Πληθυσμός...!

«Χάθηκε μία πόλη 46.000 ἀτόμων – Ἡ πανδημία ἐπιτάχυνε τὴ συρρίκνωση».

Ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας συρρικνώθηκε τό 2020 μὲ τὴ μεγαλύτερη ταχύτητα πού ἔχει καταγράψει ἡ Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή ἀπό τό 1932... Τά ἀρνητικά εὐρήματα τῆς Στατιστικῆς δέν σταματοῦν ἐδῶ. Οἱ περίπου 132.000 θάνατοι τοῦ 2020 συνιστοῦν τὴ χειρότερη ἐπίδο-



ση πού ἔχει καταγραφεῖ ποτέ στὰ Ληξιαρχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας. Οἱ περίπου 85.600 γεννήσεις –τόσες ἀποτυπώνονται στὴ στατιστικὴ τοῦ Ληξιαρχείου– ἀποτελοῦν «ἰσοφάριση» τοῦ προηγούμενου ἀρνητικοῦ ρεκόρ πού σημειώθηκε τό 2019...

Τό 2020 συμπληρώθηκαν 10 διαδοχικά ἔτη μὲ τό ἰσοζύγιο γεννήσεων–θανάτων νά εἶναι ἀρνητικό. Ἐνα χρόνο μετὰ τὴν ὑπογραφή τοῦ 1ου μνημονίου οἱ θάνατοι ἔγιναν γιὰ πρώτη φορά περισσότεροι ἀπό τίς γεννήσεις κατὰ 4.671 ἄτομα καί ἔκτοτε τό φαινόμενο λαμβάνει ὀλοένα καί μεγαλύτερες διαστάσεις μὲ ἀποκορύφωμα τὴν περυσινή χρονιά. Σέ αὐτὴ τὴ 10ετία, οἱ θάνατοι ξεπέρασαν τίς γεννήσεις κατὰ περίπου 273.000 ἄτομα, ὅσος εἶναι δηλαδή ὁ πληθυσμός δύο (2) μεγάλων Ἑλληνικῶν πόλεων...

Τό 2021 εἶναι πιθανὴ ἡ περαιτέρω ἐπιδεινωση. Ἦδη, τὰ στοιχεῖα τοῦ Ληξιαρχείου δείχνουν ὅτι στίς πρῶτες ἑβδομάδες τῆς χρονιάς, ἔχουν καταγραφεῖ 22.000 θάνατοι ἔναντι μόλις 13.600 γεννήσεων...

(Πηγή: Ἐφημ. «Καθημερινὴ τῆς Κυριακῆς» – Οἰκονομικά, 28. 3. 2021, σελ. 2).



ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

200 χρόνια από την Έλληνική Έπανάσταση

Ὡς ἐλάχιστη συμβολή μας στήν Ἐπέτειο ἀπό τά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἀφιερώσαμε τό παρόν τεύχος τοῦ Περιοδικοῦ σέ αὐτό τό κομβικό καί ἀνεπανάληπτο γεγονός (βλ. σελ. 7-11 καί 15-18).

Ἀρχίζουμε αὐτό τό ἀφιέρωμα μεταφέροντας μία ἀφυπνιστική ἐπιστολή τοῦ Ὑπερπολυτέκνου (11 παιδιά) ἥρωα Στρατηγοῦ **Ἰωάννη Μακρυγιάννη** (1797 - † 27 Ἀπριλίου 1864)* πρὸς τοὺς νέους τῆς ἐποχῆς του. Διαβάζοντάς την, ὅμως, μέ ἐκπληξη διαπιστώνουμε τή διαχρονικότητα τοῦ λόγου του.

Ὅσους ἐορτασμούς καί ἄν κάνουμε, ὅσους πανηγυρικούς λόγους κι ἄν ἐκφωνήσουμε, ἐάν δέν ἀποκτήσουμε τήν ἀγνή καί ἄδολη ἀγάπη τῶν Ἡρώων γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα μας καί ἄν δέν ἀγωνισθοῦμε γιά «τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία», θά εἴμαστε αἰωνίως ὑπόλογοι, ὄχι μόνο ἀπέναντί τους, ἀλλά καί ἔναντι τῶν ἐπομένων γενεῶν!

Ἐπιστολή τοῦ Μακρυγιάννη πρὸς τοὺς Νέους.

Ἀγαπητά μου Παιδιά,

Μαζί μέ πολλοὺς ἄλλους ἄξιους καί γενναίγους Ἑλληνες πολεμήσαμε καί λευτερώσαμε τοῦτο τόν τόπο πού πατᾶτε ἐσεῖς, καί νά στοχά-

* Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης († 12 Ἰουλίου), ὁ μέγας αὐτὸς σύγχρονος Ἅγιος, ἀγαποῦσε καί θαύμαζε τὸν Μακρυγιάννη. Μάλιστα, θέλοντας νά τὸν υπερασπισθεῖ ἔναντι τῶν ἐπικριτῶν του, πού, ὅταν κυκλοφορήθηκε σέ βιβλίο τό ἀνακαλυφθέν χειρόγραφο τοῦ Μακρυγιάννη, μέ τίτλο «Ὁράματα καί Θάματα» (ἐκδ. «Μορφωτικοῦ Ἰδρυμάτος Ἑθνικῆς Τραπεζῆς», Ἀθήνα 2002), τὸν χαρακτηρίσαν «πλανεμένο», ἔγραψε τό 1984 ἓνα θαυμάσιο κείμενο μέ τίτλο: «**Ὁ ἀγνός Ἡρωας. Στρατηγὸς Μακρυγιάννης**», τό ὁποῖο πρωτοδημοσιεύθηκε στό Περιοδικό μας (ἀρ. τ. 29/1986, σελ. 25-29)· μάλιστα ἔχουμε τήν εὐλογία νά ἔχουμε στήν κατοχή μας τό **πρωτότυπο χειρόγραφο** τοῦ Ἁγίου. Ἐγραφε, λοιπόν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιά τὸν Μακρυγιάννη:

«... ἦταν καθαρὸς, εἶχε ψυχικὴ καθαρότητα. Δίκαιος, φιλότιμος, ἀγωνιστῆς τῆς Πατρίδος καί ἀγωνιστῆς στὰ πνευματικά μέ πολλὴ εὐλάβεια, καί ἄς μὴν τὸν κρίνουμε κοσμικά... Ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης, τό γνήσιο τέκνο τῆς Ἐκκλησίας μας, ἦταν ἀπὸ μικρὸς ἀναθρεμμένος, μεγαλωμένος καί καπνισμένος μέ τό λιβάνι στήν ἐκκλησία, καί στή συνέχεια σάν γνήσιος πιά Πατέρας τοῦ ἔθνους, παρουτοκαπνισμένος καί τραυματισμένος, χύνοντας δάκρυα μέ πόνο στὸν Θεὸ καί αἶμα γιά τήν λευτεριά μας, καί ἐάν θέλουμε νά τὸν γνωρίσουμε καλὰ, θά πρέπει νά ξεκαπνίσουμε τήν καρδιά καί τοὺς λογισμοὺς μας».



ξεστε πώς τόν λευτερώσαμε για σᾶς πού γεννηθήκατε σέ πατρίδα ἐλεύθερη, γιατί ἐμεῖς λίγο τήν ἀπολάψαμε, ὅτι, μόλις ἐδιώξαμε τούς Τούρκους, ἀρχίσαμε νά τρωῦμε ὁ ἓνας τόν ἄλλον κι ἔτσι μᾶς βρῆκαν διαιρεμένους οἱ Μπαυαροί καί μᾶς τζαλαπάτησαν.

Μά ὁ Θεός, τό ἔλεός του μεγάλο, δέν συνερίστη τά κρῖματά μας καί στέριωσε τό ἔθνος, ὅπου καταφανίστηκε τόσους χρόνους στή σκλαβιά καί ἦρθε ὁ καιρός πάλι νά δικαιωθεῖ. Ὅτι τό δίκιο μας μᾶς τό ἴδινε ὁ Θεός καί τό χαλούσαμε ἐμεῖς. Κι ἀπ' τό λίγο πού δέν προκάναμε νά χαλάσουμε ἐστερεώθη τό ἔθνος αὐτό, πού ἐγέννησε κι ἐσᾶς. Ἐσεῖς τώρα μάθατε καί γράμματα, ὅτι σκολάσατε ἀπό τίς ἀγγα-

ρεῖες καί τούς κιντύνους καί κατατρεγμούς ὁποῦ ἔχαμεν ἐμεῖς - ἐγώ ἐμεγάλωσα ἀγράμματος, μέ ἄσπρα τά μαλλιά, ὄψιμος ἔπιασα κοντύλι στό χέρι μου. Καί τά γράμματα πού μάθατε σᾶς δίδαξαν πώς εἶστε Ἑλληνες καί Χριστιανοί τῆς Ὁρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Ἄν ἤθελ' ἐμεῖς, γιά νά γλυτώσουμε ἀπό τήν τυραγνία καί τά βάσανα, νά γίνουμε Τούρκοι, ὅπως ἔγιναν καμπόσοι τότε, θά σᾶς εἶχαν γεννημένους χανούμισσες κι ὄχι Ρωμαίισσες Χριστιανές καί μέ τοῦτο θά ἦστανε κι ἐσεῖς Τούρκοι. Καί θά παίρνατε πάνω σας καί τά κρῖματα τοῦ μολεμένου αὐτοῦ ἔθνους, πού ἐσώριασε τόσα ἀδικοχαμένων καί ἀτιμασμένων κουφάρια ἀπάνω στή γῆ.

Κι ἂν θέλαμε μεῖς νά σεργιανᾶμε μέ τές καρότσες τῆς βασιλείας, φορτωμένοι τά παράσημα, καί νά μᾶς φιλεύουν οἱ Μπαυαροί τιμές καί περιουσίες, ἤθελ' ἀφήσωμε τόν Κωλέττη μέ τούς μισσιονάριους καί τούς ξένους πρέσβεις νά μᾶς ἀλλάξουνε τήν πίστη καί τότε κι ἐσεῖς θά ἔχατε γεννηθεῖ ἀπό μάννες Φράγκισσες καί θά κάνατε ἀνάποδα τό σταυρό σας. Καί θά στοχαζόσασταν ὅτι ἐχρειάστη νά χυθεῖ ποτάμι τό αἷμα τόσων παλληκαριῶν καί ἡρώων τῆς πατρίδος, γιά νά χάσετε ἐλευτέρο τήν πίστη πού εἶχατε σκλαβωμένοι.

Τώρα ὅμως ζεῖτε πάνω σέ τοῦτο τό ματωμένο καί καπνισμένο χῶμα καί λογαριάζεστε Ἑλληνες Ὁρθόδοξοι Χριστιανοί καί ὅσοι ἔχετε μέσα σας καρδιά καί νοῦ, τό ἔχετε γιά τήν πιό τρανή χαρά σας, κορώννα στό κεφάλι. Νά μή θαρρεῖτε ὅμως πώς ἔτσι κοιμηθήκαμε ἀπό βραδῆς Τούρκοι καί ξυπνήσαμε Ἑλληνες. Ἐχρειάστηκε νά θυσιάσουμε ἀρετή καντάρια καί κόπους καί αἵματα γι' αὐτή τήν ἐλευθερία πού ἔχετε ἐσεῖς. Ὅτι ἡ ἐπανάσταση δέν ἔγινε τό '21 μονάχα (ἀλλά) κάθε ὥρα καί στιγμή ἀπό τότε πού πῆρε ὁ Ἄγαρηγός τήν Πόλη, μέ κάθε σφαγή καί ἀρπαγή καί ἀτιμία πού σήκωνε ὁ σβέρκος τοῦ σκλάβου, γιά νά προσκυνήσει καί δέν προσκύναγε, γίνονταν μία ἐπανάσταση. Κι ὅλες αὐτές οἱ ἐπαναστά-

σεις γνωστών και άγνωστων ηρώων της πίστης και της πατρίδος έτρεξαν σαν τὰ ρυάκια στό μεγάλο ράμμα και έτσι έγινε τό '21 πού ήθελε ό Θεός και μάς έκανε λεύτερους.

Γι' αυτό, παιδιά μου, τέτοιες μέρες, πού γιορτάζετε τό σηκωμό του Γένους, νά μνημονεύετε αυτούς τούς ήρωες πού θυσίασαν και τή ζωή τους και τό βίος τους γιά πίστη και πατρίδα κι άφησαν τίς φαιμίλιες τους γυμνές νά διακονεύουν. **Και τούτη τήν πίστη νά τή λογαριάζετε ως ένα τζιβαίρι πού τό κρατά ό άνθρωπος και περπατεί και φόβος είναι νά μήν του πέσει.** Και ή πατρίδα δέν είναι ενός ούτε όλίγων αλλά τήν έχουμε όλοι μαζί, ότι όλοι μαζί τήν έλευτερώσαμε.

Ώστε αν άμελήσετε τήν πίστιν όπου σας παραδώσαμεν Όρθόδοξην Άνατολικήν και σας τήν κλέψουν, αν πέσετε στές παραλυσίες και αφήσετε τὰ κάστρα άφύλακτα και σας τὰ πάρουν, ούτε νά ζήσετε μπορείτε ούτε νά πεθάνετε παρηγοριέστε, ότι θά βρείτε εκεί πού θά πάτε τούς γενναίγους πατέρες σας, τό Διάκο, τόν Ύψηλάντη, τόν Κολοκοτρώνη, τό Δυσσέα, και θά σας ζητήσουν τὰ αίματα πίσω πού χύθησαν γιά τήν έλευθερία της πατρίδος. Και καθώς τὰ αίματα δέν γυρίζουν πλέον, θέ νά είστε καταδικασμένοι. **Όθεν, αγαπητά μου Έλληνόπουλα, κάνετε τὰ καλά σας και μή σχολάτε τίς μετάνοιές σας γιά τούτη τήν άγια πατρίδα, τηράτε νά 'χετε τό νοϋ καθαρό και Όρθόδοξο και τό σώμα τυραννισμένο, γιά νά άντέχει τούς κόπους και νά πηγαίνετε τούτες τίς μέρες στους τάφους μας και νά στοχάζεστε τὰ χρέη σας.** Ότι εμείς από μέσ' απ' αυτούς τούς τάφους μας μία μέρα θ' αναστηθοϋμε και θά σας κρίνουμε.

Ιωάννης Μακρυγιάννης

ΞΕΡΕΤΕ τί είναι και τί προσφέρει ό ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — και της εφηβικής ηλικίας νέες, αλλά και γενικά τούς ΝΕΟΥΣ —, ώστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ (ούτε τή χειρουργική ούτε τή φαρμακευτική, έστω άκόπιων ώρων και ήμερών, με οποιαδήποτε μορφή αντισυλληπτικών: «χάπι επόμενης ήμέρας» κ.λπ., όπως και με «σπιράλ», πού δέν επιτρέπουν στό έμβρυο νά έμφυτευτεί στή μήτρα της μητέρας και αποβάλλεται). Συνυπεύθυνοι είναι και οι άνδρες-σύζυγοι, αλλά και «σύντροφοι» (όταν συναινούη), όπως και οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί και οι λοιποί συνεργοϋντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», αλλά και ΕΓΓΑΜΗ, πού αντιμετώπιζει πειρασμό ή κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ, ως μη δυκολογηθεί νά επικοινωνήσει με τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται και συνεργάζεται με τήν Π.Ε.Φ.Π. Τό ίδιο ισχύει και γιά όσους γνωρίζουν έγκυρους, πού κινδυνεύουν νά οδηγηθούν σε έκτρωση. Γράψτε ή τηλεφωνήστε ή επισκεφθείτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ είναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ επίσης και άποφυγή από τὰ «Κέντρα Οίκογενειακού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστούν αντισύλληψη, αλλά και ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά από τέτοια κέντρα, πού δυστυχώς προπαγανδίζονται και διαφημίζονται πειστικά... Ένημερωθείτε υπεύθυνα και από τήν ιστοσελίδα: www.afistemnaziso.gr. Ζητήστε μας σχετικά έντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, όπως και κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθείτε και έμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα έπικοινωνίας: 210-38.38.496, 210-38.22.586, FAX: 210-38.39.509.
E-mail: info@pefig.gr



Ἡ Ἑλληνική ἐπανάσταση εἶναι... ἁγιασμένη!



Ἡ σκλαβιά πού ἔσπρωξε τούς Ἕλληνες νά ξεσηκωθοῦνε καταπάνω στόν Τοῦρκο δέν ἦταν μονάχα ἡ στέρση ἢ κακοπάθεια τοῦ κορμιοῦ, ἀλλά, ἀπάνω ἀπ' ὅλα, τό ὅτι ὁ τύραννος ἤθελε νά χαλάσει τήν πίστη τους, μπουδίζοντάς τους ἀπό τά θρησκευτικά χρέη τους, ἀλλαξοπιστίζοντάς τους καί σφάζοντας ἢ κρεμάζοντάς τους, ἐπειδή δέν ἀρνιότανε τήν πίστη τους γιά νά γίνουνε μωχαμετάνοι. Γιά τοῦτο πίστη καί πατρίδα εἶχανε γίνει ἓνα καί τό ἴδιο πράγμα, κ' ἡ λευτεριά πού ποθοῦσαν δέν ἦταν μοναχά ἡ λευτεριά πού ποθοῦνε ὅλοι οἱ ἐπαναστάτες,** ἀλλά ἡ λευτεριά νά φυ-

λάξουνε τήν ἁγιασμένη πίστη τους, πού μ' αὐτήν ἐλπίζανε νά σώσουνε τήν ψυχή τους. Γιατί, γι' αὐτούς, κοντά στό κορμί, πού ἔχει τόσες ἀνάγκες καί πού μέ τόσα βάσανα γίνεται ἡ συντήρησή του, ὑπῆρχε κ' ἡ ψυχή, πού εἶπε ὁ Χριστός πώς ἀξίζει περισσότερο ἀπό τό σῶμα, ὅσο περισσότερο ἀξίζει τό ροῦχο ἀπ' αὐτό.

Ἐκεῖνες οἱ ἀπλές ψυχές, πού ζούσανε στά βουνά καί στά ρημητόπια, ἦταν διδαγμένες ἀπό τούς πατεράδες τους στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, καί γνωρίζανε, μ' ὅλο πού ἦταν ἀγράμματες, κάποια ἀπό τά λόγια Του, ὅπως εἶναι τοῦτα: «Τί θά ὠφελήσει ἄραγε τόν ἄνθρωπο, ἂν κερδίσει τόν κόσμο ὅλο, καί ζημιωθεῖ τήν ψυχή του;». Ἡ. «Τί θά δώσει ἄνθρωπος γιά πληρωμή τῆς ψυχῆς του;», «Ἡ ψυχή εἶναι πιό πολύτιμη ἀπό τή θροφή, ὅπως τό κορμί ἀπό τό φόρεμα!», κ.ἄ.

* **Φώτης Κόντογλου** (Αἰβαλί 1895 - Ἀθήνα 1965)· τό πραγματικό του ἐπώνυμο ἦταν Ἀποστολέλης. Ὑπῆρξε ἀπό τούς σημαντικότερους ζωγράφους-ἀγιογράφους τῆς ἐποχῆς του. Ταυτόχρονα ὑπῆρξε καί σπουδαῖος λογοτέχνης. Ἀναζητήσε τήν «ἐλληνικότητα», δηλαδή μία αὐθεντική ἔκφραση, ἐπιστρέφοντας στήν ἐλληνική παράδοση τόσο στό λογοτεχνικό, ὅσο καί στό εἰκαστικό του ἔργο. Συνέβαλε ἀποφασιστικά στήν ἀναβίωση καί τήν ἀνάδειξη τῆς βυζαντινῆς εἰκονογραφίας.

** Σέ πείσμα ὅλων τῶν ἐθνομηδενιστῶν καί τῶν ἀπάτριδων, πού μόνο μέλημά τους εἶναι ἡ συκοφάντηση τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καί τῶν Ἡρώων τοῦ 1821, ἀλλά καί ὅλων τῶν ἀνιστόρητων, πού ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἦταν «ταξική» καί τήν συγκρίνουν μέ τήν Γαλλική ἐπανάσταση, ὁ Κόντογλου τήν τοποθετεῖ στήν πραγματική της βάση, πού δέν ἦταν ἄλλη ἀπό τήν πίστη στό Χριστό, τήν ἀγάπη στήν Πατρίδα καί τόν πόθο γιά Λευτεριά.

Γιὰ τοῦτο, κατά τὰ χρόνια τῆς σκλαβιάς, χιλιάδες παλληκάρια σφαχτήκανε καί κρεμαστήκανε καί παλουκωθήκανε γιὰ τήν πίστη τους, ἀψηφώντας τή νεότητά τους, καί μὴ δίνοντας σημασία στοῦ κορμί τους καί σέ τούτη τήν πρόσκαιρη ζωή. Στράτευμα ὀλάκερο εἶναι οἱ Ἅγιοι νεομάρτυρες, πού δέ θανατωθήκανε γιὰ τὰ ὑλικά ἀγαθὰ τούτης τῆς ζωῆς, ἀλλά γιὰ τήν πολύτιμη ψυχή τους, πού γνωρίζανε πῶς δέ θά πεθάνει μαζί μέ τό κορμί, ἀλλά θά ζήσει αἰώνια. Ἀκούγανε καί πιστεύανε ἀτράνταχτα τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, πού εἶπε: «Μὴ φοβηθῆτε ἐκεῖνον πού σκοτώνει τό σῶμα, καί πού δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτα παραπάνω. Ἀλλά νά φοβηθεῖτε ἐκεῖνον πού μπορεῖ νά θανατώσει καί τό σῶμα καί τήν ψυχή.»

Ἡ ἐλευθερία, πού γι' αὐτή θυσιαζόντανε, δέν ἦταν κάποια ἀκαθόριστη θεότητα, ἀλλά ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, πού γι' αὐτόν εἶπε ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ὅπου τό Πνεῦμα τοῦ Κυρίου, ἐκεῖ εἶναι καί ἡ ἐλευθερία». Κι ἀλλοῦ λέγει: «Σταθεῖτε στερεά στήν ἐλευθερία πού σᾶς χάρισε ὁ Χριστός, σταθεῖτε καί μὴν πέσετε πάλι στοῦ ζυγοῦ τῆς δουλείας. Γιατί γιὰ τήν ἐλευθερία σᾶς κάλεσε. Ἀλλά τήν ἐλευθερία μὴν τήν παίρνετε μονάχα σάν ἀφορμή γιὰ τή σάρκα σας».

Γιὰ τοῦτο εἶναι ἀγιασμένη ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί ἀγιασμένοι οἱ πολεμιστές της, ὅπως ἦταν ἀγιασμένοι ὅσοι πολέμησαν μαζί μέ τόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, πρὶν ἀπό τριακόσια ἐξηνταοχτώ χρόνια, κατά τό πάρισμο τῆς Πόλης, καταπάνω στόν ἴδιο ὄχτρο τῆς πίστες τους.

Στήν Πόλη κρεμάστηκε ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος, ἀνοίγοντας πρῶτος τό μαρτυρολόγιο τῆς Ἐπανάστασης. Ὁ Θανάσης Διάκος πολέμησε σάν νέος Λεωνίδα καί σουβλίστηκε γιὰ τήν πίστη του. Ὁ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ὁ Ἡσαΐας Σαλώνων, ὁ Ρωγῶν Ἰωσήφ, ὁ Παπαφλέσσας, ὁ Θύμιος Βλαχάβας, καί ἄλλοι πολλοί δεσποτάδες.

Στήν Τριπολιτσά κλειστήκανε στή φυλακή κατά τήν Ἐπανάσταση οἱ δεσποτάδες τοῦ Μοριᾶ καί οἱ περισσότεροι πέθαναν μέ ἀβάσταχτα μαρτύρια. Τό ἴδιο καί στήν Πόλη, φυλακωθήκανε καί κρεμαστήκανε πολλοί δεσποτάδες...

Ἀγιασμένη Ἑλλάδα! Εἶσαι ἀγιασμένη γιατί εἶσαι βασανισμένη. Κι ἡ κάθε γιορτή σου μνημονεύει κι ἓνα μαρτύριό σου... Τά πάθη τοῦ Χριστοῦ τά 'κανες δικά σου πάθη, τά μαρτύρια τῶν Ἁγίων εἶναι τά δικά σου μαρτύρια.

... Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοί στήν παράδοση, ὅσοι δέν ἀρνηθήκαμε τό γάλα πού βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στήν ψευτιά. Καταπάνω σ' αὐτούς πού θέλουνε τήν Ἑλλάδα ἓνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἓνα λουλουδί χωρὶς μυρουδιά...!

(Πηγή: Κόντογλου Φώτης, *Ἡ Πονεμένη Ρωμοσύνη*, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθήνα 1963).



Φώτης Κόντογλου

Συνέχεια τοῦ ἀφιερῶματος στή σελ. 15.



● "Ένα μικρό «θαύμα» πραγματοποιήθηκε...!



Υπερπολύτεκτη Οικογένεια Γεωργίου-Ειρήνης ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ, 7 παιδιά, γεν. 2001-2020, Ν. Αττικής.

Με τή βοήθεια του Θεού καί τή δική σας, αγαπητοί μας Φίλοι-Συμπαραστάτες, έγινε άλλο ένα μικρό «θαύμα»...! Στο προηγούμενο τεύχος του Περιοδικού μας (άρ. τ. 168/2020, σελ. 14) παρουσιάσαμε τήν Υπερπολύτεκτη Οικογένεια Τσιστράκη. Εκεί άπευθύναμε έκκληση στους άπανταχού Φίλους τών Πολυτέκνων νά τούς βοηθήσουν, ώστε νά αγοράσουν

ένα φορτηγό (μεταχειρισμένο) γιά τήν έργασία του πατέρα.

Καί τό «θαύμα», όπως προείπαμε, έγινε...! Με τή βοήθεια κάποιων Φίλων, Άναγνωστών του Περιοδικού μας συγκεντρώθηκε τό άπαιτούμενο ποσό γ' αυτή τήν αγορά. Με πολλή χαρά καί τίς θερμές εύχαριστίες τόσο τής Οικογενείας, όσο καί τής Π.Ε.Φ.Π., σέ όλους όσους βοήθησαν, σάς τό παρουσιάζουμε έδώ φωτογραφικά, ώστε νά χαρείτε καί έσείς!

Υπολείπεται ακόμη ένα ποσό γιά τήν αγορά τής καρότσας, πού όμως ελπίζουμε ότι σύντομα θά συγκεντρωθεί. Μέχρι τότε, μέ τή βοήθεια τής Π.Ε.Φ.Π., θά ένοικιαστεί ή καρότσα, ώστε άμεσα ό άγωνιστής πατέρας νά δουλέψει τό φορτηγό. Του εύχόμαστε άσφαλή ταξίδια καί καλές δουλειές!



● «Ο Έρχομός του βου μας παιδιού μās έχει δώσει δύναμη...»!

Βιοπαλαιστής ό νέος πατέρας άγωνίζεται μέ άξιοπρέπεια νά έξασφαλίσει τά άπαραίτητα γιά τήν πολυμελή Οικογένειά του. Πρόσφατα απέκτησαν τό 6ο παιδάκι τους, γεγονός πού χάρισε μεγάλη χαρά τόσο σέ αυτούς, όσο καί σ' έμάς τούς Φίλους τους.

Καί έδώ υπάρχει ανάγκη βοήθειας, καθώς μόνο ή έργασία του πατέρα δέν έπαρκει γιά τή συντήρησή του, καθώς διαμένουν σέ ένοικιαζόμενη κατοικία.

Μετά τή χρηματική «εύλογία», πού τούς έστειλε ή Π.Ε.Φ.Π., μās έγραψαν:

«Σας γράφουμε γιά νά σας εύχαριστήσουμε γιά τή βοήθεια πού μās προσφέρατε καί συνεχίζετε νά προσφέρετε στήν οίκογένειά μας. Παρ' όλο πού δέν έχουμε στήριξη από πουθενά άλλο, προσπαθούμε νά άνταπεξέλθουμε στίς ύποχρεώσεις μας. Ο έρχομός του έκτου μας παιδιού, μās έχει δώσει δύναμη καί άπεριόριστη χαρά, μέ τή βοήθεια του Θεού καί τής Παναγίας...» (25. 2. 2021).

Υπερπολύτεκτη Οικογένεια Εύαγγέλου καί Έλένης-Ζωής ΤΖΙΒΑ, μέ 6 παιδιά, γεννημ. από 2002 έως 2020, Ν. Βοιωτίας.



Νά σας ζήσουν, αγαπητοί Φίλοι, τά άξιαγάπητα παιδιά σας. Πάντοτε νά έχετε τή χαρά πού χαρίζει ό Χριστός μας. Η Π.Ε.Φ.Π. θά είναι πάντοτε κοντά σας.

• 'Η άξιοπρεπής στέγη είναι βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου!

Η Οικογένεια έμενε στο ένοικιο αλλά αναγκάστηκε να εγκατασταθεί σε προσφερόμενο συγγενικό σπίτι, τό όποιο λόγω ύγρασίας χρήζει μερικής ανακαίνισης. Τά παιδιά τους είναι μικρά (11 έτών τό μεγαλύτερο, ενώ τό μικρότερο μόλις λίγων μηνών), γεγονός πού καθιστά τό πρόβλημα άκόμη πιό έπικίνδυνο.

Έπειδή άδυνατοϋν οι ίδιοι νά έπωμισθοϋν τό σχετικό κόστος τής ανακαίνισης άπευθϋνθησαν στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ζητώντας βοήθεια.

Βεβαίως καί θά άνταποκριθοϋμε, άγαπητοί μας φίλοι, στήν έκκλησή σας. Η άξιοπρεπής στέγη είναι βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου κι έπρεπε ή Πολιτεία νά τήν εξασφαλίζει σέ όλους τούς πολίτες της καί ιδιαίτερα στους ήρωες Πολυτέκνους. Μάλιστα, σέ κάποια Εϋρωπαϊκά Κράτη, όταν γεννιέται τό 4ο παιδί μιάς Οικογένειας, ή Πολιτεία τούς παρέχει δωρεάν σπίτι ή τούς χαρίζει τυχόν στεγαστικό δάνειο! Αυτό, όμως, στήν Πατρίδα μας φαντάζει «όνειρο θερινής νυκτός»...

Π' αυτό άς βοηθήσουμε όλοι έμεις, οι Φίλοι τών Πολυτέκνων, ώστε νά άνακουφίσουμε, όσο μπορούμε, τέτοιες περιπτώσεις Πολυτέκνων Οίκογενειών, πού χτυποϋν τήν πόρτα τής μικρής καί φτωχής Π.Ε.ΦΙ.Π.

Π' αυτό άς βοηθήσουμε όλοι έμεις, οι Φίλοι τών Πολυτέκνων, ώστε νά άνακουφίσουμε, όσο μπορούμε, τέτοιες περιπτώσεις Πολυτέκνων Οίκογενειών, πού χτυποϋν τήν πόρτα τής μικρής καί φτωχής Π.Ε.ΦΙ.Π.



Πολύτεκνη Οικογένεια Παναγιώτη-Γεωργίας ΦΙΛΙΟΥ, μέ 5 παιδιά, γεννημ. από 2010 έως 2020, Ν. Καστοριάς.



• «Γιά έμās ή Πολυτεκνία σημαίνει έμπιστοσύνη στό Θεό...!»

Οι πολυτεκνικές καταβολές τών νέων γονέων είχαν σάν άποτέλεσμα τή δημιουργία τής χαριτωμένης Οίκογενείας τους μέ τά 5 μικρά παιδιά. Ο πατέρας είναι γόνος Πολυτέκνης Οίκογενειας μέ 4 παιδιά, ενώ ή μητέρα είναι τό 6ο από τά 9 παιδιά τής Ύπερπολυτέκνης Οίκογενειας **Μιχαήλ καί Χριστίνας Καραβόλου.**

Έργάζεται μόνο ο πατέρας, αλλά ή βαθιά πίστη τους καί ή έμπιστοσύνη στή θεία Πρόνοια θαυματουροϋν καί «άναπληροϋν τά έλλείποντα». Αϋτή ή πίστη τους άντικατοπτρίζεται στήν ώραία έπιστολή τους πού παραθέτουμε σή συνάχεια.

«Άγαπητοί Φίλοι τών Πολυτέκνων, χαίρετε.

»Η πολυτεκνία είναι από τίς μεγαλύτερες εύλογίες πού μās χαρίζει ο Θεός μέσα στό Γάμο. Η εύθύνη είναι μεγάλη,



Πολύτεκνη Οικογένεια Γεωργίου καί Παρσκειής ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ, μέ 5 παιδιά, γεννημ. από 2014 έως 2020, Ν. Άττικής.

άλλα μέ τη βοήθεια του Θεού και μέ τη δική μας θέληση γιά πνευματικό άγώνα, προσπαθούμε νά αντιμετωπίσουμε τούς καθημερινούς πειρασμούς και νά μεταδώσουμε στά παιδιά μας τό Λόγο του Θεού, ώστε νά τόν έχουν έφοδίο στή ζωή τους.

»Δυστυχώς, όμως, **στίς μέρες μας ή Πολυτεκνία είναι «ύπό διωγμό»**, δέν ύποστηρίζεται άπό τήν Πολιτεία όσο θά έπρεπε, τό αντίθετο μάλιστα, αντιμετώπιζεται ως κάτι παράλογο και άνεύθυνο. Δέν είναι λίγες οι φορές πού έχουν άκουστεί σχόλια, όπως: «Πόσα παιδιά έχεις;... Βάλε ένα στόπ εδώ, μήν κάνεις άλλα...!», λές και τά παιδιά δέν είναι μία εύλογία άπό τό Θεό, άλλα ένα ανθρώπινο κατόρθωμα, μία ανθρώπινη άπόφαση.

»Γιά έμάς ή Πολυτεκνία σημαίνει έμπιστοσύνη στό Θεό και αυτό θά θέλαμε νά μεταδώσουμε στά παιδιά μας, όπως και έμάς μας τό μετέδωσαν οι γονείς μας, όντας κι έμείς μέλη Πολυτέκνων Οίκογενειών.

»Προσευχόμαστε και εύχόμαστε ό Θεός νά φωτίζει τόν άγώνα όλων μας στους δύσκολους καιρούς πού διανύουμε. Νά εύχεσθε!» (16.3.2021).

Κι έμεις, αγαπητοί μας φίλοι, εύχόμαστε νά εισακουστεί ή προσευχή σας στόν Πανάγαθο Θεό μας και νά εύφραίνεστε πάντοτε, βλέποντας τά χαριτωμένα βλαστάρια σας νά αύξάνουν πνευματικά, «*ίστάμενα κύκλω τής τραπέζης σας... φέροντα κλάδους αγαθοεργίας*»! (8ος Άναβαθμός του Γ' Ήχου).

Συνέχεια από τό έξώφυλλο.

● «Δυστυχώς ή Πολιτεία... δέν μας στηρίζει!»



Ύπερπολύτεκνη Οίκογένεια Στυλιανού-Αναστασίας ΝΤΙΝΙΔΗ, 8 παιδιά, γεν. 1997-2020, Ν. Θεσ/νίκης.

αυτόν τόν εύλογημένο άγώνα, γιατί ή Πολύτεκνη Όρθόδοξη Έλληνική Οίκογένεια τό έχει μεγάλη ανάγκη. **Δυστυχώς ή Πολιτεία όχι μόνο δέν μας στηρίζει άλλα αντίθέτως έχουν βάλει τά παιδιά ως τεκμήριο.** Και έχουν δώσει πολλά προνόμια σέ άλλους, πού οι παππούδες τους δέν πολέμησαν γιά αυτόν τόν τόπο, άλλα ούτε και τόν ξέρανε... Δέν είμαστε ρασιιστές, είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ.

»Η Έλληνική Οίκογένεια πρέπει νά έχει Πνευματικό πατέρα, γιά νά μπορέσει νά άνταπεξέλθει, και νά βρίσκεται κοντά στά Μυστήρια τής Έκκλησίας μας... Ό Θεός μαζί μας, καλή μετάνοια...» (10. 3. 2021).

Βιώνοντας, ιδιαίτερα οι Πολύτεκνες Οίκογένειες, τήν άπαξίωση και τήν εγκατάλειψη άπό τό Κράτος, δικαίως άγανακτούν γιά τίς σκανδαλώδεις διακρίσεις πού γίνονται εις βάρος τους. Γιατί δυστυχώς, οι κατά καιρούς πολιτικές ήγεσίες τής Χώρας μας έχουν διακηρύξει ότι στόχος τους είναι ή «έπίλυση» του μεγάλου δημογραφικού μας προβλήματος μέ τούς άλλοδαπούς...! Μόνο μέ ώραία λόγια, ύποσχέσεις και κάποια άποσπασματικά μέτρα, καλοπιάνουν τούς Πολυτέκνους, μάλλον πρός άγραν ψήφων...

Παρ' όλα αυτά, εύτυχώς υπάρχουν ακόμη Έλληνικες Οίκογένειες, όπως είναι και ή συγκεκριμένη ώραία Οίκογένεια, πού αντιστέκονται και προσφέρουν στήν Πατρίδα μας τό μεγαλύτερο πλούτο τους, πού είναι τά παιδιά.

Ό πατέρας είναι υπάλληλος τής Πυροσβεστικής και ή μητέρα εργάζεται στό Δήμο, ενώ παράλληλα είναι φοιτήτρια τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κοζάνης. (Η 1η κόρη, Ζωή, είναι έγγαμη μέ 2 παιδιά. Στή φωτογραφία-άριστερο κρατάει τό 1ο παιδί της). Χαίρουμε και συγχαίρουμε εύχόμενοι κάθε πρόοδο τόσο στή μητέρα, όσο και στά παιδιά. Η Π.Ε.Φ.Π. και οι άπανταχού Συμπαραστάτες μας θά είναι πάντα κοντά τους!



Επέτειος της Έθνικῆς Παλιγγενεσίας 1821: 200 χρόνια ἀπελευθέρωσης ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.

Τῆς Σουλτάνας Πράπα, Προέδρου Πολυτέκνων Ν. Μαγνησίας.

Μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῆς Έθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τῆς 25ης Μαρτίου, καί τόν ἐορτασμό τῶν 200 χρόνων τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν Ἑλλήνων ἀπό τόν τουρκικό ζυγό ὀφείλουμε ὅλοι νά ἀποδώσουμε τήν προσήκουσα τιμή καί τόν προσήκοντα σεβασμό σέ ὅλους ἐκείνους πού πολέμησαν γενναῖα γιά τή λευτεριά τῆς Πατρίδας.

Ὡς Πρόεδρος ὁμως τῆς Ἐνωσης Πολυτέκνων Ν. Μαγνησίας θά ἤθελα, κατά τίς ἐορταστικές αὐτές ἐκδηλώσεις, νά στρέψω τό βλέμμα καί νά ὑπογραμμίσω τήν προσφορά στόν ἀγῶνα ἐκείνων πού πέρα ἀπό τόν προσωπικό τους ἀγῶνα γιά τήν Ἐλευθερία προσέφεραν ταυτόχρονα ὅτι πολυτιμότερο (καί ἀπό τά πολεμοφόδια ἀκόμη) χρειαζόταν αὐτός, «αἷμα καί ψυχές».

Μιλῶ γιά τοὺς ἥρωες ἐκείνους πού εἴτε μεγάλωσαν, εἴτε δημιούργησαν οἱ ἴδιοι πολυπληθεῖς Οἰκογένειες. Τό 70% τῶν ἀγωνιστῶν ἀνήκει στήν ὁμάδα τῶν Πολυτέκνων καί Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν.* Ὁ τύραννος πολλές φορές ἀφάνισε ὀλόκληρους πληθυσμούς. Ἄν δέν ὑπῆρχαν οἱ Πολύτεκνοι Ἕλληνες γονεῖς, καί ἰδιαίτερα ἡ Πολύτεκνη μάνα νά φέρνει στόν κόσμο καί νά ἀνατρέφει νέους ἀγωνιστές, ἀκολουθώντας τό θέλημα καί τό Νόμο τοῦ Θεοῦ, τό Γένος μας θά εἶχε σβῆσει. Παρ' ὅλη τή φτώχεια καί τοὺς κατατρεγμούς, ὅπως ἔλεγε ὁ Κολοκοτρώνης, «οἱ καλύβες ἦταν γεμάτες παιδιά». **Τότε γεμάτες καλύβες μέ παιδιά, σήμερα ἄδεια ἀνάκτορα. Τότε τά παιδιά «γέμιζαν μέ εὐτυχία» τίς Οἰκογένειες, σήμερα τά παιδιά εἶναι, δυστυχῶς, «οικονομικό βᾶρος», «ἐμπόδια καριέρας», «ἀνασταλτικοί παράγοντες τῆς εὐμάρειάς μας» καί δυστυχῶς καί γιά τό Κράτος μας «τεκμήρια».**

Ἄναφέρω, ὡς μνημόσυνο, τά ὀνόματα μόνον ὀλίγων ἐπωνύμων ἀγωνιστῶν, ὡς ἐκπροσώπου καί τῶν πολλῶν ἀνωνύμων Πολυτέκνων ἀγωνιστῶν.

● **Κολοκοτρώνης Θεόδωρος, 12 ἀδέλφια.** (Ἡ οἰκογένεια τῶν Κολοκοτρωναίων προσέφερε στό βωμό τῆς Λευτεριᾶς 70 νεκρούς).

● **Μαυρομιχαλαῖοι, 10 ἀδέλφια.**

● **Ἡγούμενος Σαμουήλ, 11 ἀδέλφια.**

● **Μακρυγιάννης Ἰωάννης, 11 παιδιά.**

● **Ὀδυσσεύς Ἀνδρουτσός, 5 παιδιά.**

● **Κανάρης Κωνσταντῖνος, 7 παιδιά.**

* Τήν πανθομολογούμενη προσφορά τῶν Πολυτέκνων στοὺς Ἐθνικούς μας Ἀγῶνες διαχρονικά, ἔχουμε παρουσιάσει καί κατά τό παρελθόν. Μάλιστα, ὁ μακαριστός ἰδρυτής τῆς Π.Ε.Φ.Π. π. **Νικόδημος Μπιλάλης** εἶχε διεξαγάγει εἰδική ἔρευνα, τήν ὁποία δημοσίευσε στό Περιοδικό μας (ἀρ. τ. 24/Δεκ. 1984, σελ. 14-17 καί 20-21). Ἐκεῖ ἀνέφερε σχετικά: «οἱ Ἕλληνες Πολύτεκνοι καί τά παιδιά τους ὑπῆρξαν καί παραμένουν οἱ πρῶτοι Ἐθνικοί Αἰμοδότες, ὡς πρωταγωνιστές καί ἐθνομάρτυρες σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς Ἐθνικούς Ἀγῶνες!»



Από αριστερά: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης - 12 α., Όδυσσέας Άνδρουτσος - 5 π., Γρηγόριος Δικαίος-Παπαφλέσσας -28 α., Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα - 6 π.

- **Κουντουριώτης Λάμπρος, 8 παιδιά.**
- **Καποδίστριας Ιωάννης, 8 αδέρφια.**
- **Δεληγιάννης Ιωάννης, 8 παιδιά.**
- **Γρηγόριος Δικαίος-Παπαφλέσσας, 28 αδέρφια.**
- **Τρικούπης, 8 αδέρφια.**
- **Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα, 6 παιδιά (και 8 αδέρφια).**
- **Ύψηλάντης Άλέξανδρος και Δημήτριος, 7 αδέρφια.** (Η μητέρα τους, αρχόντισσα Έλισάβετ, προσέφερε 4 από τά παιδιά της στον άγώνα...).
- Άφανεις ήρωίδες οί πολύτεκνες μητέρες, όπως ή καπετάνισσα **Δόμνα Βισβίζη**, ή έπονομαζόμενη «Μπουμπουλίνα τής Θράκης». Χήρα με **5 παιδιά** πολέμησε σκληρά μετά τό θάνατο του συζύγου της Χατζή Άντώνη Βισβίζη...

Θεωρώ ότι έμεις οί Πολύτεκνοι του 21ου αιώνα συνεχίζουμε νά είμαστε οί «**αίμοδοτες**» του **Έθνους**, κατά τή ρήση του άειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου. Μπορεί σήμερα νά μην έχουμε ένοπλο άγώνα, όμως και ό άγώνας ό δικός μας είναι δύσκολος και πολυμέτωπος. Ό αντίπαλός μας δέν είναι ένας κατακτητής λαός. Είναι ό άφελληνισμός και ό αποχριστιανισμός, ό οποίος έπιχειρείται από ξένα, αλλά και έλληνικά κέντρα.

Δυστυχώς ή παραχάραξη τής παλαιότερης αλλά και νεότερης ιστορίας μας «καλά κρατεί».

Σκέψεις για έθνικό μνημόσυνο αλλά και για άφύπνιση.

Μέ σεβασμό στους «**ύπέρ Πίστεως και Πατρίδος ήρωικώς άγωνισάμενους και εύκλεώς πεσόντας**».



Από αριστερά: Κων/νος Κανάρης - 7 π., Άνδρέας Μιαούλης - 5 π., Άλέξανδρος Ύψηλάντης - 7 α., Δόμνα Βισβίζη - 5 π.

Πολύτεκνη μητέρα στολίζει τοίχους μέ θέματα από τό 1821!



Ἡ πολύτεκνη μητέρα καί καθηγήτρια εἰκαστικῶν τεχνῶν κα **Γεωργία Κουσαξίδου**, ἀπό τό Ἡράκλειο Λαγκαδᾶ Θεσσαλονίκης, ζωγραφίζει ἥρωες τοῦ 1821, ὕστερα ἀπό συνεργασία μέ τό Δῆμο Λαγκαδᾶ καί τήν Κοινότητα Καβαλαρίου.

Ἦδη ὁ **Μάρκος Μπότσαρης** κοσμεῖ ἕναν τοῖχο καί θά ἀκολουθήσουν κι ἄλλα ἔργα, ὅπως ἀναφέρει στήν ἐφημ. «Δημοκρατία» ἡ ζωγράφος, ἡ ὁποία

κέρδισε τά συγχαρητήρια ὄλων:

«Ἦταν μία δική μου σκέψη νά ξεκινήσω νά ζωγραφίζω τούς Ἡρώες τῆς Ἐπανάστασης, στό πλαίσιο τῶν 200 χρόνων ἀπό τό 1821, ἀλλά εἶδα καί ἀνάλογη ἀνακοίνωση τοῦ Δήμου Λαγκαδᾶ, πού ζητοῦσε ἐθελοντές γιά κάτι τέτοιο, καί φυσικά ἀνταποκρίθηκα. Μίλησα μέ τόν δήμαρχο κ. Ταχματζίδη καί τήν Κοινότητα Καβαλαρίου, μέσω τῆς προέδρου τῆς κας Γεωργίας Μιχαηλίδου, οἱ ὁποῖοι μοῦ ζήτησαν νά ζωγραφίσω σέ ἕνα τοῖχο τοῦ χωριοῦ. **Ἀνέλαβα δράση καί παρουσίασα τήν εἰκόνα τοῦ ὄπλαρχηγοῦ Μάρκου Μπότσαρη**, μέ ἕνα μήνυμα, ἀλλά θά ἀκολουθήσουν κι ἄλλοι...

»Θά παρουσιάσουμε τό **Κρυφό Σχολεῖο** (σ.σ. ἤδη ὀλοκληρώθηκε) καί λίγο ἀργότερα θά ζωγραφίσουμε τόν **Θεόδωρο Κολοκοτρώνη** σέ τοῖχο τοῦ Γυμνασίου Λαγκαδᾶ, ὕστερα ἀπό συνεννόηση μέ τόν δήμαρχο. Ὅλα τά ἔργα θά εἶναι ἔτοιμα γιά τήν 25η Μαρτίου». Στή δράση συμμετέχουν, ἐκτός ἀπό τήν κα Κουσαξίδου, ἡ ἀρχιτέκτων-ἐκπαιδευτικός κα **Λία Στεργίου** καί μαθητές τοῦ ΕΠ.Α.Λ Λαγκαδᾶ.

Ἡ κα Γεωργία Κουσαξίδου διδάσκει εἰκαστικά σέ δημοτικό σχολεῖο τῶν Σερραῶν καί καθημερινά σχεδόν κάνει αὐτή τή διαδρομή ἀπό τό Ἡράκλειο Λαγκαδᾶ ὅπου διαμένει. Γιατί, ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει: **«Πρέπει νά ἀγαπᾶς αὐτό πού κάνεις, ἡμεῖς ἀγαπᾶμε τήν Πατρίδα μας, δέν θέλουμε νά ξεχαστεῖ ὁ μέγας ἐπαναστατικός ἀγώνας ὄλων τῶν ἀνθρώπων πού ἔδωσαν τή ζωή τους γιά νά εἴμαστε ἐλεύθεροι. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά τούς θυμόμαστε καί ἔτσι νά μεγαλώνουν τά μικρά παιδιά».**

Ἐκφράζουμε, ὡς Π.Ε.Φ.Π., τά θερμά μας συγχαρητήρια τόσο πρὸς τήν ἐκλεκτή Πολύτεκνη ζωγράφο, ὅσο καί στό Δῆμο Λαγκαδᾶ.

Πηγές:

- 1) www.dimokratianews.gr/ellada/gkrafiti-gia-to1821-kai-apo-gynaika-kallitechni/
- 2) <https://enromiosini.gr/ειδησεις-με-αξια/μια-πολυτεκνη-μητερα-στολιζει-τοιχου/> καί
- 3) www.newsbreak.gr/ellada/187693/georgia-koysaxidou-dimotiko-lagkada/



Είναι πολύ βασικό νά διδάσκονται τά ἑλληνόπουλα τήν Ἱστορία μας. Νά ἐμπνέονται ἀπό τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας καί νά γνωρίζουν τούς ἥρωες πού ἀγωνίστηκαν καί ἔδωσαν ἀκόμη καί τή ζωή τους, προκειμένου νά εἴμαστε ἐμεῖς σήμερα ἐλεύθεροι. Σημαντικό ρόλο στή σωστή διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν διαδραματίζει τό καλό βιβλίο.

Μέ ἀφορμή, λοιπόν, τήν Ἐθνική μας Ἐπέτειο **προτείνουμε** δύο (2) ἐπίκαιρα βιβλία γιά παιδιά, ἀπό τίς ὀρθόδοξες ἐκδόσεις «**Ἔαρ**» (Μαυρομαχάλη 32, 106 80 Ἀθήνα, τηλ. 210.36.38.621, E-mail: info@ear-books.com, ἰστοσελίδα: www.ear-books.com).



• Θωμάς Μαυρομάτης, παιδοψυχίατρος, «**Ἀληθινοί Ἡρωες (τεῦχος Α'). Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης μέσα ἀπό 200 αὐτοκόλλητα.**

Ἀπευθύνεται σέ παιδιά ἀπό 8 ἐτῶν. Μαθαίνουν μέ εὐχάριστο τρόπο διάφορα περιστατικά ἀπό τή ζωή τῶν Ἡρώων, κολλώντας 200 αὐτοκόλλητα πού περιέχονται μαζί μέ τό εἰκονογραφημένο βιβλίο, μέσα σέ ὠραία ἔγχρωμη συσκευασία.

Ὅπως σημειώνουν οἱ ἐκδότες, πρόκειται γιά «τὴν πρώτη προσπάθεια αὐτοῦ τοῦ εἴδους πού ἔγινε στή Χώρα μας, γιά νά πλημμυρίσει ἡ ζωή τῶν παιδιῶν μας μέ ἀληθινούς ἥρωες..., ἥρωες τοῦ 1821».

Κυκλοφορεῖται ἤδη καί τό Β' τεῦχος τῆς σειρᾶς, μέ Ἡρωες τῆς Μακεδονίας μας καί τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα (μέ 150 αὐτοκόλλητα).



• Ἰωάννα Σκαρλάτου, «**Μικρά παιδιά, μεγάλοι Ἡρωες. Ζωντανεύω τούς Ἡρωες τοῦ 1821**» (εἰκονογράφηση Ἑλένης Περακάκη).

Πρόκειται γιά ἓνα χαριτωμένο σέτ δραστηριοτήτων γιά παιδιά ἀπό 5 ἐτῶν. Περιέχει ἓνα καλαίσθητο βιβλιαράκι καί 8 ἔγχρωμες κατασκευές γιά χειροτεχνία, μέ τούς **Ἅγιο Κοσμά τόν Αἰτωλό, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καί Νικηταρά.**

Ἀφοῦ διαβάσουν τά παιδιά τήν ἱστορία ἀπό τήν παιδική ἡλικία τοῦ κάθε ἥρωα, καλοῦνται νά νά παίξουν, δημιουργώντας καί στολιζοντας τίς φιγούρες. Μέσα ἀπό τό παιχνίδι «καλλιεργεῖται ἡ ἀξία τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης καί τῆς προσφορᾶς στά ἰδανικά τῆς Πατρίδος μας».

Συγχαίρουμε τούς ἀγαπητούς φίλους συγγραφεῖς, ἀλλά καί τίς ἐκδόσεις «Ἔαρ» γιά τά ἀξιόλογα αὐτά βιβλία, τά ὁποῖα **συνιστοῦμε θερμά.**

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ: ΚΙ ΟΜΩΣ..., ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΡΟΠΟΣ!

Πρόσφατα, με άφορμή τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις σεξουαλικής παρενόχλησης σε αθλητικούς και καλλιτεχνικούς χώρους, επανήλθε στην επικαιρότητα τό θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Βέβαια, τό θέμα αυτό βρισκόταν πάντοτε στην ιδεολογική και πολιτική άτζέντα τών έκάστοτε κυβερνήσεων τά τελευταία έτη. Ήδη γνωρίζουμε ότι εφαρμόζεται πιλοτικά στό Νηπιαγωγείο.

Τό παράδοξο είναι ότι ή φιλοσοφία αυτή ακολουθείται πιστά από τήν πλειοψηφία τών εκπροσώπων μας στό Βουλή, άνεξαρτήτως ιδεολογικών άποχρώσεων. Πρόκειται, θεωρούμε, γιά μιá ένορχηστρωμένη προσπάθεια πού τεχνηέντως και μέ σπουδή προωθεί τό Ύπουργείο Παιδείας μέ καταφανώς ύποπτους σκοπούς.

Όπως αναφέραμε σε παλαιότερο τεύχος του Περιοδικού μας, μέ άφορμή τήν άπόπειρα εφαρμογής του προγράμματος «**Παίζω μέ τόν Φρίξο και μαθαίνω γιά τό σώμα μου και τίς διαπροσωπικές σχέσεις**», «Τό νά επιθυμούν κάποιον νά «επιβάλλουν» τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε παιδιά και μάλιστα στην ευαίσθητη ηλικία τών 5, 6, 7 έτών, **παρακάμπτοντας** ουσιαστικά τούς φυσικούς, αλλά και νομικά ύπευθύνους γιά τή διαπαιδαγώγησή τους, τούς γονείς, είναι άπαραδέκτο. Πολύ περισσότερο δέ, όταν πρόκειται γιά τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας, **λαμβάνοντας ύπόψη ότι τέτοιου είδους προγράμματα θεωρούν τόν τρόπο διαπαιδαγώγησης τών γονέων εκ τών προτέρων άνεπαρκή!**».*



Συνεχίζοντας σχετικά μέ τό περιεχόμενο και τούς στόχους τών έν λόγω προγραμμάτων, θά πρέπει νά σταθοῦμε στό έξής παράδοξο: Παρά τή συντριπτικά άρνητική ύποδοχή, πού έκφράστηκε ακολουθώντας μέ πλήθος άρνητικών σχολίων, κατά τή δημόσια διαβούλευση, ψηφίστηκε τελικά τό νομοσχέδιο πού συμπεριελάμβανε τά προγράμματα αυτά. Μέ τό γενικό τίτλο: «**Συμπεριληπτικά Προγράμματα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης**» και ύπό τό κάλυμμα άσαφών έπεξηγήσεων πού άφορούν σε κοινωνικές συμπεριφορές και δεξιότητες, καθιερώθηκαν χωρίς νά ληφθούν ύπόψη οὔτε οί νόμοι οὔτε τά ήθη τής κοινωνίας μας.

Αυτά έχουν, έν συντομία, «ώς βάση τά σεξουαλικά δικαιώματα. Διδάσκουν ότι τό παιδί είναι σεξουαλικό από τή γέννησή του, ότι μπορεί νά ικανοποιείται ποικιλοτρόπως από τήν πρώτη κιόλας παιδική ηλικία και πώς αυτό είναι φυσιολογικό, ότι τό φύλο είναι ρευστό, ότι τό παι-

* Περιοδ. «Έλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια», άρ. τ. 164/Δεκ. 2019, σελ. 7-8.

δί δικαιούται νά ἔχει “ἐμπειρίες” ἀπό τό νηπιαγωγεῖο καί ἀκόμα νωρίτερα, ὅτι ἡ τεκνογονία εἶναι μιά ἐπιλογή ἰσοτίμη μέ τήν ἀμβλωση, ὅτι οἱ οἰκογένειες εἶναι πολλῶν εἰδῶν καί εἶναι ἰσοτίμες καί, τό χειρότερο, ὅτι τό παιδί, ἔχοντας σεξουαλικά δικαιώματα, πού εἶναι δικαίωμα του νά τά ἱκανοποιήσει, ὀφείλει καί μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει εὐθέως τίς θέσεις τῶν γονέων, τή θρησκευτική πίστη του, τήν ἴδια τήν οἰκογένειά του, πού, κατά τά ἄλλα, εἶναι τό βασικό του στήριγμα. Διότι τά σεξουαλικά δικαιώματα εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα αὐτά».*

Καλοῦμε τούς γονεῖς καί τούς ἐκπαιδευτικούς, πού ἐπιθυμοῦν νά ἐνημερωθοῦν γιά τό τί πραγματικά περιλαμβάνουν αὐτά τά ἐπιβαλλόμενα προγράμματα καί ποῦ τελικά θά ὀδηγήσουν τή νεολαία μας, νά ἀνατρεῖξουν στήν ἰστοσελίδα τοῦ **Κινήματος «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά»** (<https://mumdadandkids.gr/>).



Στό πλαίσιο τῆς ἔγκυρης ἐνημέρωσης, τό Κίνημα προέβη στήν ἔκδοση ἑνός βιβλίου. Συγγραφέας εἶναι ἡ **ἰατρός κα Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη** καί ἔχει τόν τίτλο: «**Καλύτερα ἕνα χρόνο νωρίτερα, παρά πέντε λεπτά ἀργότερα**» καί ὑπότιτλο: «**Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ὑπάρχει τρόπος...**» (σ.σ. 120).

Πρόκειται γιά ἕνα πρακτικό ὀδηγό ἀντιμετώπισης τοῦ εὐαίσθητου αὐτοῦ θέματος. **Ἀπευθύνεται κυρίως σέ γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς**, προσεγγίζοντας τούς προβληματισμούς τους μέ γνώση, διάκριση καί πραγματικό ἐνδιαφέρον γιά τά παιδιά.

Διαβάζουμε σχετικά στό ὀπισθόφυλλο: «Οἱ γονεῖς ἴσως διστάζουμε νά ἀναλάβουμε τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

τῶν παιδιῶν μας... Καλύτερα νά τό ἔκανε κάποιος “εἰδικός”... Ὅμως τί θά διδαχθοῦν τά παιδιά μας ἀπό τόν “εἰδικό”; Θά ὠφεληθοῦν ἢ μήπως μεπερδευτοῦν;

»Θέλουμε τήν καλύτερη ἀγωγή γιά ἐκεῖνα καί στό θέμα τῆς σεξουαλικῆς τους ἀγωγῆς. Νά γίνει μέ σύγχρονο τρόπο καί νά κρατᾶ συγχρόνως τίς ὀρθόδοξες χριστιανικές μας ἀξίες. Ἐνα τέτοιο τρόπο θέλουμε νά δείξουμε στους γονεῖς μέσα ἀπό αὐτό τό κείμενο. Εἶναι βέβαια μιά ἀρχική προσέγγιση. Ἐσεῖς, μέσα ἀπό τή μεγάλη σας ἀγάπη, εἴμαστε σίγουροι πώς θά ἀναλάβετε καί θά δώσετε στά παιδιά σας τό καλύτερο, θέλοντας νά τά δεῖτε ἀληθινά εὐτυχημένα».

Τό βιβλίο κυκλοφορεῖται ἀπό τίς ἐκλεκτές **ἐκδόσεις «Ἔαρ»** (www.ear-books.com, τηλ. 210.36.38.621, e-mail: info@ear-books.com). **Τό συνιστοῦμε**

* Συνέντευξη τῆς ἰατροῦ κας Παναγιώτας Χατζηγιαννάκη, ἐκπροσώπου τοῦ Κινήματος «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά», στήν ἐφημ. «Ὁρθόδοξη Ἀλήθεια» (17.2.2021, σελ. 16-17).

Θερά και προτρέπουμε όλους, γονείς και εκπαιδευτικούς, να τό προμηθευτούν. Έπειδή τά παιδιά μας δυστυχώς άπειλούνται, έπιβάλλεται άμεσα ή άνάγκη τής ύπεύθυνης ένημέρωσης όλων όσοι έμπλέκονται στη σοβαρή διαδικασία τής άγωγής τους, ιδιαίτερα δέ τών γονέων.

«Κάποτε θά 'ρθουν γνωστικοί, λογάδες και γραμματικοί για νά σέ πείσουν.

Έχε τό νοῦ σου στό παιδί κλείσε τήν πόρτα μέ κλειδί



θά σέ πουλήσουν.

Ύπερασπίσου τό παιδί, γιατί εάν γλυτώσει τό παιδί, ύπάρχει έλπίδα!»!

(στιχ. Λευτέρης Παπαδόπουλος)



ΕΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ...

Πρόσφατες μελέτες επιβεβαίωσαν τό θλιβερό γεγονός ότι ή ύπογεννητικότητα στην Κύπρο έχει φτάσει σέ επικίνδυνο σημείο. **Πανευρωπαϊκά ή Χώρα κατέχει την άρνητική 4η θέση** (ένω ή Ελλάδα άκολουθει στην 5η θέση) μετά άπό τήν Μάλτα, τήν Ίσπανία και τήν Ίταλία. Ταυτόχρονα, τή δημογραφική άβεβαιότητα ένισχύει το γεγονός ότι τό 1/3 τών παιδών γεννιούνται άπό άλλοδαπές μητέρες. Ένας, έπίσης σοβαρός έπιβαρυντικός παράγοντας είναι ότι τό 2019 ή μέση ήλικία τών Κυπρίων κατά τή γέννηση του 1ου παιδιού τους σκαρφάλωσε στά 30 έτη.

Πρέπει άμεσα νά χαραχθεί μιá έθνική δημογραφική πολιτική μέ τήν ύποστήριξη όλων τών πολιτικών δυνάμεων. Τό πρόβλημα δέν είναι κομματικό, αλλά έθνικό και κατεπείγον!

Παρ' όλη όμως τήν άρνητική κατάσταση, ύπάρχουν άκόμη άδελφοί μας πού πάνε κόντρα στό όλιγότεκνο πνεύμα τής έποχής μας και φέρονουν στόν κόσμο τά πολλά χαριτωμένα βλαστάρια τους. **Αυτές οι Οικογένειες είναι το μέλλον τής Πατρίδος μας και αυτές σάς ΚΑΛΟΥΜΕ νά ένισχύσετε και σεις, οι άπανταχού Κύπριοι Φίλοι μας.**

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

Έτος	Κύπρος	Ευρωπαϊκή Ένωση
2015	29,5	29,0
2016	29,6	29,1
2017	29,7	29,2
2018	29,8	29,3
2019	30,0	29,4

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Λειτουργεί ως άυτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Προέβης 8 - Κάτω Πολεμίδα, Άγ. Ιωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ανδρέας Μαυρουδής, θεολόγ.-καθηγ. Ώρες έπικοινωνίας 13:00-23:00.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (IBAN): **CY1300200341000000103184700.**
 - ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ (IBAN): **CY61002001950000357010237969.**
- ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (BIC). **BCYPCY2N.**

Υπερπολύτεκνος Ίερέας π. Βασίλειος Βασιλείου (23. 8. 1950 – † 17. 1. 2021).



Ο μακαριστός π. Βασίλειος γεννήθηκε στις 23. 8. 1950 στον Τύρναβο. Υπήρξε γόνος τῆς ἐκλεκτῆς ἱερατικῆς Οἰκογενείας τοῦ π. Λάμπρου καί τῆς πρεσβυτέρας Μαρίας Βασιλείου. Σπούδασε Παιδαγωγικά καί ὑπηρετήσε ὡς δάσκαλος σέ διάφορα μέρη, ὥσπου κατέληξε στή Σιάτιστα. Τό 1976 νυμφεύθηκε τήν εὐλαβή δασκάλα καί νοσοκόμο Σταυρούλα Μαζαρή καί μαζί δημιούργησαν μιά εὐλογημένη Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 7 παιδιά (4 ἀγόρια καί 3 κορίτσια, ἀπό τά ὁποῖα ἀπέκτησαν, μέχρι στιγμῆς 22 ἐγγόνια).

Τό 1982 χειροτονήθηκε Διάκονος καί τό ἴδιο ἔτος Ίερέας ἀπό τόν ἀείμνηστο ἅγιο Ἐπίσκοπο Σιατίστης Ἀντώνιο (Κόμπο, † 17. 12. 2005) καί τοποθετήθηκε στόν Ἅγιο Νικόλαο Σιατίστης, ὅπου διακόνησε μέχρι τήν κοίμησή του. Μάλιστα, ἐπιθυμώντας νά ἀφιερωθεῖ ὀλοκληρωτικά στήν Ἐκκλησία, τό 1983 παραιτήθηκε ἀπό τήν ἐκπαίδευση.

Ἡ ἐνασχόλησή του μέ τήν Ἐνορία του ἦταν ὀλοήμερη (τό πρωί Ὁρθρος καί θ. Λειτουργία, τό ἀπόγευμα Κατηχητικά, Ἑσπερινός καί Ἐξομολόγηση), ἐνῶ ἀναρίθμητες ψυχές προσέτρεχαν στό πετραχίλι του. Πολλές φορές ἐξομολογοῦσε μέχρι τίς μεταμεσονύκτιες ὥρες.

Ἰδιαίτερα ἀσχολήθηκε μέ τά παιδιά, τοὺς ἐφήβους καί τοὺς νέους. Ταυτόχρονα καλλιέργησε καί τό κήρυγμα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ τόσο τό προφορικό, ὅσο καί τό γραπτό. Ἦταν κυριολεκτικά μπροστά ἀπό τήν ἐποχή του. Δημιούργησε ἤδη ἀπό τό 1989 στήν Ἐνορία του Ραδιοφωνικό Σταθμό, πού ἐκπέμπει σέ 24ωρη βάση. Στό δέ φιλανθρωπικό ἔργο ἦταν ἀκούραστος. Ἰδρυσε φιλόπρωχο ταμεῖο καί κοινωνικό παντοπωλεῖο.

Στό πλαίσιο τοῦ μεγάλου του ἐνδιαφέροντος γιά τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες, καθιέρωσε τή χορήγηση σημαντικοῦ χρηματικοῦ ποσοῦ γιά κάθε παιδί ἀπό τό 40 καί πλέον. Ὑπῆρξε ἐπί σειρά ἐτῶν πολῦτιμος συνεργάτης τῆς Π.Ε.Φ.Π. στό ἔργο τῆς διανομῆς τοῦ Περιοδικοῦ μέσῶ τῶν Ἱερῶν Ναῶν στήν περιοχὴ τῆς Σιάτιστας.

Ἡ ἐκδημία του ἀφήνει δυσαναπλήρωτο κενό ὄχι μόνο στοὺς οἰκείους του ἀλλά καί σέ ὅσους τόν γνώριζαν. Εἴμαστε ὅμως βέβαιοι, ὅτι γιά τόν ἁγιασμένο λευίτη, π. Βασίλειο, ἰσχύει ἡ ρῆση τῆς Γραφῆς: «Δικαίων δὲ ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἄψηται αὐτῶν βάσανος» (Σοφ. Σολομώντος 3, 1). Γι' αὐτό καί προσκατεροῦμε τίς ἁγίες του εὐχές, τώρα πού ἴσταται ἐνώπιον τοῦ ἐπουρανοῦ Θυσιαστηρίου καί συλλειτουργεῖ μετὰ τῶν Ἁγίων καί τῶν Ἀγγέλων.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, μακαριστέ πάτερ Βασίλειε!

Ἄνεστη Χριστός! Ἡ δοκιμασία τοῦ λογικοῦ...

Τοῦ Φώτη Κόντογλου.

«Ἡ πίστη τοῦ χριστιανοῦ δοκιμάζεται μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, σὰν τὸ χρυσάφι στὸ χωνευτήρι. Ἀπ' ὅλο τὸ Εὐαγγέλιο ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ πλέον ἀπίστευτο πράγμα, ὁλότελα ἀπαράδεκτο ἀπὸ τὸ λογικὸ μας, ἀληθινὸ μαρτύριο γιὰ δαῦτο. Μὰ ἴσια-ἴσια, ἐπειδὴ εἶναι ἓνα πράγμα ὁλότελα ἀπίστευτο, γιὰ τοῦτο χρειάζεται ὁλόκληρη ἡ πίστη μας γιὰ νὰ τὸ πιστέψουμε. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι λέμε συχνὰ πὼς ἔχουμε πίστη, ἀλλὰ τὴν ἔχουμε μονάχα γιὰ ὅσα εἶναι πιστευτὰ ἀπ' τὸ μυαλό μας. Ἀλλὰ τότε δὲν χρειάζεται ἡ πίστη, ἀφοῦ φτάνει ἡ λογικὴ. Ἡ πίστη χρειάζεται γιὰ τὰ ἀπίστευτα.

Οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἄπιστοι. Οἱ ἴδιοι οἱ μαθητὰδες τοῦ Χριστοῦ δὲν δίνανε πίστη στὰ λόγια τοῦ δασκάλου τους ὅποτε τοὺς ἔλεγε πὼς θ' ἀναστήθῃ, μ' ὅλο τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν ἀφοσίωση ποὺ εἶχαν σ' Αὐτὸν καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὰ λόγια Του. Καὶ σὰν πῆγανε οἱ Μυροφόρες τὴν αὐγὴ στὸ μνήμα τοῦ Χριστοῦ, κ' εἶδανε τοὺς δυὸ ἀγγέλους ποὺ τίς μιλήσανε, λέγοντας σ' αὐτὲς πὼς ἀναστήθηκε, τρέξανε νὰ ποῦνε τὴ χαροποιὰ εἶδηση στοὺς μαθητὲς, ἐκεῖνοι δὲν πιστέψανε τὰ λόγια τους, ἔχοντας τὴν ιδέα πὼς ἦτανε φαντασίες: *Ἔκαι ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος (=ἀνοησία) τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς*» (Λουκ. 24, 11)...

Βλέπεις καταπάνω σὲ πόση ἀπιστία ἀγωνίσθηκε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός; Καὶ στοὺς ἴδιους τοὺς μαθητὰδες Του. Εἶδες μὲ πόση μακροθυμία τὰ ὑπόμεινε ὅλα;... Καὶ μ' ὅλα αὐτά, ἴσαμε σήμερα οἱ περισσότεροι ἀπὸ μᾶς εἴμαστε χωρισμένοι ἀπὸ τὸν Χριστὸ μ' ἓνα τοῖχο παγωμένον, τὸν τοῖχο τῆς ἀπιστίας. **Ἐκεῖνος ἀνοίγει τὴν ἀγκάλη Του καὶ μᾶς καλεῖ κ' ἐμεῖς τὸν ἀρνιόμαστε. Μᾶς δείχνει τὰ τρουπημένα χέρια Του καὶ τὰ πόδια Του, κ' ἐμεῖς λέμε πὼς δὲν τὰ βλέπουμε.** Ἐμεῖς ψάχνουμε νὰ βροῦμε στηρίγματα στὴν ἀπιστία μας, γιὰ νὰ ἰκανοποιήσουμε τὸν ἐγωϊσμό μας, ποὺ τὸν λέμε Φιλοσοφία καὶ Ἐπιστήμη. Ἡ λέξη Ἀνάσταση δὲν χωρᾷ μέσα στὰ βιβλία τῆς γνώσης μας... Γιατὶ «ἡ γνώση τούτου τοῦ κόσμου, δὲ μπορεῖ νὰ γνωρίσει ἄλλο τίποτα, παρεκτὸς ἀπὸ ἓνα πλῆθος λογισμοῦς, ὅχι ὅμως ἐκεῖνο ποὺ γνωρίζεται μὲ τὴν ἀπλότητα τῆς διάνοιας».

Ναί, ἐκείνους ποὺ ἔχουνε αὐτὴ τὴν εὐλογημένη ἀπλότητα τῆς διάνοιας, τοὺς μακάρισε ὁ Κύριος, λέγοντας: *Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν... Μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὁρῶνται*» (Ματθ. 5, 3 & 8)...

Ἄς παρακαλέσουμε τὸν Κύριο νὰ μᾶς δώσει αὐτὴ τὴν πλοῦσια φτώχεια, καὶ τὴν καθαρὴ καρδιά, ὥστε νὰ τὸν δοῦμε ν' ἀναστήνηται γιὰ νὰ ἀναστηθοῦμε κ' ἐμεῖς μαζί Του».

Μὲ αὐτὰ τὰ ἀπλὰ, ἀλλὰ χαριτωμένα λόγια τοῦ Κόντογλου, σὰς εὐχόμαστε κι ἐμεῖς ἀγαπητοὶ μας Φίλοι Ἀναγνώστες, χρόνια πολλά, εὐλογημένα καὶ θεάρεστα. Τὸ δὲ ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ νὰ φωτίζει πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σας!

ΧΡΙΣΤΟΣ ἈΝΕΣΤΗ! - ἈΛΗΘΩΣ ἈΝΕΣΤΗ!



Υπερπολύτεκτη Οικογένεια Ίερέως Χαραλάμπους–Μαρίας ΡΑΜΑΝΤΑΝΑΚΗ, μέ 11 παιδιά, γεν. 2001–2020, Ν. Εύβοίας.

Σέμνωμα καί καύχημα τῆς ΠΕΦΙΠ ἀποτελοῦν οἱ Ἑλληνορθόδοξες Ὑπερπολύτεκνες Οἰκογένειες καί μάλιστα οἱ Ἱερατικές. Ὅμως, δυστυχῶς, τό κοσμικό πνεῦμα τῆς καταναλωτικῆς ἐποχῆς μας ἀρχισε νά ἐπηρεάζει καί τίς Ἱερατικές Οἰκογένειες. Κι ἐνῶ τὰ προηγούμενα χρόνια ἡ πλειοψηφία τους ἦταν Πολύτεκνες, τελευταῖα ὄλο καί λιγοστεύουν. Βέβαια πρέπει νά παραδεχτοῦμε ὅτι, παρ' ὄλη τή μείωση αὐτή, ἀκόμη **τά ποσοστά Πολυτεκνίας μεταξύ τῶν Ἱερατικῶν Οἰκογενειῶν εἶναι μεγαλύτερα, ἐν σχέσει πάντα μέ τό γενικό πληθυσμό.**

Γι' αὐτό καί χαίρομαστε ἰδιαίτερα ὅταν γνωρίζουμε καί παρουσιάζουμε τέτοιες εὐλογημένες Ὑπερπολύτεκνες Ἱερατικές Οἰκογένειες, ὅπως ἡ συγκεκριμένη. Ἡ παρουσία τους εἶναι ἠχηρή ὁμολογία πίστεως καί ἐμπιστοσύνης στό Ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ζωντανή ἀπόδειξη τῶν πνευματικῶν, ἀλλά καί υλικῶν εὐλογιῶν, πού Αὐτός τοῦς παρέχει ἀφειδῶς! Ὁ δρόμος δύσκολος καί πολλές φορές ἀνηφορικός. Ὅμως, συνοδοιπόρο καί βοηθό ἔχουν τό Δεσπότη μας Χριστό, τόν νικητή τοῦ κόσμου (καί τοῦ θανάτου): «*ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἔξετε· ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον*» (Ἰω. 16, 33).

Εἶθε, τό παράδειγμα τοῦ σεβαστοῦ Ἱερατικοῦ ζευγους νά ἀκολουθήσουν ὄχι μόνο οἱ ἐνοριῆτες τους, ἀλλά καί ὄλα τὰ νεαρά ζευγάρια τῆς δύσμοιρης Πατρίδας μας.



Θεόδωρος Κολοκοτρώνης:

• Ἡ ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δέν ὀμοιάζει με καμμιάν ἀπ' ὅσες γίνονται τήν σήμερον εἰς τήν Εὐρώπην. Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις ἐναντίον τῶν διοικήσεων τῶν εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος. Ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτο ὁ πλέον δίκαιος, ἦτον ἔθνος μέ ἄλλο ἔθνος».

(Απομνημονεύματά του, Ἄπαντα Τετσήτη, τ. 1ος, σ. 149).

• «Παιδιά μου!... Πρέπει νά φυλάξετε τήν πίστη σας καί νά τήν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἄρματα εἶπαμε πρῶτα ὑπέρ πίστεως καί ἔπειτα ὑπέρ πατρίδος».

(Λόγος του στήν Πνύκα).

