



ΔΙΔΑΧΕΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ



ΤΕΥΧ. 154
2017

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

Διδαχές περί ἐλεημοσύνης...



• Ο Ἅγιος Νεκτάριος μιλώντας για τήν ἐλεημοσύνη ἀναφέρει:

Ἡ ἐλεημοσύνη εῖναι πράξη ἀγαθῆς προαιρέσεως. Ἡ ἐλεημοσύνη εῖναι ὑπαγόρευση ἀγαθῆς καρδίας, πού ἀγαπᾷ τὸν πλησίον της. Ἡ ἐλεημοσύνη εῖναι δικαιοσύνη, πού ἀποδίδει τὰ ὄφειλόμενα σὲ δσους τὰ ἔχουν ἀνάγκη.

Γιατί ὅποιος ἔχει λάβει τὰ ἀγαθά ἀπό τὸν Θεό, γίνεται διαχειριστής καί οἰκονόμος αὐτῶν. Ἡ ἐλεημοσύνη εῖναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ, τῆς ὁποίας τήν ἐκπλήρωση ζητάει ὁ Θεός περισσότερο ἀπό θυσίες κι ὀλοκαυτώματα.

Στά ἔργα τῆς ἐλεημοσύνης ὑπάγονται κι ὅσα γίνονται χάρη τῆς πνευματικῆς καί ἡθικῆς μορφώσεως καί ἀναπτύξεως τοῦ πλησίον. Ἡ ἐλεημοσύνη θά καλύψει πλῆθος ἀμαρτιῶν καί θά σώσει ἀπό τὸν θάνατο». ¹

• Ο Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης († 20ή Δεκεμβρίου) ἐρμηνεύοντας τοὺς μακαρισμούς λέγει:

Ἡ ἐλεημοσύνη πρέπει νά χαρακτηρίζει τό χριστιανό, ἐπειδή αὐτός εῖναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας μέλη εῖναι ὅλοι οἱ χριστιανοί, πού μαζί Του συγκροτοῦν ἔνα Σῶμα. Καθώς ὅμως ὑπάρχουν καί πολλά ἀδύναμα μέλη αὐτοῦ τοῦ Σώματος ἡ ἄλλα πού δοκιμάζονται ἀπό πολλές στερήσεις κι ἀνάγκες, δέν ὑπάρχει τίποτε πιό φυσικό καί δίκαιο ἀπό τό νά νοιώθουμε συμπάθεια γιά τό μέλος, πού δοκιμάζεται κι ἔχει ἀνάγκη καί νά τό βοηθοῦμε ὁ καθένας ἀνάλογα μέ τήν δύναμή του.

Πολλά εἶναι ἐκεῖνα, πού μποροῦν νά μᾶς παρακινήσουν, γιά νά ἐφαρμόσουμε τήν ἐντολή τῆς ἐλεημοσύνης. Ὑπάρχει ἡ ἄπειρη ἀγάπη καί τό ἄπειρο ἔλεος τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους. Ὑπάρχει ἡ σαφής καί ἔκπληκτη εὐαγγελική ἐντολή. Ὑπάρχει τό παραδειγμα τοῦ Κυρίου μας. Εἴμαστε μέλη τοῦ Χριστοῦ, τοῦ σώματός Του. Νά προσθέσεις σέ ὅλα αὐτά καί τήν αἰσθηση τῆς εὔσπλαγχνίας, πού εἶναι ἔμφυτη στόν ἀνθρωπο. Αὐτή ἀναγκάζει ἀκόμα κι

εναν ἄγριο ἄνθρωπο, πολύ δέ περισσότερο τό χριστιανό, νά νιώσει συμπάθεια γιά κάποιον, πού ύποφέρει.²

• **Ο Άγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος** († 13η Νοεμβρίου) ἐρμηνεύοντας τό «Ἐφ’ δσον γὰρ οὐκ ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἔλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε», γράφει:

Ο Θεὸς δέν μᾶς εἶπε ποτέ ἐπειδὴ εῖσαι ὀκνηρός δέν σοῦ ἀνάπτω τόν ἥλιον· ἐπειδὴ δέν κάνεις τίποτε τό σπουδαῖον σοῦ σβήνω τήν σελήνην, καθιστῶ τήν κοιλίαν τῆς γῆς ἀνίκανον διά παραγγήν, ἀποξηραίνω τάς λίμνας, τάς πηγάς καί τούς ποταμούς· ἀλλά ἀντιθέτως, ὅλα μᾶς τά παρέχει μέ ἀφθονίαν.

Εἰς ώρισμένους δέ, πού δχι μόνον εἶναι ἄνεργοι (ἀπό ὀκνηρία), ἀλλά καί ἐπιπλέον διαπράττουν καί πονηρά ἔργα, τούς ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά ἀπολαμβάνουν αὐτά. Ὄταν Ἰδῆς κάποιον πτωχόν καί εἰπῆς ὅτι ἀγανακτῶ, ἐπειδὴ εἶναι νέος, ὑγιής καί δέν πάσχει ἀπό τίποτε, παρά ταῦτα ὅμιως θέλει νά τρέφεται χωρίς νά ἔργαζεται, ὅλα αὐτά πού προανέφερα νά τά εἰπῆς εἰς τόν ἑαυτό σου, μᾶλλον δῶσε παροησία εἰς ἔκεινον νά τά εἰπῃ εἰς σέ καί πολύ δίκαια νά σοῦ εἰπῇ· σύ μέν με κατηγορεῖς διά ὀκνηρίαν, ἐγώ ὅμιως σέ κατηγορῶ διά τά πονηρά ἔργα, πού κάνεις, ὅταν συκοφαντῆς, ὅταν δοκίζεσαι, ὅταν ψεύδεσαι, ὅταν ἀρπάζης, ὅταν διαπράττης ἀμέτρητα τέτοιου εἴδους ἔργα.³

• **Ο Άγιος Γερηγόριος ὁ Παλαμᾶς** (14η Νοεμβρίου) μιλώντας γιά τήν ἀνεξικαία καί τήν συμπάθεια λέγει:

Τό καλό τῆς ἐλεημοσύνης εἶναι διπλό, καί τό μέν ἔνα εἶναι ἡ μιετάδοση στέγης, σκέπης, τροφῆς καί σέ εὔκαιριακή βοήθεια πρός ἔκεινους, πού ἔχουν ἀνάγκη· τό δέ ἄλλο εἶναι μακροθυμία καί ἀνεξικαία καί συμπάθεια πρός δσους πταίουν.

Ο Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού ἔγινε γιά χάρη μας ἄνθρωπος καί καταδέχτηκε νά εἶναι δάσκαλός μας, μᾶς λέγει: «νά δίδης σέ ὅποιον σοῦ ζητεῖ καί νά μήν ἀποστραφῆς ὅποιον θέλει νά δανεισθῇ ἀπό ἐσένα».⁴

• **Ο πατήρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος** (1930-† 1989) ἔλεγε σχετικά μέ τήν ἐλεημοσύνη:

Διαβάζουμε στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὅτι ὁ Θεός εἶπε: «Αἱ προσευχαί σου καὶ αἱ ἐλεημοσύναι σου ἀνέβησαν ὡς μνημόσυνον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ».

Εἰσακούσθηκαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί οἱ προσευχές καί οἱ ἐλεημοσύνες. Σάν νά ἔχουν κάποια φωνή, σάν νά ἔχουν κάποιον

ζῆχο. Καί οἱ μέν προσευχές, ὅταν λέγωνται μὲ τά χεῖλη, ἔχουν ζῆχο· ἡ ἐλεημοσύνη ὅμως τί ζῆχο νά ἔχῃ;

Κι ὅμως ἡ ἐλεημοσύνη ἔχει δικό της ζῆχο. Διότι εἶναι τά «εὐχαριστῶ» πρός τὸν Θεό, τά ὅποια ἀπευθύνονται οἱ ἄνθρωποι, πού εὔεργετοῦνται. Καί ὅλα αὐτά τά «εὐχαριστῶ» ὁ Θεός τά καταγράφει στό βιβλίο Του γιά τὸν ἐλεήμονα ἄνθρωπο.

Βέβαια δέν θά μᾶς σώσουν τά ἔργα μας. Δέν ὑπάρχει σωτηρία ἐξ ἔργων. Άλλοιμονο ἀν πιστεύουμε κάτι τέτοιο! Μᾶς σώζει μόνο τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου μας. Μᾶς σώζει ἡ θυσία Του. Μᾶς σώζει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.

Τά ἔργα μας ὅμως εἶναι καρποί τῆς πίστεως, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος πού πιστεύει καί δέν ἔχει ἔργα εἶναι δένδρο ἄκαρπο. Καί τό δένδρο τό ἄκαρπο «ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται». Τά καλά μας ἔργα συνηγοροῦν ὅτι δόντως ἀποδεχτήκαμε τὸν Χριστό ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή.⁵

Υποσημειώσεις:

1. Ἀγίου Νεκταρίου Κεφαλᾶ, Ἀπαντα, τόμ. Ε, σελ. 362.
2. Ἀγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ε.Π.Ε., τόμ. 10, σελ. 415.
3. Ἀγίου Ιωάννου Κρονστάνδης, *Oἱ Μακαρισμοί*, σελ. 91.
4. Ἀγίου Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ε.Π.Ε., τόμ. 10, σελ. 513.
5. Ἄσχι. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου. *Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα*, ἐκδ. Ι. Ήσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος, σελ. 64.

«ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Τομηματικό δημοσιογραφικό οργανο τῆς
«Πανελλήνιας Ένώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.Φ.Π.).

Κωδικός Αριθμός Έντύπου: 001721.

Έτος 38^ο, ἀρ. φύλλου 150 — Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2016.

Ἀκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

Τηλ. 210-38.38.496, 210-38.22.586, FAX: 210-38.39.509.

E-mail: info@pefip.gr — Ιστοσελίδα: www.pefip.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ.

Ίδιοκτήτης: Π.Ε.Φ.Π.

ΙΔΡΥΤΗΣ: π. ΝΙΚΟΛΗΜΟΣ (ΜΠΙΛΑΛΗΣ),
Ἄγιορείτης Μοναχός († 2014).

Έκδότης: Άντωνιος Ε. Άντωνιου, τ. Διευθυντής Εμπορικής Τραπέζης,
Πρόεδρος Π.Ε.Φ.Π. — Η «Ε.Π.Ο.» συντάσσεται ἀπό Έπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξεως: Ιωάννης Γ. Θαλασσινός, διευθ. Π.Ε.Φ.Π.

Η «Ε.Π.Ο.» διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ προαιρετικές.