

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ



Ἡ κρίση, τὰ capital controls καί... ἡ Ἀγάπη! Τὰ αἷτια τῆς κρίσης. Βλ. σ. 3.



† Ἄγιορείτης Μοναχός Νικόδημος (Μπιλάλης). Ἐτήσιο ἰ. Μνημόσυνό του. Βλ. σ. 6.



Ἄγιος ΠΑΪΣΙΟΣ ὁ Ἄγιορείτης († 12η Ἰουλίου) • Ὁ Βίος του • Οἱ Ἐκτρώσεις... Βλ. σ. 12.



Τώρα πού ἀνοίγουν τὰ Σχολεῖα...! ΕΚΚΛΗΣΗ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. γιὰ Σχολικά Εἶδη. Βλ. σ. 15.



Οικογένεια Μιχαήλ καί Πλουμιστῆς ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ, μέ 10 παιδιά, γεννημένα ἀπό 1994 ἕως 2014, Νομός Θεσσαλονίκης, βλ. σ. 5.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων τών Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 37ο, αρ. φύλλου 147.

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015.

Ακαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,

FAX: 210-38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: pefip@otenet.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών.

Ίδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Έκδότης: Αντώνιος Ε. Αντωνίου, τ. Διευθυντής

Έμπορικης Τραπεζής, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ιωάννης Γ. Θαλασσινός,
μαθηματικός-συγγραφέας, Διευθ. Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έκτύπωση: «DIAMOND PRINT»,

Μάνδρα Άττικής, ☎ 210-55.52.250.

Η Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ όσους τή ζητήσουν, αλλά και διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου τών Τ. Ναών, μέ εύλογια-άδεια τής Έκκλησίας μας. Δεκτές οί προαιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

«Τò πελαργίζεϊν έστϊ φιλοτεκνεϊν
και φιλογονεϊν».



«Πελαργίζεϊν» σημαίνει: μίμνησ τών πελαργών, πού είναι πτηνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πολυτέκνα, φιλόστοργα, αλλά και φιλογονικά, τμώντα ισόβια τούς γονεϊς! Γι' αυτό ή τμη-εύγνωμοσύνη πρòς τούς γονεϊς λέγεται «άντιπελάργωσις», (Μέγας Βασίλειος, ΡG 29, 176C). Εϊναι τό σύμβολο τής Π.Ε.ΦΙ.Π. Μονογαμική εϊναι και ή τρυγòνα, πού «χηρεύουσα» δέν ξαναζευγαρώνεται!

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): **GR4601101510000 15129604789**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **ETHNGRAA**
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): **GR170171002000 6002010851801**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **PIRBGRAA**
- ALPHA BANK (IBAN): **GR3201401010 101002002080906**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **CRBAGRAA**
- Οί ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματεϊο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση σέ τραπεζϊκό λογαριασμό του Σωματεϊου. Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.
- ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οί Φίλοι-Δωρητές μας, άφου καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν Τράπεζα, νά μάς άποστείλουν τήν άπόδειξη τής καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), έπειδὴ οί Τράπεζες δέν ένημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. έχει τμηθῆ μέ:

- ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·
- ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Τ. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και Τ. Μητροπόλ. Έκκλησίας Έλλάδος, Κύπρου·
- ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και πολλών Δημοσϊων και Ίδιοτικῶν Φορεών.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής και μῆ κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ως «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπόρων Υπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος», άπό όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ και άνω, άνήλικα ἢ σπουδάζοντα.

• ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ μέ 4 και 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα χρωών, αναπήρων, άσθενών, φυλακισμένων, αλλά και ΑΓΑΜΩΝ μητέρων και γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οί όποϊες μέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 11, 13—14), γίνονται κατ' έξάίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικò οικογενειακής καταστάσεως, ύγείας-Κρατικου Νοσοκομείου κλπ., καθως και οϊκογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή και σοβαρή).

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ-ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

• ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ: τρòφιμα, ίματισμό καινούργη ἢ σέ καλή και καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα και έπιπλα, οϊκιακά σκευη κλπ., βιβλία, σχολικά είδη, παιχνίδια, αλλά και ΟΙΚΙΕΣ ἢ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως και παντός είδους ΔΩΡΕΑ χάρη τών συγχρόνων ήρώων Πολυτέκνων Άδελφών μας, πού άξίζουν τήν ήθικη και ύλική ενίσχυση όλων μας.

• ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ κυρίως (βλ. έπομένους Τραπεζ. Λογαρ/μούς και έσωκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 14—15).

Ἡ κρίση, τὰ capital controls καί... ἡ Ἀγάπη!

Ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, ἀλλά ἰδιαίτερα τούς τελευταίους μῆνες, ζοῦμε ὅλοι μας πρωτόγνωρες καταστάσεις, ἐστιάζοντας κυρίως στόν οἰκονομικό καί κοινωνικό τομέα. Μιλᾶμε γιά οἰκονομική καί ἀνθρωπιστική κρίση καί παρακολουθοῦμε μέ ἀγωνία τίς ἐξελίξεις σχετικά μέ τούς μισθοῦς, τίς συντάξεις, τίς τράπεζες κλπ. Μάλιστα, πρόσφατα μία νέα ὁρολογία εἰσήλθε στό λεξιλόγιό μας, τὰ capital controls!

Ὅμως, εἶναι ἡ κρίση μόνο οἰκονομική καί σέ προέκταση ἀνθρωπιστική; Ἦ πρόκειται γιά μία κρίση πρωτίστως πνευματικῶν καί ἠθικῶν ἀξιών; Θά εἶχε ἄραγε ἐκδηλωθεῖ αὐτή ἡ κρίση τόσο ἐπώδυνα γιά τούς περισσοτέρους συνανθρώπους μας, ἐάν σάν πρόσωπα, ἀλλά καί σάν Ἔθνος εἶχαμε ἐναποθέσει τήν ἐλπίδα μας στό μόνο φιλόπρωτο καί παντοδύναμο Κύριο καί Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό, τήν Παναγία Μητέρα Του καί τούς ἀγαπημένους Του Φίλους, τούς Ἁγίους;

Ἄντι νά προσπέσουμε καί νά ζητήσουμε τό ἔλεος καί τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, «... παρασυνεβλήθημεν τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καί ὁμοιωθήμεν αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48, 13), ἀποστατώντας ἀπό τό Θεό καί καταπατώντας κάθε ἠθική Ἀξία. Ἦδη ἀπό τό 1929 ὁ μέγας Σέρβος Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1881— † 18η Μαρτίου 1956) ἀπαντώντας στό ἐρώτημα ποιά εἶναι τὰ αἷτια τῆς μεγάλης κρίσης ἐκεῖνης τῆς ἐποχῆς (οἰκονομικό κράχ τῆς Ἀμερικῆς), μέ λόγο πάντα ἐπίκαιρο, σάν νά ἀπευθύνεται στό σημερινό ἀνθρώπο καί τή σημερινή κρίση, ἔγραφε:

«Μέ ρωτᾶς γιά τήν αἷτια τῆς τωρινῆς κρίσης ἢ τῆς τωρινῆς Θεῖας δίχης! Ἡ αἷτια εἶναι πάντα ἡ ἴδια... Ἡ ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό. Μέ τήν ἁμαρτία τῆς Θεο-ἀποστασίας οἱ ἀνθρώποι προκάλεσαν αὐτή τήν κρίση, καί ὁ Θεός τήν ἐπέτρεψε, ὥστε νά ξυπνήσει τούς ἀνθρώπους, νά τούς κάνει ἐνσυνειδήτους, πνευματικούς καί νά τούς γυρίσει πρὸς Ἐκεῖνον. Στίς μοντέρνες ἁμαρτίες, μοντέρνα καί ἡ κρίση. Καί ὄντως ὁ Θεός χρησιμοποίησε μοντέρνα μέσα ὥστε νά τό συνειδητοποιήσουν οἱ μοντέρνοι ἀνθρώποι: χτύπησε τίς τράπεζες, τὰ χρηματιστήρια, τίς οἰκονομίες, τίς συναλλαγές τῶν χρημάτων. Ἀνακάτωσε τὰ τραπέζια στίς συναλλαγές σ' ὅλο τόν κόσμο, ὅπως κάποτε στό ναό τῶν Ἱεροσολύμων. Προξένησε πρωτόγνωρο πανικό μεταξύ ἐμπόρων καί αὐτῶν πού ἀνταλλάσσουν τό χρῆμα. Προκάλεσε σύγχυση καί φόβο. Ὅλα αὐτά τὰ ἔκανε γιά νά ξυπνήσουν τὰ ὑπερήφανα κεφαλάκια τῶν σοφῶν τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς (σ.σ. καί τῆς Ἑλλάδας σήμερα), γιά νά ἔλθουν εἰς ἐαυτούς καί νά πνευματικοποιηθοῦν. Καί ἀπό τήν ἀνε-



ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- Γιά ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ:
Καθημερινά: 7.30' π.μ.—8.00' μ.μ.
Σάββατο: 7.30' π.μ.—2.30' μ.μ.
- Γιά Πολυτέκνους **Α Τ Τ Ι Κ Η Σ**:
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρῶι 10—2.
- Γιά Πολυτέκνους **Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ**:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρῶι 10—2.
Παράκληση νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Λειτουργεῖ: ΤΡΙΤΗ καί ΠΕΜΠΤΗ
7.30'—3.00'. ☎ 210-38.08.826.
Ὑπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου.

•••••

Γιά περισσότερες πληροφορίες παρακαλοῦμε νά ἐπισκεπέσετε τήν ἰστοσελίδα μας: www.pefip.gr



ση και τό άγκυροβόλημα στά λιμάνια τής ύλικής σιγουριᾶς νά θυμηθοῦμε τίς ψυχές μας, νά αναγνωρίσουμε τίς άνομίες μας και νά προσκυνήσουμε τόν Ὑψιστο Θεό, τόν ζωντανό Θεό...». (Άγιος Νικολάου Βελμιόροβιτς, «Δρόμος δίχως Θεό δέν άντέχεται...», Τεραποστολικές επιστολές Α», εκδ. «Έν πλώ», Άθήνα 2008, σ. 36).

Όμως ή πνευματική διάσταση τής κρίσης δέν άντιμετωπίζεται μόνο μέ άόριστα και άνώδυνα πολλές φορές λόγια και εϋχές. Ό Πανάγαθος Θεός μαζί μέ τά λόγια, τή μετάνοιά μας και τίς προσευχές μας άποζητᾶ από τόν καθένα μας και πράξεις. «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν,

ἀλλ' ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 7, 21).

Καί γεννᾶται τό εϋλογο ἐρώτημα: **Θά ἐπιτρέψουμε ή σημερινή κρίση νά ὀδηγήσει σέ control (=περιορισμό, ἔλεγχο) τής αγάπης μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας τοὺς «ἐλαχίστους»;** Θά ἐπιτρέψουμε σέ ὅλους αὐτούς, πού ὑπηρετοῦν τοὺς «κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Έφεσ. 6, 12) και ἐφαρμοζοῦν τά σχέδιά τους, νά μᾶς ὀδηγήσουν σέ περιορισμό τής ἐλεημοσύνης και τής προσφορᾶς μας πρὸς τοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας;

Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ή αγάπη και ή ἔμπρακτη ἔκφρασή της, ή ἐλεημοσύνη, εἶναι μία «ἐπέन्दυση» και μάλιστα θά λέγαμε ή πιό σίγουρη και ἐπικερδής, διότι «**δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν**» (Παροιμ. 19, 17). Παράδοξος ὁ λόγος, γιατί βεβαίως ὁ Πανάγαθος Θεός δέν ἔχει καμία ἀνάγκη τής δικῆς μας ἐλεημοσύνης. Ό Άγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θέλοντας νά ἐξηγήσει αὐτόν τόν παράδοξο λόγο, ἀλλά και νά συγκινήσει και παρακινήσει τόν κάθε πιστό σέ αγάπη και ἐλεημοσύνη πρὸς ὅσους ὑποφέρουν, παρουσιάζει τόν Κύριο νά ἀπευθύνεται σέ κάθε ἓνα ἀπό ἐμᾶς και νά λέει:

«Πεινάω διά σε... βούλομαι δέ σοι και ὀφειλέτης εἶναι, ἵνα φέρῃ σοί τινα και παρησίαν ὁ στέφανος... Διὰ τοῦτο και δυνάμενος ἐμαυτὸν θρῆψαι, **περιέρχομαι προσαιτῶν, και ταῖς θύραις σου παριστάμενος προτείνω χεῖρα. Παρὰ σοῦ γὰρ τραφῆλα ἐπιθυμῶ· φιλῶ γὰρ σε σφόδρα**». (Λόγος ΚΓ', Περὶ ἐλεημοσύνης και φιλοξενίας, ΕΠΕ 17, 268). «Πεινώ γιά σένα δηλ. και ὑποφέρω, γιά τό καλό σου ὅμως..., θέλω νά σοῦ χωρστάω, νά εἶμαι ὀφειλέτης σου, ὥστε τελικά τό στεφάνι μου θά σοῦ δώσω γιά τήν αγάπη σου νά σοῦ δίνει παρησία. **Γι' αὐτό, ἐνῶ μποροῦσα νά θρέψω τόν ἑαυτό μου, γυρίζω σάν ζητιάνος και στέκομαι στίς πόρτες σου και ἀπλώνω τό Χέρι μου και ζητιανεύω. Ἐπιθυμῶ νά τραφῶ ἀπό σένα· διότι σέ ἀγαπῶ ὑπερβολικά!**»

Σέ αὐτό τό πνεῦμα κινούμενος ὁ Σύλλογός μας προσπαθεῖ μέσα στή λαίλαπα τής πνευματικῆς και ὕλικῆς κρίσης νά ἀπαλύνει, ὅσο εἶναι δυνατόν, τίς ἀσφυκτικές ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων. Όμως οἱ μικρές και ταπεινές δυνάμεις μας δέν ἐπαρκοῦν.

Κάνουμε, λοιπόν, ἔκκληση και «ἀπλώνουμε ἱκετευτικά τά χέρια» πρὸς ὅλους ἐσᾶς, τοὺς ἀγαπητούς μας Ἀναγνώστες —τοὺς ἀπανταχοῦ Φίλους τῶν Πολυτέκνων — και σᾶς ζητᾶμε νά μὴν ὑποστείλετε τή σημαία τοῦ καλοῦ ἀγώνα τής αγάπης. Γνωρίζουμε ὅτι ὅλοι, λίγο ή πολύ, βρισκόμαστε σέ δύσκολη θέση, ὅμως δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Κύριός μας δέν μακάρισε τοὺς πλουσίους, ἀλλά τήν πτωχή Χήρα και τό «δίλειπτό» της, λέγοντας:

«**Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ή χήρα ή πτωχή αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν· ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε**». (Λουκ. 21, 3–4).

Ίδου, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, στό πρόσωπο τῶν ἀναγκεμένων ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων, πού ἥρωικά ἀντίστανται στόν εὐδαιμονισμό καί στήν φυγοτεκνία τῆς ἐποχῆς μας, βρίσκεται ὁ φιλόθεος Δεσπότης μας Χριστός. Ἐνισχύοντάς τους, μέ ὅποιονδήποτε τρόπο καί μέσο, «Χριστὸν ἐπισκεψώμεθα, Χριστὸν θεραπεύσωμεν, Χριστὸν θρέψωμεν... Χριστὸν τιμήσωμεν...» (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Λόγος 14ος, Περὶ Φιλοπτώχειας, ΡG 35, 909).

Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός, διευθ. Π.Ε.Φ.Π.

Συνέχεια ἀπὸ τὸ Ἐξώφυλλο.

Οἰκογένεια Μιχαήλ καί Πλουμερῆς ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ, μέ 10 παιδιά, γεννημένα ἀπὸ 1994 ἕως 2014, Νομός Θεσσαλονίκης.

«Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων χαίρετε.

Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Ἀντώνιος πρὶν 1.700 χρόνια ὅτι στά ἔσχατα χρόνια ὅταν θά ἴδες ἢ θά κάνεις κάτι φυσιολογικό, ὡς πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ κόσμος θά σοῦ πῆει ὅτι τρελήθηκες! Σήμερα θεωρεῖται φυσιολογικό νά ἀποφύγεις ἢ νά σκοτώνεις ὅσα παιδιά σοῦ δίνει ὁ Θεός καί θεωρεῖται τρέλλα νά τά κρατᾶς. Σήμερα θεωρεῖται φυσιολογικό νά γίνονται παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων στήν πατρίδα μας, θεωρεῖται φυσιολογικό νά προβάλλονται βλάσφημες ταινίες ἢ συγγράμματα γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί θεωρεῖται τρέλλα οἱ ὁποιοσδήποτε ἀντιδράσεις σέ ὅλα αὐτά. Αὐτὸ δηλαδή πού κάνει ἡ Οἰκογένειά μας μέ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ αὐτονόητο ὡς πρὸς τὸ θέλημά Του.

Βέβαια σέ ὅλη τὴν οἰκογενειακὴ μας πορεία μέχρι σήμερα ζοῦμε ἓνα θαῦμα καί βλέπουμε συνεχῶς τίς ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ στή ζωὴ μας. Ὅσο γιὰ τοὺς ἐπαίνους πού δεχόμαστε καί θά δεχθοῦμε ὡς πρὸς τὴν πολυτεκνία μας δὲν ἰσχύουν, γιατί ὁ Χριστός θά κρίνει σύμφωνα μέ τὴν ποιότητα καί ὄχι τὴν ποσότητα. Νά εὐχθεσθε νά ἀποκτήσουμε ποιότητα Πατερικὴ, Ἀσκητικὴ καί Ὁρθόδοξη!...».

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὴ Βάπτισή τοῦ 10ου παιδιοῦ (Πορφύριος, ἀπὸ τὸν Ἅγ. Πορφύριο Κανσοκαλυβίτη, πού ἀγαποῦσε ιδιαίτερα τοὺς Πολυτέκνους), ἡ ὁποία ἔγινε στὸν Καθεδρικό Ναὸ Τιμίου Προδρόμου στὴ Νεάπολη Θεσ/νίκης (25.1.2015).



Τὸ Μυστήριό τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολ. Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, ἐνῶ ἀνάδοχος ἦταν ὁ κ. Νικόλαος Μαυρογιώργης (Πολύτεκνος μέ 4 παιδιά). Παρευρέθηκε καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Θεσ/νίκης «Οἱ Ἅγιοι Πάντες» κ. Ἐρωτόκριτος Θεοτοκάτος.



Πρόκειται γιὰ μιὰ πραγματικὰ «κατ' οἶκον Ἐκκλησίαν», μέ τὸ 1ο παιδί σπουδαστὴ Τ.Ε.Ι., τὰ ἐπόμενα 6 μαθητὲς καί τὰ ὑπόλοιπα 3 νήπια. **Ἔργάζεται μόνο ὁ πατέρας καί οἱ ἀνάγκες, ὅπως εἶναι φυσικό, εἶναι πολλές, μέ τὴν Πολιτεία ὄχι μόνο ἀποῦσα, ἀλλὰ καί ἐχθρική...!**

Ὅπως χαρακτηριστικὰ δηλώνει μέ πικρία ὁ κ. Μιχαήλ: «Κανεῖς ἀπὸ τοὺς Πολιτικούς δὲν ἀγαπάει τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Πολιτεία, ἀντὶ νά ἐνισχύει τὴν Πολύτεκνη Οἰκογένεια, πού εἶναι τὸ “κύτταρο” τῆς Πατρίδας, κόβει ἐπιδόματα καί ἐπιβάλλει ἀδικίες καί δυσβάστακτους φόρους». (Ἐφημ. «Δημοκρατία», 19.11.14, σ. 25). Ὅμως, δὲν χάνουν τὴν Πίστη καί τὴν Ἑλπίδα τους, ὅπως ὁμολογεῖ, στό ἴδιο δημοσίευμα, ὁ ἥρωας πατέρας:

«Τὰ παιδιά εἶναι εὐλογία Θεοῦ. Γιὰ ὅσους ἀναρωτιοῦνται πῶς τὰ βγάζουμε πέρα, ἀπαντᾶμε ὅτι μᾶς βοηθᾷ ὁ Χριστός!» Εὐγε σας, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί.

Άγιορείτης Μοναχός ΝΙΚΘΔΗΜΘΣ (Μπιλάλης).

Ένας χρόνος χωρίς τό «Γέροντα τῶν Πολυτέκνων».

Τό Σάββατο 6 Ἰουνίου 2015 στόν Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς (ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα) τελέσθηκε ἀπό τοῦς Συλλόγους «Πανελλήνια Ἐνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) καί «Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἄγιορείτης» τό ἐτήσιο ἱερό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Ἄγιορείτου Μοναχοῦ ΝΙΚΟΛΗΜΟΥ (Μπιλάλη, 1932 — † 4. 6. 2014). Ὁ αἰμίνηστος Γέροντας ὑπῆρξε Ἰδρυτής καί Ἀντιπρόεδρος τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί Ἰδρυτής καί Πρόεδρος τοῦ «Ἁγίου Νικοδήμου». Ἦταν γόνος εὐσεβοῦς Ὑπερπολυτέκνου Οἰκογενείας (τό 2ο ἀπό τά 17 παιδιά, μέ ἐπιζήσαντα τά 10. Γιά τή Βιογραφία τοῦ Γέροντος, βλ. στό Περιοδικό μας, Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 143/2014).

Στή θ. Λειτουργία καί στό ἰ. Μνημόσυνο χοροστάτησε ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφεῖμ συνεπικουρούμενος ἀπό δεκάδα καί πλέον Κληρικῶν. Ὁ Ναός ἦταν κατάμεστος ἀπό συγγενεῖς καί φίλους τοῦ Γέροντος, ἐκπροσώπους ὀρθοδόξων Συλλόγων καί Ἐνώσεων, Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί Πολυτέκνους. Σύντομοις ἐπιμνημόσυνοις λόγους ἐξεφώνησαν ὁ Σεβασμ. κ. Σεραφεῖμ, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, Ἀκαδημαϊκός κ. Στέφανος Ἡμελλος (ὁ Γέροντας ἦταν μέλος τῆς Ἐταιρείας) καί ἐκ μέρους τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Νικόδημος» ὁ Πρόεδρος τους κ. Ἀντώνιος Ἀντωνίου. Μετά τό πέρασ τοῦ Μνημοσύνου προσφέρθηκαν ὁ καθιερωμένος καφές καί κέρασμα στά Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο ἀπό τό ἰ. Μνημόσυνο. Διακρίνονται: στό κέντρο ὁ Σεβασμ. κ. Σεραφεῖμ· ἀπό δεξιά: π. Ἰωάννης Διώτης, π. Νεκτάριος Ζιόμπολας, π. Ἰωάννης Πατίτσας, π. Γρηγόριος Παπακωστόπουλος καί π. Σπυρίδων Λόντος· καί ἀπό ἀριστερά: διάκονος π. Φραγκίσκος Λάβδας, π. Ἀθανάσιος Σουλτάνωφ, π. Ἀπόστολος Θεολόγου, π. Κυριάκος Μανέττας, π. Ἀθανάσιος Γιαννόπουλος καί π. Γερώνυμος Μαγλιάν.



Μιά σπάνια φωτογραφία τοῦ Γέροντος Νικοδήμου (δεξιά) μέ τό μακαριστό Σέρβο ἀσκητή, Ἄγιορείτη Ἱερομόναχο π. Στέφανο Καρουλιώτη († 2001) στά Καρούλια Ἁγίου Ὁρους.



Ἐν συνεχείᾳ μεταφέρουμε τό μεγαλύτερο μέ-
ρος τῆς **ἐπιμνημόσυνης ὁμιλίας τοῦ Προέδρου**
τῆς Π.Ε.Φ.Π. κ. Ἀντωνίου Ἀντωνίου:

«Πέρασε ἕνας χρόνος ἀπό τήν αἰφνιδιαστι-
κή κοίμησι τοῦ ἀειμνήστου Ἁγιορείτου Μονα-
χοῦ Γέροντος ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ Μπιλάλη.

»Κί' ὅμως, ἄν καί ἀνέβηκε στόν Οὐρανό, εὐρί-
σκειται συνεχῶς μπροστά μας. Ὅπου κί' ἄν εὐρί-
σκόμεθα εἶναι παρών. Τόν βλέπουμε στήν Π.Ε.Φ.Π.,
τόν ἀκοῦμε νά μᾶς μιλάει, νά μᾶς ὀρμηγεύει καί
νά μᾶς ὀδηγεῖ. Μεταξύ μας, στήν ἐργασία μας,
σκεπτόμεθα καί λέμε: Ὁ π. Νικόδημος ἔτσι θά τό
ἔκανε αὐτό. Ἔτσι θά χειριζότανε ἐκεῖνο. Τί νά
δώσουμε σ' αὐτή τήν Πολύτεκνη Οἰκογένεια, πού
ζητάει τή συμπαράστασή μας, τή βοήθειά μας;...

»Στίς δυσκολίες μας γιά νά βοηθήσουμε, λόγω
τῆς κρίσης, τόν ἀκοῦμε νά μᾶς λέγει: «Δωρεάν
ἐλάβετε. Δωρεάν δότε». Τόν βλέπουμε νά κινεῖται μέ σβελτάδα καί ἀποφασι-
στικότητα. Νά ψάχνει τίς καρτέλες τῶν ἀπόρων Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν καί
νά σημειώνει τά ποσά πού πρέπει νά σταλοῦν γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐκτά-
κτων ἀναγκῶν τους.

»Νά ἐπικοινωνεῖ τηλεφωνικῶς μέ τίς ἄπορες Πολύτεκνες Μητέρες, νά τίς
συμβουλευεῖ καί νά καλύπτει τίς ἔκτακτες καί μεγάλες οικονομικές, ἀλλά καί
ἠθικές ἀνάγκες τους. Νά ἐπισκέπτεται τίς οἰκογένειες καί νά δροσίξει τή φλόγα
τῆς φτώχειας καί τῆς δυστυχίας πού καίει τά σωθικά τους.

»Νά μιλάει γιά ἠθική, γιά τιμότητα καί ἀκεραιότητα. Νά φωνάζει μ' ὄλη τή
δύναμή του κατά τῶν ἐκτροῦσεων. **Ὅχι ἔκτρωση! Ὅχι φόνο ἀθῶων ψυχῶν!**

»Νά προσκαλεῖ συζυγικά ζευγάρια πού εὐρίσκονται σέ διάσταση καί νά
ξενυκτάει γιά νά τά πείσει νά μείνουν στό Μυστήριο τοῦ Γάμου τους καί
στήν Οἰκογένειά τους.

»Νά σπουδάξει πτωχά παιδιά. Νά εὐσπλαχνίζεται τίς ἄγαμες μητέρες, νά τίς
στεγάζει καί νά τίς ἐνισχύει οικονομικά, ἐλαφρύνοντας τόν σταυρό τους.

»Νά μιλάει γιά Ὁρθοδοξία καί Ἑλληνισμό, προφορικά καί γραπτά. Νά ἐλέγ-
χει τούς παρεκκλίνοντας ἀπό τά Ὅσια καί Ἱερά. Γενικά νά ὀδηγεῖ στή σω-
τηρία παρασυρμένες ψυχές...

»Ἐχουν λεχθεῖ καί ἔχουν γραφεῖ, ἀπό πολλούς ὀξυγράφους καλάμους, πολλὰ
θαυμαστά γιά τόν ἀοίδιμο π. Νικόδημο Μπιλάλη. Ἡ ἐμπειρία μου, ἐπί 45 χρόνια
ἀγαστῆς συνεργασίας μου μαζί του, μέ ἀφήνει ἐκστατικόν διά τίς ἰκανότητές του.

»Εἶναι ἐδραία ἡ πίστις μου ὅτι εἶχε πλούσια τήν Χάρη τοῦ Κυρίου.

»**Αἰωνία ἡ μνήμη σου ἅγιε Γέροντά μας, ἀοίδιμε καί ἀείμνηστε π. ΝΙ-
ΚΟΔΗΜΕ».**

Ἐπίσης, τήν ἴδια ἡμέρα **ἰ. Μνημόσυνο τελέσθηκε καί στήν Ἱερά Μονή Πα-
ντοκράτορος στό Ἅγιον Ὅρος**, ὅπου βρῖσκεται ὁ τάφος τοῦ Γέρ. Νικόδημου,
μέ τή συμμετοχή πολλῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων καί λαϊκῶν. Παρέστη ὀλιγομελῆς
ἀντιπροσωπεία τῆς Π.Ε.Φ.Π. Εὐχαριστοῦμε τόν σεβ. Καθηγούμενο Γέρ. Γα-
βριήλ καί τούς πατέρες τῆς Ἱ. Μονῆς γιά τήν ἀβραμαία φιλοξενία.

Τέλος, καί ἀπό τή θέση αὐτή, θά θέλαμε νά εὐχαριστήσουμε θερμά τό σε-
βασμ. κ. Σεραφεῖμ, τούς Ἱερεῖς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τούς συμ-
μετέχοντας σεβ. Ἱερεῖς, τούς ἐκπροσώπους τῶν Ὁρθοδόξων Συλλόγων καί
Ἐνώσεων, τούς κατά σάρκα συγγενεῖς τοῦ Γέροντος, καθώς καί ὄλους ὅσοι
τίμησαν μέ τήν παρουσία καί τήν προσευχή τους τό μακαριστό Γέροντά μας.



**Ὁ κ. Ἀντωνίου ὁμιλῶν
στό ἱερό Μνημόσυνο.**

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙ

Οικογένεια Ειρήνης ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ, με 5 παιδιά, γεννημένα από 2003 έως 2007, Νομός Αττικής.



Πρόκειται για μία θαυμαστή περίπτωση, γιατί τά πρώτα παιδιά είναι 2δυμα και τα υπόλοιπα 3δυμα, μάλιστα με φυσιολογική σύλληψη.

Δυστυχώς, ο πατέρας «λείπει» από την Οικογένεια λόγω διαζυγίου και τά παιδιά μεγαλώνει μόνη της ή μητέρα, η οποία εργάζεται περιστασιακά, ενώ τον περισσότερο καιρό είναι άνεργη.

“Όλα τα παιδιά είναι μαθητές και τώρα που ανοίγουν

τά σχολεία (βλ. σελ. 15) οι ανάγκες είναι ιδιαίτερα μεγάλες και δυσβάστακτες για τη μητέρα. Δέν έχουν δικό τους σπίτι, ἀλλ᾽ εὐτυχῶς τούς ἔχει παραχωρηθεῖ ἓνα, ἀπό φίλους, με συμβολικό ἐνοίκιο.

Τῆ μεγάλη ἐκούσια ἔλλειψη τοῦ ἑνός ἀπό τούς δύο γονεῖς, πού πληγώνει τὰ ἄθῳα παιδιά, ἀναπληρεῖ ἡ ἀγάπη καί ἡ εὐλογία τοῦ Παναγάρχου Θεοῦ, ὁ ὁποῖος σάν φιλεῦσπλαχνος Πατέρας τὰ φροντίζει μέσω καί τῶν ἀνθρώπων Του.

Εὐχόμεστε οἱ ἀπανταχοῦ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων νά ἀφουγκραθοῦν τήν ἀγωνία τῆς ἡρώιδας μητέρας καί νά τή βοηθήσουν μέσω τῆς «μικρῆς καί φτωχῆς» Π.Ε.ΦΙ.Π.

Οικογένεια Ἀναστασίου καί Ἐλένης ΤΡΑΜΠΟΥΛΗ, με 5 παιδιά-κορίτσια, γεννημένα από 1998 έως 2014, Νομός Αττικής.



Εὐσεβῆς Οικογένεια, με τὰ 4 παιδιά μαθήτριες καί ἓνα νήπιο.



ΝΩΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

«Αρχίζουν τά σχολεία καί δέν ἔχω νά ἀγοράσω τά ἀπαραίτητα σχολικά γιά τά παιδιά μου...»!

Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων χαίρετε.

Εὐχαριστοῦμε πολὺ γιά τή βοήθεια πού μᾶς στείλατε καί γιά ὅλα ὅσα κάνετε γιά ἐμένα καί τά 4 παιδιά μου (τά ὁποῖα ἔχουν γεννηθεῖ ἀπό τό 1998 ἕως τό 2003).

Σέ λίγες ἡμέρες ἀρχίζουν τά σχολεία καί δέν ἔχω νά ἀγοράσω γιά τά παιδιά μου τά ἀπαραίτητα σχολικά, καθώς καί φόρμες καί ἀθλητικά παπούτσια.

Παρακαλοῦμε νά μή μᾶς ξεχάσετε καί νά κάνετε καί γιά μᾶς ὅ,τι μπορεῖτε.

Μέ ἐκτίμηση

N. Κοζάνης, 23.8.2015.

Οἶκογ. Β. Τ.

(ἐγκαταλελειμμένη, μέ 4 παιδιά).

«Τίς δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς μας θέλουμε πάντα νά τίς μοιραζόμαστε μέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀγάπη...»!

Ἀγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων ὁ Θεός μαζί σας.

Ὁ μακαριστός Γέροντας Νικόδημος νά ἔχει καλὸ Παράδεισο. Μέ ἀγάπη θυμόμαστε πάντα τά σοφά του λόγια. Τίς δύσκολες στιγμές τῆς ζωῆς μας θέλουμε πάντα νά τίς μοιραζόμαστε μέ ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀγάπη.

Τά δικά μας προβλήματα εἶναι μεγάλα καί πολλὰ. Ὁ σύζυγός μου εἶναι ἄρρωστος καί θά πρέπει νά πᾶμε στήν Ἀθήνα γιά ἐξετάσεις, ὅμως πού νά βρεθοῦν τά χρήματα;...

Τά μεγάλα μου παιδιά εἶναι ὅλα ἀνεργα. Τό στεγαστικό δάνειο μᾶς πνίγει καί στό τέλος θά χάσουμε καί τό σπίτι μας. Ἔχουμε ἐναποθέσει τίς ἐλπίδες μας στό Θεό καί σ' ἐσᾶς. Παρακαλοῦμε πολὺ μή μᾶς ξεχάσετε.

N. Σάμου, 10.6.2015.

Οἶκογ. Μ. καί Ἐ. Σ.

(μέ 9 παιδιά).

Οἶκογένεια Σωσιπάτρου καί Εἰρήνης ΛΟΥΚΑ, μέ 5 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2001 ἕως 2014, Νομός Κερκύρας.



Ὁ πατέρας δοκιμάζεται ἀπό τήν ἀνεργία καί γιά νά συντηρήσει τήν Οἶκογένειά του ἐκτρέφει λίγα πρόβατα. Κι ἐδῶ 4 παιδιά εἶναι μαθητές. Οἱ ἀνάγκες εἶναι πολλές καί γι' αὐτό εἶναι ἀναγκαῖα ἡ βοήθειά μας.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΟ... ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ!



Προκλητικός ό τίτλος του άρθρου, που όμως θά πρέπει όλους νά μάς προβληματίσει, γιατί αναφέρεται στά λάθη πού κάνουμε στή διαπαιδαγώγηση τών παιδιών μας. Οί περισσότεροι γονείς, δυστυχώς, ίσως από άγνοια πολλήες φορές καί πάντως από κακώς έννοούμενη αγάπη, προξενούμε σοβαρές πληγές στήν τρυφερή ψυχή τών παιδιών μας καί συμβάλλουμε καθοριστικά στή διαμόρφωση προβληματικών χαρακτήρων.

Συγγραφέας αυτού του άφυπνιστικού κειμένου είναι ό μακαριστός Ρώσος Έπίσκοπος Αικατερίνμπουργκ καί Έρμπίσκ **Ειρναϊος** (19ος αι.), ό όποϊός είναι βαθύς γνώστης τών προβλημάτων τής άγωγής, τά όποϊα άντιμετωπίζει καί έπιλύει μέ βάση τήν Πατερική Παιδαγωγή.

Τό μικρό αυτό κείμενο, μαζί μέ δέκα (10) παιδαγωγικές Όμιλίες του, έμπεριέχεται στό ώφέλιμο βιβλίο: **«Μητέρα πρόσχε!»**, τό όποϊο κυκλοφορείται από τίς έκδόσεις τής Έερās Μονής Παρακλήτου, Ώρωπός Άττικής 2013²⁸ (σ.σ. 111, γιά τό συγκεκριμένο κείμενο, βλ. σελ. 107-109), τηλ. 22950.32475. **Τό συνιστούμε θερμά.**

• Από μικρό νά μήν του άρνείστε τίποτα. Δίνετε του ό,τι έπιθυμεί, ό,τι ζητάει, ιδίως όταν πεισματώνει καί κλαίει. Έτσι θά μεγαλώσει καί θά πιστεύει πώς οί άλλοι του όφείλουν τά πάντα, πώς έχει μόνο δικαιώματα.

• Όταν αρχίσει νά ξεστομίζει βρισιές, έσεϊς νά γελάτε. Έτσι θά του δώσετε νά καταλάβει ότι είναι πολύ έξυπνο!

• Μήν του λένε ποτέ: «Αυτό είναι κακό!». Έτσι λένε μόνο τά παλιά μυαλά. Όταν άργότερα συναντήσει στήν ζωή του δυσκολίες καί θά ύποσσει τό κακό, τότε θά έχει τήν βεβαιότητα πώς ή κοινωνία είναι πού τό άδικεί.

• Μαζεύετε έσεϊς ό,τι παρατάει έδω κι εκεί, βιβλία, ρούχα, παπούτσια..., μήν του πείτε ποτέ: «Μάζεψέ τα, βάλ' τα στή θέση τους». Έτσι θά πιστέψει πώς ή μάνα είναι δούλα του, καί πώς γιά όλα είναι ύπεύθυνοι πάντα οί άλλοι.

• Άφήστε το νά βλέπει τά πάντα (προπαντός στήν τηλεόραση) καί νά διαβάζει τά πάντα, χωρίς ποτέ νά τό καθοδηγείτε. Τό παιδί σας είναι άτσιδά καί ξέρει νά διακρίνει! Η μόρφωσή του θά γίνει έτσι πολύ πηλατιά!

• Μήν του δίνετε καμιά πνευματική άγωγή. Νά κοροϊδεύετε μπροστά του τήν πίστη, τήν Έκκλήσια, τούς παπάδες κι εκείνους πού τούς άκολουθοϋν. Όταν τό παιδί μεγαλώσει, «θά διαλέξει από μόνο του».

• Δίνετε του μπόλικο χαρτζιλίκι γιά νά μήν νιώθει κατώτερο από τούς άλλους καί «νά μήν στερηθεί ό,τι στερηθήκατε έσεϊς». Όταν μεγαλώσει, θά είναι βέβαιο πώς τήν άξία στόν άνθρωπο τή δίνει τό χρήμα, άδιάφορο πώς άποκτήθηκε.

• Μήν του ήετε ποτέ: «Κάνε αυτό» ή «Μήν κάνεις εκείνο», γιατί έτσι τό καταπιέζετε, δέν σέβετε τήν έλευθερία του καί τήν προσωπικότητα του. Μπορεί μάλιστα νά του δημιουργήσετε... ψυχικά τραύματα! "Όταν μεγαλώσει, θά νομίζει πώς ή ζωή είναι μόνο νά διατάξεις, ποτέ ν' άκοϋς.

• Νά τσακώνεστε, νά βρίζετε, νά προσβάλλητε ό ένας τόν άλλον μπροστά του χωρίς ντροπή. (Μήν άνησυχείτε, έτσι δέν θά του δημιουργήσετε ψυχικά τραύματα!). Άργότερα, όταν παντρευτεί, θά του φαίνεται φυσικό νά κάνει τά ίδια.

• "Όταν άρχίσει νά μπλέκεται στά δίκτυα του έρωτισμού καί τής φιληδονίας, έσεις κλειστε τά μάτια σας. Μήν του μιλήσετε, μήν τό συμβουλέψετε. Άφήστε το νά «βγάλη τά μάτια του», άφου «αυτό είναι φυσιολογικό...»!

• Νά παίρνετε πάντα τό μέρος του μπροστά στους δασκάλους καί τούς γείτονες. Μήν πιστεύετε ποτέ ότι «τό άγγελούδι σας» μπορεί νά κάνει άναποδιές καί άτιμίες. Βρίστε εκείνους πού φιλικά καί καλοπροαίρετα σάς άναφέρουν κάτι σχετικό. Είναι συκοφάντες καί ζηλιάρηδες.

• "Όταν θά πάτε στό άστυνομικό τμήμα, όπου τό μάζεψαν γιατί έκλειψε ή γιατί πήρε ναρκωτικά, φωνάξτε δυνατά μπροστά σέ άλλους ότι είναι ένα παλιόπαιδο, ένας άλήτης, ότι θυσιαστήκατε γιά τό καλό του αλλά δέν μπορέσατε ποτέ νά τό συμμαζέψετε." Έτσι έσεις θά βγειτε καθαροί.

• Έτοιμασείτε γιά μιά ζωή γεμάτη πόνο καί τύψεις. Θά τήν έχετε!

(† Έπίσκοπος Αικατερίνμπουργκ καί Ίρμπίτσκ Ειρναϊος).



ΞΕΡΕΤΕ τί είναι καί τί προσφέρει ό ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Άγεννήτου Παιδιοϋ»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τής έφηβικής καί προεφηβικής ηλικίας νέες, αλλά καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ—, ώστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στην τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, ούτε τή χειρουργική ούτε τή φαρμακευτική, έστο κάποιων ώρων καί ήμερών, με όποιαδήποτε μορφή άντισυλληπτικών: «κάπι έπομένης ήμέρας» κ.λπ., όπως καί με «σπιράλ», πού είναι πρώην ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ, άλλ' ούτε καί με ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οί Έργοι Κανόνες τής Έκκλησίας μας-ΚΑ' Άποστολ. κ.ά.- «κανονίζουν» τήν έκτρωση με πολυετή στέρση τής θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση με Ζετή άφορισμό!). Συνυπεύθυνοι είναι καί οι άνδρες-σύζυγοι, αλλά καί «σύντροφοι», όπως καί οι ίατροί, οι φαρμακοποιοί καί οι λοιποί συνεργούντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», αλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού αντιμετωπίζει πειρασμό ή κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ή ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, άς μήν δυσκολευθί νά επικοινωνήσει με τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστεγάζεται καί συνεργάζεται με τήν Π.Ε.Φ.Π. Τό ίδιο ίσχύει καί γιά όσους γνωρίζουν έγκύους, πού κινδυνεύουν νά όδηγηθούσιν σε έκτρωση. Γράψτε ή τηλεφωνήστε ή έπισκεφθήτε μας. Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ είναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ επίσης καί άποφυγή από τά «Κέντρα Οικογενειακού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστούσιν άντισύλληψη, αλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά από τέτοια κέντρα, πού δυστυχώς προπαγανδίζουν καί διαφημίζονται πιεστικά... Ζητήστε μας σχετικά έντυπα, πού διαθέτομε ΔΩΡΕΑΝ, όπως καί κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθήτε καί έμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-38.38.496, 38.22.586, FAX: 38.39.509.



Ἅγιος ΠΑΪΣΙΟΣ ὁ Ἀγιορείτης († 12η Ἰουλίου).

**Τέκνο εὐσεβοῦς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας
καί θερμός Φίλος τῶν Πολυτέκνων!**



Μεγαλυνάριον

Χαίροις τῶν Φαράσων θεῖος βλαστός, Ἄθωνος τοῦ Ὁρους περιάκουστος ἀσκητῆς, χαίροις τῆς Ἑλλάδος ὁ φωτιστῆς ὁ νέος, Παῖσιε τῶν νέων μέγιστε σύμμαχε.

(Μητροπολ. Ἐδέσσης Ἰωήλ, «Ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Παΐσιου τοῦ Ἀγιορείτου», σ. 57).

Θεός δέν θά τόν ἀφήση...» (Γέροντος Παΐσιου Ἀγιορείτου, «Λόγοι Δ', ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ», Ἰ. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσ/νίκης 2014¹⁶, σελ.73-76).

Ἀλλά καί ἡ συνέχιση τῆς διακονίας τοῦ Γέροντος Νικοδήμου στό ἔργο τῆς Π.Ε.Φ.Π., ὁ ὁποῖος ἦταν Ἰδρυτής της, ὀφείλεται σημαντικά στόν Ἅγιο. Γιατί, ὅπως μᾶς εἶχε διηγηθεῖ, ὅταν κάποτε ὑπερβολικά κουρασμένος ἀπό τό βᾶρος τῆς διακονίας του εἶχε ζητήσει τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Παΐσιου προκειμένου νά ἀποσυρθεῖ, ὁ Ἅγιος τοῦ ἀπάντησε:

Γιά τό μεγάλο αὐτό σύγχρονο Ἅγιο, πού ἡ ἀγιοκατάταξή του ἐγίνε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στίς 13 Ἰανουαρίου 2015, ἔχουμε κάνει κατά τό παρελθόν ἀναφορές στό Περιοδικό μας. (Βλ. στά Περιοδικά μας: ἀρ. τ. 64/1994, σελ. 17-22, ἀρ. τ. 65/1995, σελ. 12-13, καί ἀρ. τ. 67/1995, σελ. 14-15). Μάλιστα, ἔχουμε ἀφιερῶσει καί ἕνα τεύχος τοῦ Περιοδικοῦ μας στή διδασκαλία του γιά τήν Οἰκογένεια καί τά Παιδιά, μέ τίτλο: «Γέροντος ΠΑΪΣΙΟΥ, «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ», Ἐκλεκτά Ἀποσπάσματα» (Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 102/2004).

Ὁ μακαριστός Γέροντάς μας π. Νικόδημος (Μπιλάλης) εἶχε μακροχρόνια στενή πνευματική σχέση μέ τόν Ἅγιο Παῖσιο, τόν ὁποῖο συμβουλευόταν γιά σημαντικά θέματα τῆς Π.Ε.Φ.Π., ἀλλά καί τῆς προσωπικῆς του ζωῆς. Ὅπως ἔλεγε κι ἔχει γράψει ὁ π. Νικόδημος, ὁ Γέροντας Παῖσιος γενικά δέν διάβαζε ἐφημερίδες καί περιοδικά, ἀκόμη καί θρησκευτικοῦ περιεχομένου, ὅμως **ἔκανε μία ἐξαίρεση καί διάβαζε τό Περιοδικό μας, καί αὐτό γιατί ἀγαποῦσε ιδιαίτερα τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες, μάλιστα ὁ ἴδιος ἦταν τέκνο Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας μέ 9 παιδιά.** Ἔλεγε γι' αὐτές χαρακτηριστικά:

«Ὁ Θεός ἀγαπάει καί φροντίζει ιδιαίτερα τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες... Ἕνας Πολύτεκνος μπορεῖ στίς ἀρχές νά ἀντιμετωπίσει δυσκολίες, ἀλλά ὁ

«—Πάτερ Νικόδημε, κάθισε εκεί πού είσαι, ἄφησε ὄ,τι ἄλλο κάνεις καί ἀφοσιώσου στό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.».

Ἐφέτος (12η Ἰουλίου) ἐροτάσθηκε μέ μεγαλοπρέπεια καί κάθε ἐπισημότητα ἡ ἐπέτειος τῆς κοιμήσεως τοῦ Γέροντα ὡς Ἁγίου καί τελέσθηκε ἡ πρώτη θ. Λειτουργία στήν ἰ. Μνήμη του σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί στό ἐξωτερικό. Ἰδιαίτερα συγκινητικές ἦταν οἱ λατρευτικές ἐκδηλώσεις πού ἔλαβαν χώρα στό Ἱερό Ἦσυχαστήριο Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (καί Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου) στή Σουρωτή Θεσ/νίκης, ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος τοῦ Ἁγίου Παΐσιου. Σέ αὐτές προεξήρχε ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, συμμετεῖχε δέ πλειάδα Ἀρχιερέων, Ἦγουμένων, Ἱερέων καί πλήθος κόσμου, ἀληθινή λαοθάλασσα.

Μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἰ. μνήμης τοῦ Ἁγίου τό Ἱερό Ἦσυχαστήριο ἐξέδωσε τό Βίο του, μέ τίτλο: «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΪΤΗΣ» (Ἱερό Ἦσυχαστήριο «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή, 570 06 Βασιλικά Θεσ/κης, τηλ. 23960.41320, fax: 23960.41594, σ.σ. 600), τόν ὁποῖο φωτογραφικά ἐδῶ παρουσιάζουμε (σύν Θεῶ θά κάνουμε ἐκτενέστερη ἀναφορά σέ ἐπόμενο τεῦχος). Πρόκειται γιά μία συναξαριακή παρουσίαση τῆς ζωῆς αὐτοῦ τοῦ μεγάλου Ἁγίου τῆς ἐποχῆς μας (τόν ὁποῖο εἶχαμε τήν εὐλογία νά γνωρίσουμε προσωπικά), πού συγκινεῖ, κατανύγει καί πολλαπλῶς μᾶς διδάσκει. **Τό συνι-στοῦμε θερμά.**

Στό Βίο τοῦ Ἁγίου ἀναφέρεται καί ἓνα φοβερό ὄραμά του γιά τίς φονικές Ἐκτρώσεις. Τό ὄραμα αὐτό τόν εἶχε κυριολεκτικά συγκλονίσει. Διαβάζουμε σχετικά στό Βίο του:

«Ὑστερα ἀπό αὐτό τό ὄραμα δέν μποροῦσε νά συνέλθῃ ἀπό τόν μεγάλο πόνο πού δοκίμασε γιά τίς ψυχές αὐτῶν τῶν παιδιῶν.

»Τό ὄραμα αὐτό τό ἔγραψε ἰδιοχείρως καί τό ἔδωσε νά δημοσιευθεῖ στό περιοδικό «Πολύτεκνη Οἰκογένεια»*. Τό διηγεῖτο καί ὁ ἴδιος σέ πολλούς, **τονίζοντας ὅτι ἡ ἔκτρωση εἶναι φοβερή ἁμαρτία, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς σκοτώνουν τά ἄθῶα παιδιά τους καί μάλιστα στερώνοντας τους τή δυνατότητα νά λάβουν τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος...** («Ὁ Ἅγιος Παῖσιος ὁ Ἀγιορεῖτης», σελ. 422).

Κλείνοντας τήν ἀναφορά μας στόν Ἅγιο, παρουσιάζουμε τό διάλογο πού εἶχε ὁ μακαριστός Γεροντάς μας π. Νικόδημος μέ τόν Ἅγιο Παῖσιο γιά τά ἐκτρωμένα ἔμβρυα, ὁ ὁποῖος δέν περιλαμβάνεται στό Βίο του, ἀλλά κυκλοφόρησε σχετικά πρόσφατα στό διαδίκτυο, καθώς καί τό προαναφερόμενο ὄραμα τοῦ Ἁγίου γιά τίς Ἐκτρώσεις.

* Ὁ Ἅγιος Παῖσιος στό ἰδιοῦχο κείμενό του, ἀπό ταπείνωση, δέν ὑπέγραψε μέ τ' ὄνομά του, ἀλλά ὡς «Ἀγιορεῖτης Ἀσκητής». Τό παρέδωσε στό Γέροντά μας π. Νικόδημο (Μπιλάλη), ὁ ὁποῖος τό πρωτοδημοσίευσε στό Περιοδικό μας «ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ Οἰκογένεια», ἀρ. τ. 26-27/1985, σελ. 20, μέ τίτλο: «**Ἀποκαλυπτικό Ὅραμα Ἀγιορεῖτη Ἀσκητή. ΦΟΒΕΡΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΗΣ!**». Τό παραθέτουμε στήν ἐπομένη σελίδα φωτογραφικά.



Τί γίνονται οί ψυχές τῶν ἐκτρωμένων παιδιῶν; (Ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου Παΐσιου στόν π. Νικόδημο Μπιλάλη).

Τό παρακάτω περιστατικό τό μετέφερε ὁ αὐτήκοος μάρτυς π. Διονύσιος Διονυσιάτης:

«Ἐβγαине κάποτε ἀπό τό Ἅγιον Ὅρος ὁ Ἅγιος Παΐσιος μέ τό καραβάκι, γεγονός πού στάθηκε βέβαια ἀφορμή νά τρέξει ὁ κόσμος κοντά του, ὅπως τρέχουν οἱ μέλισσες στά ἄνθη τῶν λουλουδιῶν.

Μεταξύ αὐτῶν καί ὁ ἐκλεκτός Γέροντας π. Νικόδημος Μπιλάλης, ὁ ὁποῖος ἔκανε θεάρεστο ἔργο μέ τήν εὐλογία καί ἐνθάρρυνση τοῦ π. Παΐσιου, στό θέμα τῶν Πολύτεκνων Οἰκογενειῶν καί πού συνετέλεσε στό νά σωθοῦν ἀπό τήν ἔκτρωση τόσα καί τόσα παιδιά. Ὁ π. Νικόδημος ρώτησε τόν Ἅγιο:

- Γέροντα, ἔχω μία ἀπορία. Τί γίνονται οἱ ψυχές τῶν παιδιῶν πού οἱ μητέρες τους τά σκότωσαν μέ ἔκτρωση;

- Ἄκου νά σοῦ πῶ π. Νικόδημε, εἶπε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, μοῦ λέει ὁ λογισμός, πῶς ὁ καλός Θεός θά πάρει τίς ψυχές αὐτῶν τῶν παιδιῶν πού στερήθηκαν τό δῶρο τῆς ζωῆς καί θά τίς βάλει στόν Παράδεισο.

Στή συνέχεια θά πάρει τίς ψυχές τῶν βρεφοκτόνων γονέων καί τῶν δολοφόνων ἱατρῶν πού συντελοῦν στό πάνφρικτο αὐτό ἔγκλημα καί θά τίς βάλει στήν κόλαση ἄν δέν μετανοήσουν εἰλικρινά».

(Ἀπό τήν ἴσοσελίδα: www.romfea.gr, 25.2.2015).

Ἄποκαλυπτικό Ὅραμα Ἁγιορείτη Ἀσκητῆ **ΦΟΒΕΡΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ!**

«Ἐφέτος, τό 1984, τήν Τρίτη ἡμέρα τοῦ Πάσχα, ὥρα 12η τά μεσάνυκτα, στίς 11 τοῦ μηνός Ἀπριλίου, εἶδα ἓνα φοβερό Ὅραμα! Ἐνῶ εἶχα ἀνάψει δύο κεράκια (μέσα σέ δύο τενεκεδάκια), ὅπως συνήθως, καί ὅταν κοιμᾶμαι ἀκόμη, γιά ὄσους πάσχουν ψυχικά καί σωματικά, πού συμπεριλαμβάνονται καί οἱ κεκοιμημένοι, βλέπω ἓνα Ὅραμα!

Ἐναν κάμπο ἀπό σιτάρι, ἀλλά τό σιτάρι δέν εἶχε ξεσταχυάσει ἀκόμη, μόλις ἀρχίζε νά καλαμιάζει. Ἐγώ βρισκόμουνα ἔξω ἀπό τήν μάνδρα τοῦ χωραφιοῦ καί κολλοῦσα κεργιά ἀπέξω στόν τοῖχο γιά τούς κεκοιμημένους.

Ἄριστερά ἀπό τήν μάνδρα ἦταν μία ἔκταση, τόπος ἀνώματος, κρημνώδης καί χέρσος, ὁ ὁποῖος τόπος σείονταν συνέχεια ἀπό μία δυνατή βοή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖτο ἀπό χιλιάδες βοές σπαραχτικές, πού ἔκαναν

νά σπαράζει ἀκόμη καί τήν καρδιά τοῦ πιό σκληροῦ ἀνθρώπου.

Ἐνῶ ὑπέφερα ἀπό τό ἄκουσμα τῶν σπαραχτικῶν ἐκείνων φωνῶν καί δέν μπορούσα νά ἐξηγήσω τό Ὅραμα, ἄκουσα μιά φωνή νά μοῦ λέει:

“ Ὁ μὲν κάμπος μέ τό σπαρμένο σιτάρι, πού δέν ἔχει ἀκόμη ξεσταχυάσει, εἶναι τό Κοιμητήρι μέ τίς ψυχές τῶν νεκρῶν πού θά ἀναστηθοῦν. Ὁ δέ τόπος ἐκεῖνος, πού σείεται ἀπό τίς σπαραχτικές φωνές, εἶναι ὁ τόπος πού βρίσκονται οἱ ψυχές τῶν παιδιῶν ἀπό τίς ἐκτρώσεις.”

Ἐνῶ λοιπόν συνῆλθα ἀπό τό Ὅραμα, δέν μπόρεσα ὅμως νά συνέλθω ἀπό τόν πολύ πόνο πού ἔνοιωσα καί δέν μπορούσα νά πλαγιάσω, γιά νά ξεκουραστώ λίγο, παρ' ὅλο πού ἤμουν κατάκοπος ἀπό τήν ὀδοιπορία καί ὀρθοστασία τῆς προηγούμενης ἡμέρας»!

(Ἀπό τό Περιοδικό μας «Πολύτεκνη Οἰκογένεια», ἀρ. τ. 26-27/1985, σελ. 20).

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ...!

Έχει επικρατήσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, τέτοια έποχή να κάνουμε μέσω του Περιοδικού μας, αλλά και του Διαδικτύου, ΕΚΚΛΗΣΗ προς τους δυναμένους να βοηθήσουν στη συλλογή ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, από την Π.Ε.ΦΙ.Π. υπέρ των αδελφών μας Πολυτέκνων.

Έφ'ετος ή έκκλησή μας αυτή εκφράζει ακόμη περισσότερο την αγωνία μας για τό ευαίσθητο αυτό θέμα. Γιατί τά σχολικά δέν είναι απλώς μία άλλη ανάγκη από τίς πολλές, πού πρέπει να αντιμετωπίσουν οί ήρωες Πολυτέκνοι Γονείς. Άφορᾶ τή δυνατότητα να μπορέσουν τά πολλά καί αξιαγάπητα παιδιά τους μέ αξιοπρέπεια καί μέ ἴσους, ὅσο γίνεται, ὄρους να μάθουν γράμματα, να σπουδάσουν καί να προκόψουν στή ζωή τους.

Καί ἤμε να μπορέσουν να παλέψουν μέ «ἴσους» ὄρους, γιατί, ὅπως ὄλοι γνωρίζουμε, ἡ «δωρεάν» λεγομένη Παιδεία καί τό εκπαιδευτικό μας σύστημα κάθε ἄλλο παρά ἴσες εὐκαιρίες καί δυνατότητες παρέχει πρὸς ὄλους τούς μαθητές. Γιατί, ἐκτός ἀπό τά σχολικά (τό κόστος τους, γιά κάθε παιδί-μαθητή, κυμαίνεται ἀπό 50-80 €* ὑπολογεῖστε τώρα τό κόστος γιά 4, 5, 6, 7... μαθητές, πού μπορεῖ να ἔχει ταυτόχρονα μιά Ἵπερπολύτεκνη Οἰκογένεια!), χρειάζονται καί φροντιστήρια



(ξένων γλωσσῶν, ἐνδοσχολικῶν μαθημάτων καί Πανελληνίων)..., τά ὅποια βεβαίως εἶναι ἀπαγορευτικά γιά τή συντριπτική πλειοψηφία τῶν Πολυτέκνων!

Ἔτσι λοιπόν, γιά να βοηθήσουμε τούς ήρωες Πολυτέκνους ἀδελφούς μας να προσφέρουν στά παιδιά τους τουλάχιστον τά στοιχειώδη, κάνουμε κι ἐφέτος, λίγο πρὶν ἀνοίξουν τά Σχολεῖα, ΕΚΚΛΗΣΗ καί παρακαλοῦμε θερμά να συνδράμετε στήν προσπάθειά μας αὐτή, εἴτε μέ χρήματα, εἴτε μέ σχολικά εἶδη, ὅπως:

Τετράδια, τσάντες, μολύβια, γόμες, στυλό, ξύστρες, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, χαρτί φωτοτυπικοῦ, γεωμετρικά ὄργανα, μπλόκ ζωγραφικῆς, τέμπερες, διορθωτικό, ντοσιέ, διαφάνειες, φόρμες γυμναστικῆς, ἀθλητικά παπούτσια καί... ὅ,τιδήποτε ἄλλο ἔχουμε ξεχάσει!

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. περιμένει καί φέτος τή βοήθειά σας, προκειμένου να ἐλαφρύνει, ὅσο γίνεται, τό δυσβάστακτο φορτίο τῶν ἀδελφῶν μας Πολυτέκνων, ἀλλά καί να προσφέρει, μέ τό κτύπημα τοῦ κουδουνιοῦ, ἕνα χαμόγελο στά ἀξιαγάπητα Πολυτεκνάκια μας.





Οικογένεια Άνδρέα καί Ειρήνης ΒΕΛΙΟΥ, μέ 8 παιδιά (τό ένα στόν Ουράνο), γεννημένα από 2003 ἔως 2012, Νομός Φωκίδος.

«Άγαπητοί Φίλοι τῶν Πολυτέκνων μέ χαρά ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας...

Δέν φανταζόμουνα ποτέ πόσο μεγάλη εὐλογία θά εἶχα στή ζωή μου ἔχοντας Πολύτεκνη Οἰκογένεια. Κάθε παιδί εἶναι δῶρο Θεοῦ, τά πολλὰ παιδιά ὅμως εἶναι ἰδιαίτερη εὐλογία... Ἀκοῦμε διάφορα ὑπονοούμενα, ὅπως ὅτι δῆθεν "δέν εἶχαμε τηλεόραση στό δωμάτιο", "ἄν θέλαμε καί κάναμε τόσα παιδιά" καί ὅτι "δέν εἶχαμε δουλειά νά κάνουμε". Παίρνοντας ὡς παράδειγμα τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου ὅλα τὰ Μέλη ἀγίασαν, δεχόμαστε μέ χαρά κάθε νέο μέλος, πού ἡ Ἀγάπη καί ἡ Πρόνοια τοῦ Χριστοῦ μάς στέλνει καί ἀγωνιζόμαστε νά κάνουμε πάντα τό "Ἅγιο Θέλημά Του...

Εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός νά εὐλογεῖ ὅλες τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες καθώς καί τό πολύτιμο ἔργο σας».

ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.

Τήν εὐσεβή Οἰκογένεια γνωρίζαμε πρόσφατα ἀπό παλαιότερο ρεπορτάζ στό διαδικτυο, πού ἀφοροῦσε τή Βάπτισή τοῦ ὀγδόου παιδιοῦ τους (Υπομονή-Δέσποινα). Ἡ Βάπτισή ἔγινε τό 2012 στήν Ἱερά Μονή Ἁγίων Αὐγουστίνου καί Σεραφεῖμ τοῦ Σαρῶφ στό Τρίκορφο Φωκίδος. Ὁ πνευματικός τους σεβ. Γέρ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης, Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς, ἐκτός ἀπό τήν ἀνόθευτη πνευματική τροφή πού τοῦς προσφέρει, φροντίζει σάν φιλόστοργος πατέρας καί γιά τήν ὕλική, ἀφοῦ ὁ κ. Ἀνδρέας ἐργάζεται στό Μοναστήρι.

Ὁ Γέρ. Νεκτάριος ἦταν αὐτός πού τοῦς προέτρεψε νά κρατήσουν τό πρῶτο παιδί τους, στό ὁποῖο εἶχε διαγνωσθεῖ ἀπό τόν 3ο μῆνα τῆς κησέως ἀνεγκεφαλία. Ὁ γιατρός πίεζε ἀφόρητα τή μητέρα νά κάνει Ἐκρω-

ση. Οἱ γονεῖς ὅμως ἔκαναν ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό κράτησαν καί ὅταν γεννήθηκε τό ἀεροβάπτισαν (Μαρία-Ραφαηλία) καί τήν ἴδια μέρα κοιμήθηκε. Τώρα, ἔχουν ἓνα μικρό ἄγγελο στόν Οὐράνο νά πρεσβεύει γιά ὅλη τήν Οἰκογένεια. Ἄλιμον ὅμως στούς γιατρούς, πού ἐνώ ὀρκίσθηκαν νά ὑπηρετοῦν τή ζωή, αὐτοῖ σκοτώνουν τά ἀνυπεράσπιστα ἔμβρυα, πού ἔχουν ψυχική ζωσα ἀπό «ἄκρας συλλήψεως».

Οἱ ἀνάγκες τῶν πολλῶν καί μικρῶν παιδιῶν (τά 4 εἶναι μωθίτριες καί τά ὑπόλοιπα νήπια), ἀλλά καί ἡ ἐξυπηρέτηση ἑνός στεγαστικοῦ δανείου, δυσκολεῖ τήν Οἰκογένεια. Ἔχουν ὅμως τήν ἐλπίδα τους στόν Πανάγαθο Θεό. Ἄς γίνουμε κι ἐμεῖς συνεργοί Του καί ἄς μὴν ἀποστρέφουμε τό πρόσωπό μας ἀπό τοῦς ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί δικούς μας!

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ' ΑΛΛΟΥΣ