

Ἀντωνίου Εὐαγ. Ἀντωνίου, Προέδρου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων, ἐπιμνημόσυνος λόγος κατά τό ἐννιαήμερο Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Ἀγιορείτου Μοναχοῦ π. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (ΜΠΙΛΑΛΗ) στόν Ἱ. Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς, ὁδοῦ Ἀκαδημίας, τήν 12^η Ἰουνίου 2014.

Ἐφυγε ἀπό κοντά μας ὁ ἀείμνηστος Ἀγιορείτης Μοναχός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ.

Εἶμαι κυριολεκτικά συγκλονισμένος ἀπό τήν ἀδόκητη-αἰφνίδια κοίμηση τοῦ Ἰδρυτοῦ τοῦ Συλλόγου μας «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) τήν 4^η Ἰουνίου, ἡμέρα Τετάρτη, τοῦ ἀειμνήστου Γέροντα Ἀγιορείτου Μοναχοῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ.

Δέν ἦτο μόνο Ἰδρυτής, ἀλλά καί ὁ κύριος ἄξονας τῆς ἐξαπλώσεως ἀνά τήν Ἐφήλιο τοῦ σκοποῦ καί τῆς δράσεως αὐτοῦ τοῦ εὐλογημένου, ἀπό τόν Κύριο, Πανελληνίου Συλλόγου.

Ὅπου ὑπάρχει Ἑλληνοχριστιανικό Στοιχεῖο, μικρή ἢ μεγάλη Κοινότητα, Ἐκκλησιάκι ἢ Ἱερά Μονή εἰς τήν Οἰκουμένη, ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Ἀγιορείτης Μοναχός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ἦτο παρών καί ἐλάλει τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ, διά τῆς παρουσίας τοῦ Περιοδικοῦ μας «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια».

Ἀπό τήν Ἀλάσκα τοῦ Βορείου Πόλου, ἕως τά πέρατα τοῦ Νοτίου Πόλου καί ἀπό τήν Ἀνατολή ἕως τή Δύση τῆς Γῆς, ἔχομε μαρτυρίες προσωπικές ἢ γραπτές πῶς ὁ π. Νικόδημος ζέσταινε τίς καρδιές τῶν Χριστιανῶν. Συγκινοῦσε, ὀδηγοῦσε σέ μετάνοια τοῦς ἀναγνώστες τοῦ Περιοδικοῦ καί μετέδιδε τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας.

Δέν εἶναι σχῆμα λόγου, οὔτε ὑπερβολή αὐτά πού ἀνακοινῶν. Εἶναι πραγματικά καί ἐλάχιστα. Ἐλάμβανα, ὡς Πρόεδρος, Γράμματα, Μηνύματα καί Βεβαιώσεις συγκινητικές γιά τίς σωτηριῶδεις ἐνέργειες τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐν τῷ προσώπῳ του.

Πολλές ἑκατοντάδες, ἀλλά καί χιλιάδες, θά ἤμποροῦσα νά ἀναφέρω, περιπτώσεις σωτηρίας ἐμβρύων, γυναικῶν ἐγγάμων καί ἀγάμων, οἱ ὁποῖες ἐνῶ ὠδηγοῦντο εἰς ἔκτρωσιν τῶν ἀνυπεράσπιστων ἐμβρύων των, ἀνέκοπταν τήν δολοφονικήν ἀπόφασή τους, συμβουλευόμενες τό Περιοδικό τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί ἐπικοινωνώντας προσωπικά ἢ τηλεφωνικά μέ τόν Γέροντα Μοναχό Νικόδημο Μπιλάλη, τηρουμένης πάντοτε τῆς ἐχεμυθείας.

Γνωρίζω καί βεβαιῶνω ὅτι εἶχαμε ἐπισκεφθεῖ μαζί ἀρκετές φορές μεγάλους ἀγίους Γέροντες ὅπως: Τόν Ἅγιο Πορφύριο, τόν Ὅσιο Παῖσιο Ἀγιορείτη Μοναχό στήν Παναγούδα τοῦ Ἁγίου Ὁρους, τόν π. Σίμωνα Ἀρβανίτη Πεντέλης, τόν π. Ἰάκωβο Τσαλίκη στόν Ὅσιο Δαβίδ Εὐβοίας, τόν π. Φιλόθεο Ζερβάκο στή Θάφανα Πάρου καί πολλούς ἄλλους ἀγίους Γέροντες, οἱ ὁποῖοι τόν ἐνίσχυναν εἰς τό νά συνεχίσει νά ἐργάζεται σ' αὐτό τό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. γιά τοῦς Πολυτέκνους, τό ὁποῖο ἀποκαλοῦσαν εὐλογημένο ἀπό τόν Χριστό καί τήν Παναγία μας.

Ἐπῆρξαν καί ὀλίγοι πού τοῦ εἶχαν εἰπεῖ: Τί δουλειά ἔχεις ἐσύ καλόγερος τοῦ Ἁγίου Ὁρους νά ἀνακατεύεσαι μέ τοῦς Πολυτέκνους; Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης, ἦλθε γιά πρώτη φορά τό 1969 στήν κατοικία μου στήν Ἡλιούπολη καί μέ ἔπεισε νά συνεργασθοῦμε γιά τήν Ἰδρυση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., παρά τίς σφοδρές ἀντιρρήσεις μου, διότι εἶχα σοβαρό φορτίο διευθύνοντας τότε σπουδαία ἐπενδυτική Τράπεζα. Τά ἐπιχειρήματά του ἦσαν ἀτράνταχτα καί ἀποδέχθηκα συνεργασία μαζί του γιά τό

σκοπό αυτό, ἄχρι θανάτου. Αυτό ἔγινε ἐνώπιον τῆς συζύγου μου καί τῶν δύο θυγατέρων μου, Μαθητριῶν τότε.

Ὁ Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης ἦτο γόνος Πολυτέκνου Οἰκογενείας μέ γεννήσεις 17 τέκνων τῆς ἁγίας Μητέρας του.

Ὁ συνομιλητής του ἐπίσης γόνος Πολυτέκνου Οἰκογενείας 7 τέκνων.

Ἐπί 46 συναπτά ἔτη ἡ συνεργασία μας ὑπῆρξε ἄφογος καί σπάνια μέχρι καί τῆς πρό ἐλαχίστων ἡμερῶν κοιμήσεώς του. Ἐκεῖνος Α' Ἀντιπρόεδρος (δέν ἤθελε νά φαίνεται Πρόεδρος) καί ὁ συνεργάτης του Πρόεδρος. Ἐπέρασαν πολλοί συνεργάτες εἰς τά Διοικητικά Συμβούλια τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἄνδρες καί γυναῖκες, ἐπιφανεῖς καί ἄσημοι, ἀλλά προικισμένοι μέ ἐξαιρετη ψυχῇ.

Συνεργασίες μέ πολύ ὑψηλά ἴσταμένους εἶχα πολλές στήν καριέρα μου. Συνεργασία ὅμως ὡς ἡ μέ τόν ἁγιορεῖτη Μοναχό Νικόδημο Μπιλάλη εἶναι φαινόμενο. Οὐδέποτε ἀντιλογίσασαμε. Οἱ ἀποφάσεις μας συνέπιπτον πάντοτε. Εἴμεθα ὡς ὁ ἕνας νά εἶχε τό μυαλό τοῦ ἄλλου στό κεφάλι του. Μία, ἴδια γνώμη.

Ἐτηλεφωνοῦσε νύκτα ἢ ἡμέρα ἀπό τό Ἅγιον Ὅρος ἢ ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., μοῦ ἐδιόβαζε ὅ,τι ἔγραφε γιά νά ἀκούω καί νά λέγω τήν γνώμη μου. Ὅταν τοῦ ἔλεγα, μήπως θά ἦτο καλύτερα νά διατυπωθῆ ἔτσι; Τό ἐσημεῖωνε καί τό διώρθωνε ἀμέσως. Ναί, εἶναι ἀπίστευτο, ἀλλά ἀληθινό. Διότι ὅ,τι ἔγραφε ἦτο πολύ προσεγμένο καί δέν ἔσφαλε. Δυνατός γνώστης τῶν Γραφῶν. Δεινός στήν μνήμη. Καθηγητής Θεολόγος καί Φιλολόγος μέ μετεκπαίδευση στό Ἐξωτερικό. Ἀσχολήθηκε μέ ἀγαθό πείσμα γιά τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἅγιορεῖτη. Συνέγραψε καί ἐπιμελήθηκε σπουδαῖα βιβλία, ὅπως εἶναι:

1. Μεγάλου Βασιλείου, «ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ...» διά τήν Α' τάξιν Λυκείου.
2. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, «ΛΟΓΟΙ ΔΥΟ ΕΙΣ ΕΥΤΡΟΠΙΟΝ» διά τήν Β' τάξιν Λυκείου.
3. «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ» διά τήν Β' τάξιν Λυκείου.
4. «Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἅγιορεῖτης (1749-1809), ἀφιέρωμα-ἐκκλησις».
5. «Μεγάλου Βασιλείου Ἄπαντα, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ», τόμοι Α' Γ' ΣΤ' Ζ' καί σέ συνεργασία μέ τόν Ἀρχιμ. Μελέτιο Καλαμαραῖ οἱ τόμοι Β' Δ' Ε' καί Η', ἦτοι Τόμοι 8 (ὀκτώ) 1^{ος}, 2^{ος}, 3^{ος}, 4^{ος}, 5^{ος}, 6^{ος}, 7^{ος}, 8^{ος}.
6. Ἁγίου Νικοδήμου Ἅγιορείτου. «Περί Γάμου-Τεκνογονίας καί Παρθενίας...»
7. «Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἅγιορεῖτης: ὁ πρῶτος βιογράφος τοῦ Ἁγίου Κοσμά τοῦ Αἰτωλοῦ».
8. «Ἐν ἀποκαλυπτικόν (ἀντι-)μασωνικόν ντοκουμέντο καί “ἐκκλησιαστικόν” σκάνδαλον».
9. Σύντομη βιογραφία καί μερική Διήγησις θαυμάτων τοῦ Ὁσίου Παταπίου.
10. Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, τόμος Α', Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου.
11. Θαύματα Ὁσίου Ἀθανασίου.
12. Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης, τόμος Β', Τά εὐρισκόμενα Κείμενα.
13. Ὁ Πρωτότυπος Βίος τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἅγιορείτου.
14. Ἱεροί Ναοί τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἅγιορείτου (ἀνά τήν Ἑλλάδα).
15. Ἡ ἀκυρότητα τῶν «Μυστηρίων» τῶν Λατινοπαπικῶν ὡς αἱρετικῶν.
16. Οἰκουμενισμός καί Ἀλλαγὴ Πασχαλίου.

17. Ἀρχιμανδρίτης Σπυρίδων Σπυρίδωνος Μπιλάλης, 1918-1974, Συνοπτική Βιογραφία.

Τό τελευταῖο τοῦτο βιβλίον ἔγραφε πρό τῆς κοιμήσεώς του καί ἐκυκλοφόρησε ἀπό τό Τυπογραφεῖον τήν ἡμέραν τοῦ θανάτου του καί δέν τό εἶδε.

Κύρια ὅμως ἔκδοσις τοῦ μακαριστοῦ π. Νικοδήμου Μπιλάλη εἶναι τό Περιοδικόν τῆς Π.Ε.Φ.Ι.Π., «Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια», μέ Διευθυντή Συντάξεώς του τόν ἴδιον πάντοτε, ἀπό τό 1^ο ἕως καί τό τελευταῖον τεῦχος, ὑπ' ἀριθ. 141 (Ἰανουάριον, Φεβρουάριον, Μάρτιος 2014).

Τί καί πόσα περιεχόμενα εὐρίσκονται μέσα στό Περιοδικόν!

Πολύτεκνες Οἰκογένειαι, εὐπορες ἤ ἄπορες κυρίως. Ἐκεῖ μέσα στά φτωχόσπιτά τους βλέπει ὁ ἐπισκέπτης τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ φανερά. Ἐκεῖ παρουσιάζονται οἱ μεγάλαί καί πολλές εὐαισθησίαι τῶν Ὁρθόδοξων Ἑλλήνων Χριστιανῶν τόσο στήν Ἑλλάδα, ὅσο καί στό Ἐξωτερικόν: Ἀμερική, Καναδά, Αὐστραλία, Ἀσία, Εὐρώπη καί Ἀφρική. Ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη ἡ Διοίκησις τῆς Π.Ε.Φ.Ι.Π., γι' αὐτό καί λαμβάνει Δωρεάς τόσο ἀπό τό Ἐσωτερικόν, ὅσο καί ἀπό τό Ἐξωτερικόν.

Ἄς ἰδοῦμε καί τήν προσωπικήν ζωήν, ἐν τάχει, τοῦ κοιμηθέντος Γέροντός μας Νικοδήμου.

Ἐφήρμοξε αὐστηρά τό τρίπτυχον: Νηστεία, Ἀγρυπνία, Προσευχή. Ἐνήστευε ὅλες τίς Δευτέρας, Τετάρτας καί Παρασκευάς, καθὼς καί τή Μεγάλην Τεσσαρακοστήν μέ αὐστηρά νηστεία. Ὅλες τίς καθιερωμέναις Νηστεῖαις καί μέ τό Παλαιόν καί μέ τό Νέον Ἡμερολόγιον. Ἀγρυπνίαις καί πολλές φορές σέ 48ωρην βάση. Προσευχήν νυκθημερόν.

Ἦτο αὐστηρός εἰς τόν ἑαυτό του καί εὐαίσθητος στόν πόνον τῶν συνανθρώπων του.

Ἀσκητής στήν Ἐρημον τῆς Καφάλας τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Κοσμοπολίτης στήν καρδιά τῆς Ἀθήνας, στά Γραφεῖα τῆς Π.Ε.Φ.Ι.Π., ὁδ. Ἀκαδημίας 78Δ.

Δυνατός στό σῶμα, πανίσχυρος στό Πνεῦμα.

Ἐφυγε ξαφνικά. Αἰφνιδίασε τούς πάντας.

Καμμία ἐκκρεμότης δέν ἄφησε.

Λές καί ἐγνώριζε, ἕως τό τελευταῖον λεπτόν, πῶς καί πότε θά ὀδεύσει γιά τήν Αἰώνια Ζωή. Ἀγάπησε τίς Ἀπορεάς Πολύτεκνες Οἰκογένειαις τόσο πολύ, πού ἐνόμιζες ὅτι ἦσαν ἰδικές του, ὅτι ἦσαν δημιουργήματά του. Ἦτο πιστός Ὁρθόδοξος Χριστιανός καί γνήσιος Ἑλληνας Πατριώτης.

Ὀλόφυχα εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τόν κατατάξει μεταξύ τῶν Ὁσίων καί Ἁγίων Του.

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ.